

JK - Jouw Kerk

Nieuwsbrief voor medewerkers en bezoekers
juli 2013



vakantie

inhoud

01. agenda juli - augustus 2013
01. verjaardagen in juli
02. vieringen juli - augustus 2013
03. bij de afsluiting van het 48^e seizoen - *Hub v.d. Bosch*
05. Leo Brueren weer thuis in de Jongerenkerk
06. verslag van het Breed Overleg van 2 juni 2013
09. terugblik op de eerste communie 2013
10. voor een appel en een ei - *Harry van Heijst*
14. column 3 - *Paul*
15. creatieve pauze - *Anna Damas*
17. samen ontbijten
18. kunstobjecten aan de JK
19. solidariteitsmaaltijd in de JK
21. weten jullie het nog ?
23. vakantieverhaaltje voor de kinderen

laatste pagina: praktische informatie



JONGERENKERK VENLO

Het verhaal gaat verder ...

elke zondag 10 uur

agenda juli - augustus 2013

juli 2013

07 10.00 u. JK Viering
14 10.00 u. JK viering
21 10.00 u. JK viering
28 10.00 u. JK viering

augustus 2013

04 10.00 u, JK vakantieviering
11 10.00 u, JK vakantieviering
18 10.00 u, JK vakantieviering
25 10.00 u, JK vakantieviering

verjaardagen in juli

01 juli Monika Lindackers	<i>Koorlid JK</i>
03 juli Gé van der Heijden	<i>Tektschrijver/pianist/Triple Quartet JK Big Band/Organisatiegroep Lector/Assistent</i>
04 juli Leo Verbeek	
04 juli Hans Spee	
06 juli Julliette Drogé	<i>communicant 2012</i>
06 juli Emily Gerards	<i>communicant 2012</i>
09 juli Eef Renkens	
12 juli Henneke Roon	<i>Bloemengroep/Poetsgroep/ Kindernevendienst/Liturgie overleg Lector/Assistent</i>
14 juli Piet Geelen	
15 juli Kurt Hollender	
15 juli Quinn Klijzen	
17 juli Karen Heijster	<i>Werkgroep Tempelertjes</i>
17 juli Laura Moreno	<i>lid Tempelertjes</i>
21 juli Anneriet van Nieuwenhoven	<i>Spiritualiteitsgroep/Liturgie overleg</i>
25 juli José Bartels	
28 juli Tyra de Muynck	<i>Tempelertjes</i>
31 juli Loes Moonen	<i>Praaggroep</i>

*alvast proficiat
en een fijne verjaardag toegewenst*

vieringen juli - augustus 2013

Zondag 7 juli 2013, 10.00 uur

*Vakantietijd
Eucharistieviering*
Voorg.: Piet Giesen
Assistent: Henk Pijnenburg
Muziek: Familie Bakokimi

Zondag 14 juli 2013, 10.00 uur

*Vakantietijd
Viering van breken en delen*
Voorg.: Hub van den Bosch
Assistent: Max Görtjes
Muziek: Ingrid Reinhoud (*harp*)

Zondag 21 juli, 10.00 uur

*Vakantietijd
Eucharistieviering*
Voorg.: Piet Giesen
Assistent: Leo Verbeek
Muziek: Duo Puur (*zang en gitaar*)

Zondag 28 juli, 10.00 uur

*Vakantietijd
Viering van breken en delen*
Voorg.: Truus v.d. Heijden
of Hub van den Bosch)
Assistent: Henneke Roon
Muziek: Louise v.d. Brand (*trompet*)

Zondag 4 augustus 2013, 10.00 uur

*Vakantietijd
Eucharistieviering*
Voorg.: Piet Giesen
Assistent: Gonnie Geurts
Muziek: Ingrid Reinhoud (*harp*)

Zondag 11 augustus 2013, 10.00 uur

*Vakantietijd
Viering van breken en delen*
Voorg.: Hub van den Bosch
Assistent: Marjo Bongers
Muziek: Piet Hegger (*zang/gitaar*)

Zondag 18 augustus 2013, 10.00 uur

*Begin 49ste seizoen
Viering van breken en delen*
Voorg.: Hub van den Bosch
Assistent: Henk Pijnenburg
Lector: Peter Verhoeckx
Muziek: Jk Koor

Zondag 25 augustus 2013, 10.00 uur

Viering van breken en delen
Voorg.: Truus van der Heijden
Assistent: Gonnie Geurts en Henneke
Roon
Muziek: Baer Traa

actuele info over onze vieringen
vind je altijd op onze website:

www.jkvenlo.nl

bij de afsluiting van 48^e seizoen

Alweer een seizoen voorbij. Het eerste hele seizoen zonder Leo Brueren. Het eerste seizoen met onze nieuwe voorzitter Henk Pijnenburg die na een periode van 12 jaar het voorzitterschap van Henk Linders overnam. Een seizoen ook waarin langzaam maar zeker de eerste stappen gezet zijn op weg naar 50 jaar Jongerenkerk Venlo.

In dit afgelopen seizoen zijn weer tal van activiteiten in, door en met de Jongerenkerk de revue gepasseerd. Aan sommige activiteiten is meer aandacht besteed en aan andere minder. Er zijn ook activiteiten die gewoon in het verborgene gebeuren zoals de diverse contacten die vanuit de Jongerenkerk zijn met de ketenzorg rond dak- en thuislozen, de contacten met hen die door de week of in het weekend plaatsvinden in toevallige ontmoetingen of op kantoor in 't Groenewold. De contacten met collegae in Duitsland via MKV en de contacten met collegae in het Limburgse. Contacten die andere betrokkenen van onze Jongerenkerkge-meenschap hebben met groepen en organisaties in Venlo waarbij de inbreng van de Jongerenkerk op prijs wordt gesteld. De contacten met Huize Doortocht, ook zo'n fantastisch initiatief van Leo. De wekelijkse solidariteitsmaaltijd die Mieke Verkoeijen elke week met haar team organiseert en het Taizégebed elke 2e woensdag van de maand. Allemaal activiteiten die plaatsvinden zonder veel ophef.

Daarbij mogen we ook de aandacht voor de jeugd scharen georganiseerd vanuit de Werkgroep Tempeliertjes waarin namens de Jongerenkerk Truus, Gonnine, Hen-nie, Angélique, Lenie actief zijn naast ouders van communicanten van de afgelo-pen jaren. Een soms moeizame weg maar wel de moeite waard om mee te blijven doorgaan ook al vraagt dat af en toe in onze werkgroep om een peptalk.

Meer in het oog springend zijn natuurlijk de grotere activiteiten zoals de wekelijk-se vieringen die gemiddeld genomen goed bezocht worden. We moeten natuurlijk ons niet spiegelen en met weemoed terugdenken aan die begin jaren waarin de Jongerenkerk boordevol zat. Die volkskerk is voorbij en ik denk dat dit niet meer terug komt. Nee, we moeten nu uitgaan van *“waar een twee of drie in mijn naam bijeen zijn, ben IK in hun midden”*. Vanuit die gedachte en vanuit die intentie kun je ook tevreden zijn met wie er zijn. Want wie er niet zijn, horen de zorgvuldig en zinvol gekozen teksten en gedachten niet en dat is wellicht jammer voor hen. Belangrijker echter zijn zij die er wel zijn en hopelijk kunnen we hen motiveren en inspireren om wat wij uitdragen waar te maken in de week die voor ons ligt. Daar gaat het immers om: doen wat zeggen om bij een volgende keer te vertellen wat

wij gedaan hebben en ons opnieuw te laten inspireren door de boodschap van Liefde van die Man van Nazareth.

In de voetsporen van Leo Brueren is dat immers vanaf het begin waar de Jonge-nerkerk voor staat; delen wat je hebt en delen wat je bent. En op weg naar 50 jaar Jongerenkerk Venlo moeten wij dat wellicht nog nadrukkelijker in beeld brengen om zo te laten zien dat de Jongerenkerk Venlo nog steeds leeft en bruist. Minder massaal dan zo'n 50 jaar geleden maar wel met dezelfde intentie als 50 jaar gele-den.

Hartelijk dank aan allen die in dit 48ste seizoen meegewerkt hebben om dit ideaal waar te maken. Het gaat niet om elkaar af te meten aan de grootte van de inzet maar het gaat er om dat elke bijdrage, in welke vorm dan ook, gewaardeerd wordt, want zonder de kleinste schakel zou de keten verbroken worden en valt de keten uiteen. Immers SAMEN - ieder op haar of zijn eigen manier - maken, dragen en geven we vorm en uiting aan SAMEN JONGERENKERK VENLO zijn. Dank daarvoor!

De vakantieperiode, een wat rustiger periode waarin we natuurlijk wel op zondag-morgen samen komen om te vieren, is een tijd van opdoen van nieuwe energie en kracht op weg naar het 49ste seizoen dat op 18 augustus begint. Een seizoen dat we, nu het portret van Leo Brueren een prominente plek heeft gekregen in ZIJN Jongerenkerk, onder diens toeziend oog weer op goede en inspirerende wijze vorm zullen gaan geven en waarin we hopelijk weer waarmaken: delen wat je hebt en delen wat je bent zoals we dat geprobeerd hebben in de afgelopen 48 jaren.

Ik wens ieder een mooie tijd toe in de komende weken en mocht je op vakantie gaan: geniet en kom behouden terug.

Hub van den Bosch

Leo weer thuis in JK



Op zondag 23 juni 2013 onthulde deken Spee onder grote belangstelling het portret van Leo Brueren in de Jongerenkerk Venlo.

Aan de onthulling gingen toespraken vooraf van Henk Pijnenburg, voorzitter van de Jongerenkerk, deken Spee en de heer Vercoulen, voorzitter van het Leo Bruerenfonds.

Na de onthulling schetste de kunstenaar, de heer Ruud Simons, hoe het doek tot stand was gekomen.

Daarna volgde een gezellig samenzijn van de vele mensen die op deze zondagmorgen naar de Jongerenkerk waren gekomen.



verslag Breed Overleg 2-6-2-13

Voorzitter Henk Pijnenburg heet iedereen welkom voor het Breed Overleg en hij is verheugd over de grote groep deelnemers.

Hij geeft inzicht over de zaken waar het bestuur mee bezig is.

- Op 23 juni zal het schilderij van Leo Brueren door Deken Spee onthuld worden.
- 150 stoelen van een voormalige kapel van Dichterbij uit Ottersum zullen in juli worden opgehaald en in de Jongerenkerk een plaats krijgen. Ze zitten voortreffelijk, zo geeft Henk aan.
- We zijn nog steeds bezig met het beamerproject. We hopen op korte tijd daarvoor de benodigde financiën rond te krijgen.

Harry doet als penningmeester verslag van de financiële situatie. Het jaar 2012 is met een positief saldo afgesloten, het exploitatietekort van 15.000 euro is door de Stichting Vrienden van de JK gedekt. Als er vrijwilligers gaan wegvallen en dat moet opgevangen worden door betaalde krachten zal het tekort verder oplopen. Gezien de financiën zijn de komende drie jaar weer veilig gesteld.

Het doel om meer mensen en vooral ook jongeren, in de JK te krijgen, blijft ook het bestuur nastreven. Max wil proberen ervoor te zorgen dat i.v.m. de onthulling van het schilderij van Leo een persbericht in het E3 journaal en de Trompetter kan komen en proberen een journalist van het Limburgse Dagblad bereid te krijgen voor een artikel.

De voorzitter stelt voor om eerst te discussiëren over de laatste stelling en doet een aanzet tot de discussie om te vragen of het nodig is dat het bestuur uitgebreid aandacht vraagt bij de bevolking voor de JK.

Harry: zeer zeker, de JK bestaat bijna 50 jaar en is op veel terreinen actief.

Henk (oud voorzitter) zegt dat bij de boodschap van Leo Brueren: de JK heeft het doel om samen te delen, in de wereld en in Venlo, een uitgebreide jubileumviering hoort. De politiek is momenteel erg op zichzelf gericht. Een roep om de samenleving te verbeteren door de boodschap van liefde, een boodschap die eeuwigheidswaarde heeft, is nodig.

Ton Jacobs vraagt of alle oud-leden wel benaderd worden voor het jubileum. Als we de adressen kunnen nagaan, dan zeker.

Noud Linders: ook de ouders van de kinderen die in de JK de afgelopen jaren de eerste communie hebben gedaan, moeten erbij betrokken worden.

Lei Schreurs (kerkbestuur van de Martinuskerk) zegt dat er nu een federatievorming plaatsvindt van zeven parochies. Overleg is nodig over de toekomstige rol van de kerken in de samenleving.

Hermann Flüggen benadrukt dat het gegeven dat vanuit de JK het vluchtelingenwerk en de daklozenzorg in Venlo, is opgericht, weer eens opnieuw onder de aandacht moet komen.

De voorzitter: moet het 50-jarig bestaan groots gevierd worden, of bescheiden?

Albert de Roos: de binnenkerk moet naar buiten, 50 jaar geleden was dat al hetzelfde doel.

Voorzitter: alle mensen die een bijdrage willen leveren, zijn van harte uitgenodigd.

Piet Giesen meent dat we niet eerst binnen de kerk moeten beginnen, maar van buiten af, beginnen in de stad Venlo. De JK moet uitdragen waar we voor staan.

Hub: de bevolking weet ons al te vinden, de JK is een vaste schakel o.a. voor Doortocht en de maaltijd op woensdag waar iedereen bij kan aansluiten. Voor meer bekendheid is inschakelen van de Stadsomroep goed. Ze kunnen opnames maken van o.a. de maaltijd van woensdag. Het jubileum wordt een heel jaar gevierd, vanaf augustus 2014 tot en met 16 mei 2015.

Paul Tummers heeft in zijn brief die al gepubliceerd is in de JK Jouw Kerk, zijn mening gegeven dat de JK stelling moet nemen tegen de huidige politieke houding t.a.v. vluchtelingen en uitgeprocedeerde illegale mensen.

De voorzitter: samenvattend is het doel van het jubileumjaar niet alleen het vieren van het vijftigjarig bestaan, maar ook om initiatieven te nemen om het doel van de JK verder uit te dragen. Ideeën blijven van harte welkom.

Thea was erg onder de indruk van de dienst van de familie uit Ruwanda afgelopen week in de JK.

Henk stelt voor dat ook in de JK op zondag een andersoortige dienst wordt gehouden, b.v. uit Afrika. Hier blijkt veel belangstelling voor, er komen dan hele families.

Henk vraagt zich af of er een brochure zou moeten komen over de JK, die ter inzage ligt op allerlei openbare plaatsen.

Truus zegt dat we als JK onze betrokkenheid moeten tonen bij activiteiten in onze Jongerenkerk zoals bijvoorbeeld afgelopen vrijdag bij de doop van Stella en Sage en bijvoorbeeld bij de 1e communievieringen.

De rondvraag:

Peter Schreurs vindt dat er te weinig gedaan wordt voor de vluchtelingen.

voorzitter: vluchtelingenwerk blijft voor de JK een thema, maar politiek ligt dit punt vrij gevoelig. Hub doet veel voor hen en wij steunen hem als hij hulp verleent.

Jan Schellekens zegt dat we op de goede weg zijn, toekomst en verleden zijn in evenwicht.

Enny de Roos vraagt aandacht voor de eerste stelling over samenwerking met andere jonge(ren)kerken. Hub houdt in de gaten hoe de Jonge Kerk in Roermond verder gaat. De contacten met hen zijn goed maar niet intensief. Afgelopen jaar is daar afscheid genomen van Fred Keesen die ook hier vele malen is voorgegaan.

Thea geeft aan dat de relaties met de zangkoren ook belangrijk zijn voor nieuwe initiatieven.

Bert vraagt wat er met de oude stoelen gebeurt. De slechte gaan weg en de andere worden voorlopig boven opgeslagen.

Nog vóór 12 uur sluit de voorzitter het overleg en bedankt iedereen voor zijn of haar inzet.

UITVAARTCENTRUM
VENLO - BLERICK

zekerheid voor een waardig afscheid

vanderLaan

Een stijlvolle en zorgvuldige begeleiding.
Stemmige opbaar- en ontvangstruimten.
Werkzaam voor alle verzekeringen.

Ubroekweg 15 Blerick
tel. 077 - 3874141 (dag en nacht)

terugblik 1^e communie 2013

zondag 19 mei 2013

Op zondag 19 mei 2013, 1e Pinksterdag, deden 9 jongelui de 1e communie in de Jongerenkerk Venlo. De JK was goed gevuld met veel familieleden van de communicanten en met muzikanten van de Koninklijke Harmonie Cecilia uit Tegelen.

In een sfeervolle viering waarin de communicanten de hoofdrol speelden, gingen Keanu, Pip, Laura, Shainy, Sharona, Nina, Justin, Jayden en Eliana voor het eerst mee aan tafel.

Vanaf september 2012 waren we, Truus en ik, samen met deze 9 jongelui en hun ouders onderweg geweest naar deze dag. Mag het voor hen een dag zijn die ze zich nog vaak herinneren als een bijzondere dag. Een bijzondere dag niet alleen vanwege de cadeautjes en het feest thuis maar vooral als een dag van het feest in de Jongerenkerk waarin zij voor het eerst deelnamen aan de maaltijd waartoe Jezus ons elke week uitnodigt. Het thema was om de woorden van diezelfde Jezus aan te halen 'Blijf dit doen'.

We hopen dat wij deze jongelui en hun ouders nog af en toe mogen verwelkomen bij ons samenkomen in de Jongerenkerk. Elke zondag om 10.00 uur geven we immers invulling aan wat we hoorden in de viering van de 1e communie 'Blijf dit doen'.

In de maanden van samen onderweg zijn, hebben we geprobeerd te zaaien. Ik vertrouw er op dat dit zaad ooit tot bloei komt en vrucht draagt in het leven van deze 9 jongelui, in het leven van hun ouders.

Hub van den Bosch



voor een appel en een ei

Harry van Heijst, penningmeester Jongerenkerk Venlo

Inleiding.

Het voelt wat vreemd om na jaren van diep trieste berichtgeving het jaar 2012 als een heel positieve uitzondering te beschrijven. Maar toch.... Voor het eerst sinds hele lange tijd laten de cijfers van ons Jongerenkerkorganisatie in zwart schrijven. De Stichting Jongerenkerk Venlo en de Stichting Vrienden van de Jongerenkerk kon in gezamenlijkheid ruim 10.000 euro aan haar vermogen toevoegen. En dat was het dan ook; wanneer we wat dieper inzoomen op de cijfers is dat geen structureel verhaal. Daar moeten we zeer bewust van blijven al doet het natuurlijk goed!

Jaarrekening 2012.

Wanneer we uitsluitend de exploitatiecijfers van de Stichting Jongerenkerk Venlo bekijken stellen we vast dat ruim 13.500 euro van de Stichting Vrienden van de Jongerenkerk nodig hadden om het gat te dichten. Wanneer je daarnaast bedenkt dat in de jaarrekening een eenmalige bate van bijna 8.000 euro van een bevriende stichting is opgenomen welke medio 2012 werd geliquideerd, is snel duidelijk dat de Jongerenkerk alle zeilen moet blijven bijzetten om het hoofd boven water te houden. Een feitelijk gat van ruim 20.000 euro en nu nog de zeer gewaardeerde inzet van onbetaalde vrijwilligersuren noopt tot een stevige pas op de plaats. De huidige reserve van zo'n 45.000 euro kan er zo maar in anderhalf jaar door heen zijn.

De exploitatierekening geeft een paar zaken die om wat verduidelijking vragen. De collecte-opbrengsten stijgen maar die komt met name voort uit de collecte tijdens de avondwake bij het overlijden van onze kapelaan. De donaties zijn, na een incidentele stijging in 2011, terug op het oude niveau. De dienstverlening aan derden stijgt fors; de Jongerenkerk is duidelijk ontdekt als podium.

De Gemeente Venlo blijft ons voorlopige beperkt ondersteunen; eerdere besluitvorming die uitging van het schrappen van de volledige subsidie is teruggedraaid.

De huur- en energielasten stijgen; Hub houdt tegenwoordig kantoor op 't Groenewold en stevige winterperioden met stijgende energieprijzen - ondanks de collectiviteit van Energie voor Kerken - doet de energielasten naar recordniveau stijgen. In de salarissfeer komt tot uitdrukking dat we in 2012 enkel nog één persoon in dienst hebben.

Vooruitzichten.

Op dit moment kunnen we volstaan met 45.000 euro op jaarbasis. Daarbij moeten we ons realiseren dat we daarvan zo'n 20.000 tot 22.500 euro zelf kunnen opbrengen. Alle hens aan dek blijft dus volop aan de orde!

De realiteit vraagt om een permanente toets van de drie-jaarshorizon. Deze periode willen we helder in beeld hebben met name vanwege onze verplichtingen tegenover onze pastor, Hub van den Bosch. Eind 2015 gaan we zeker halen maar niet zomaar... ieders bijdrage blijft hard nodig. Kijk er voor uzelf eens kritisch naar. Hoewel het in ons land vrijwel niemand nog voor de wind lijkt te gaan, is een aanpassing van een lang geleden bepaalde bijdrage wenselijk omdat we onmogelijk de zaak draaiende houden met bedragen uit de vorige eeuw.

Het blijft dus spannend. Het moment waarop het eind in zicht komt, kruipt dichterbij. Het huidige structurele tekort afgezet tegen de reserves laat nog drie jaar toe. De 50 gaan we dus halen!

Alle aandacht rond ons 50-jarig jubileum kan natuurlijk ook in financieel opzicht wat positiefs betekenen. Dat aspect nemen we dan ook zeker mee....

Wanneer we collectief de maandbijdrage iets verhogen tillen we donaties mogelijk naar een structureel niveau van zo'n 12.500 euro. Elk beroep op externe financiers wordt makkelijker wanneer we zelf laten zien dat de JK ons ook meer dan wat waard is. Het zou mooi zijn wanneer we zelf op z'n minst de helft van de exploitatie opbrengen!

Het bestuur gaat in deze context verder en blijft op u allen rekenen.

BALANS PER 31 DECEMBER 2012

	2009	2010	2011	2012
<u>liquide middelen</u>				
kas	220,39	867,53	663,91	851,00
abnamro	18063,05	2981,98	78,36	1966,72
giro	322,18	0,00	0,00	0,00
asn	381,23	387,22	396,73	406,36
<u>kruispost</u>	627,46	0,00	0,00	0,00
<u>vorderingen</u>				
stg.leo bruierenfonds	2000,00	0,00	0,00	0,00
huisv.kosten	1706,52	0,00	1000,00	0,00
diversen	650,32	0,00	105,00	100,05
<u>voortbetaalde kosten</u>				
salaris	2687,18	0,00	0,00	0,00
<u>inventaris</u>	2000,00	1000,00	3000,00	2000,00
	28658,33	5236,73	5244,00	5324,13

EXPLOITATIEREKENING 2012

	2009	2010	2011	2012
Collecte	6436,02	7178,88	7000,43	8620,01
Donaties	12265,14	10003,01	15550,28	11407,54
Subsidie Gem. Venlo	2423,00	2453,00	2453,00	1300,00
Bankkosten	-452,00	987,90	-356,33	-44,59
Dienstverlening	1285,00	1667,20	1522,00	2671,73
Salarisbijdrage	32353,63	37520,62	24929,72	13540,38
Diversen	0,00	11,00	0,00	7874,43
	54310,79	59821,61	51099,10	45369,50

column 3

	2009	2010	2011	2012
<u>crediteuren</u>				
kopieerwerk	838,74	800,00	1000,00	0,00
derde wereld	218,00	373,63	275,00	595,51
salaris	0,00	2400,00	0,00	0,00
stg.vvdjk	30416,73	3154,86	3475,14	8434,76
salaris	0,00	1007,60	2850,00	0,00
rente	18,37	18,66	0,00	0,00
cv-reserve	6000,00	5000,00	4000,00	3000,00
diversen	0,00	1315,49	3600,00	3250,00
<u>algemene reserve</u>	1122,63	1122,63	0,00	0,00
<u>kapitaal</u>				
1 jan.	-9956,14	-9956,14	-9956,14	-9956,14
resultaat	0,00	0,00	0,00	0,00
31 dec.	-9956,14	-9956,14	-9956,14	-9956,14
	28658,33	5236,73	5244,00	5324,13
	2009	2010	2011	2012
Liturgievieringen	2055,34	1962,73	1774,79	1704,26
Muzikale groep	2851,07	2898,13	3070,78	2520,00
Publicaties	125,00	125,00	125,00	125,00
Huur	816,80	816,80	1374,00	1563,00
Energieverbruik	4004,81	5989,23	5864,96	6532,02
Secretariaat	250,00	250,00	250,00	250,00
Organisatie	1714,24	2167,61	1884,90	1586,53
Verzekeringen	300,00	300,00	300,00	300,00
Representatie	377,88	1200,96	915,19	912,74
Salaris	40815,45	43051,16	35227,44	28434,31
Afschrijving	1000,00	1059,99	312,04	1441,64
	54310,79	59821,61	51099,10	45369,50

Er is een tamelijk onbekend spreekwoord, dat luidt: "een mes slijp je aan steen of staal".

De bedoeling hiervan is dat je jouw mening moet toetsen aan andere meningen om zo, in een discussie, tot een beter standpunt te komen.

Nu werden er in onze kerken, na het tweede Vaticaans Concilie, plotseling gespreksgroepen opgericht in allerlei vormen en pluimages. Ook werden de bekende retraites plotseling omgebouwd tot discussie bijeenkomsten, waar, zoals ikzelf heb meegemaakt, fel en verbeterd gedebatteerd werd over de ontwikkeling in de kerk en in het bijzonder over onze geloofsinhoud. De oude catechismus had afgedaan en we waren rijp voor een nieuw Godsbeeld, voor een herwaardering van de Bijbel en de liturgie. Het waren spannende tijden, waarin veel werd afgebroken maar waarbij ook veel persoonlijke verdieping ontstond.

We weten nu dat Rome op een effectieve manier deze ontwikkeling heeft laten doodlopen. Er is nog nauwelijks discussie; de 8-Mei beweging is ter ziele, priesters zijn overwegend weer (uiterlijk) in het gareel en de bisschoppen staan niet meer op de bres voor vernieuwing, om het voorzichtig te zeggen.

Maar is dat een reden om te stoppen? Om maar weer gewoon gehoorzaam in de kerk te zitten? Allemaal met de neus in dezelfde richting (naar het altaar)? Ik weet het van mezelf: Ik zal niet gauw opstaan in de kerk en commentaar geven op een preek, die me niet bevalt. Ik kan dat nu eenmaal beter op mijn laptop. De protestanten kennen het gebruik om na de dienst de predikant in de consistoriekamer aan de tand te voelen omtrent zijn preek. Dat bedoel ik niet. Dat is nog in kleine en geselecteerde kring. Ik mis de tijd dat we in diverse groepen van zo'n 8 à 10 personen van verschillende pluimage regelmatig een avond bij elkaar kwamen om standpunten van kerk en vooral van de samenleving te bespreken, ja soms heftig te bespreken.

Zijn we weer de makke schapen van vroeger of slijpen we ons geloof aan steen of staal? Wij beweren toch dat we zoekend zijn?

creatieve pauze

Uit: Weisheitsgeschichten door Anna Damas.

Vertaling Gonnie Geurts en Hans Spee



Pauze houden - een bijna vergeten kunst. Toch is een pauze houden belangrijk, zodat ik kan waarnemen of ik nog de juiste koers vaar.

Leegte, stilte, pauzes, niets doen, zijn in ons leven geen dode tijden. Integendeel, ze zijn van levensbelang en behoren tot het ritme van ons leven. Onze adem doet het ons voor: tussen iedere inademing en uitademing maakt de ademhaling een pauze. Zo gebeurt het in elk geval als we rustig zijn. Alleen wie buiten adem is, hijgt aanhoudend. Pauze houden, dat is een bijna vergeten kunst. Een pauze in het werk is niet alleen belangrijk voor het lichamelijk herstel, maar vooral om waar te nemen of ik nog de juiste koers vaar. Wie almaar door ploetert kan makkelijk bedrijfsblind worden.

Het is zoals bij een schilder, die tijdens het schilderen altijd weer een pas terugzet, om zijn werk van afstand te bekijken. Afstand geeft overzicht. Vrije, niet vol geplande tijd, bijvoorbeeld tijdens de vakantie, biedt me de mogelijkheid om even uit het leven te stappen zoals ik dat gewend ben om zo mijn leven van een afstand te kunnen bekijken. Wie ben ik zonder mijn routine? Hoe gaat het met mij zonder mijn gewone, vertrouwde omgeving? Wat blijft er van me over zonder mijn rollen? Leef ik werkelijk zoals ik leven wil? Als ik terugkeer naar mijn dagelijkse leven : Wat kan doorgaan zoals tot nu toe? Wat wil ik veranderen?

De priester van een parochie in de buurt is kortgeleden met pensioen gegaan. Vanwege het tekort aan priesters heeft hij natuurlijk meteen talrijke verzoeken gekregen om tijdelijk in andere parochies in diensten voor te gaan. "Dat wil ik later ook graag doen", zei hij mij, "maar eerst las ik een paar maanden pauze in. Ik wil uitproberen, wie ik ben, als ik niet als priester functioneer."

Ik heb respect voor deze beslissing. Het is moedig van hem, uit zijn rol te stappen, om te zien, wat er van zijn persoonlijkheid over blijft, als de priester wegvalt. Hij heeft kennelijk geen angst voor de leegte, maar ziet die als een kans, om die ruimtes in zijn leven te ontdekken waarin hij tot nu toe niet heeft geleefd.

De kloostergemeenschappen in Steyl kennen de traditie van het "kwartiergebed". Ieder kwartier moeten de broeders en de zusters hun werk onderbreken en een kort gebed uitspreken. Elk kwartier zo'n kleine "liefdesverklaring" aan God moet de broeders en zusters helpen, zich telkens weer opnieuw in Gods aanwezigheid te plaatsen.

"De kortste definitie van religie is onderbreking", zo formuleert de theoloog Johann Baptist Metz het. De Bijbel vertelt, dat God zijn volk de sabbat schenkt, een dag pauze per week. Deze dag is niet bedoeld voor alledaagse zaken, maar voor de liefdevolle relatie tussen God en zijn volk.

De sabbat onderbreekt de "zo normale waanzin" van het geploeter en het zaken doen. Op deze dag moet het volk Gods proberen heilig te leven, in een ongeschonden, gave wereld. Hiermee herinnert de sabbat aan het paradijs waarin immers ook niet gewerkt werd.

Pauzes in ons leven zijn paradijselijke toestanden in de bijbelse en waarste zin van het woord.



Anna Damas is 46 jaar oud en zuster bij de SVD in Steijl. Ze werkt momenteel in Papua Nieuw Guinea. In het kader van haar studie theologie in Nijmegen heeft ze stage gelopen in 't Groenewold. Ze heeft toen meerdere malen geassisteerd bij diensten in de Jongerenkerk. Na haar studie heeft ze gewerkt in een parochie in Mönchen Gladbach. Ze schreef af en toe columns voor de plaatselijk blad. Deze

zijn onlangs gebundeld in het boekje "Weisheitsgeschichten" dat verkrijgbaar is bij het Missiemuseum in Steijl.

ontbijten

Beste allemaal,

Er is weer een nieuwe datum gepland voor het gezamenlijk ontbijten: **zaterdag 20 juli om 10.00 uur in het ruitercafé bij Leurs.**



Iedereen is welkom, echtparen of alleenstaanden. Uiteraard ook mensen buiten de Jongerenkerk zijn van harte welkom.

Indien jullie belangstelling hebben, graag aanmelden bij Marjo Bongers: mgj.bongers@scarlet.nl of telefoon 06-41880818.

Het ontbijt bestaat uit 2 pistolets, divers beleg, gekookt eitje, bekertje vruchtenyoghurt en 2 kopjes koffie/thee. De kosten bedragen € 3,50 per persoon.

Ik zie jullie graag tegemoet!

Hartelijke groet,
Marjo Bongers

ter inspiratie

Als je je kunt ontspannen, midden in verwarring,
dan zul je helderheid vinden.

Als je je kunt ontspannen, midden in onzekerheid,
dan zul je zekerheid vinden.

Als je je kunt ontspannen, midden in kwetsbaarheid,
dan zul je je kracht vinden.

Als je je kunt ontspannen, midden in onrust,
dan zul je vrede vinden.

*Erik van
Zuydam*

Alle adviezen die je ooit aan een ander gaf
waren voor jezelf bestemd.

Nin Sheng

kunstobjecten aan de JK

25 mei - 1 juni 2013

De Montessorischool Venlo deed onlangs mee aan een kunstproject van het Kunstencentrum in Venlo en heet "Venlo verzamelt". In dat kader gingen zij met ons (Jan & Ko kunsteducatie- kunstprojecten op m.n. basisscholen) een verzameling schilderijen schilderen over "heilige huisjes" in het thema: Multi-culturele samenleving. Uiteindelijk zijn er 100 schilderijen van heilige huisjes gemaakt door de leerlingen.

In de WAK-week (de Week voor de Amateurkunst - van 25 Mei tot 1 Juni a.s. georganiseerd door het Kunstencentrum) zijn de werken van de kinderen geëxposeerd op de buitenmuur van de Jongerenkerk.. De schilderijtjes hingen allemaal naast elkaar aan een lat opgehangen worden aan de muur. De schilderijtjes waren 20 X 50 cm. Voor de leerlingen zou dit een geweldige afsluiting van hun project zijn (in de hoop op zo weinig mogelijk vandalisme, dat realiseren we ons zeker).

De kinderen die deze schilderijtjes gemaakt hebben in het kader van 'Heilige Huisjes' hebben in deze week ook een bezoek gebracht aan de Jongerenkerk.

Het is een samenwerking tussen de Montessorischool en het Kunstencentrum. De leerlingen hadden als opdracht een heilig huisje te maken en daarin mochten ze elementen uit de verscheidene religies gebruiken.

Het is een bijzondere tentoonstelling geworden. Heel kleurrijk geheel geworden.



solidariteitsmaaltijd

Solidariteitsmaaltijd Jongerenkerk Venlo genomineerd voor Dr. Poelsprijs 2013

Op 15 mei 2013 was er 'sociale studiedag' te Rolduc. Op deze studiedag met diverse lezingen werd ook de Dr. Poelsprijs uitgereikt. Deze prijs wordt uitgereikt aan sociale projecten in Limburg. Voor deze prijs was ook de 'solidariteitsmaaltijd' op de woensdagavond in de Jongerenkerk Venlo genomineerd.

Mieke Verkoeijen is samen met de vrijwilligers van de solidariteitsmaaltijd naar die dag toe geweest.

Onderstaand artikel is opgenomen in een speciaal voor deze dag gemaakt brochure.

Limburgs Diaconaal Fonds Doctor Poelsprijs 2013

Een plek van hoop en troost in een verharde samenleving

In 1965 wordt in Venlo geschiedenis geschreven. Kapelaan L. Brueren, op dat moment al enkele jaren actief in de Venlose parochies, organiseert in de Minderbroederskerk jeugdmissen, met eigen teksten en eigen muziek. In korte tijd is de Jongerenkerk niet meer weg te denken uit de Venlose gemeenschap. De Jongerenkerk legt zich niet alleen toe op de zondagse vieringen. Het wordt een gemeenschap die met een wereldwijde blik en inzet zich inzet voor mensen en noden dichtbij en veraf. Vanuit de Jongerenkerk worden vele initiatieven ontwikkeld op het terrein van diaconie. Met verbindt zich uitdrukkelijk met de rafelrand van de Venlose samenleving. Gevangenen en zieken worden bezocht. Een huis voor daklozen wordt opgericht. Men zet zich in voor vluchtelingenwerk.

Inmiddels is de Jongerenkerk niet meer weg te denken uit Venlo. De geloofsgemeenschap is met hart en ziel verbonden aan de stad, maar meer nog aan mensen die in de knel raken. Ook nu is de gemeenschap nog steeds nauw verbonden met mensen aan de rand van de samenleving. Zo is de gemeenschap nu nog steeds uitdrukkelijk betrokken bij dak- en thuislozen in de samenleving. In de huidige tijd ziet men vooral een grote groep (seizoens)werkers die uit de zgn. MOE-landen komt (Midden en Oost Europa). Seizoenswerkers die vaak in zeer belabberde omstandigheden in onze Nederlandse samenleving terecht gekomen zijn. Vaak onderzoek naar een stukje respect en eigen waarde. Op de wekelijkse maaltijdbijeenkomsten is deze groep MOE-landers duidelijk aanwezig. Vaak is dit de enige keer per week dat zij warm en voedzaam eten krijgen.

Hub van den Bosch geeft aan dat deze activiteit misschien niet direct vernieuwend is, omdat ze al vele jaren elke week georganiseerd wordt. Maar het is wel een duurzame activiteit. Een constante factor! Betrokkene kunnen zo al vele jaren bouwen op een groep zeer actieve vrijwilligers die wekelijks koken voor een groep van 30 tot 35 mensen. De maaltijd is voor de eters een belangrijk en vast gegeven in het wekelijkse patroon. Aan de eettafel worden ook verhalen en ervaringen uit het leven gedeeld. De Jongerenkerk is in de afgelopen jaren uitdrukkelijk verbonden met het Netwerk van hulpverleners aan dak- en thuislozen zoals CMA, Doortocht, Moveoo, Aandachtcentrum Groenewold e.d.. Vanuit de goede contacten met kwetsbare medemensen in de samenleving komt men vaak heel snel op het spoor van problemen die in de samenleving spelen. Zo heeft men aandacht voor mensen in problemen en bij plotseling overlijden. Vanuit de Jongerenkerk wordt voor vele eenzame mensen op een waardige manier een afscheidsviering verzorgd.

Daarnaast is de solidariteitsmaaltijd een vast onderdeel en laat het ook zien dat zij uitdrukkelijk verbonden zijn met de gehele samenleving. Veel van de producten die voor de maaltijd wekelijks gebruikt worden, worden door veel Venlose bedrijven gratis ter beschikking gesteld of er zijn donaties die de Werkgroep in staat stelt inkopen te doen voor de maaltijd. Rond kerstmis zijn er altijd bedrijven die een wat luxere Kerstmaaltijd mogelijk maken voor de doelgroep.

In alle haar werk heeft de Jongerenkerk ook een uitdrukkelijke verbondenheid met Homeplus, een jongerenhok bij 't Groenewold. Vanuit Homeplus worden ook op vele momenten hand en spandiensten verleend bij het werk met dak- en thuislozen. Voor de jongeren die betrokken zijn bij Homeplus is dit ook meteen een leerschool en moment om daadwerkelijk ook in contact te komen met de problematiek van kwetsbare medemensen.

Binnen de Jongerenkerk van Venlo loopt men in de laatste jaren toch steeds vaker tegen enkele problemen op. Zo is het vinden van vrijwilligers een groot probleem. Zeker voor de wekelijkse activiteiten zijn steeds moeilijker vrijwilligers te vinden. Tot op heden lukt het toch nog steeds om de opvallende plekken op te vullen. Van de vrijwilligers wordt geen speciale training gevraagd. Het belangrijkste is aandacht voor de medemens, medemenselijkheid! Daarnaast moeten de vrijwilligers over heel veel geduld en uithoudingsvermogen beschikken en bestand zijn tegen de taal die mensen vaak bezigen.

Zo vervult de Jongerenkerk in Venlo op een eigen en eigentijdse manier al sedert vele jaren opvang voor mensen aan de rafelrand van de Venlose samenleving. Ze bieden een plek van hoop en troost, van warmte en gezelligheid, in een wereld die voor de vele deelnemers in onze huidige samenleving vaak ver te zoeken is.

weten jullie het nog ?



Tijdens de 'alternatieve kerstkaarten-actie 2011' hebben we geld ingezameld voor de Stichting 'Childrens Dream for Africa' van Kerfonse Kanté.

Eind mei is Kerfonse bij mij geweest met een verslag van de besteedde gelden. De gelden waren na de overstromingen in Guineé bestemd voor een school voor kinderen in Manéah, het geboortedorp van Kerfonse.

Nu anderhalf jaar later is de school gebouwd en in gebruik. Nou ja, in gebruik de gelden zijn voornamelijk opgegaan aan de bouw van de school nu is men nog druk bezig met de schoolinrichting en leerbenodigdheden.



De school heet Jan Crins. Jan Crins afkomstig uit Tegelen maar inmiddels helaas overleden, was de grote man achter de stichting 'vrienden van Manéah' die met een donatie van 32.000 euro de bouw met name mogelijk maakte.

Naast de schoolbenodigdheden is Kerfonse zich ook sterk aan het maken voor een ziekenauto in Manéah. Hij vertelde dat tijdens de plechtige opening van de school één van de kinderen werd aangereden door een auto die daar rond reed. Het kind was zwaar gewond en ze hebben het kind zo snel mogelijk naar het ziekenhuis in de stad gebracht 30 kilometer verderop. Er is in het dorp geen dokter of gezondheidspost. Ondanks het feit dat men zo snel mogelijk heeft geprobeerd het kind snel in het ziekenhuis te krijgen, is het helaas overleden. Zo vergaat het vaak ook moeders en kinderen rond de bevalling. Met enige regelmaat sterven moeders in het kraambed en soms ook het kind.

Ik heb met deze vraag Kerfonse verwezen naar MIVA, Missie Verkeersmiddelen Actie, voor ondersteuning. Maar wellicht kunnen wij de collecte van MIVA ook voor dit doel doneren aan Kerfonse omdat onze MIVA-collecte via MIVA ook bestemd is voor verkeersmiddelen in ontwikkelingslanden.

Kerfonse Kanté en de mensen uit Guineé spreken hun dank uit voor de gelden uit 2011. Ze vinden het fijn dat mensen hier in het rijke westen zich het lot van hen aantrekken.

Kerfonse is bereid om voor ons weer een keer een viering muzikaal op te luisteren en dat kan dan tevens een extra mogelijkheid zijn voor Kerfonse om iets te vertellen en aandacht (en wellicht ook geld) te vragen voor zijn project.

Hub

Stg. Children's Dream for Africa
Frans Halsstraat 26
5914 VH venlo
KvK: 851047592
ING: 5094305

ter inspiratie

Geluk zit niet in het veranderen van hoe je nu bent,
Geluk zit in het ontspannen in hoe je nu bent.

Wordt het niet eens tijd om te kijken
of werkelijk geluk en vervulling te vinden zijn
voorbij de droom waarin je iets moet worden,
bereiken of bemachtigen?

Scott Kiloby

in de tent

een vakantieverhaal voor de kinderen



'Welterusten jongens,' roept mama en ze ritst de tent dicht.
'Welterusten mam.
'Sam en Suus mogen een nachtje in de tuin kamperen, in de kleine tent.
'Spannend hè?' fluistert Sam.
'Waarom fluister je?' vraagt Suus.
'Het is zo stil hier buiten.'
Ineens klinkt er gesjirp naast de tent.
'Wat is dat?' Sam gaat rechtop zitten.
'Dat is een krekel,' weet Suus.
'En die krekel kan niet in de tent komen, hè Suus?'
'Nee Sam, dat kan niet.'
De kerkklok slaat. Boing. Boing.
Twaalf keer. 'Het is al midden in de nacht,' fluister Suus nu ook.
'Ik hoor iets?' Sam rolt een beetje dichters naar zijn zusje.
'Schuif eens een beetje op, ik krijg het warm,' moppert Suus, 'ik hoor helemaal niets.'
'Luister dan.'

Ze liggen allebei heel stil op hun luchtbed en dan hoort zij het zachte geritsel ook. Het lijkt wel, alsof er iemand door de tuin schuifelt.

'Misschien is het de krekel.'

'Ik denk het niet.'

Suus gaat rechtop zitten en zoekt in het donker naar de zaklamp.

'Wat ga je doen?' Sam zit nu ook rechtop.

'Ik ga op onderzoek uit.'

'Ik ga mee.'

Suus ritst de tent open. Achter elkaar kruipen ze de donkere tuin in.

Het licht van de zaklamp schijnt door de tuin

en dan zien ze waar het geritsel vandaan komt.

'Het is Flip,' fluistert Sam en hij wijst naar de stekelige bol die over het grasveld hobbelt.

Flip is een egel, die iedere nacht eten komt zoeken in hun tuin.

Slakken, wormen, muisjes, hij lust het allemaal.

Ze vonden hem, toen pappa op een dag alle bladeren in

de tuin bij elkaar harkte. Ineens lag daar Flip in een holletje te slapen.

Vlug had pappa de bladeren er weer overheen geveegd.

Stel je voor dat het egeltje uit zijn winterslaap wakker zou worden.

Gelukkig had Flip er niets van gemerkt.

Snel kruipen Sam en Suus terug en ritsen de tent dicht.

'Zo,' zegt Suus, terwijl ze in haar slaapzak kruipt 'nu gaan we slapen.'

'Welterusten Sam, welterusten Flip.' Suus draait zich op haar zij.

'Welterusten Suus, welterusten Flip.'

Sam trekt de slaapzak tot over zijn neus.

Dan is het stil, bijna stil, want Flip snuffelt, zoekt en smakt rustig verder.



praktische informatie

Pastorale coördinatie

Hub van den Bosch
Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
077-3515920 // 06-10729578
(secretariaat JK)

Hub van den Bosch is normaliter op maandagmorgen en vrijdagmorgen vanaf 09.30 uur aanwezig op het secretariaat van de Jongerenkerk. Mocht u Hub daar niet kunnen bereiken of voor dringende zaken op andere dagen nodig hebben dan is hij bereikbaar via telefoonnummer 06-10729578 of per e-mail boschhgm@home.nl

Secretariaat Jongerenkerk

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
tel. (077)5515920
e-mail:
jongerenkerkvenlo@hetnet.nl

Diaconiefonds

Diaconiefonds Jongerenkerk Venlo
Info: Lilo Stark
voor projecten ver van huis en heel dichtbij
ASN-bank: 87.10.15.617
o.v.v. renteloze lening of gift.

Stichting Jongerenkerk Venlo

ABN-AMRO: 41.41.43.299

Wel-en-Wee-Groep

Aandacht voor elkaar; voor de leuke maar uitdrukkelijk ook de minder leuke dingen van het leven...
informatie aan:
Ton Jacobs tel. 077 - 3870794
of: Corry Flügger, 077 - 3510752

JK - Jouw Kerk

De volgende JK-Jouw Kerk verschijnt op 30 junii 2013.
Kopij voor dat nummer kan tot en met 21 juni aangeleverd worden (via e-mail of schriftelijk) op het Secretariaat van de Jongerenkerk (zie hierboven).
Is er iets dat u raakt of dat u onder de aandacht wilt brengen? Dan nodigen wij u van harte uit om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Ook reacties op artikelen zijn welkom.

gebruik Jongerenkerk

Voor informatie en afspraken inzake het gebruik van de Jongerenkerk belt u met:
Martin Huizinga; 077-3512165
e-mail: mgm.huizinga@telfort.nl

JK website

web site JK: www.jkvenlo.nl
webmaster: Max Görtjes