

JK - Jouw Kerk

Nieuwsbrief voor medewerkers en bezoekers
augustus 2013



inhoud

01. agenda augustus - september 2013
02. vieringen augustus - september 2013
03. bij het begin van het 49^e seizoen - *Hub v.d. Bosch*
05. de vakantie is voorbij
07. Miva 2013
09. mgr. Gijsen - *Paul*
10. ontbijten
11. verjaardagen in augustus
12. ezel(s)

achterpagina: praktische informatie



JONGERENKERK VENLO

Het verhaal gaat verder ...

elke zondag 10 uur

agenda aug. - sept. 2013

augustus 2013

02-04		Parkfeest
04	10.00 u,	JK vakantieviering
11	10.00 u,	JK vakantieviering
18	10.00 u,	JK vakantieviering
18		einde ramadan: Id-Al Fitr (<i>suikerfeest</i>)
25	10.00 u,	JK vakantieviering
29	20.00 u.	vergadering bestuur JK, Vrienden van de JK en Pastoraal Team

september 2013

01	10.00 u.	JK viering
02	10.00 u.	Overleg Pastoraal Team (tot 11.30 u.)
04	19.00 u.	Schuldhelpmaatje (tot 21.00 u.)
07	16.30 u.	activiteit Tempeliertjes (tot 21.00 u.)
08	10.00 u.	JK viering
15	10.00 u.	JK spiritualiteitsviering
21 - 29		Vredesweek
22	10.00 u.	JK viering, begin Vredesweek
28	13.00 u.	Heilige Huisjeswandeling Vredesweek 2013 (tot 17.00 u.)
29	10.00 u.	JK viering, afsluiting Vredesweek

ter inspiratie

Onbehagen, vrees, spanning, stress, zorgen
- allemaal vormen van angst -
worden veroorzaakt door een overmaat
aan toekomst en een tekort aan aanwezigheid.
Schuldgevoelens, spijt, wrok, grieven, treurigheid,
bitterheid en elke vorm van niet kunnen vergeven
worden veroorzaakt door een overmaat aan verleden
en een tekort aan aanwezigheid.

Eckhart Tolle

vieringen aug. - sept. 2013

Zondag 4 augustus 2013, 10.00 uur

Vakantietijd

Eucharistieviering

Voorg.: Piet Giesen

Assistent: Gonnie Geurts

Muziek: Ingrid Reinhoud (harp)

Zondag 11 augustus 2013, 10.00 uur

Vakantietijd

Viering van breken en delen

Voorg.: Truus van der Heijden

Assistent: Marjo Bongers

Muziek: Piet Hegger (*zang/gitaar*)

Zondag 18 augustus 2013, 10.00 uur

Begin 49ste seizoen

Viering van breken en delen

Voorg.: Hub van den Bosch

Assistent: Henk Pijnenburg

Lector: Peter Verhoecx

Muziek: Jk Koor

Zondag 25 augustus 2013, 10.00 uur

Viering van breken en delen

Voorg.: Hub van den Bosch

Assistent: Gonnie Geurts en Henneke
Roox

Muziek: Baer Traa

jaardienst Michaël Greunsvan

zondag 25 augustus 2013, 12.30 u.

Doop van Ilja en Emelie v.d. Willegen
Gaisonides-Mahot

Zondag 1 september 2013, 10.00 uur

Viering van breken en delen

Voorg.: Piet Linders

Assistent: Hannie en Bert Kort.

Muziek: Jk-koor

Zondag 8 september 2013, 10.00 uur

Eucharistieviering

Voorg.: Piet Giesen

Assistent: Peter Verhoecx

Lector: Hermenke Bexkens

Muziek: Jk JKoor

Woensdag 11 sept. 2013, 19.15 uur

Taizégebed

Muziek: Taizéliederen door Taizégroep

Na afloop: samen koffie drinken

Zondag 15 september 2013, 10.00 uur

Spiritualiteitsviering

Voorg.: leden Spiritualiteitgroep

Muziek: nog niet bekend

Zondag 22 september 2013, 10.00 uur

VREDESWEEK 2013

Viering van breken en delen

Voorg.: Truus van der Heijden

Assistent: Sabine Wennekers

Lector: Max Görtjes

Muziek: Keluarga Katholic Indonesia

Zondag 29 september 2013, 10.00 uur

Afsluiting Vredesweek

Viering van breken en delen

Voorg.: Hub van den Bosch

Assistent: Gonnie Geurts

Lector: Henneke Roox

Muziek: Cantarello

begin 49^e seizoen

zondag 18 augustus 2013

Op zondag 18 augustus beginnen we aan het 49^e seizoen. Een opmaat naar het 50-jarig bestaan van de Jongerenkerk Venlo. Langzaam maar zeker zijn we op weg naar een 'gouden' Jongerenkerk en dat stelt je meteen voor de vraag: wat is daar 'goud' aan?

In 1965 startte Leo Brueren met enkele enthousiaste mensen in de Jongerenkerk, de oude Minderbroederskerk, met de eerste viering. Het fenomeen Jongerenkerk is natuurlijk geen exclusief Venlo's gebeuren. In die tijd, de eerste jaren na het Tweede Vaticaans Concilie, staken jongerenkoren en jongerenkerken (what's in a name) overal de kop op. Belangrijk voor de Jongerenkerk Venlo is dat ze een eigen gebouw had en heeft. Waar veel jongerenkerken en jongerenkoren hun plaats moesten bevechten in het parochieleven, had de Jongerenkerk het voordeel van de eigen plek waar men geen 'last' had van wisselende pastoors, concurrentie met andere koren die ook een vaste plek opeisten binnen het vieringenaanbod, geen last van parochianen die niets aan 'beatmissen' vonden zoals de jongerenvieringen in de beginjaren ook wel genoemd werden en nog meer van dit soort problemen waar de vele jongerenkerken en jongerenkoren mee te kampen hadden van Zuid- tot Noord-Limburg en elders in den lande.

De overeenkomst tussen al deze jongerenkerk/koren was dat jongeren op een eigentijdse manier hun geloof wilde vieren. Ieder deed dat op zijn eigen manier. Ik heb dat mogen meemaken bij het Jongerenkoor Hulsberg waar we vier tekstgroepen hadden die ieder een eigen manier van uitwerken van vieringen had en ik heb dat ruim 24 jaar mee mogen maken bij de Jongerenkerk Helden waar we een tekstgroep hadden bestaande uit 15 mensen die samen elke vrijdagavond werkten aan vieringen. Elke maand een nieuwe viering die we in de kerkdorpen van de oude gemeente Helden verzorgden.

Een andere overeenkomst is dat zij meer deden en doen dan alleen maar vieringen verzorgen en zingen. Er is en was bij al die jongerenkerken en jongerenkoren een grote maatschappelijk betrokkenheid. Men engageerde zich met acties als Vastenactie en Solidaridad. Er was oog voor de onderkant van de samenleving en veel leden waren betrokken bij Unicef, Wereldwinkels, Vluchtelingenwerk en omdat de meeste studenten waren, kwamen zij ook op voor de rechten van minderheden, vrouwen, studenten, asielzoekers en waren dan ook vaak te vinden bij protestacties van allerlei soort.

Jongerenkerk zijn was een 'manier van leven' niet alleen maar zingen, naar een viering. Nee, het was, het is meer.

In de afgelopen decennia is er veel veranderd. Veel jongerenkoren en jongerenkerken zijn verdwenen omdat de ruimte na het 2e Vaticaans Concilie weer is teruggedraaid. Veel pastores zitten niet meer te wachten op jongeren die zelf vieringen samenstellen vanuit wat hen bezighoudt en hoe zij hun geloof beleven en willen vieren. Wat dat betreft heeft de Jongerenkerk Venlo het geluk een eigen ruimte te hebben. Daarnaast is het dekenaat Venlo met de dekens van de afgelopen jaren ook gezegend omdat het dekens zijn die openstaan voor andere vormen van vieren waaronder de wijze waarop wij in de Jongerenkerk dat doen. En daarmee hebben we naar mijn mening 'goud' in onze handen. Laten we onze zegeningen wat dat betreft ook tellen.

Het 49^e seizoen is zo'n zegening. Laten we er met z'n allen iets moois en goeds van maken. Laten we de drijfveren van het begin, vieren op een eigentijdse manier die past bij de mens van 2013 en het engagement met de straat op een eigentijdse wijze, een wijze die past in de huidige tijdsgeest, weer nieuw leven inblazen. De Jongerenkerk doet ertoe voor mensen die bij ons binnen lopen en doet ertoe voor de stad. Wij kunnen een tegenwicht zijn in de verkilde en harder wordende samenleving. Mogen wij ons in het 49^e seizoen laten inspireren door de boodschap van die Man van Nazareth en de bezieling die Leo Brueren altijd ten toon spreidde. Laten we zo op weg gaan naar de 'gouden Jongerenkerk Venlo'. In die zin wens ik ons allen een goed seizoen toe met oog en oor, daadwerkelijke aandacht voor eenieder binnen en buiten onze gemeenschap.

Hub van den Bosch

ter inspiratie

Positief denken is een behoorlijke rage geworden de laatste jaren. Maar uiteindelijk zal deze tactiek falen want de tegendelen doen zich altijd samen voor.

Meestal, als we geloven dat we positief denken, doen we niet anders dan het negatieve bedekken met het positieve.

Onder de oppervlakte borrelt het negatieve nog steeds door, klaar om alle pret te bederven, net op het moment dat we dit het minst verwachten.

Je zou kunnen zeggen dat we door het zoeken naar het positieve het negatieve creëren. Ze kunnen niet zonder elkaar bestaan.

Onthoud echter, dat wat we ten diepste zijn niet kan worden aangetast door noch negatieve noch positieve gedachten.

Jeff Foster & Nin Sheng

de vakantie is voorbij



We zijn weer lekker uitgerust van het zo jachtig leven. Ver weg misschien, of heel bewust juist dicht bij huis gebleven.

De zorg die op je schouders lag even niet hoeven dragen. Een tijd waarin het anders mag ...geen haast, geen druk, geen vragen!

We hebben even rust gehad... aan niets meer hoeven denken. Alleen ontspanning, niets dan dat om de accu bij te tanken.

Zo kunnen wij weer heel voldaan opnieuw ons werk beginnen. We kunnen er weer tegen aan, 'n gerust gevoel van binnen.

ter inspiratie

Verdriet heeft zijn eigen schoonheid. Het heeft een geweldige diepte, het heeft zijn eigen kalmte, vredigheid, zachtheid. Het is een prachtige ervaring. Probeer het dus niet te vermijden. Als je het vermijdt, vermijdt je de poort naar stilte. Geniet ervan, ontvang het met open handen, omarm het. Hoe meer je het verwelkomt, hoe eerder verdriet zal veranderen in stilte.

Osho

Hou op met het najagen van vrede en er is rust.
Hou op met het najagen van liefde en je hart vult zich.
Hou op met proberen een beter mens te zijn, en je bent een beter mens.
Hou op met proberen te vergeven, en er vindt vergiffenis plaats.
Hou op en wees stil.

Adyashanti

- MIVA ondersteunt pioniers wereldwijd met vervoer- en communicatiemiddelen
In vaak afgelegen gebieden maken deze pioniers zich sterk voor de kansarmen

Het thema van de MIVA collecte is 'Help de kinderen in Brazilië'



Tijdens de MIVA collecte staat het werk van Zuster Maria Lijnen en Pater Cristiano Joosten centraal. Zuster Maria Lijnen heeft in Bayeux een centrum opgericht voor kinderen uit arme wijken. Met onderwijs, sport, muziek en kunst voorkomt ze dat deze kinderen op straat belanden, tussen de drugsbendes en het geweld. Pater Cristiano Joosten zet zich in Campina Grande met het Kinderpastoraat in voor moeders en kinderen in een arme

plattelandstreek. Beiden hebben MIVA gevraagd om een auto.

"Zonder vervoer staan we stil. Met een auto kunnen we zoveel meer mensen bereiken," legt pater Cristiano uit. Een auto is in deze arme plattelandstreek geen luxe. Her en der rijdt er een paard en wagen, wie geld heeft kan meerijden met een motortaxi, maar de meeste mensen gaan te voet over deze stoffige zandwegen, onder de brandende zon. "De afstanden zijn hier enorm. We kunnen lang niet alle gezinnen bereiken zonder auto. Als we op huisbezoek gaan en er is een kind ziek, dan heeft de familie geen geld voor vervoer. Dus ook in dat soort situaties kun je met de auto een helpende hand bieden. Je moet elkaar helpen, nietwaar."



Zuster Maria kan dit beamen. "Als de nood aan de man is, dan wil je graag wat voor de mensen kunnen doen. En een auto is dan pure noodzaak, om zieke kinderen naar de dokter te kunnen brengen, of families te helpen. Ook kunnen we dan onze inkopen doen, want de kinderen krijgen hier op school een warme maaltijd. Een belangrijke reden voor ouders om hun kind naar school te sturen."



MIVA collecte -> Hoe kunt u helpen?

Samen met u kunnen we het verschil maken voor moeders en kinderen in Brazilië! Help mee met de MIVA-collecte op 24 en 25 augustus 2013! Dit jaar gaat de opbrengst van de collecte naar vervoersmiddelen voor moeder- & kindprojecten voor de armen in Brazilië. Zij hebben onze steun heel hard nodig.

Beste mensen van de Jongerenkerkgemeenschap

Bovenstaande project is natuurlijk zeer de moeite waard. Ik zal zorgen dat namens de Jongerenkerk ook een bedrag naar MIVA gaat. Maar ik wil de extra collecte bij gelegenheid van MIVA-zondag grotendeels ook ter beschikking stellen voor de STG. Children's Dream for Africa. Vorige maand berichtten wij over het project van Kerfonsse Kante waarvoor de Alternatieve Kerstkaarten Aktie 2011 gehouden werd. Hij is nu bezig met een bus om de moeders die moeten bevallen naar het ziekenhuis te kunnen vervoeren om zo onnodige moeder- en kindersterfte bij de geboorte te voorkomen. Het lijkt mij dat wij onze collecte in het kader van de MIVA grotendeels ook aan dit project kunnen besteden. Als de rest van Nederland zich sterk maakt voor de kinderen in Brazilië, kunnen wij met onze bijdrage iets betekenen voor de kinderen en moeders in Manéah. Daarom op MIVA-zondag aandacht voor de kinderen in Brazilië maar ook voor 'moeder en kind' in Manéah opdat daar ook een bus kan komen. De Stichting Children's Dream for Africa die zich inzet voor de mensen in Manéah zal ons daarvoor zeer erkentelijk zijn. Wees daarom gul en deel wat je missen kunt met de mensen in Guineé.

Hub van den Bosch

mgr. Gijsen

enkele gedachten bij diens dood

We noemden hem onder elkaar niet monseigneur Gijsen, maar NONseigneur Gijsen.

Met deze openingszin is de situatie, zoals ik die toen voelde, getekend. Goed, de man had alles tegen, maar de manier waarop hij werkte was niet van deze wereld. Zo hoorde ik dat Gijsen terloops, tijdens een werkvergadering, drie van zijn medewerkers ontsloeg. Zonder enig gesprek vooraf, zonder motivatie, zo van: " jij , jij en jij zijn bij deze ontslagen." De betreffende personen zijn nu allemaal overleden, dus ik kan dit rustig vermelden. Een van deze drie mensen, die ontslagen werden, was namelijk mijn informant.

Dat hij het ook oneens was met het beleid van de zittende bisschoppen, plaatste hem buiten de kerk en dan bedoel ik niet de kerk van het gelovig volk. Daar stond hij al buiten. Nee hij koos positie tegen het instituut Kerk, zoals dat toen in Nederland was. Hij keerde zich af van andere bisschoppen. Alles wilde hij in eigen hand houden: seminarie, vastenactie, scholen. Samenwerken stond niet in zijn woordenboek.

Of dit alles te maken heeft met weinig empathie van deze bisschop, of dat hij instructies van Rome had gekregen om zeer hard op te treden, zullen we waarschijnlijk nooit weten.

Op mij heeft hij de indruk nagelaten van een Don Quichotte, vechtend tegen een kudde schapen, maar dan een gevaarlijke Don Quichotte. Door zijn intelligentie kon hij veel kapot maken en hij heeft dat met verve heeft gedaan.

Toch moeten we zijn rol niet overdrijven. De grote uittocht uit de kerk zou toch wel zijn gekomen, kijk maar naar de rest van Nederland. Maar naar mijn mening heeft hij door zijn opstelling en werkwijze dit proces in Limburg versneld. Heeft hij dan niets goed gedaan? Jawel, hij was een baken voor de mensen, die terug wilden naar het "oude", maar vooral heeft hij veel mensen in onze kerk aan het denken gezet, ze de keuze van twee richtingen gegeven: vóór of tégen de strikte wetten, vóór of tégen de liefde. Hij heeft ons verplicht verantwoording te nemen over ons eigen geweten en dat is toch een grote winst, denk ik.

En dan moeten we achteraf onze Leo prijzen, die ondanks de druk vanuit Roermond steeds zichzelf gebleven is en zijn ideaal "iedereen is hier welkom" nooit heeft opgegeven.

Paul

ontbijten

Beste allemaal,

Er is weer een nieuwe datum gepland voor het gezamenlijk ontbijten: **zaterdag 17 augustus om 10.00 uur in het ruitercafé bij Leurs.**



Iedereen is welkom, echtparen of alleenstaanden. Uiteraard ook mensen buiten de Jongerenkerk zijn van harte welkom.

Indien jullie belangstelling hebben, graag aanmelden bij Marjo Bongers: mgj.bongers@scarlet.nl of telefoon 06-41880818.

Het ontbijt bestaat uit 2 pistolets, divers beleg, gekookt eitje, bekertje vruchtenyoghurt en 2 kopjes koffie/thee. De kosten bedragen € 3,50 per persoon.

Ik zie jullie graag tegemoet!

Hartelijke groet,
Marjo Bongers

UITVAARTCENTRUM VENLO - BLERICK

zekerheid voor een waardig afscheid

Een stijlvolle en zorgvuldige begeleiding.
Stemmige opbaar- en ontvangstruimten.
Werkzaam voor alle verzekeringen.

vanderLaan

Ubroekweg 15 Blerick
tel. 077 - 3874141 (dag en nacht)

verjaardagen in augustus

1 aug.	Riet Driessen Lars van Heijst	
3 aug.	Fanny Moonen Laura Schreurs Marco Iorio Esmée Janssen	<i>Praaggroep</i> <i>communicant 2010</i> <i>communicant 2010</i> <i>Tempeliertjes</i>
4 aug.	Gerda Roefs	
5 aug.	Klaartje Roodbeen	<i>Communicant 2010</i>
10 aug.	Marilène Janssen	<i>Communicant 2010</i>
19 aug.	Brigitte Keydener	<i>lid Jk-koor</i>
20 aug.	Jamahl Smit	<i>communicant 2011</i>
23 aug.	Trees Geelen-Göbbels	
24 aug.	Sofia, dochter Olga	
25 aug.	Ashwin Klijzen	
27 aug.	Tjeu Kunnen	<i>priester, Spiritualiteitsgroep</i>
30 aug.	Lucienne Trepels Hub van den Bosch	<i>Taizégroep</i> <i>pastor JK Venlo</i>
31 aug.	Harry Notenboom	
31 aug.	Eva van Wylick	<i>communicant 2011</i>

dode ezel



Op een morgen doet een pastoor de deur van zijn kerk open en vindt daar ... een dode ezel ! Hij weet niet goed wat te doen en belt dan maar de burgemeester met het verzoek om het dier te laten weghalen.

'Los uw problemen zelf op', zegt de burgemeester, die feitelijk een gloeiende hekel aan de pastoor heeft. 'Per slot van rekening is het uw taak de doden te begraven !'

'Daarom bel ik u juist op', zegt de pastoor.

'Volgens het reglement moet ik eerst de familie raadplegen !'

ezels



Een schurftige kameel draagt altijd nog wel de lasten van verscheidene ezels.
Erasmus - Nederlands humanist en filosoof 1469-1536

Sommige ezels kunnen enkel over paarden praten.
Heinrich Heine - Duits dichter 1797-1856

Auto's: paardenkracht toevertrouwd aan ezels.
Karel Jonckheere - Vlaams schrijver en dichter 1906 - 1993

Daarom geeft de lieve God rijkdom doorgaans aan grote ezels, voor wie hij verder niets over heeft.
Maarten Luther - Duits predikant 1483-1546

'Waarom zit jij op de ezel en laat je je vrouw achter de ezel lopen met de bagage?'
- ' Omdat zij geen ezel heeft.'
Wiet van Broeckhoven - Belgisch politicus en mediapersoonlijkheid

Beter van een ezel wel gedraeghen, dan van een peert in 't zand geslaeghen.
Jacob Cats - Nederlands dichter, jurist en politicus. 1577-1660

Wie een ezel van zichzelf maakt, moet niet kwaad zijn als mensen op zijn rug klimmen.
Thomas Fuller - Engels priester en schrijver 1608-1661

praktische informatie

Pastorale coördinatie

Hub van den Bosch
Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
077-3515920 // 06-10729578
(secretariaat JK)

Hub van den Bosch is normaliter op maandagmorgen en vrijdagmorgen vanaf 09.30 uur aanwezig op het secretariaat van de Jongerenkerk. Mocht u Hub daar niet kunnen bereiken of voor dringende zaken op andere dagen nodig hebben dan is hij bereikbaar via telefoonnummer 06-10729578 of per e-mail boschhgm@home.nl

Secretariaat Jongerenkerk

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
tel. (077)5515920
e-mail:
jongerenkerkvenlo@hetnet.nl

Diaconiefonds

Diaconiefonds Jongerenkerk Venlo
Info: Lilo Stark
voor projecten ver van huis en heel dichtbij
ASN-bank: 87.10.15.617
o.v.v. renteloze lening of gift.

Stichting Jongerenkerk Venlo

ABN-AMRO: 41.41.43.299

Wel-en-Wee-Groep

Aandacht voor elkaar; voor de leuke maar uitdrukkelijk ook de minder leuke dingen van het leven...

informatie aan:

Ton Jacobs tel. 077 - 3870794
of: Corry Flüggen, 077 - 3510752

JK - Jouw Kerk

De volgende JK-Jouw Kerk verschijnt op 25 augustus 2013.

Kopij voor dat nummer kan tot en met 16 augustus aangeleverd worden (via e-mail of schriftelijk) op het Secretariaat van de Jongerenkerk (zie hierboven).

Is er iets dat u raakt of dat u onder de aandacht wilt brengen? Dan nodigen wij u van harte uit om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Ook reacties op artikelen zijn welkom.

gebruik Jongerenkerk

Voor informatie en afspraken inzake het gebruik van de Jongerenkerk belt u met:

Martin Huizinga; 077-3512165
e-mail: mgm.huizinga@telfort.nl

JK website

web site JK: www.jkvenlo.nl
webmaster: Max Görtjes



kleurplaat