

# JK - Jouw Kerk

Nieuwsbrief voor medewerkers en bezoekers  
september 2013



## inhoud

01. agenda september - oktober 2013
02. vieringen september - oktober 2013
03. Vredeweek 2013
04. Heilige Huisjes Wandeling
06. Gevangen in je eigen beperkingen
08. De Tempeliertjes
09. De natuur in Nederland - *Paul*
11. Ontbijten
12. Werkconferentie - Samen armoede uitsluiten
13. Verjaardagen

achterpagina: praktische informatie



**JONGERENKERK VENLO**

Het verhaal gaat verder ...

elke zondag 10 uur

# agenda sept. - okt. 2013

---

## september 2013

01	10.00 u.	JK zondagsviering
02	10.00 u.	Overleg Pastoraal Team (tot 11.30 u.)
04	19.00 u.	Schuldhelpmaatje (tot 21.00 u.)
07	16.30 u.	activiteit Tempeliertjes (tot 21.00 u.)
08	10.00 u.	JK zondagsviering
15	10.00 u.	JK spiritualiteitsviering
21 - 29		Vredesweek
22	10.00 u.	JK zondagsviering, begin Vredesweek
28	13.00 u.	Heilige Huisjeswandeling Vredesweek 2013 (tot 17.00 u.)
29	10.00 u.	JK zondagsviering, afsluiting Vredesweek

## oktober 2013

03	19.00 u.	Schuldhelpmaatje (tot 21.00 u.)
05	17.00 u.	Pizza bakken - Tempeliertjes (tot 19.00 u.)
06	10.00 u.	JK zondagsviering
06	12.00 u.	doop van Joanie de Wit
13	10.00 u.	JK zondagsviering
14	10.00 u.	overleg Pastoraal Team (tot 11.30 u.)
20	10.00 u.	JK zondagsviering
25	20.00 u.	film i.k.v. Nacht der Zielen
27	10.00 u.	JK zondagsviering

---

## ter inspiratie

---

Werkelijke moed is de durf je te laten ontroeren.  
Je hart zo open te zetten dat je geraakt kunt worden.  
Niet muren metselen en zeggen: kijk mij eens flink zijn.  
Dat heeft niets met moed te maken, dat is schijterigheid,  
want alleen wie bang is doet een harnas aan.

*Hans Laurentius*

# vieringen sept. - okt. 2013

---

## Zondag 1 september 2013, 10.00 uur

*Viering van breken en delen*

Voorg.: Piet Linders  
Assistent: Hannie en Bert Kort.  
Muziek: Jk-koor

## Zondag 8 september 2013, 10.00 uur

*Eucharistieviering*

Voorg.: Piet Giesen  
Assistent: Peter Verhoeckx  
Lector: Hermenke Bexkens  
Muziek: Jk JKoor

## Woensdag 11 sept. 2013, 19.15 uur

*Taizégebed*

Muziek: Taizélíederen door Taizégroep  
*Na afloop: samen koffie drinken*

## Zondag 15 september 2013, 10.00 uur

*Spiritualiteitsviering*

thema: Zonnelied van St. Frans  
Voorg.: leden Spiritualiteitgroep  
Muziek: nog niet bekend

## Zondag 22 september 2013, 10.00 uur

**VREDESWEEK 2013**

*Viering van breken en delen*

Voorg.: Truus van der Heijden  
Assistent: Sabine Wennekers  
Lector: Max Görtjes  
Muziek: Keluarga Katholic Indonesia

## Zondag 29 september 2013, 10.00 uur

*Afsluiting Vredesweek*

*Viering van breken en delen*

Voorg.: Hub van den Bosch  
Assistent: Gonnie Geurts  
Lector: Henneke Roox  
Muziek: Cantarello

## Zondag 6 oktober 2013, 10.00 uur

*Eucharistieviering*

Voorg.: Deken Jos Spee  
Assistent: Dries Verhoeckx  
Lector: Marjo Bongers  
Muziek: Ingrid Reinhoud (*harp*)

Om 12.00 uur: Doop van Joanie de Wit

## Woensdag 9 oktober 2013, 19.15 uur

*Taizégebed*

Voorg.: Taizé-groep  
Muziek: Taizélíederen door  
Taizégroep

*Na afloop: samen koffie drinken*

## Zondag 13 oktober 2013, 10.00 uur

*Viering van breken en delen*

Voorg.: Piet Linders  
Assistent: Hannie en Bert Kort  
Muziek: Jk-koor

## Zondag 20 oktober 2013, 10.00 uur

*Viering in Taizéstijl*

Voorg.: Taizé Werkgroep  
Muziek: Bente en Luca +zang en  
samenzang Taizélíederen

## Zondag 27 oktober 2013, 10.00 uur

*Viering van breken en delen*

Voorg.: Truus van der Heijden  
Assistent: Gonnie Geurts  
Lector: Henneke Roox  
Muziek: Carmina Servata

# vredesweek 2013

Het Ministerie van Vrede staat dit jaar in het teken van vredesactivisme. In de Vredesweek en daarbuiten vragen Jörgen Raymann (Minister van Vrede), Merlijn Twaalfhoven (Staatssecretaris van Vrede) en de lokale vredesambassades aandacht voor moedige en creatieve vredesactivisten in binnen- en buitenland. Onder het motto 'Act for Peace' maken zij samen een vuist.



De stelling is: iedereen kan vredesactivist worden, zowel in eigen buurt als daarbuiten. Zet iemand in jouw dorp of stad zich in als bemiddelaar of bruggenbouwer? Of werk je zelf aan een betere buurt waar mensen op een respectvolle manier met elkaar omgaan? Wil je weten hoe je vredesactivisten in conflictgebieden kan ondersteunen? Doe mee en sluit je aan bij het Ministerie van Vrede. Door bijvoorbeeld mee te zingen in een protestopera, je in te zetten als vrijwilliger op een van de bevrijdingsfestivals of een vredesambassade op te zetten.

## Syrië: Adopt a Revolution

Binnen het thema vredesactivisme krijgt Syrië extra aandacht. Dit zie je terug in de nieuwe campagnematerialen van het Ministerie van Vrede (die in mei 2013 klaar zijn) en in de campagne Adopt a Revolution. Met deze campagne ondersteunen we lokale burgeracties in Syrië. Deze bouwen aan een Syrië waarin alle verschillende religieuze en etnische groepen als gelijke burgers samenleven. Het gaat hierbij om het organiseren van bijvoorbeeld demonstraties, maar ook om urgente zaken als onderwijs of hulp aan mensen die op de vlucht zijn. Wil jij ook helpen? Ga naar [www.adoptarevolution.nl](http://www.adoptarevolution.nl)

## Vredesweek

De Vredesweek, dit jaar van 21 tot en met 29 september, is hét moment om aandacht te vragen voor conflicthaarden in de wereld. In 2013 vraagt het Ministerie van Vrede onder het motto Act for Peace aandacht voor moedige en creatieve vredesactivisten in binnen- en buitenland.



## Heilige Huisjes Wandeling

in het kader van de Vredesweek 2013

In het kader van de Vredesweek 2013 wordt er op zaterdag 28 september een Heilige Huisjes Wandeling gehouden. Het thema van de Vredesweek 2013 is 'Act for Peace' waarin vooral Syrië centraal staat. IKV PAX Christi heeft wel een informatiebrochure uitgegeven over het conflict in Syrië. Deze zullen we verspreiden via onze partners van joden-christenen-moslams zodat wij meer achtergrondinformatie hebben over dit conflict.

Lossen wij daarmee het conflict op? Nee, maar genuanceerder praten over zulke conflicten draagt wel ertoe bij dat de conflicten vanuit hier niet nog erger worden gemaakt. Wellicht geeft deze brochure aanleiding tot 'in gesprek gaan' met elkaar. Dat is dan winst!

## Wat kunnen wij wel doen in de Vredesweek hier ter plekke?

Wij kunnen werken aan vrede hier in onze eigen straat, onze eigen stad. Ook hier is niet altijd alles koek en ei. Ook hier worden wel eens kleine 'oorlogen' gevoerd. Ook hier worden mensen soms met de nek aangekeken. Eén van die groepen mensen waarmee dat gebeurt, zijn onze dak- en thuislozen. In de Vredesweek 2013 willen we hen centraal stellen. Wat gaan we doen? Het is al een traditie dat we in Venlo in deze periode een zgn. 'Heilige Huisjes Wandeling' lopen. De 'Heilige Huisjes' zijn markante plaatsen in de stad die karakteristiek zijn voor (groepen) bewoners van Venlo e.o. Op zaterdag 28 september is een tocht gepland die vele dak- en thuislozen dagelijks in de stad lopen.

- We beginnen om 13.00 uur bij de Dag- en achtopvang aan de Garnizoenweg 12 in Blerick.
- Vervolgens lopen we naar de Hema waar velen 's morgens voor één euro een ontbijt kopen.
- Vervolgens bezoeken we het Nolensplein waar de bankjes een geliefde rustplek zijn.
- Velen van hen bezoeken het Zelfregiecentrum in het Ald Weishoes of het Aandachtcentrum in 't Groenewold. Beide plekken zullen we aandoen en we vragen vrijwilligers van beide locaties iets te vertellen wat zij voor de dak- en thuislozen betekenen. Vervolgens lopen we terug naar de Dag- en nachtopvang aan de Garnizoenweg. Daar zullen we dan rond 16.00 uur weer terug zijn.

De 'reisleader' tijdens deze H.H.W. is Henk van Vorselen, straatcoach Venlo en hij zal begeleid worden en ondersteund door enkele dak- en thuislozen die ons tijdens de tocht vertellen over de bijzondere, 'heilige' plekken die we aan zullen doen.

Ieder is van harte uitgenodigd om een keer samen met ons deze tocht te lopen die wellicht bijdraagt aan meer begrip, meer vrede hier in ons op wereldschaal kleine Venlo. Maar vrede begint bij jezelf, als een 'act for peace', pas dan kun je werken aan vrede ver weg.

Info via: Hub v.d. Bosch / Piet Linders 3546689 of [www.stichtinggroenewold.nl](http://www.stichtinggroenewold.nl)

## ter inspiratie

Je diepste verlangen is niet om je voortdurend 'goed' te voelen.

Je diepste verlangen is niet om je permanent gelukkig, succesvol, zelfverzekerd, geliefd, ontspannen, sterk, aantrekkelijk, evenwichtig en vitaal te voelen.

Je diepste verlangen is om volledig beschikbaar te zijn voor één gevoel dat gevoeld wil worden, om te herkennen dat je de open ruimte van bewustzijn bent waarin alle gevoelens als tijdelijke passanten komen en gaan, en je te realiseren dat geen enkel gevoel - positief noch negatief - ook maar iets zegt over jou.

*Erik van Zuydam*

## gevangen in je eigen beperkingen

*Uit: Weisheitsgeschichten door Anna Damas.  
Vertaling Gonnig Geurts en Hans Spee*

*Doorlopend aanvaringen met een medezuster. Alles wil zij controleren. Uiteindelijk realiseerde ik me: Verzoening is alleen mogelijk als ik eerst zelf heel word.*

Twee jaar leefden we samen in een gemeenschap van acht zusters.

Zij was van beroep lerares huishoudkunde en naar mijn maatstaf, overdreven netjes. Vooral in de keuken. Daar moest alles zijn plaats hebben. Geen kruimel en geen druppel jam mochten op de keukentafel achterblijven.

Deze ervaring had zij namelijk tijdens haar 20 jarige inzet in de Missie in Afrika opgedaan: Elk, nog zo klein levensmiddelen restant trekt onvermijdelijk legerscharren mieren aan.

Ik was indertijd studente en experimenteerde er lustig op los. Vooral in de keuken. Als ik kookte, stonden veel pannen en schalen rondom me. 's Morgens werden reeds sauzen gemengd en vis gemarineerd. En ik had geen angst voor een dreigende inval van Afrikaanse mieren. Met grote regelmaat was de keuken daardoor aanleiding en toonplaats van onze woordeloze en bizarre gevechtsacties. Zodra ik de koelkast opende, dook zij naast mij op. Voorwendend om de nog op voorraad zijnde eieren (met het rechteroog) af te tellen en om (met het linker oog) precies te volgen, of ik alles ook weer op zijn juiste plaats in de koelkast terugplaatste. Deze controle bracht me verschrikkelijk in beroering. Uit wraak morste ik opzettelijk enkele druppels melk, wat haar dwong om meteen de poetslap te halen. Op een dag ontplofte ik uit woede, verbood haar de permanente, zenuwslopende controle op mij en verlangde, dat ze me nu en in de toekomst in de keuken met rust zou laten. Ik verwachtte beschuldigingen met betrekking tot mijn slordigheid. Niets dergelijks kwam. Ze huilde.

Ze zei, ze krijgt het eenvoudigweg niet voor elkaar, mij en die anderen uit haar ogen te laten. Ze heeft het vaak geprobeerd, maar haar behoefte aan orde is te groot, ja dwangmatig. Ze wil me niet controleren en terechtwijzen. Ze lijdt aan haar dwangmatig gedrag en ze kan dit eenvoudigweg niet uitschakelen. Haar woorden maakten me van streek. Mijn woede verdween op stel en sprong, in plaats daarvan sprongen er tranen in mijn ogen. Ogenblikkelijk werd me duidelijk: Zij en ik, wij waren beiden het slachtoffer van onze beperkingen, onze dwang.



Haar gedrag kon me eigenlijk alleen zo ergeren, omdat het een gevoelig punt bij mezelf raakte. Ik voel me snel gecorrigeerd en bekritiseerd, ook als het helemaal niet zo bedoeld is. Ook ik kan mijn beperking niet bij mezelf uitschakelen, voel me aangevallen en geraakt, terwijl anderen me helemaal niet willen aanvallen. In plaats van waar te nemen, in welke innerlijke nood zij door haar dwangmatig gedrag zat, was ik met mezelf en met mijn eigen ergernis bezig.



Daar stonden wij nu beiden voor elkaar, gevangen in onze eigen beperkingen. Op dat moment wist ik: Wij zouden nog heel vaak in de keuken met elkaar botsen, maar het zou anders zijn. Ik zou weten dat, zij aan zichzelf lijdt en mij niet wil kwetsen. Ik zou haar gedrag niettemin als aanvallend ervaren. Echter het zou me niet meer woedend op haar maken, maar teleurgesteld in mezelf, omdat ik zo snel onzeker word en vijandelijke aanvallen zie, waar er geen zijn. Toen wij ons daarna omarmden, was het een omarming over een kloof heen, die we niet weg konden nemen, die tussen ons blijft bestaan.

Dus geen happy end. Maar daarna begreep ik, wat de grote woorden, verlossing, vrede en heel zijn betekenen. Er zijn doodlopende punten, waaruit we ons niet zelf kunnen bevrijden. Er kan pas werkelijke vrede en verzoening zijn, als ik zelf geheeld ben van mijn innerlijke verwondingen. Als gevolg van mijn eigen gevoelige punten creëer ik wantrouwen, woede en ergernis tegenover anderen in de wereld.

Voor de eerste keer in mijn leven bespeurde ik de wens, innerlijk heel te zijn, niet omdat het mij dan beter gaat, maar dat ik anderen niet nog meer leed aandoe. Misschien is dat het begin van echte liefde.



## de tempeliertjes

Hallo allemaal,

En, was het leuk? Die eerste paar weken op school? Heb je er weer zin in?

Nou, wij van de Tempeliertjes in ieder geval wel. We hebben al 2 leuke activiteiten voor jullie klaar.

Vind je een speurtocht lopen ook wel erg spannend? Of wil je liever foto's maken?

Zaterdag 7 september is er een speurtocht met fotowedstrijd. Om vijf uur (17.00 uur) start vanuit de Jongerenkerk het eerste groepje met een eigen foto toestel, om een speurtocht te lopen, en foto's te maken. Als iedereen rond zeven uur weer terug is in de kerk, worden alle foto's die jullie gemaakt hebben samen bekeken, en de uitslag bekend gemaakt wie gewonnen heeft. Daarna is er nog een beetje muziek waarop gedanst kan worden, en om acht uur worden jullie weer opgehaald.

Zin om mee te doen?

Geef je dan uiterlijk 31 augustus op via [h.pijnenburg4@kpnplanet.nl](mailto:h.pijnenburg4@kpnplanet.nl)

En wat dacht je van .....Pizza bakken? Lijkt je dat iets? Dan kun je 5 oktober al in je agenda noteren. Want dan kun je zelf een heerlijke pizza komen maken, samen met je vriendjes en vriendinnetjes.

In de volgende JK Jouw Kerk vertellen we er meer over.

*Groetjes,  
Angelique Pijnenburg  
Secretaris Tempeliertjes Jongerenkerk Venlo*

# de natuur in Nederland

Ik wil het niet hebben over het kappen van regenwouden en afschieten van walvissen. Dat zijn grootschalige en nadelige ingrepen in de natuur. Wij, in Nederland, zeggen dat we de natuur op positieve manier willen beïnvloeden.

Alleen, de mens is hardleers. Jaren geleden heeft men in Australië konijnen geïmporteerd en dat liep uit op een fiasco. Konijnen hebben in Australië geen natuurlijke vijand en ze vermenigvuldigden zich "als de konijnen". Als noodmaatregel werd de ziekte "mixomatose" bedacht, waarbij de konijnen in massa's langzaam stierven en nog sterven.

Wij hebben de Oostvaarders plassen, waarbij we zogenaamd natuur willen maken. Maar de vorige winter gingen veel dieren dood door de honger en toen kwam het dilemma: moeten we niets doen en de beesten laten verhongeren, dat is immers de natuur, of moeten we ze bijvoeren, of misschien zelfs afschieten?

We hebben otters uitgezet en korenwolfjes. De otters en ook de dassen worden meer doodgereden, dan er geboren worden en de korenwolf is een lekker hapje voor de vos. Maar... op de vos mag niet gejaagd worden. We moeten korenwolfjes dus voor veel geld blijven uitzetten, als we ze voor uitsterven willen behoeden en tegelijk de vossen in leven willen houden. Het alternatief blijft natuurlijk de diertuin, al hebben veel natuurliefhebbers daar weer groot bezwaar tegen.

Aan de andere kant: reigers zijn kind aan huis in de Amsterdamse grachten en de goudvissen in onze vijvers staan op hun menu. Meeuwen en dat zijn toch zeevogels, volgen de boer die ploegt.

Uit dit alles blijkt: we kunnen geen natuur maken. Natuur blijft een wankel balans tussen dieren en planten, die een evenwichtige samenleving vormen. Dit evenwicht zoekt de natuur zelf. Ze reageert op elke verstoring en elke verstoring leidt tot uitwassen, die op zeer lange termijn voor een nieuw evenwicht gaan zorgen. Die lange termijn missen we met onze botte ingrepen.

Laten we eerlijk zijn en laten we de natuurgebieden, die we nog hebben, gewoon "parken" noemen en ze ook als parken behandelen. Bordjes plaatsen met: "niet op het gras lopen" of "niet voeren". En vooral stoppen met dure ingrepen, die tot niets leiden. We moeten beseffen, dat de werkelijke natuur een onderdeel van de schepping is en veel ingewikkelder van structuur, dan we beseffen.

Wij mensen kunnen dit niet namaken, zeker niet op zo'n korte termijn als we hiervoor uittrekken. We kunnen nu eenmaal niet voor God spelen, al proberen we dat vaak.

Nu heeft Sharon Dijksma, de staatssecretaris, gezegd, dat de natuur geld moet opleveren. Ik vraag me af hoe? Een hek om de natuurgebieden zetten en entree laten betalen? Een logische stap; dan komt er vanzelf een frites-kraam en een terrasje. Dan zijn de natuurgebieden echte parken.

*Paul*



# ontbijten

Beste allemaal,

Er is weer een nieuwe datum gepland voor het gezamenlijk ontbijten: **zaterdag 14 september om 10.00 uur in het ruitercafé bij Leurs.**



Iedereen is welkom, echt)paren of alleenstaanden. Uiteraard ook mensen buiten de Jongerenkerk zijn van harte welkom.

Indien jullie belangstelling hebben, graag aanmelden bij Marjo Bongers: [mjg.bongers@scarlet.nl](mailto:mjg.bongers@scarlet.nl) of telefoon 06-41880818.

Het ontbijt bestaat uit 2 pistolets, divers beleg, gekookt eitje, bekertje vruchtenyoghurt en 2 kopjes koffie/thee. De kosten bedragen € 3,50 per persoon.

Ik zie jullie graag tegemoet!

Hartelijke groet,  
*Marjo Bongers*

**UITVAARTCENTRUM  
VENLO - BLERICK**

zekerheid voor een waardig afscheid

*vanderLaan*

Een stijlvolle en zorgvuldige begeleiding.  
Stemmige opbaar- en ontvangstruimten.  
Werkzaam voor alle verzekeringen.

Ubroekweg 15 Blerick  
tel. 077 - 3874141 (dag en nacht)

**3 september 2013  
DE BANTUIN  
Past. Kierkelsplein 20  
5916 SW 't Ven / Venlo**



Onder de titel " Samen Armoede Uitsluiten" organiseert de Werkgroep Bindkracht op 3 september a.s. een werkconferentie die gefocust is op de (groeïende) armoede dicht bij huis. In Venlo wordt al vele jaren vanuit verschillende organisaties en de Venlose overheid gereageerd op ontwikkelingen van en rond armoede. De bijeenkomst is bedoeld voor werkveld en doelgroepen.

Het voorkomen en bestrijden van de armoede in de gemeente Venlo maakt een beleid noodzakelijk dat door vele partijen gedragen moet worden, zowel binnen de gemeentelijke organisatie als in de samenwerking met en tussen partijen/initiatieven in het maatschappelijke middenveld.

De overheid dient daarbij op wijk en buurtniveau aansluiting te zoeken bij de burgers. De huidige roep van de overheid om meer zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid kan niet alleen bij praten blijven, maar de conferentie wil ook tot concrete afspraken komen. Wij willen resultaten bereiken in verbinding met alle betrokkenen.

Het programma start plenair met twee lezingen.

- ATD-de Vierde Wereld laat zien dat onze westerse wereld naast rijkdom tegelijk ook vormen van (structurele) armoede creëert.
- Aansluitend zal Prof. Driessen van de Universiteit van Antwerpen in een lezing de focus leggen op lokale initiatieven die deze structuren en verhoudingen tot uitgangspunt van handelen maken en daaruit de methode Bindkracht ontwikkelen.

Vervolgens zijn er vier workshops mee te maken, met als insteek:

- Kinderen en armoede
- Armoede en sociaal isolement
- Werkende armen
- Schuldhulpverlening.

De workshops hebben een opdracht om concrete voorstellen en afspraken te maken die tot een aanpak van de besproken problematiek moeten leiden.

In het voorjaar 2014 worden de geformuleerde opdrachten geëvalueerd op afspraken en resultaten en volgt nadere bijstelling en planning.

#### WG Bindkracht bestaat uit:

- ATD - 4e Wereld Beweging (Dhr. Hay Doensen)
- Vluchtelingenwerk (Mevr. Lilo Stark)
- CR-WIZ (Mevr. El Odenhoven)
- Stichting de Pijler (Dhr. Frank de Klaver)
- Partij v.d. Arbeid (Mevr. Bep Holla)
- Proteion Thuiszorg (Mevr. Bep Holla)
- Marokkaanse Gemeenschap (Dhr. Abdu Balguid)
- Stichting Jongerenkerk Venlo / Dekenale MOV-groepen (Dhr. Hub v.d. Bosch)
- Gemeente Venlo/WIZ (Mevr. Evelien Vogels)
- Stichting Vrouwen in de Bijstand (Dhr. Pieter Beerens)
- Stichting 't Groenewold (Dhr. Piet Linders)

Secretariaatsadres p/a Begijnengang 17 5911 JL Venlo 077-3546689

## verjaardagen in september

01 sept.	Paul Tummers	
04 sept.	Leon van den Brand	<i>JK Big Band, tenorsax</i>
05 sept.	Martin Huizinga	<i>Bestuur JK/ beheer Jongerenkerk</i>
05 sept.	Lenie Verhaeg	<i>JK Koor/ Tempeliertjes/ Triple Quartet</i>
06 sept.	Noah Huibers	<i>Tempeliertje</i>
08 sept.	Aggie van der Plaat	<i>redactie / corrector JK Jouw Kerk</i>
08 sept.	Marcel Salverda	<i>JK Big Band, trombone</i>
13 sept.	Bodina van den Bosch	<i>Tempeliertje/ communicant 2011</i>
14 sept.	Bart Bartels	<i>communicant 2009</i>
18 sept.	Noud Linders	<i>technische zaken</i>
19 sept.	Niels Navis	<i>Tempeliertje</i>
20 sept.	dhr. van Liebergen	
21 sept.	Sofie van den Brand	<i>JK Big Band, altsaxofoon</i>
26 sept.	Leon Keiren	
28 sept.	Ayla Görtjes	
28 sept.	Lisanne Keydener	<i>communicant 2009</i>
30 sept.	Shiara Spiga	<i>communicant 2010</i>

## praktische informatie

#### Pastorale coördinatie

Hub van den Bosch  
Begijnengang 17, 5911 JL Venlo  
077-3515920 // 06-10729578  
(secretariaat JK)

Hub van den Bosch is normaliter op maandagmorgen en vrijdagmorgen vanaf 09.30 uur aanwezig op het secretariaat van de Jongerenkerk. Mocht u Hub daar niet kunnen bereiken of voor dringende zaken op andere dagen nodig hebben dan is hij bereikbaar via telefoonnummer 06-10729578 of per e-mail boschhgm@home.nl

#### Secretariaat Jongerenkerk

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo  
tel. (077)5515920  
e-mail:  
jongerenkerkvenlo@hetnet.nl

#### Diaconiefonds

Diaconiefonds Jongerenkerk Venlo  
Info: Lilo Stark  
*voor projecten ver van huis en heel dichtbij*  
ASN-bank: 87.10.15.617  
o.v.v. renteloze lening of gift.

#### Stichting Jongerenkerk Venlo

ABN-AMRO: 41.41.43.299

#### Wel-en-Wee-Groep

Aandacht voor elkaar; voor de leuke maar uitdrukkelijk ook de minder leuke dingen van het leven...

informatie aan:

Ton Jacobs tel. 077 - 3870794  
of: Corry Flüggen, 077 - 3510752

#### JK - Jouw Kerk

De volgende JK-Jouw Kerk verschijnt op 29 september 2013.

Kopij voor dat nummer kan tot en met 20 september aangeleverd worden (via e-mail of schriftelijk) op het Secretariaat van de Jongerenkerk (zie hierboven).

Is er iets dat u raakt of dat u onder de aandacht wilt brengen? Dan nodigen wij u van harte uit om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Ook reacties op artikelen zijn welkom.

#### gebruik Jongerenkerk

Voor informatie en afspraken inzake het gebruik van de Jongerenkerk belt u met:

Martin Huizinga; 077-3512165  
e-mail: mgm.huizinga@telfort.nl

#### JK website

web site JK: [www.jkvenlo.nl](http://www.jkvenlo.nl)  
webmaster: Max Görtjes