

# JK - Jouw Kerk

Nieuwsbrief voor medewerkers en bezoekers  
oktober 2013 - Wereldmissiemaand



## inhoud

01. agenda september - oktober 2013
02. vieringen september - oktober 2013
03. Allerzielen in 't Licht - zondag 3 november
04. oktober - Wereldmissiemaand
06. Stg. Koor Libota - verzoek om steun
08. Nacht der Zielen - 2 november
10. geloof en Hans van Breukelen - *Paul*
11. Benefietconcert voor Stg. Haarwensen
12. Hulp voor Manéah - *Kerfonse Kanté*
13. vacature bestuur JK
14. ontbijten
15. verjaardagen in oktober  
ter inspiratie
16. herfst - citaten
17. kleurplaat voor de kids

achterpagina: praktische informatie



**JONGERENKERK VENLO**

Het verhaal gaat verder ...

elke zondag 10 uur

# agenda okt. - nov. 2013

## oktober 2013

01	20.00 u.	overleg werkgroep kerststal ( <i>Voorportaal</i> )
03	19.00 u.	Schuldhelpmaatje ( <i>tot 21.00 u.</i> )
05	17.00 u.	Pizza bakken - Tempelietjes ( <i>tot 19.00 u.</i> )
06	10.00 u.	JK zondagsviering
06	12.00 u.	doop van Joanie de Wit
09	20.00 u.	bijeenkomst ouders communicanten 2014 ( <i>Voorportaal</i> )
13	10.00 u.	JK zondagsviering
14	10.00 u.	overleg Pastoraal Team ( <i>tot 11.30 u.</i> )
20	10.00 u.	JK zondagsviering - Wereldmissiedag
24	10.00 u.	Overleg bestuur JK, Stg. Vrienden v.d. JK en Pastoraal Team inz. 25 jaar Groenewold en 50 jaar Jongerenkerk
25	20.00 u.	film i.k.v. Nacht der Zielen
26	20.00 u.	Benefietconcert voor St. Haarwensen in Joriskerk met o.a. Judith Weusten
27	10.00 u.	JK zondagsviering

## november 2013

01	10.00 u.	Opbouwen Nacht der Zielen
02	19.30 u.	Nacht der Zielen
03	10.00 u.	JK zondagsviering - Allerheiligen/Allerzielen
06	13.30 u.	bijeenkomst communicanten 2014
09	17.00 u.	activiteit Tempelietjes
10	10.00 u.	JK zondagsviering
10	11.00 u.	Breed Overleg ( <i>Voorportaal</i> )
11	10.00 u.	overleg Pastoraal Team
17	10.00 u.	JK zondagsviering
24	10.00 u.	JK zondagsviering - Christus Kon ing
27	13.30 u.	bijeenkomst communicanten 2014

De jaarlijkse viering samen met Sinterklaas is dit jaar op 1 december.

# vieringen okt. - nov. 2013

## Zondag 6 oktober 2013, 10.00 uur

*Eucharistieviering*

Voorg.: Deken Jos Spee  
Assistent: Dries Verhoeckx  
Lector: Marjo Bongers  
Muziek: Ingrid Reinhoud (*harp*)

Om 12.00 uur: Doop van Joanie de Wit

## Woensdag 9 oktober 2013, 19.15 uur

*Taizégebed*

Voorg.: Taizé-groep  
Muziek: Taizéliederen door  
Taizégroep

*Na afloop: samen koffie drinken*

## Zondag 13 oktober 2013, 10.00 uur

*Viering van breken en delen*

Voorg.: Hub van den Bosch  
Assistent: Hannie en Bert Kort  
Muziek: Jk-koor

## Zondag 20 oktober 2013, 10.00 uur

*Viering in Taizéstijl*

Voorg.: Taizé Werkgroep  
Muziek: Bente en Luca +zang en  
samenzang Taizéliederen

## Zondag 27 oktober 2013, 10.00 uur

*Viering van breken en delen*

Voorg.: Truus van der Heijden  
Assistent: Gonnie Geurts  
Lector: Henneke Roox  
Muziek: Carmina Servata

## Zondag 2 november 2013, 10.00 uur

*Allerzielen en Allerheiligen*

*Viering van breken en delen*

Voorg.: Hub van den Bosch  
Assistent: Henk Pijnenburg  
Lector: Marije Vola  
Muziek: Jk-koor

## Zondag 9 november 2013, 10.00 uur

*Viering van breken en delen*

Voorg.: Piet Linders  
Assistent: Peter Verhoeckx  
Lector: Hermenke Bexkens  
Muziek: Jk-koor

Aansluitend: BREED OVERLEG

## Woensdag 12 november, 19.15 uur

*Taizégebed*

Voorg.: Taizégroep  
Muziek: Taizéliederen  
*Na afloop: samen koffie drinken*

## Zondag 17 november 2013, 10.00 uur

*Eucharistieviering*

Voorg.: Piet Giesen  
Assistent: Leo Verbeek  
Lector: Max Görtjes  
Muziek: Sing Along Singers

## Zondag 24 november 2013, 10.00 uur

*Christus Koning*

*Viering van breken en delen:*

Voorg.: Truus van der Heijden  
Assistent: Gonnie Geurts  
Lector: Henneke Roox  
Muziek: Happy Sound



**Zondag 1 december 2013, 10.00 uur**

*1e zondag Advent+Sinterklaas*

*Viering van breken en delen*

Voorg.: Hub van den Bosch+ Truus  
van der Heijden

Assistent: Gonnie, Henneke +  
communicanten

Muziek: Jk-koor



### **zondag 3 november**

Op zondag 3 november zullen we in de viering van breken en delen om 10.00 uur allen gedenken die staan opgeschreven in het Boek van de Gemeenschap vanaf 1 november 2012 tot en met 1 november 2013 en die gestorven zijn.

Voor allen zullen we in deze speciale viering een licht ontsteken. Daarvoor nodigen wij de familie van hen die overleden zijn uit aanwezig te zijn om voor hun dierbaren dat licht te ontsteken.

Met zo'n eenvoudig gebaar willen we behalve stilstaan bij het verlies van de dierbare ook om kracht en steun vragen voor hen die achterbleven en die het verlies een plek dienen te geven in hun leven zonder hen die gestorven zijn.

Allen van harte welkom in deze toch altijd speciale viering op zondag 3 november.

*Hub van den Bosch*

## **oktober - wereldmissiemaand**

Dit jaar staan de Kleine Christelijke Gemeenschappen in Tanzania centraal. In Tanzania wonen ongeveer acht miljoen katholieken. De kern van het kerkelijke leven wordt gevormd door de Kleine Christelijke Gemeenschappen, in het Engels Small Christian Communities (SCC's), zo'n 20.000 in totaal in Tanzania.

### **Wat is een Kleine Christelijke Gemeenschap in Tanzania?**

Een SCC bestaat uit 10 tot 15 gezinnen die bij elkaar komen om samen te bidden, het Woord van God te delen en te praten over hun problemen. Ze zien naar elkaar om en helpen elkaar waar nodig.

Er is geen priester die ze leidt. Ze lezen eenvoudigweg Gods Woord en proberen vervolgens uit te leggen, wat het voor hen betekent, in het algemeen en concreet voor hun eigen leven.

De leiding van een groep is in handen van een gekozen bestuur: de voorzitter en zijn plaatsvervanger, de assistent, de penningmeester en een secretaris. Elke pastor is de leider van alle SCC's in zijn parochie. Hij bezoekt de groepen regelmatig en viert met hen de eucharistie.



*SCC in Tanzania*

*foto: Missio Schweiz*



SCC in Tanzania

foto: Missio Schweiz

### Het Volk Gods

SCC's zijn geen nieuw verschijnsel. Als gevolg van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) waar gesproken werd over de kerk als het Volk Gods, ontstaan er vanaf eind jaren zestig in Latijns-Amerika, Azië en Afrika onafhankelijk van elkaar, maar tegelijkertijd, christelijke basisgroepen.

Ook in Nederland zijn er verschillende vormen van dergelijke kleine groepen.

### Wereldmissiemaand in de Jongerenkerk Venlo voor Tanzania en Congo

Er is het verzoek van de Familie Bakokimi en hun vraag voor steun bij hun project in Congo waarbij een broer van Jean Marie betrokken is.

Het werk van Missio is natuurlijk ook belangrijk en daarom stel ik voor en heb ik ook besproken met Jean Marie, Diana en de rest van de familie Bakokimi dat wij de collecte van Wereldmissiemaand verdelen tussen hen en Missio.

Uw gift is dus van harte welkom en gaat enerzijds naar het werk van de Small Christian Communities in Tanzania en anderzijds naar het werk van de broer van Jean Marie t.b.v. goede gezondheidszorg in Congo.

Geef dus van harte en geef wat u missen kunt.

Stichting

## **KOOR-LIBOTA**

*Liederen die loven en helpen*



**Verzoek  
om  
Steun**

Venlo 28/08/2013

Beste broeders en zusters in de christelijke gemeenschap Jongerenkerk,

We zijn erg trots dat ons kleine koor, "Chorale Libota - Familie Koor" tien jaar bestaat (2003 - 2013) en we willen onze diepste dankbaarheid betuigen aan de stichting Jongerenkerk en de verschillende instanties (Pastorale Coördinatie, Bestuur van Jongerenkerk, Diaconiefonds ) en alle andere leden die actief zijn binnen de Jongerenkerk.

Hoewel ze niet meer aanwezig zijn, willen we onze dank vooral betuigen aan Pater Meijer, die in 1995 is overleden en die ons de Jongerenkerk deed ontdekken en ten tweede aan kapelaan Leo Brueren wiens advies, opmerkingen en interventies er aanzienlijk hebben bijgedragen aan het creëren van rust in ons leven en aan de verbetering van onze levensomstandigheden waardoor wij onze burgerlijke en religieuze activiteiten kunnen voortzetten in Nederland. We zullen onze herinneringen aan beiden lang behouden.

Na tien jaar, is ons kleine koor, sinds 11 juli 2013, een stichting "STICHTING KOOR-Libota" geworden. Deze stichting heeft een doel: hulp en bijstand verlenen in de sociale, medische en religieuze gebieden van arme burgers van de Congo, op basis van het christelijk geloof. Ons motto: 'Libota' d.w.z. 'liederen die lof en hulp' willen uitdragen.

We zijn bezig met een onderzoek naar de oprichting van een kliniek met vijf ziekenhuisbedden in Kingabwa, een van de wijken van Kinshasa waar men onder de armoedegrens leeft, waar de hoop op gezondheidszorg, opleiding, werk belangrijk zijn. Dit project is de verbetering van een bedrijf dat we al lang steunen. Maar ondanks onze inzet en vasthoudendheid, bleek het moeilijk in de tijd die we door brengen in Europa, nieuwe stappen te zetten. We hebben het steeds geprobeerd, maar vaak zonder succes. Het ontbreken van betrouwbare informatie en de pro-

blemen in communicatie belemmeren de voortgang van onze inspanningen sterk. Daarom zijn wij op zoek naar een organisatie die met ons wil meewerken om ons project te realiseren.

We kennen de Jongerenkerk Venlo en we weten van de ervaring van Stichting Jongerenkerk in humanitaire acties. Daarom nemen we ons de vrijheid om vriendelijk te vragen om haar steun, directe betrokkenheid en om ons als gesprekspartner te helpen bij onze acties voor hulpmiddelen. Wellicht kunnen we met jullie steun aankloppen aan de juiste deuren om de draagkracht voor onze projectactiviteiten te vergroten en het vertrouwen te winnen van potentiële aanhangers en voorstanders. Zo streven wij naar voortzetting van ons humanitaire werk dat daardoor zou kunnen toenemen ten gunste van de arme regio's in Afrika en met name in Congo.

Financiële en technische middelen vormen vaak een probleem. Weldoeners zijn vaak terughoudend om deel te nemen aan ons project. Mede met uw steun en engagement hopen we dat wantrouwen te kunnen wegnemen.

Wij zijn meer dan tien jaar betrokken bij deze activiteit in Congo en dus goed ingevoerd en goed op de hoogte van de gezondheidssituatie in de Congo. We zijn ervan overtuigd dat onze toekomstige samenwerking met Jongerenkerk beide partijen ten goede zal komen en duurzame sociale ontwikkeling in Congo kan bevorderen.

Een overzicht van ons project zal u een idee van de noodzaak ervan geven.

Dank u bij voorbaat.

Jean-Marie Bakokimi  
Voorzitter

# Nacht der Zielen

## 2 november 2013

In de Nacht der Zielen herdenken wij op eigentijdse wijze hen die ons ontvallen zijn...



# Gevonden voorwerpen

Stichting Prisma p/a Begijnengang 17 5911 JL Venlo 077-3546689  
[www.nachtderzielen.nl](http://www.nachtderzielen.nl)

# nacht der zielen

---

## PROGRAMMA NACHT DER ZIELEN 2013: 'GEVONDEN VOORWERPEN'

**Vrijdag 25 oktober** a.s. wordt de film 'Left Luggage' (Krabbé/1998) vertoond. De film handelt over een in oorlogstijd achtergelaten koffer. De 'achtergelaten bagage' vertelt de levensgeschiedenis van joodse bewoners in Antwerpen in de jaren 70 van de vorige eeuw.

Aansluitend zal er gelegenheid zijn om met elkaar over de film na te praten.  
Aanvang 20.00 uur Jongerenkerk Venlo (Minderbroedersstraat 1). Entree vrij.

Op **zaterdag 2 november** a.s. vindt de 10e editie van de Nacht der Zielen plaats. Het is de tijd van Allerheiligen/Allerzielen. In het programma wordt op eigentijdse wijze stil gestaan bij verlies en afscheid nemen. Rondom dierbaren, maar evenzeer van het afscheid nemen van vitaliteit en levensvreugde.

Leidraad door het programma is het motto 'gevonden voorwerpen'. Aan de hand van onze zintuiglijke ervaringen blikken we terug op 'het leven van voorbij' en zoeken we houvast voor de weg die voor ons ligt. Het is het depot dat elk mens onwillekeurig in z'n leven aanlegt als een voorraad van zichtbare, maar evenzeer onzichtbare bagage.

Aan het programma wordt medewerking verleend door het koor Vicenda, Anne-Marie van den Berken op fluit en trommel, de dansgroep van Melanie Melis en de zangeressen Marieke en Christianne van Heijst met pianobegeleiding van Gé van der Heijden.

Aanvang 19.30 uur Jongerenkerk Venlo (Minderbroedersstraat 1 / kerk open om 19.00 uur). Entree vrij.

## ter inspiratie

---

De rivier van het leven stroomt tussen de oevers van pijn en plezier.

Alleen als het verstand weigert met het leven mee te stromen

en zich vastklampt aan de oevers wordt het een probleem.

Meestromen met het leven betekent acceptatie;

laten komen wat komt, en laten gaan wat gaat.

*Nisargadatta Maharaj*

Als je niets weet, praat je veel.

Als je wel iets weet, valt er niets te zeggen.

*U.G Krishnamurti*

# geloof en Hans van Breukelen

---

Onlangs was Hans van Breukelen, de bekende keeper, op de televisie in een interview over zijn geloof.

Hij vertelde openhartig hoe hij als jongen was ondergedompeld in het rijke roomse leven en hoe hij ervan genoten had. Hij was ook enkele jaren met groot plezier misdienaar geweest.

Tegenwoordig kwam hij nog maar enkele malen per jaar in de kerk. Wel met Kerstmis en met feestdagen. Ja en zo nu en dan liep hij een kerk binnen en ging even zitten .

Hoe dat zo gekomen was, was de vraag die hij kreeg. "Ik heb grote moeite gekregen," zei hij, "met de tegenspraak van de almachtige en goede God enerzijds en het geweld, de oorlogen en de honger op aarde anderzijds. Dit is niet te combineren. Een God, die kan ingrijpen en het eigenlijk moet doen, omdat Hij almachtig en goed is en ons toch in de misère laat zitten, dat kan gewoon niet." Hij was tot de conclusie gekomen, dat God geen persoon was. Wat dan wel en hoe hij zich God dan wel voorstelde werd niet duidelijk.

Maar waarom schrijf ik dit? Waarom heeft dit me gegrepen? Zeker niet omdat ik het met zijn visie eens ben, maar eenvoudig omdat van Breukelen nagedacht heeft. Hij is bezig geweest met zijn geloof en heeft geprobeerd een vorm te vinden, waarin hij zichzelf herkende. Een vorm, die kon worden doorverteld. Dat is, naar ik meen, het grootste gebrek van de tegenwoordige "iets gelovers". Ze kunnen hun geloof niet doorgeven, want er is niets, wat ze kunnen omschrijven. Er is maar "iets", wat geen naam heeft en daardoor gedoemd is om steeds vager te worden en uiteindelijk uit te sterven.

Nu weet ik wel, dat geloven iets anders is en niet in woorden te vangen is, maar om het aan je kinderen of anderen te kunnen vertellen en door te geven, zijn woorden nodig. We zullen met woorden aan elkaar en aan de volgende generatie moeten uitleggen, waar we mee bezig zijn, anders is ons geloof nutteloos, want "iets" is te vaag.

Hoe zou U Uw geloof formuleren ?

*Paul*



# benefietconcert

VOOR STICHTING HAARWENSEN

**ZONDAG 26 OKTOBER 2013  
20.00 UUR JORISKERK VENLO**

Graag wil ik u allen bij deze uitnodigen voor mijn benefietconcert, 26 oktober, in de Joriskerk in Venlo.

Ik heb een aantal lokale muzikanten uitgenodigd om samen met mij een benefietconcert te geven voor stichting Haarwensen. Deze stichting verzorgt, geheel gratis, pruiken voor kinderen die door een medische oorzaak hun haren verloren zijn. Deze oorzaak is meestal kanker. De pruiken worden handgemaakt van echt haar. Dit haar verkrijgen ze via donatie, zoals ik een tijdje terug zelf heb gedaan. Meer informatie over de stichting kunt u vinden op [www.haarwensen.nl](http://www.haarwensen.nl)

Het concert is een klassiek concert, met Vera Hofman op dwarsfluit, Manon Verstegen op trompet, Floor van de Leur op marimba, Oscar Peeze Binkhorst op piano en natuurlijk zing ik.

Entree is 5 euro, verkoop aan de deur. Iedere euro gaat naar Haarwensen en extra donaties zijn altijd welkom.

Dus:  
26 oktober, Joriskerk Venlo  
Kerk open 19:30, aanvang 20:00  
Entree 5 euro, gaat geheel naar het goede doel.

Nodig vooral al uw kennissen, collega's, mede-koorleden, mede-orkestleden, vrienden en familie uit! Ik kijk uit naar uw komst.

Vriendelijke groeten,  
Judith Weusten  
[www.judithweusten.nl](http://www.judithweusten.nl)

# hulp voor Manéah

Guinée - Conakry - West-Afrika

**Manéah** is een dorp in Guinée, niet ver van de hoofdstad Conakry. Een dik jaar geleden is er een hevige overstroming geweest. Daarbij kwamen verschillende mensen om het leven. Er was ook enorme materiële schade. Een groot deel van de inwoners heeft door het verwoestende water huis en haard verloren. Ook de school van het dorp is verwoest.

Kerfonse Kanté is geboren in Manéah. Onder de slachtoffers waren zijn nichtje van 10 en zijn neefje van 12. Hoewel hij zijn geboortedorp lang geleden al heeft verlaten en als politiek vluchteling zijn vaderland de rug moest toekeren, ligt het lot van zijn geboortedorp hem nog altijd na aan het hart. Kerfonse woont inmiddels al ruim tien jaar in Venlo, van waaruit hij een aardige carrière begint op te bouwen in de world music scene.

Meer informatie: [www.kantekerfonse.com](http://www.kantekerfonse.com)

Hij heeft een stichting opgericht om de kinderen in Manéah te kunnen helpen: de Stichting Children's dreams for Africa. Veel mensen hebben zich ingezet voor de stichting. Er is in een jaar veel gebeurd en hard gewerkt.

De stichting heeft dit voorjaar het gebouw van de basisschool Jan Chris kunnen realiseren met behulp van sponsors. De Stichting Vrienden van Larouche, COS Limburg, Jongerenkerk Venlo, Perron 55, Stick 'n 'String Venlo, Mondiaal Platform Venlo, Installatiebedrijf Energa, Kanté Kerfonse Worldmusic, basisschool de Horizon in Sevenum, L1 en heel veel vrijwilligers hebben een bijdrage geleverd aan dit project.

Kerfonse is zelf 2 maanden ter plekke aanwezig geweest om de bouw van de school te begeleiden en er voor te zorgen dat dit goed gebeurde. Zoals u op de bijgevoegde foto's kunt zien is het een prachtig en heel functioneel gebouw geworden, waar alle kinderen uit het dorp het volgend schooljaar (dat start in november van dit jaar) les zullen krijgen. Het onderwijs wordt verzorgd door gediplomeerde, door de Guinese staat beschikbaar gestelde onderwijzers.

Nu het schoolgebouw er staat, zoekt de stichting een container om al onze hoofdzakelijk in Venlo ingezamelde schoolbanken en schoolmaterialen, die wij hebben mogen ontvangen voor dit project, te transporteren naar Manéah in Guinée.

Onze vraag aan u is of u ons daarin kunt helpen. De school start in november. Wij zouden zo graag een veilige, ingerichte school kunnen bieden aan de kinderen. Na de traumatische gebeurtenis van de overstroming en een jaar zonder onderwijs, willen we hen laten genieten van een mooie veilige schooltijd zodat ze kunnen werken aan hun toekomst.

U kunt uitgebreide informatie over dit project nalezen op onze site:  
[www.childrensdreamsforafrica.org](http://www.childrensdreamsforafrica.org)

Mocht u vragen hebben zijn wij telefonisch bereikbaar op 0652151041 of 077-8515331.

*Met vriendelijke groet,  
Kerfonsé Kanté*

## vacature JK - bestuur

Wegens vertrek van onze huidige secretaris is het bestuur van de JK is op zoek naar een nieuw bestuurslid die deze taak op zich wil nemen.

Heb je interesse of wil je, vrijblijvend, meer weten neem dan contact op met de voorzitter Henk Pijnenburg [h.pijnenburg@home.nl](mailto:h.pijnenburg@home.nl) of via een van de andere bestuursleden.

## ontbijten

Beste allemaal,

Er is weer een nieuwe datum gepland voor het gezamenlijk ontbijten: **zaterdag 19 oktober om 10.00 uur in het ruitercafé bij Leurs.**



Iedereen is welkom, echt)paren of alleenstaanden. Uiteraard ook mensen buiten de Jongerenkerk zijn van harte welkom.

Indien jullie belangstelling hebben, graag aanmelden bij Marjo Bongers: [mjg.bongers@scarlet.nl](mailto:mjg.bongers@scarlet.nl) of telefoon 06-41880818.

Het ontbijt bestaat uit 2 pistolets, divers beleg, gekookt eitje, bekertje vruchtenyoghurt en 2 kopjes koffie/thee. De kosten bedragen € 3,50 per persoon. Er kan onbeperkt gebruik worden gemaakt van koffie en thee.

Ik zie jullie graag tegemoet!

Hartelijke groet,  
*Marjo Bongers*

**UITVAARTCENTRUM  
VENLO - BLERICK**

zekerheid voor een waardig afscheid

*vanderLaan*

Een stijlvolle en zorgvuldige begeleiding.  
Stemmige opbaar- en ontvangstruimten.  
Werkzaam voor alle verzekeringen.

Ubroekweg 15 Blerick  
tel. 077 - 3874141 (dag en nacht)



## verjaardagen in oktober

---

03	Therezi Ezendam	<i>koorlid JK</i>
04	Divanne van den Bosch	<i>communicant 2010</i>
06	Pieter Bartels	
09	Louise van den Brand	
11	Wiel Janssen	<i>Geluidsgroep, Triple Quartet</i>
13	Inge Bartels	
15	Max van den Brand	
19	Sanne Bartels	<i>communicant 2012</i>
20	Chiara Vermin	<i>communicant 2010</i>
31	Wim Stark	<i>collecte-communie</i>

## ter inspiratie

---

*'De schepping voltooid, rustdag'*

Zoek steeds naar momenten,  
een dag om te rusten  
van al wat je doet,  
te genieten daarvan,  
van de plek waar je woont,  
van wat groeit en bloeit om je heen,  
die beweging van leven  
die altijd maar doorgaat.

Zoek steeds naar momenten,  
een dag voor bezinning  
en het beheer van de aarde,  
ons levende huis.  
Doen wij dat zorgend, aandachtig  
of hebberig, overvragend  
of er geen toekomst,  
geen nageslacht is.

Momenten van rust,  
een dag die heiligt en heelt,  
ons weer brengt bij onszelf,  
ons weer opent voor Jou,  
Die scheidt en scheppen blijft  
tot in lengte van dagen, van jaren,  
van de altijd doorgaande tijd.

Aarde van nu,  
in dat doorgaande scheppen,  
teken van jouw Aanwezigheid.

*Uit: Missionaire Agenda 2013-3  
Marijke de Bruijne*



## herfst

Uit de dromen van de lente wordt in de herfst jam gemaakt. *Peter Bamm*

In de herfst krijgt de twijfel gelijk.  
De wereld vergaat een beetje, om het eens te proberen. *Simon Carmiggelt*

Wij behoren het geluk te genieten wanneer wij het hebben,  
zoals de vruchten in de herfst. *Epictetus*

Er is een milieuvriendelijk ontbladeringsmiddel gevonden: de herfst. *Fons Jansen*

Mochten de mensen als bomen zijn, dan waaide in de herfst ons vlees eraf.  
*Kamagurka*

Wanhoop nooit over wat regeringen uitvreten,  
zij vallen vlugger dan herfstbladeren. *Johan Anthierens*

De herfst neemt geen blad voor zijn mond. *Johan Anthierens*

De herfst zet oktober in zijn hemd. *Johan Anthierens*

In het licht van Leven en Dood is een neerdwarrelend herfstblad  
een uiterst significant gebeuren. *Hugo Matthysen*

Wat betaalt de Herfst toch steeds  
met al die gele biljetten? *Pablo Neruda*

om te kleuren



## praktische informatie

### Pastorale coördinatie

Hub van den Bosch  
Begijnengang 17, 5911 JL Venlo  
077-3515920 // 06-10729578  
(secretariaat JK)

Hub van den Bosch is normaliter op maandagmorgen en vrijdagmorgen vanaf 09.30 uur aanwezig op het secretariaat van de Jongerenkerk. Mocht u Hub daar niet kunnen bereiken of voor dringende zaken op andere dagen nodig hebben dan is hij bereikbaar via telefoonnummer 06-10729578 of per e-mail [boschhgm@home.nl](mailto:boschhgm@home.nl)

### Secretariaat Jongerenkerk

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo  
tel. (077)5515920  
e-mail:  
[jongerenkerkvenlo@hetnet.nl](mailto:jongerenkerkvenlo@hetnet.nl)

### Diaconiefonds

Diaconiefonds Jongerenkerk Venlo  
Info: Lilo Stark  
*voor projecten ver van huis en heel dichtbij*  
ASN-bank: 87.10.15.617  
o.v.v. renteloze lening of gift.

### Stichting Jongerenkerk Venlo

ABN-AMRO: 41.41.43.299

### Wel-en-Wee-Groep

Aandacht voor elkaar; voor de leuke maar uitdrukkelijk ook de minder leuke dingen van het leven...

informatie aan:

Ton Jacobs tel. 077 - 3870794  
of: Corry Flüggem, 077 - 3510752

### JK - Jouv Kerk

De volgende JK-Jouv Kerk verschijnt op 27 oktober 2013.

Kopij voor dat nummer kan tot en met **18 oktober** aangeleverd worden (via e-mail of schriftelijk) op het Secretariaat van de Jongerenkerk (zie hierboven). Is er iets dat u raakt of dat u onder de aandacht wilt brengen? Dan nodigen wij u van harte uit om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Ook reacties op artikelen zijn welkom.

### gebruik Jongerenkerk

Voor informatie en afspraken inzake het gebruik van de Jongerenkerk belt u met:

Martin Huizinga; 077-3512165  
e-mail: [mgm.huizinga@telfort.nl](mailto:mgm.huizinga@telfort.nl)

### JK website

web site JK: [www.jkvenlo.nl](http://www.jkvenlo.nl)  
webmaster: Max Görtjes