

# JK - Jouw Kerk

Nieuwsbrief voor medewerkers en bezoekers  
november 2013



## inhoud

---

01. agenda november - december 2013
02. vieringen november - december 2013
04. 2 november: Nacht der Zielen
05. Allerzielen in 't Licht - zondag 3 november
06. Breed Overleg - zondag 17 november
07. breken en delen - *Paul*
08. onzichtbare liefde - *zr. Anna Damas*
10. zoete en zure kersen - Heilige-Huisjes-Tocht 2013
11. samen ontbijten
12. Sinterklaas viert mee - *zondag 1 december*
13. ontbijten
14. adventstijd 2013 - cacao-actie Solidaridad
15. Kerst-Inn Jongerenkerk Venlo - zondag 15 december
16. Huub Oosterhuis 80 jaar
17. kleurplaat voor de kids

achterpagina: praktische informatie



**JONGERENKERK VENLO**

Het verhaal gaat verder ...

elke zondag 10 uur

# agenda nov. - dec. 2013

## november 2013

01	10.00 u.	Opbouwen Nacht der Zielen
02	19.30 u.	Nacht der Zielen
03	10.00 u.	JK zondagsviering - Allerheiligen/Allerzielen
06	13.30 u.	bijeenkomst communicanten 2014
09	17.00 u.	activiteit Tempeliertjes
10	10.00 u.	JK zondagsviering
11	10.00 u.	overleg Pastoraal Team
17	10.00 u.	JK zondagsviering
17	11.00 u.	Breed Overleg ( <i>Voorportaal</i> )
24	10.00 u.	JK zondagsviering - Christus Kon ing
27	13.30 u.	bijeenkomst communicanten 2014

## december 2013

01	10.00 u.	JK zondagsviering - met Sinterklaas
02	16.00 u.	opbouwen kerststal
04	19.00 u.	Schuldhelpmaatje
08	10.00 u.	JK zondagsviering - 2 <sup>e</sup> zondag van de advent
09	10.00 u.	overleg Pastoraal team
11	13.30 u.	bijeenkomst communicanten 2014
13	10.00 u.	kerstbomen plaatsen
15	10.00 u.	JK zondagsviering - 3 <sup>e</sup> zondag van de advent
15	12.00 u.	Kerst-Inn (o.v.b.)
18	13.30 u.	communicanten + tempeliertjes
18	17.00 u.	kerstviering solidariteitsmaaltijd
22	10.00 u.	JK zondagsviering - 4 <sup>e</sup> zondag van de advent
22	19.00 u.	adventswandeling
24	18.00 u.	kerst-familieviering
24	21.30 u.	kerstconcert - Triple Quartet en JK Big Band
24	22.00 u.	kerstnachtviering
25	10.00 u.	kerstviering - 1 <sup>e</sup> kerstdag
26	10.00 u.	kerstviering - 2 <sup>e</sup> kerstdag
29	10.00 u.	JK zondagsviering
31	19.00 u.	gebedsdienst Oudjaar

# vieringen nov. - dec. 2013

## Zondag 2 november 2013, 10.00 uur

Voorg.:	Hub van den Bosch	Assistent:	Henk Pijnenburg
Lector:	Marije Vola	Muziek:	Jk-koor

*Allerzielen en Allerheiligen  
Viering van breken en delen*

## Zondag 9 november 2013, 10.00 uur

Voorg.:	Piet Linders	Assistent:	Peter Verhoeckx
Lector:	Hermenke Bexkens	Muziek:	Philharm.Gezelschap Venlo

*Viering van breken en delen*

## Woensdag 12 november, 19.15 uur

Voorg.:	Taizégroep	Muziek:	Taizéliederen
---------	------------	---------	---------------

*Na afloop: samen koffie drinken*

*Taizégebed*

## Zondag 17 november 2013, 10.00 uur

Voorg.:	Piet Giesen	Assistent:	Leo Verbeek
Lector:	Max Görtjes	Muziek:	Sing Along Singers

*Eucharistieviering*

### **aansluitend: Breed Overleg**

## Zondag 24 november 2013, 10.00 uur

Voorg.:	Truus van der Heijden	Assistent:	Gonnie Geurts
Lector:	Henneke Roox	Muziek:	Happy Sound

*Christus Koning - breken en delen*

## Zondag 1 december 2013, 10.00 uur

Voorg.:	Hub van den Bosch + + Truus van der Heijden	Assistent:	Gonnie, Henneke + communicanten
Muziek:	Jk-koor		

*1e zondag Advent+Sinterklaas  
Viering van breken en delen*

## Zondag 8 december 2013, 10.00 uur

Voorg.:	Piet Linders en Liturgie Werkgroep		
Muziek:	JK-koor		

*2e zondag Advent - breken en delen*

## Zondag 15 december 2013, 10.00 uur

Voorg.:	Spiritualiteitsgroep	Muziek:	nog niet bekend
---------	----------------------	---------	-----------------

*3e zondag Advent - Spiritualiteitsviering*

## Woensdag 18 dec. 2013, 17.00 uur

Voorg.:	Hub van den Bosch en Mieke Verkoeyen		
Muziek:	nog niet bekend		

*Kerstviering dak- en thuislozen*

**Zondag 22 december 2013, 10.00 uur**      *4e zondag Advent - Eucharistieviering*

Voorg.; Piet Giesen      Assistent: Sabine Wennekers  
Lector: Hermenke Bexkens      Muziek: Vocalgroup Sjaloom

**Dinsdag 24 dec. 2013, 18.00 uur**      *Kerstavond Familieviering - breken en delen*

Voorg.: Truus van der Heijden en Piet Linders + communicanten  
Muziek: Xaveria Vossen

**Dinsdag 24 december 2013, 22.00 uur**      *Kerstmachtviering - Eucharistieviering*

Voorg.: Piet Giesen en      Lector: Marjo Bongers  
Hub van den Bosch      Muziek: Triple Quartet + JK Big  
Band

*van 21.30 - 22.00 u. kerstconcert door koor en band*

**Woensdag 25 dec. 2013, 10.00 uur**      *KERSTMIS - Eucharistieviering*

Voorg.: Piet Giesen, Truus van der Heijden, Piet Linders  
Assistent: Leo Verbeek      Lector: Marije Vola  
Muziek: Jk-koor

**Donderdag 26 dec.2013, 10.00 uur**      *Tweede kerstdag - breken en delen*

Voorg: Hub van den Bosch      Assistent: Henk Pijnenburg  
Lector: Hermenke Bexkens      Muziek: fam. v.d. Brand

**Zondag 29 december 2013, 10.00 uur**      *Viering van breken en delen*

Voorg.: Truus van der Heijden      Assistent: Gonnie Geurts  
Lector: Henneke Roos      Muziek: Vocalgroup In the Mood

**Dinsdag 31 december 2013, 19.00 uur**      *Gebedsdienst b.g.v. Oudjaar*

Voorg.: Hub van den Bosch      Muziek: nog niet bekend

**Woensdag 1 januari 2014, 10.00 uur**      *NIEUWJAAR - breken en delen*

Voorg.: Hub van den Bosch + Truus van der Heijden  
Muziek: nog niet bekend

# Nacht der Zielen

## 2 november 2013

In de Nacht der Zielen herdenken wij op eigentijdse wijze hen die ons ontvallen zijn...



# Gevonden voorwerpen

Stichting Prima p/a Begijnengang 17 5914 JL Venlo 077-3546689  
www.stichting210.nl

## zondag 3 november

---



Op zondag 3 november  
zullen we in de viering van breken en delen om 10.00 uur  
allen gedenken  
die staan opgeschreven in het Boek van de Gemeenschap  
en tussen 1 november 2012 en 3 november 2013 overleden zijn.

Voor allen zullen we in deze speciale viering een licht ontsteken.  
Daarvoor nodigen wij de familie van hen die overleden zijn uit  
aanwezig te zijn om voor hun dierbaren dat licht te ontsteken.

Met zo'n eenvoudig gebaar willen we  
behalve stilstaan bij het verlies van de dierbare  
ook om kracht en steun vragen voor hen die achterbleven  
en die het verlies een plek dienen te geven in hun leven,  
een leven zonder hen die gestorven zijn.

Allen van harte welkom  
in deze toch altijd speciale viering op zondag 3 november.

*Hub van den Bosch*

## breed overleg - 17 november

---

Anders dan eerder aangekondigd, is het Breed Overleg niet op 10 november maar op zondag 17 november. De reden is dat op 10 november het Koninklijk Philharmonisch Gezelschap in de Jongerenkerk aanwezig is tijdens de viering in verband met het Ceciliafeest van 22 november.

**Ieder is van harte uitgenodigd voor het  
Breed Overleg  
Zondag 17 november 2013  
van 11.00 - 12.00 uur**

Zaken die op het Breed Overleg aanbod komen zijn:

- Opening en welkom door de voorzitter Henk Pijnenburg
- Inbreng vanuit het bestuur
- 50 jaar Jongerenkerk Venlo
- Inbreng en opmerkingen vanuit de gemeenschap
- Afsluiting

Henk Pijnenburg  
Hub van den Bosch

## ter inspiratie

---

Wie ben jij werkelijk?

Ben je een beeld dat in je hoofd verschijnt?

Ben je een gevoel dat zich in je lichaam voordoet?

Ben je datgene wat een ander over je heeft gezegd,  
(of juist het rebelse tegendeel daarvan)?

Het zijn allemaal omschrijvingen die komen en gaan.

De waarheid over jou komt en gaat niet.

Die is er al voor je geboorte,  
je hele leven lang en na je dood.

*Gangaji*

## breken en delen

---

Het is lang geleden, dat we een keer in Tilburg naar de kerk gingen. Het was kort na het Vaticaans Concilie en overall werden pogingen gedaan om de liturgie "bij de tijd" te brengen.

Ook hier, de mis was in een zaaltje waar het altaar tegen de lange muur stond, zoals nu ook bij ons in de JK. Voor zover ik me herinner waren de liederen niet bijzonder modern. Hetzelfde trage tempo, zoals we dat in de oude misviering kenden en nog kennen, maar de teksten waren bij de tijd, verzorgd en duidelijk.

Wat me wel bijgebleven is: er waren vierkante hosties met een groef over het midden. Bij het uitreiken kreeg telkens om de andere persoon een hostie, reikte die naar zijn buurman die er dan de helft afbrak. Daarna nuttigde iedereen zijn helft. Het kwam er niet op aan, of je je buurman kende of niet, iedereen deed mee.

Soms doen Lies en ik het nog in de dienst. Ik vind het een buitengewoon mooi symbool van BREKEN EN DELEN. Vooral omdat het daar met iedereen gebeurde. Of de dakloze naast je zat of de gepensioneerde arts, het maakte niet uit. Je hebt er ook geen speciale hosties voor nodig. In onze breken-en-delen dienst kan het gewoon. Ik zou willen, dat dit bij ons ook gebeurde. We zoeken al lang naar goede symbolen in de diensten. Lijkt het u wat? Dan doen we het toch.

*Paul*

## ter inspiratie

---

Hoe meer je greep probeert te krijgen op het leven,  
hoe meer het leven je de boodschap zal geven  
dat het niet in de hand te houden valt.

*Erik van Zuydam*

Problemen zijn een product van het denken,  
niet van de realiteit.

*Erik van Zuydam*

Life begins where fear ends.  
(Waar angst stopt, begint het leven.)

*Osho*

## onzichtbare liefde

---

*Uit: Weisheitsgeschichten door Anna Damas. Vertaling Gonnie Geurts en Hans Spee*

*Een man stapt van zijn fiets en ruimt voor fietsers die na hem komen, glasscherven op die op de weg liggen. Hebben wij er enig idee van, hoeveel mensen goede dingen voor ons doen, zonder dat we dit weten?*

Ik was met de fiets onderweg. Een stukje voor mij reed een oudere heer, ook op de fiets. Opeens remde hij, stapte af en bukte zich. Toen ik dichterbij kwam, zag ik, dat hij glasscherven van het fietspad opraapte. Een afvalemmer was er niet en dus stopte hij de scherven in een zak in zijn fietsmand, stapte weer op en reed weer verder.

Niets meer. En toch heel veel. Zou ik slechts enkele minuten later op deze plek zijn geweest, dan had ik de oude man niet gezien. Dan had ik niet gemerkt, dat hij voor mij en voor alle volgende fietsers die scherven opgeruimd had. Totaal vanzelfsprekend had hij dit gedaan, had niet zitten wachten op een blik van waardering of een dankjewel van mijn kant. Hij bewees andere fietsers eenvoudigweg een stille dienst. Wie weet, misschien zou ik diegene zijn geweest, die vanwege de scherven een lekke band had gekregen.

Het stemde me tot nadenken: Hoe vaak heb ik profijt van wat anderen voor mij doen, zonder dat ik het weet? Als iets niet in orde is, merk ik het meteen op: een smerige zitplaats in de bus, een obstakel op het trottoir waarover je struikelt, een krant die na gebruik niet netjes weer opgevouwen is. Omgekeerd vind ik het vanzelfsprekend als alles in orde is. Het extra toefje slagroom op de pudding in de kantine, een schone bank in het bos, een straat waarop niets aan te merken is. Heeft daar misschien iemand voor gezorgd? Heeft er misschien iemand voor mij hindernissen uit de weg geruimd, waar ik niets van weet? Heeft er misschien iemand voor aangename dingen gezorgd waar ik me helemaal niet van bewust ben?

Soms blijft liefde onzichtbaar. Liefde van mensen die ik niet eens ken, van wie ik niet weet dat ze bestaan - en die toch dingen voor me doen, zomaar, zonder dank en waardering te verwachten. Wanneer doe ik eigenlijk iets voor anderen, iets waarvoor ik geen dank kan verwachten, omdat het waarschijnlijk niet eens opgemerkt wordt?

Er wordt veel geklaagd over onze maatschappij. En het is waar: er is veel liefde-loosheid, meedogenloosheid, gebrek aan respect en fatsoen, kilheid. De andere kant, die van de onzichtbare liefde, is moeilijker te ontdekken, omdat ze zich niet opdringt. Maar ze is er en ik wil graag leren daar steeds meer oog voor te krijgen. De glasscherven die er niet meer liggen omdat iemand die reeds voor mij heeft opgeruimd. Het bureau dat de poetsvrouw extra grondig schoongemaakt heeft. De wegwijzer die een eigenaar van een huis zelf aan zijn schutting bevestigd heeft, zodat de wandelaar niet de weg kwijt raakt. De koffie die zo goed smaakt, omdat iemand alleen de goede bonen geoogst heeft en de slechte bonen eruit gesorteerd heeft. Mijn leven van alledag zit vol onopgemerkte liefde, maar ik moet het wel leren zien. Ik ben de oude man op de fiets heel dankbaar dat hij mijn ogen hiervoor geopend heeft!

Een lied, dat een Amerikaanse kloosterzuster geschreven heeft, is belangrijk voor me geworden. Het vertelt over een dadelpalm. Deze palmen moeten eerst 80 jaar oud worden voordat ze vrucht dragen. Degene, die deze bomen plant en kweekt, weet dat hij er tijdens zijn leven geen vruchten van kan oogsten. En toch zijn er mensen die dadels planten. Ze doen het voor anderen, voor toekomstige generaties. Het refrein van het lied luidt als volgt:  
Ja, ik vermoed dat wij allen leven van een liefde, waarvan we ons niet bewust zijn.



**zr. Anna Damas**

Anna Damas is 46 jaar oud en zuster bij de SVD in Steijl. Ze werkt momenteel in Papua Nieuw Guinea. In het kader van

haar studie theologie in Nijmegen heeft ze stage gelopen in 't Groenewold. Ze heeft toen meerdere malen geassisteerd bij diensten in de Jongerenkerk. Onder andere heeft zij geregeld dat een Indiase dansgroep optrad in een van de vieringen.  
Na haar studie heeft ze gewerkt in een parochie in Mönchen Gladbach. Ze schreef af en toe columns voor een plaatselijk blad. Deze zijn onlangs gebundeld in het boekje "Weisheitsgeschichten" dat verkrijgbaar is bij het Missiemuseum in Steijl.

## zoete en zure kersen

### Heilige Huisjes-Tocht Vredesweek 2013

Op zaterdag 28 september hebben we de Heilige Huisjes Tocht die in het teken van de Vredesweek stond, gehad. We deden toen ook de Jongerenkerk Venlo aan (zie foto).

Een bijzondere wandeling deze keer langs locaties die de dak- en thuislozen vaak bezoeken op een dag waarop ze onderweg zijn. Van dag- en nachtopvang in Ble- rick (nabij het Kazerneterrein) via de Hema, Nolensplein, Ald Weishoes, Aan- dachtscentrum Groenewold, de Jongerenkerk, waar ze op woensdagavond aan de solidariteitmaaltijd kunnen deelnemen, terug naar de dag- en nachtopvang.

We mochten bij aan- vang een inkijk heb- ben in de nieuwe dag- en nachtopvang. Daar hadden we de hele middag wel kunnen vertoeven, zoveel is erover te vertellen maar daar was de tijd niet voor.

Onze reisleader van deze dag, Henk van Vorselen, voerde ons lang de plekken zoals hierboven beschreven. Hij vertelde vele mooie en bijzondere verhalen van zijn werk als straatcoach.

U hebt wellicht op maandag 30 september de kant gelezen waarin een stuk stond over deze Heilige Huisjes Tocht. De schrijvende pers heeft vooral de zuurdere kersen uit het verhaal van Henk gepikt in plaats van de zoete kersen met slag- room. Want het is maar hoe je luistert. Henk van Vorselen heeft zonder de waar- heid te verbloemen vele mooie verhalen verteld, succesverhalen van mensen die door eigen kracht ook weer hun leven in de grip kregen. Jammer dat de schrijven- de pers juist alleen die andere kant heeft belicht. Misschien daarom goed dat zo'n 30 mensen die mee gelopen hebben ook die andere kant van het verhaal gehoord hebben. Hun reacties waren: een bijzondere ervaring!



## ontbijten

Beste allemaal,

Er is weer een nieuwe datum gepland voor het gezamenlijk ontbijten: **zaterdag 23 november om 10.00 uur in het ruitercafé bij Leurs.**



Iedereen is welkom, echtparen of alleenstaanden. Uiteraard ook mensen buiten de Jongerenkerk zijn van harte welkom. Indien jullie belangstelling hebben, graag aanmelden bij Marjo Bongers: [mjg.bongers@scarlet.nl](mailto:mjg.bongers@scarlet.nl) of telefoon 06-41880818.

Het ontbijt bestaat uit 2 pistolets, divers beleg, gekookt eitje, bekertje vruchtenyoghurt en onbeperkt koffie/thee. De kosten bedragen € 3,50 per persoon.

Ik zie jullie graag tegemoet!

Hartelijke groet,  
*Marjo Bongers*

UITVAARTCENTRUM  
VENLO - BLERICK

zekerheid voor een  
waardig afscheid

*vanderLaan*

Een stijlvolle en zorgvuldige begeleiding.  
Stemmige opbaar- en ontvangstruimten.  
Werkzaam voor alle verzekeringen.

Ubroekweg 15 Blerick  
tel. 077 - 3874141 (dag en nacht)



1e Graaf van Loonstraat 3, Blerick tel. 077 - 3821464  
St. Annastraat 59, 5932 BV Tegelen tel. 077 - 3735699

***Van Hoogstraten Fietsplus***

Alles op het gebied van rijwielen  
*Gazelle, Batavus, Koga Miyata, Giant, Sparta*

## Sinterklaas viert mee

**zondag 1 december**

Op zondag 1 december, de 1e zondag in de Adventstijd, zal Sinterklaas de Jongerenkerk Venlo bezoeken.

We hopen dat veel grote maar vooral kleine mensen aanwezig zullen zijn om de Goedheiligman welkom te heten in ons midden.

We hebben al gehoord dat er in deze viering ook een eerste kennismaking zal zijn met de communicanten van 2014 die dan meehelpen, maar we hopen ook dat jongeren van de Tempeliertjes en hun ouders aanwezig zijn. Wij vinden dat heel gezellig en Sinterklaas, de grote kindervriend ook.

Het thema in deze viering zal aansluiten bij de Adventsactie van Solidaridad: 'cacao: moderne slavernij in Ivoorkust'. Op een kindvriendelijke wijze zal het thema uitgewerkt worden en Sinterklaas die veel chocolade uitdeelt in deze dagen, zal daar wat goede woorden over spreken tot groot en klein.

Of je nu groot of klein bent, het Sinterklaasfeest is er voor iedereen.  
Weet dus: ook jij bent welkom!

*Zwarte Piet*



# adventstijd 2013

Solidaridad vraagt aandacht voor:

*Cacao: 'moderne slavernij in Ivoorkust'*

Als de volgende JK Jouw Kerk verschijnt dan is het de 1e zondag van de Advent, zondag 1 december. Tevens hebben we dan Sinterklaas in ons midden vanwege het aanstaande sinterklaasfeest.

Natuurlijk is de koppeling met cacao dan makkelijk gelegd: chocoladeletters en ander snoepgoed van chocolade wordt dan vaak weer rijkelijk uitgedeeld.

Mogen het 'eerlijke chocoladeletters en snoepgoed' zijn dit jaar.

In de vier weken van de Advent zullen alle voorgangers ieder op hun eigen wijze aandacht hebben voor cacao en de gevolgen daarvan voor de mensen met name in Ivoorkust maar ook elders. Vanuit de lezingen en aangedragen gedachten van Solidaridad zullen de weekenddiensten worden opgezet.

Mag het op weg naar Kerstmis voor ons allen een zinvolle voorbereidingstijd worden.

*Hub van den Bosch*



# zondag 15 december

Koopzondag, zondag 15 december 2013

**Kerst-Inn Jongerenkerk Venlo weer buiten de deur**

Na twee jaar binnen in de Jongerenkerk Venlo een Kerst-Inn gehouden te hebben waaraan velen hebben meegewerkt, willen we dit jaar weer naar buiten treden met deze activiteit. De Werkgroep 'Kerststal' heeft gemerkt dat de belangstelling niet overweldigend was en dat er meer mensen voorbij liepen aan de Jongerenkerk dan er binnen kwamen.

Dit jaar willen we daarom weer naar buiten gaan, naar de mensen toe.

We hebben hiertoe een verzoek ingediend bij de gemeente of het mogelijk is dat wij op ZONDAG 15 DECEMBER 2013 een plekje kunnen/mogen hebben bij de Joriskerk op de hoek Gasthuisstraat-Jorisstraat. Dat is de plek waar De Locomotief ook het terras heeft voor de Joriskerk.

We willen dan tussen 12.00 -15.00 uur daar met een kraampje gaan staan. Daar willen we de mensen wederom uitnodigen om hun kerst- en nieuwjaarswensen voor 2014 op een kaartje te zetten.

Tevens willen we ons inzetten voor het goede doel. Als goed doel hebben we ervoor gekozen om onze eigen Solidariteitsmaaltijd in de Jongerenkerk te sponsoren met de opbrengst van:

- Verkoop kerstkaarten van de JK die we ook in 2013 weer willen maken
- Verkoop van een verjaardagskalender met foto's van objecten die iets te maken hebben met de Jongerenkerk Venlo
- Een kop warme chocolademelk

Om het geheel op te fleuren willen en te omlijsten willen we nu al vragen of er mensen zijn die ergens tussen 12.00 -15.00 uur hun muzikale kwaliteiten ten gehore willen brengen.

Dat mag in de vorm van een combo zijn, een individu of een koortje.

We willen in overleg met allen een goed roostertje maken zodat tussen 12.00 en 15.00 uur constant muziek mag en kan klinken.

Natuurlijk is het nog afwachten wat de gemeente en de evenementencoördinator beslist in verband met andere evenementen op die zondag.

Het is een bewuste keuze voor deze zondag omdat het een 'koopzondag' is.

In de volgende JK Jouw Kerk die op 1 december verschijnt, zullen we u wellicht meer en breder informeren.

*Werkgroep 'Kerststal'.*



## Huub Oosterhuis 80 jaar

---



### Zangers en zangeressen van harte uitgenodigd om Oosterhuis te zingen

De projectgroep "1000 stemmen zingen Oosterhuis" heeft een mail gestuurd naar alle mensen waarvan de groep denkt dat men van zingen houdt en/of dat men misschien andere mensen kent die van zingen houden.

Er wordt een evenement aangekondigd waaraan vele zangers kunnen deelnemen. Zie ook [www.1000stemmen.nl](http://www.1000stemmen.nl)

Liturgische gemeenschappen zullen de kerngroep van de zangers vormen. Maar behalve in de liturgische gemeenschappen wordt het Oosterhuislied natuurlijk ook al lange tijd door vele mensen in andere koren en op andere plaatsen gezongen. Het wonder van het Oosterhuislied is dat het bruggen bouwt in de oecumene. Daarom wil de projectgroep "1000 stemmen zingen Oosterhuis" graag tegen iedereen zeggen:

### **ZANGERS (m/v) zorgt dat u op 16 maart in het muziekgebouw Eindhoven MEEZINGT !!**

Als compleet koor kunt u daartoe het gratis informatiepakket aanvragen met digitale partituur en cd. Als individuele zanger (m/v) kunt u zich voor de gelegenheid wellicht aansluiten bij een koor in uw omgeving dat de repetitie ter hand neemt. In beide gevallen neemt u z.s.m. contact op met het secretariaat: Marjon Starrowsky, [kstarrowsky@onsbrabantnet.nl](mailto:kstarrowsky@onsbrabantnet.nl) of telefoon 040- 2543453.

Verspreidt, zo u wilt, dit bericht verder onder uw zingende vrienden, familie en bekenden voor 1 november 2013. En onder mensen waarvan u verwacht dat zij dergelijke mensen kennen en met deze e-mail willen informeren.

De projectgroep "1000 stemmen zingen Oosterhuis" wil u daarvoor bij voorbaat hartelijk danken.

## verjaardagen in november

---

7	Bryan van Neer	<i>communicant 2014</i>
9	Corina van den Bosch	<i>Werkgroep Tempeliertjes</i>
10	Bert Kort	<i>Liturgie-overleg, Liturgiewerkgroep</i>
14	Marina Nelissen	
24	Ans van Zuylen	<i>Liturgie Werkgroep, liturgie-overleg</i>
27	Marjo Bongers	<i>lector</i>
30	Etty Lahaye	

*onze hartelijke gelukwensen*

## ter inspiratie

---

Ons zelfbeeld is slechts een rol die we spelen.

Als we ons voorstellen die rol écht te zijn,

maakt dat ons heel kwetsbaar:

ons sociale masker hunkert naar goedkeuring,

wil zijn leven controleren

en is bang voor lijden en sterven.

Maar als we ons niet met onze persoon identificeren,

wanneer we ons niet langer identificeren

met onze hoop en onze angsten,

voelen we ons waarschijnlijk

overall thuis.

*Jan Kersschot*

# SINTERMERTTE



Op 11 november is het feest van St. Martinus.  
De Sintermertes-optocht (met lampionnetjes) is om zondag 10 november.  
16.50 u. samenkomen bij de St. Martinuskerk in Venlo,  
17.15 u. vertoning van het Sint Maartensspel (in de kerk)  
17.30 u. vertrek van de optocht

## praktische informatie

### Pastorale coördinatie

Hub van den Bosch  
Begijnengang 17, 5911 JL Venlo  
077-3515920 // 06-10729578  
(secretariaat JK)

Hub van den Bosch is normaliter op maandagmorgen en vrijdagmorgen vanaf 09.30 uur aanwezig op het secretariaat van de Jongerenkerk. Mocht u Hub daar niet kunnen bereiken of voor dringende zaken op andere dagen nodig hebben dan is hij bereikbaar via telefoonnummer 06-10729578 of per e-mail [boschgm@home.nl](mailto:boschgm@home.nl)

### Secretariaat Jongerenkerk

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo  
tel. (077)5515920  
e-mail:  
[jongerenkerkvenlo@hetnet.nl](mailto:jongerenkerkvenlo@hetnet.nl)

### Diaconiefonds

Diaconiefonds Jongerenkerk Venlo  
Info: Lilo Stark  
*voor projecten ver van huis en heel dichtbij*  
ASN-bank: 87.10.15.617  
o.v.v. renteloze lening of gift.

### Stichting Jongerenkerk Venlo

ABN-AMRO: 41.41.43.299

### Wel-en-Wee-Groep

Aandacht voor elkaar; voor de leuke maar uitdrukkelijk ook de minder leuke dingen van het leven...

informatie aan:

Ton Jacobs tel. 077 - 3870794  
of: Corry Flügggen, 077 - 3510752

### JK - Jouw Kerk

De volgende JK-Jouw Kerk verschijnt op 24 november 2013.

Kopij voor dat nummer kan tot en met 15 november aangeleverd worden (via e-mail of schriftelijk) op het Secretariaat van de Jongerenkerk (zie hierboven).

Is er iets dat u raakt of dat u onder de aandacht wilt brengen? Dan nodigen wij u van harte uit om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Ook reacties op artikelen zijn welkom.

### gebruik Jongerenkerk

Voor informatie en afspraken inzake het gebruik van de Jongerenkerk belt u met:

Martin Huizinga; 077-3512165  
e-mail: [mgm.huizinga@telfort.nl](mailto:mgm.huizinga@telfort.nl)

### JK website

web site JK: [www.jkvenlo.nl](http://www.jkvenlo.nl)  
webmaster: Max Görtjes