

# JK - Jouw Kerk

Nieuwsbrief voor medewerkers en bezoekers  
januari 2014



2014

## inhoud

---

01. agenda januari - februari 2014
02. vieringen januari - februari 2014
03. Nieuwjaarsgedachte
04. Driekoningenviering
05. Uitnodiging nieuwjaarsontmoeting
06. Voorstellingsviering communicanten 2014
06. JK digitale Nieuwsbrief
07. Beamerproject
08. Kunstmoeder
09. Geslaagde sinterklaasviering
10. Verjaardagen in januari
10. Citaten
11. Samen ontbijten
12. Kerstmarkt 2013
14. Taizé-avondgebed in 2014
15. Spiegelmomenten
17. kleurplaat voor de kids

achterpagina: praktische informatie



**JONGERENKERK VENLO**

Het verhaal gaat verder ...

elke zondag 10 uur

# agenda jan.- feb. 2014

## januari 2014

- 01 **11.00 u.** (*niet om 10 u. !*) JK-viering - Nieuwjaar  
05 10.00 u, Driekoningenviering m.m.v. de Vrije School  
05 11.00 u. Nieuwjaarsontmoeting JK Venlo (*tot 13.00 u.*)  
06 10.00 u. overleg Pastoraal Team  
08 19.00 u. Schuldhulpmaatje (*Groenewold*)  
12 10.00 u. JK zondagsviering  
15 13.30 u. bijeenkomst communicanten (*tot 15.30 u.*)  
15 20.00 u. bijeenkomst ouders communicanten (*tot 21.30 u.*)  
19 10.00 u. JK zondagsviering  
26 10.00 u. JK zondagsviering - de communicanten stellen zich voor

## februari 2014

- 02 10.00 u. JK zondagsviering  
03 10.00 u. overleg Pastoraal team  
06 20.00 u, Bijeenkomst JK-bestuur (*in Groenewold*)  
09 10.00 u. JK zondagsviering  
12 13.30 u. bijeenkomst communicanten (*tot 15.30 u*)  
16 10.00 u. JK zondagsviering  
17 20.00 u. filmavond Vastenactie In Michaëlkerk  
23 10.00 u. JK zondagsviering

# vieringen jan. - feb. 2014

## Woensdag 1 januari 2014, 11.00 uur

*NIEUWJAAR - breken en delen*

- Voorg.: Hub van den Bosch + Truus van der Heijden  
Assist.: Henk Pijnenburg  
Lector: Marije Vola  
Muziek: JK-Koor

## Zondag 5 januari 2014, 10.00 uur

*Driekoningen  
Driekoningenspel Vrije School*

Aansluitend: Nieuwjaarsontmoeting.

## Woensdag 8 januari 2014, 19.15 uur

*Taizégebed*

- Zang: Taizélíederen  
*Na afloop: koffie/thee*

## Zondag 12 januari 2014, 10.00 uur

*Eucharistieviering*

- Voorg.: Piet Giesen  
Assistent: Dries Verhoeckx  
Lector: Marjo Bongers  
Muziek: Jk-koor

## Zondag 19 januari 2014, 10.00 uur

*Viering van breken en delen*

- Voorg.: Piet Linders  
Assist.: Herk Pijnenburg  
Lector: Max Görtjes  
Muziek: Gospelkoor

## Zondag 26 januari 2014, 10.00 uur

*VOORSTELLINGSVIERING*

*COMMUNICANTEN 2014*

*Viering van breken en delen*

- Voorg.: Truus v.d. Heijden en Hub van den Bosch

- Assist.: communicanten 2014 +  
Gonnie Geurts en Henneke  
Roos  
Muziek: Baer Traa

## Zondag 2 februari 2014, 10.00 uur

*Eucharistieviering*

- Voorg.: Piet Giesen  
Assistent: Leo Verbeek  
Lector: Hermenke Bexkens  
Muziek: Jk-koor

## Zondag 9 februari 2014, 10.00 uur

*Viering van breken en delen*

- Voorg.: Hub van den Bosch  
Assistent: Peter Verhoeckx  
Lector: Max Görtjes  
Muziek: Jk-koor

## Woensdag 12 februari 2014, 19.15 uur

*Taizégebed*

- Taizégroep met Taizélíederen  
*Aansluitend koffie*

## Zondag 16 februari 2014, 10.00 uur

*Viering van breken en delen*

- Voorg.: Piet Linders  
Assist.: Bert en Hannie Kort  
Lector: Erna Schreurs  
Muziek: Ingrid Reinhoud

## Zondag 23 februari 2014, 10.00 uur

*Viering van breken en delen*

- Voorg.: Truus van der Heijden  
Assistent: Gonnie Geurts  
Lector: Henneke Roos  
Muziek: Piet Hegger

# Nieuwjaarsgedachte

---

Zo aan het begin van een nieuw jaar kijk je wel eens terug op wat achter je ligt. Je maakt goede voornemens en wellicht maak je plannen voor dat nieuwe jaar.

Terugkijkend denk ik: wat krijgen we in de Jongerenkerk met zijn allen toch elk jaar weer veel voor elkaar. Ieder die zich de moeite heeft genomen om op onze website, [www.jkvenlo.nl](http://www.jkvenlo.nl), het overzicht van het 48ste seizoen te bekijken, heeft kunnen zien welke activiteiten zich buiten de vieringen afspeelden in en rond of met de Jongerenkerk.

Misschien is het soms wel wat veel maar ... telkens weer zijn er mensen die hulp aanbieden en SAMEN, ja ... SAMEN ... zetten we de Jongerenkerk daarmee duidelijk neer. De Jongerenkerk als een gemeenschap VAN, VOOR en DOOR mensen.

Vooruitkijken ... ja ... soms moet je dat wel. Zaken vragen voorbereiding, lange planning, zoals bijvoorbeeld het 50-jarig bestaansfeest ... maar er gebeuren ook zoveel onvoorziene zaken dat je niet te vast in een planning moet gaan zitten. Ik weet het en soms erger ik me aan die term, maar toch ... je moet flexibel zijn. Er kan morgen iets gebeuren waardoor je alle plannen weer opzij moet zetten, moet bijstellen omdat waar het in wezen om gaat: 'er zijn voor elkaar, er zijn voor mensen dichtbij en mensen ver weg' ... telkens de voorrang krijgt. Of in de woorden van de Jongerenkerk gezegd: 'delen wat je hebt en delen wat je bent' .

Dat kan niet in een planning die strikt vast ligt, dat kan niet in een voorgeschreven programma ... juist om DAT te kunnen heb je ruimte nodig ... een grote mate van flexibiliteit. Daarom voor dit nieuwe jaar: doe relaxed, relativeer en laten we ons niet druk maken om dingen, want zaken lopen soms anders dan verwacht en toch .. zal ook in dit nieuwe jaar net zoals in de afgelopen jaren telkens alles weer op zijn pootjes terecht komen. Dus: be relaxed!

Be relaxed ... ben relaxed, relativeer en heb vertrouwen dat altijd alles weer goed komt, dat zou mijn boodschap zijn, mijn voornemen, voor 2014. Laten we elkaar daar aan houden en ... lopen we, loop ik te snel, te hard, loop ik jullie voorbij ... trap op de rem, fluit me terug en je zult zien ... ook 2014 wordt weer een fantastisch jaar.

En ... mochten er momenten zijn dat het niet zo loopt in jullie persoonlijk leven, in jullie families en gezinnen, laten we elkaar dan ... juist dan ... het meest nabij zijn en vasthouden in de Jongerenkerk.

Van ganser harte wens ik jullie:

Allemaal het beste, veel gezondheid voor 2014 en mag het een zalig jaar worden.

*Hub van den Bosch*

# Driekoningenviering

---

*zondag 5 januari 2014*

Vrije School

verzorgt

## HET VERHAAL VAN DE DRIE KONINGEN IN DE JONGERENKERK

Op zondag 5 januari 2014 zal de Vrije School in de Jongerenkerk de dienst om 10.00 uur verzorgen met het VERHAAL VAN DE DRIE KONINGEN.

We zijn zeer verheugd dat zij dat willen komen doen en in plaats van een eucharistieviering, vieringen van breken en delen of andere viering, is er nu weer eens heel wat anders. De mensen van de Vrije School zullen aanwezig zijn en ons het verhaal van Drie Koningen vertellen op hun eigen manier.

Iedereen is daarbij van harte uitgenodigd en neem ook mensen uit je omgeving mee.

Aansluitend bent u dan genodigd op onze Nieuwjaarsontmoeting. Een moment van ontmoeting zo aan het begin van het nieuwe jaar om elkaar het beste toe te wensen.

*Weet dat u ook in 2014*

**ELKE ZONDAG weer WELKOM Bent om 10.00 uur IN DE JONGERENKERK VENLO.**



# nieuwjaarsontmoeting

---

## UITNODIGING

### Nieuwjaarsontmoeting

**U wordt van harte uitgenodigd  
voor de Nieuwjaarsontmoeting  
op zondag 5 januari 2014  
van 11.00 - 13.00 uur  
in  
Jongerenkerk Venlo  
Minderbroedersstraat 1, Venlo**

**Het bestuur en de medewerkers van de Jongerenkerk Venlo**

## ter inspiratie

---

Het leven is voortdurend bezig ons een spiegel voor te houden,  
ons wakker te schudden.

Wanneer we niet bereid zijn te zien wat het leven ons probeert te laten zien,  
zal het de intensiteit opvoeren totdat we willen zien wat we moeten zien.

Op deze manier is het leven zelf onze grootste bondgenoot. *Adyashanti*

Wijsheid komt niet voort uit het verzamelen van kennis,  
maar eerder vanuit het besef van de beperktheid van kennis.

Door kennis kom je niet wérkelijk iets te weten.

Je komt pas werkelijk iets te weten  
als je je kunt ontspannen in niet-weten. *Erik van Zuydam*

# voorstellingsviering communicanten

---

*zondag 26 januari 2014*

Op zondag 26 januari a.s. zullen de 6 communicanten die op maandag 9 juni,  
tweede pinksterdag, de eerste communie doen, zich voorstellen aan de gemeen-  
schap van de Jongerenkerk Venlo.

In oktober zijn we met hen en hun ouders begonnen aan de voorbereidingen. Het  
thema van 2014 is: 'Samen komen doe je in de kerk'.

De zes communicanten zijn: Nana Geerlings, Luca Traa, Milan Drogts, Koen Rood-  
been, Allesio la Rosa, Bryan van Neer .

We hopen dat zij zich welkom weten en voelen in onze gemeenschap en dat ve-  
len uit onze gemeenschap bij deze viering aanwezig zijn.

De viering begint zoals altijd om 10.00 uur.

## digitale nieuwsbrief

---

Doordat we niet altijd een berichtje krijgen als iemands e-mail adres verandert  
loopt het aantal abonnees op de JK Nieuwsbrief langzaam terug.

Oproep: geef je nieuwe email adres even door indien je een andere provider hebt  
gekozen. Ken je nog iemand die nu nog niet de Nieuwsbrief ontvangt maar deze  
wel zou willen? Stuur een e-mail naar [Nieuwsbrief@jkvenlo.nl](mailto:Nieuwsbrief@jkvenlo.nl) of ga naar de  
web-site [jkvenlo.nl](http://jkvenlo.nl) en geef het email adres en de naam even door.

## ter inspiratie

---

Als je de sleutel naar bevrijding zoekt,  
is er slecht nieuws en goed nieuws.

Het slechte nieuws is:

er is helemaal geen sleutel tot bevrijding.

Het goede nieuws is:

de deur staat altijd open. *Jan Kersschot*

## beamerproject

---

Binnen het pastorale team en binnen het bestuur van de Jongerenkerk Venlo wordt steeds gezocht naar vernieuwing van liturgie, van vieringen van woord en gebed, spiritualiteitsvieringen, Taizévieringen, afscheids-, doop- en huwelijksvieringen en noem maar op.

Eén van de middelen waarmee we volgens ons een stap vooruit zouden kunnen komen, is om in vieringen en diensten veel meer met beeldmateriaal te gaan werken. In plaats van alleen het gesproken woord kan beeld ook spreken en wel zo, dat we dat met woorden maar amper kunnen benaderen.

Om dat te realiseren hebben we in overleg met installatiebedrijf Lagotronic gekeken naar wat we dan nodig hebben, wil je het zo doen dat het ook werkt.

Een kerkgebouw is natuurlijk wat anders voor een presentatie op een beamer en laptop dan een lezing in een zaal.

Je hebt een scherm en projector nodig die iets zichtbaar maken, zodat alle aanwezigen dat kunnen zien. Daarvoor komen we op een scherm uit van 4 bij 5 meter, elektrisch gestuurd en een beamer met een lamp die een helder beeld kan projecteren, zodat je ook ondanks lichtinval heldere beelden en eventueel ook teksten kunt projecteren.

Naast het gebruik tijdens vieringen van welke aard dan ook, zouden ook derden, koren, organisaties, instellingen, die vaker gebruik maken van de Jongerenkerk als locatie voor een concert, een lezing of een andere activiteit, graag gebruik willen maken van de apparatuur bij hun activiteiten. Dit zou hun ook meer mogelijkheden bieden.

Al met al denken wij dat dit 'beamerproject' nieuwe kansen biedt, zowel voor het meer eigentijds maken van onze vieringen als ook voor een multifunctionele inzet van het kerkgebouw. Het gebruik van moderne technische mogelijkheden moeten we met beide handen aangrijpen.

## kunstmoeder

---

Misschien herinnert U zich nog, dat er veel kleine boeren met een gemengd bedrijf in deze regio waren. De boer zorgde voor het land, de vrouw voor het melken en het kleinvee.

Vaak werden er eieren uitgebroed om zo meer kippen voor eieren of voor de verkoop te hebben. Eerst liet men dat de kippen doen op natuurlijke wijze, maar later werden broedmachines gebruikt, die tot wel vijftig eieren tegelijk konden uitbroeden. Maar als de kuikentjes waren uitgekomen, dan misten die de warmte van de moederkip en de boerinnen gebruikten dan een tijdje een warmtelamp. U kent ze vast nog wel: die rode lampen, die ook gebruikt werden voor rugpijn en dergelijke.

Ik hoorde een boerin, die deze lamp de "kunstmoeder" noemde.

Zou het niet goed zijn wanneer wij ook eens voor kunstmoeder gingen spelen: warmte uitstralen en licht, een beetje bescherming geven, min of meer alsof we werkelijk familie van elkaar zijn.

En iedereen kan dat. De een door directe hulp te bieden, door goede raad te geven, de ander door te luisteren naar de moeilijkheden om je heen. En als je dat allemaal niet (meer) kunt, dan kun je nog aanwezig zijn en een hand vasthouden.

We zijn in de maand, waarin we op het einde gaan zoeken naar goede voornemens voor het komend jaar. Is dit soms een idee? Een beetje kunstmoeder zijn? Kunstvader kan natuurlijk ook.

*Paul*



# geslaagde sinterklaasviering

zondag 1 december 2013

Op zondag 1 december had Sinterklaas en zijn trouwe metgezel Zwarte Piet weer tijd gevonden de Jongerenkerk aan te doen.

In een viering waarin we ook stilstonden bij de 1e advent en bij de cacao-boeren, sprak de Goedheiligman ons allen toe. Hij benadrukte dat we aandacht moesten hebben voor elkaar, voor mensen dichtbij en mensen ver weg. Voor de kinderen, er waren veel kinderen aanwezig in deze viering met hun ouders, had hij ook een boodschap: praat met elkaar en niet alleen via de moderne media.

Op het eind van de viering mochten alle kinderen bij Sinterklaas komen en ze kregen iets mee. Alle kinderen kregen een doosje om iets van hun zakgeld in de komende weken in te stoppen voor de cacao-boeren in Ivoorkust. Dan hoeven hun kinderen niet te werken op de cacao-plantages en hebben hun ouders iets meer geld, zodat de kinderen naar school kunnen gaan. Deze doosjes mochten de kinderen, zo zei de Sint, op kerstavond meenemen naar de familiekerstviering om 18.00 uur in de Jongerenkerk.

Tevreden mogen we terugkijken op deze viering.



# verjaardagen in januari

4 januari:	Herman Flüggem	<i>technische zaken</i>
7 januari:	Charles van Dril	<i>JK Big Band trombone</i>
7 januari:	Jayden Huygens	<i>communicant 2013</i>
9 januari:	Hennie Janssen	
13 januari:	Hannie Kort	<i>Prisma/Liturgie Overleg, Werkgroep Liturgie</i>
14 januari:	Alex Keiren	<i>communicant 2010</i>
16 januari:	Jamilla Nova	<i>Tempeliertjes</i>
18 januari:	Liz van den Brand	
21 januari:	Petra Verhoeckx	<i>bloemengroep, kerststal</i>
23 januari:	Mariet Aerts	
23 januari:	Toby Timmermans	
31 januari:	Angelique Pijnenburg	<i>dirigent Jk-koor, Werkgroep Tempeliertjes</i>

van harte proficiat

# citaten

Een nieuw jaar ontvouwt zich geleidelijk, zoals de bloembladen van een knop de schoonheid binnenin nog verborgen houden.  
*Anoniem*

Mensen maken zich zo druk om wat ze eten tussen kerst en nieuwjaar, maar waar ze zich werkelijk druk om zouden moeten maken is wat ze eten tussen nieuwjaar en kerst.  
*Anoniem*

Veel mensen zien uit naar het nieuwe jaar om een nieuwe start te maken met hun oude gewoonten.  
*Anoniem*

Laat het afgelopen jaar zakken in het stille voorportaal van het verleden. Laat het los want het was onvolmaakt, en dank God dat het kan gaan.

*Brooks Atkinson.*

# ontbijten

Er is weer een nieuwe datum gepland voor het gezamenlijk ontbijten:

**zaterdag 18 januari om 10.00 uur** bij het Ruitercafé Leurs.

Iedereen is welkom, echt)paren of alleenstaanden. Uiteraard ook mensen van buiten de Jongerenkerk zijn van harte welkom.



Indien jullie belangstelling hebben, graag aanmelden bij Marjo Bongers: [mjg.bongers@scarlet.nl](mailto:mjg.bongers@scarlet.nl) of telefoon 06-41880818.

Het ontbijt bestaat uit 2 pistolets, divers beleg, gekookt eitje, bekertje vruchten-yoghurt en koffie/thee. Het ontbijt kost € 4,50. Dat is 1 euro meer dan voorheen, maar er mag nu wel onbeperkt gebruik worden gemaakt van koffie en/of thee.

Ik zie jullie graag tegemoet! Hartelijke groet,

*Marjo Bongers*

UITVAARTCENTRUM  
VENLO - BLERICK

zekerheid voor een  
waardig afscheid

*vanderLaan*

Een stijlvolle en zorgvuldige begeleiding.  
Stemmige opbaar- en ontvangstruimten.  
Werkzaam voor alle verzekeringen.

Ubroekweg 15 Blerick  
tel. 077 - 3874141 (dag en nacht)

# kerstmarkt 2013

*Jongerenkerk Kerst-In 15 december 2013*



Klokslag 12.00 klonken de eerste muzikale klanken over de Markt in Venlo. Onze eigen Big Band had de aftrap bij de Kerts-In van de Jongerenkerk. Dit jaar stonden we van 12.00 tot 15.00 met ons kraampje voor het stadhuis. We verkochten een verjaardagskalender, de kerstkaarten van dit jaar en we nodigden mensen uit een kerst of nieuwjaarswens op een kaartje te schrijven. Deze wensen sieren met Kerst de bomen in de kerk.

Na het optreden van de Big Band, kon men nog genieten van een optreden van Louise v.d. Brandt, Joke Verhoeckx en van joekskapel "Zoeë is ut Laeve".

Het was gezellig, we hebben ons weer laten zien en de opbrengst van de verkoop, dit jaar bestemd voor de solidariteitsmaaltijd in de J.K., stemde tot tevredenheid. De organisatie van de kerstmarkt ziet ons volgend jaar graag weer terug. We zien dit als een compliment voor eenieder die heeft mee gewerkt.

Allemaal hartelijk dank voor de hulp en de muzikale ondersteuning, fijne kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar,

*Namens de werkgroep "Kerstmis",  
Petra Verhoeckx*



## taizé-gebedsdiensten 2014

Bidden, bezinnen en mediteren kent vele gezichten. Als Taizé-groep zoeken we de ontmoeting met God, met Jezus in stilte, meditatieve liederen en korte Bijbelfragmenten. De ontdekking dat God van elk van ons houdt zoals we zijn en in ons leven aanwezig is, bemoedigt ons in het leven en verandert onze kijk op de zaken van alledag. In ons gebed richten we ons vooral op die vaderlijke, die moederlijke liefde van God, in alle eenvoud.

Wie met ons mee wil bidden, is van harte uitgenodigd. Alle leeftijdsgroepen zijn welkom. Kom gerust eens "proeven", of het avondgebed iets voor jou / u is.

Misschien wil je, wilt u liever in een andere vorm meedoen, bijvoorbeeld door middel van muzikale begeleiding van de liederen. Ook dat kan. In dat geval graag even contact opnemen met:

Jeanne Janssen  
tel. 077 - 37 38 338  
of ja-ba@live.nl

Na afloop is er de gelegenheid om onder het genot van een kop koffie of thee na te praten.

In 2014 is er in de Jongerenkerk een Taizé-avondgebed op de volgende woensdagen: 8 januari, 12 februari, 12 maart, 9 april, 14 mei, 11 juni  
juli en augustus: vakantie  
10 september, 8 oktober, 12 november, 10 december

Voor wie meer wil weten over Taizé:

Taizé Communauté,  
71250 Taizé  
Frankrijk  
<http://www.taize.fr>

Voor boeken, CD's, bladmuziek, DVD's, kalendertjes en abonnementen op de "brief uit Taizé in Nederland":

Stichting Docete,  
Everhard Meijsterlaan 54,  
3533 Utrecht  
Tel. 030-2936807  
<http://www.docete.koopjeonline.nl>





# spiegelmomenten

*Overweging gehouden op Nieuwjaarsochtend 2010 in de Bergkerk te Den Haag*

De jaarwisseling, je kunt het een drempelmoment noemen. Maar mooier vind ik, als het een spiegelmoment voor jou wordt. Want met enige regelmaat hebben wij van die momenten nodig, wanneer wij met de billen bloot gaan. Van die momenten, wanneer wij onszelf eerlijk in de ogen kijken, een onopgemaakte balans opmaken en zo gesterkt en met goede voornemens verder gaan.

Door het jaar heen worden je zulke spiegelmomenten soms opgedrongen. Dan sla je met je gezonde en vitale leven de straat in en die blijkt dood te lopen in een spiegel en daarin zie je jezelf. Zo'n spiegel kan opgesteld staan in de behandelkamer van de arts of in het ziekenhuis. En daarin ontdek je, dat de pijn die je al een tijd had, iets ernstigs lijkt te zijn. Je leven verandert in een klap. Of een mens van wie je houdt, houdt jou een spiegel voor de ogen, en je wordt gedwongen te kijken naar jezelf. Je moet jezelf onder ogen zien en het leven dat zo vanzelfsprekend leek, is het niet meer. Misschien zie je in die spiegel, dat jouw relatie of huwelijk na zoveel jaren niet blijkt te zijn hoe je gehoopt had. Je staat voor een spiegel, je ziet jezelf en je vraagt je af: 'Wat moet ik nou?'

Is er op zulke spiegelmomenten sprake van zegen? Buiten op straat zouden waarschijnlijk veel mensen zeggen: zegen is zoiets als succes, voorspoed, dat het je goed gaat, dat je geluk hebt, dat de dingen naar je toe vallen. Dat mag.

Maar als je op een jaarwisseling eerlijk de balans opmaakt of op andere momenten voor een spiegel staat en naar jezelf moet kijken. Als je lichaam pijn doet, als de slaap 's nachts niet wil komen en je peinzend wakker ligt. Als je zorgen hebt over de dag van morgen – is er dan nog sprake van zegen?

Dat wil ik tegen u zeggen: Ja, dan is er sprake van zegen! Want zegen is iets geheimzinnigs. Zegen is niet zomaar datgene dat iets toevoegt aan ons leven dat al zo aardig ging. De zegen waarover het in de Bijbel gaat, is juist iets dat ons overkomt als wij voor een spiegel staan, waarin wij onszelf zien in alle naaktheid en met alle pijn die er soms bij hoort. Dan kan het ons overkomen. Het vertrouwen, dat je er niet alleen voor staat. Een rust gevende kracht. Een stille aanwezigheid die een zorg van je schouders neemt. Een zekerheid die je bijna doet zeggen: 'Kome wat komt, God zal mij geleiden'.

Dan kan het je overkomen dat je die kracht ervaart die mensen zegen noemen. Religie, godsdienst – of dat nou christendom, islam, hindoeïsme of wat dan ook is – kan krachtig werken als een mens zichzelf in de spiegel ziet. Of dat nou noodgedwongen is door een crisis in je leven of dat je het zelf opzoekt, bij een jaarwisse-

ling bij voorbeeld of omdat je niet tevreden bent met je leven zoals het gaat. Of omdat je een gesprek hebt met iemand en diegene zegt iets tegen je, dat je niet meer loslaat. Dan wordt ons duidelijk dat wij mensen, net zoals de mensen in de Bijbel en met name Jezus, uiteindelijk heel broze en kwetsbare wezens zijn.

Op zulke spiegelmomenten wanneer wij in de volle wind staan en wanneer de behoefte aan steun en troost en begeleiding het grootst is: Dan begint de zegen van God te werken. Op momenten van broosheid en kwetsbaarheid gaat zegen werken, zelfs voor het aangezicht van de dood.

Telkens als je denkt dat je nu echt niet meer verder kunt, dan kan het zomaar over je heen komen, de omarming van God die je het gevoel geeft dat het hoe dan ook goed zal komen, dat je er mag zijn. Het krachtige vertrouwen van: En toch besta ik. Misschien wel niet op eigen kracht maar omdat er iemand is geweest die mijn bestaan heeft gewild en die mij nooit zal loslaten.

Want dat het kind en de mens Jezus in feite ook God in mensengedaante is, dat God op aarde geleefd, gegeten, geslapen, gepeinsd, geruzied, lief gehad en geleden heeft. Dat betekent dat alles wat mensen meemaken op aarde met alle vreugde, zorg en pijn door God zelf gekend, gedeeld en gedragen wordt.

Het kindje Jezus, waar de engelen en de herders zeven dagen geleden nog omheen stonden en 'oh' en 'ah' bij riepen, wordt besneden. Het is onderhevig aan alle wetten van het leven. En naast buikkrampjes en schreeuwen om de borst betekent dat voor een pasgeboren joodse jongen pijn leiden. Zo laat God zich zien. Daarom mag je weten: als jij pijn leidt, als het leven broos en kwetsbaar is, als je allerlei dingen meemaakt – juist dan komt God ons heel nabij. En hoe nabij wordt uitgedrukt in die prachtige zegen die Aaron als eerste mag horen en uitdelen (*Numeri 6, 22*):

*Moge de HEER u zegenen en u beschermen. Wie hunkert er niet naar bescherming, naar het vertrouwen, dat je er nooit alleen voor staat, dat van jou gehouden wordt, wat je ook doet?*

*Moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Genade – liefdesbrood voor mensen met open handen, mensen die het niet zeker weten, mensen die van zichzelf soms zeggen: ik verdien het niet, die krijgen het toch toegestopt – genade. Zo is God.*

*Moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Kent u het gevoel van een medemens die je echt aankijkt in de ogen, die zich volledig laat zien? Wiens ogen jou een torenhoge JA toeroepen? Wiens gezicht tot kristalheldere spiegel voor jou wordt? Dan ervaar je iets van herkenning, van vertrouwen, van niet meer alleen zijn, van vrede. De zegen zegt: Zo is God voor jou.*

om te kleuren



## praktische informatie

### Pastorale coördinatie

Hub van den Bosch  
Begijnengang 17, 5911 JL Venlo  
077-3515920 // 06-10729578  
(secretariaat JK)

Hub van den Bosch is normaliter op maandagmorgen en vrijdagmorgen vanaf 09.30 uur aanwezig op het secretariaat van de Jongerenkerk. Mocht u Hub daar niet kunnen bereiken of voor dringende zaken op andere dagen nodig hebben dan is hij bereikbaar via telefoonnummer 06-10729578 of per e-mail [boschhgm@home.nl](mailto:boschhgm@home.nl)

### Secretariaat Jongerenkerk

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo  
tel. (077)5515920  
e-mail:  
[jongerenkerkvenlo@hetnet.nl](mailto:jongerenkerkvenlo@hetnet.nl)

### Diaconiefonds

Diaconiefonds Jongerenkerk Venlo  
Info: Lilo Stark  
*voor projecten ver van huis en heel dichtbij*  
ASN-bank: 87.10.15.617  
o.v.v. renteloze lening of gift.

### Stichting Jongerenkerk Venlo

ABN-AMRO: 41.41.43.299

### Wel-en-Wee-Groep

Aandacht voor elkaar; voor de leuke maar uitdrukkelijk ook de minder leuke dingen van het leven...

informatie aan:

Ton Jacobs tel. 077 - 3870794  
of: Corry Flüggen, 077 - 3510752

### JK - Jouw Kerk

De volgende JK-Jouw Kerk verschijnt op 26 januari 2014. Kopij voor dat nummer kan tot en met 17 januari aangeleverd worden (via e-mail of schriftelijk) op het Secretariaat van de Jongerenkerk (zie hierboven). Is er iets dat u raakt of dat u onder de aandacht wilt brengen? Dan nodigen wij u van harte uit om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Ook reacties op artikelen zijn welkom.

### gebruik Jongerenkerk

Voor informatie en afspraken inzake het gebruik van de Jongerenkerk belt u met:

Martin Huizinga; 077-3512165  
e-mail: [mgm.huizinga@telfort.nl](mailto:mgm.huizinga@telfort.nl)

### JK website

web site JK: [www.jkvenlo.nl](http://www.jkvenlo.nl)  
webmaster: Max Görtjes