

# JK - Jouw Kerk

Nieuwsbrief voor medewerkers en bezoekers  
mei 2014



# inhoud

---

01. agenda mei - juni 2014
02. vieringen mei - juni 2014
03. verjaardagen in mei
04. 4 en 5 mei
07. ter inspiratie
08. voorjaar
09. Hemelvaart
10. misstanden
11. Week Nederlandse Missionaris
12. Lets koor Sonus in JK
13. vrienden
14. samen ontbijten
15. zoals de zee zich weerlegt
16. kleurplaat moederdag
17. over vrijheid

achterpagina: praktische informatie



**JONGERENKERK VENLO**

**Het verhaal gaat verder ...**

**elke zondag 10 uur**

# agenda mei - juni 2014

---

## mei 2014

- |    |          |   |
|----|----------|---|
| 01 | 15.00 u. | concert koor Sonus uit Letland                              |
| 04 | 10.00 u. | gebedsdienst in teken van bevrijding en dodenherdenking     |
| 05 |          | <i>Bevrijdingsdag</i>                                       |
| 05 | 18.00 u. | vergadering 25 j. Groenewold - 50 j. Jongerenkerk           |
| 11 | 10.00 u. | JK zondagsviering - <i>Moederdag</i>                        |
| 13 | 13.00 u. | bijeenkomst Armoedeconferentie - Bindkracht                 |
| 18 | 10.00 u. | JK zondagsviering   |
| 21 | 13.30 u. | bijeenkomst communicanten 2014                              |
|    | 20.00 u. | bijeenkomst ouders communicanten                            |
| 22 | 20.00 u. | AB Bestuur JK Venlo   |
| 25 | 10.00 u. | JK zondagsviering   |
| 29 | 10.00 u. | JK Viering - <i>Hemelvaartsdag - viering 50-j. huwelijk</i> |

## juni 2014

- |    |          |   |
|----|----------|---|
| 01 | 10.00 u. | JK zondagsviering   |
| 02 | 18.00 u. | commissie 50 jaar JK Venlo - 25 jaar Groenewold                               |
| 06 | 09.00 u. | kerk versieren vw. eerste communieviering                                     |
| 08 | 10.00 u. | JK zondagsviering - Pinksteren  |
| 09 | 10.00 u. | viering eerste communie   |
| 11 | 19.15 u. | Taizégebed  |
| 13 | 19.00 u. | afsluiting Antoniusnoveen, aansluitend bijeenkomst met Mimakkus in Copacabana |
| 15 | 10.00 u. | JK zondagsviering - spiritualiteitsviering                                    |
| 22 | 10.00 u. | JK zondagsviering   |
| 29 | 10.00 u. | JK zondagsviering   |

# vieringen mei - juni 2014

## Zondag 4 mei 2014, 10.00 uur

*Viering van Breken en Delen*

Voorg.: Hub van den Bosch  
Assist.: Dries Verhoeckx  
Lector: Marjo Bongers  
Muziek: Jk-koor

## Zondag 11 mei 2014, 10.00 uur

*Moederdag//Eucharistieviering*

Voorg.: Piet Giesen  
Assistent: Henk Pijnenburg  
Lector: Hermenke Bexkens  
Muziek: Jk-koor

## Woensdag 14 mei 2014, 19.15 uur

*Taizégebed*

Voorg.: Taizégroep  
Muziek: Taizéliederen  
*Aansluitend koffie+ thee*

## Zondag 18 mei 2014, 10.00 uur

*Viering van breken en delen*

Voorg.: Piet Linders  
Assistent: Leo Verbeek  
Lector: Max Görtjes  
Muziek: Bente Peters (viol)

## Zondag 25 mei 2014, 10.00 uur

*Viering van breken en delen*

Voorg.: Truus van der Heijden  
Assistent: Gonnie Geurts  
Lector: Henneke Roos  
Muziek: Merlijn van Moorsel

## Donderdag 29 mei 2014, 10.00 uur

*Hemelveertsdag - Viering van breken en delen b.g.v. 50-jarig huwelijk van Hans en Corry v.d. Wouw - Linders*

Voorg.: Hub van den Bosch  
Assistent: Peter Verhoeckx  
Lector: Marije Vola  
Muziek: Judith Weusten

## Zondag 1 juni 2014, 10.00 uur

*Viering van breken en delen*

Voorg.: Piet Linders  
Assistent: Hannie en Bert Kort, Erna Schreurs  
Muziek: Jk-koor

## Zondag 8 juni 2014, 10.00 uur

*1e Pinksterdag - Breken en delen*

Voorg.: Hub van den Bosch  
Assistent: Dries Verhoeckx  
Lector: Leo Verbeek  
Muziek: JK-koor

## Maandag 9 juni 2014, 10.00 uur

*2e Pinksterdag*

*Eucharistie - 1e communieviering*

Voorg.: Piet Giesen, Truus v.d. Heijden, Hub v.d. Bosch  
Assistentie: 6 communicanten  
Muziek: communicanten en familie

## Woensdag 11 juni 2014, 19.15 uur

*Taizégebed*

Voorg.: Taizégroep  
Muziek: Taizéliederen  
*Aansluitend koffie+ thee*

**Zondag 15 juni 2014, 10.00 uur**

*Spiritualiteitsviering*

Voorg.: Spiritualiteitsgroep

Muziek: Triple Quartet

**Zondag 22 juni 2014, 10.00 uur**

*Breken en delen*

Voorg.: Piet Linders

Assistent: Peter Verhoeckx

Lector: Marjo Bongers

Muziek: *nog niet bekend*

**Zondag 29 juni 2014, 10.00 uur**

*Breken en delen*

Voorg.: Truus v.d. Heijden

Assistent: Gonnig Geurts

Lector: Henneke Roox

Muziek: *nog niet bekend*

---

## verjaardagen in mei

---

01 mei Patricia Spee

01 mei Els Schreurs

02 mei Peter Pijnenburg

Pip Billekens

08 mei Floris Pijnenburg

09 mei Nelly Schreurs

13 mei Danique Janssen

15 mei Piet Giesen

Carla Faust-Boer

17 mei Dewi Kreutz

Madelon Versleyen

18 mei Bep Notemboom

19 mei Mieke Verkoeyen

21 mei Rik van Soest

23 mei Frans Janssen

24 mei Stan Bartels

28 mei Jan Linssen

30 mei Peter Schurman

30 mei Corry Flüggén

30 mei Timo Jacobs

*geluid*

*communicant 2014*

*communicant 2010*

*Pastoraal team/liturgie overleg*

*communicant 2011*

*communicant 2012*

*Taizé/solidariteitsmaaltijd.*

*coördinator Home+*

*communicant 2010*

*JK Big Band: trompetgroep*

*Vrienden JK-voorzitter*

*Wel/Wee groep-collecte*

*onze hartelijke gelukwensen*



Als je  
de vrijheid  
tegenkomt

loop  
niet  
voorbij



5 mei

vrijheidsvuur Venlo

# 4 en 5 mei

---

**Dag van de Bevrijding, maar ook de Dag van de Vrijheid.  
Bijeenkomst en viering rond het thema Vrijheid ... geef je door  
Kom en vier mee.  
Zondag 4 mei 2014 ; 10.00 uur  
Jongerenkerk Venlo  
Minderbroedersstraat 1 te Venlo (zijstraat Parade)**

De afgelopen drie jaren is op 5 mei in Venlo op bijzondere wijze stilgestaan het thema vrijheid. Een aantal hardlopers heeft in Wageningen het bevrijdingsvuur opgehaald en dat in een estafettelooop vanuit Wageningen naar Venlo gebracht. Aan deze traditie komt dit jaar een einde, althans voor 2014. Daarop voortbordurend willen de leden van het comité die dit bevrijdingsfeest organiseerden samen met de pastor van de Jongerenkerk een viering houden rond het thema Vrijheid en het landelijk jaarthema: Vrijheid geef je door.

Wij nodigen graag iedereen uit om samen stil te staan bij het thema Vrijheid in onze tijd, in ons leven.

- Leerlingen van het Valuascollege in Venlo hebben meer dan 50 gedichten gemaakt over het thema Vrijheid. Een aantal daarvan zal worden voorgedragen.
- Wethouder Jos Teeuwen zal ons meenemen in een lezing over wat vrijheid voor hem betekent.
- Het gebouw wordt aangekleed met spandoeken over het thema vrijheid.
- De bijeenkomst wordt met passende muziek opgeluisterd.

## **Vrijheid...in jouw woorden...**

*Gedichten over Vrijheid*

Het Valuascollege in Venlo heeft dit jaar het thema Vrijheid behandeld in de lessen geschiedenis en Nederlands.

In de geschiedenisles is de lesbrief 4 en 5 mei als uitgangspunt genomen. De klassengesprekken kwamen aan de hand hiervan vanzelf op gang.

In de Nederlandse les kregen de leerlingen een les poëzie over het thema.

Deze combinatie is uitstekend bevallen. De deelname van de leerlingen aan het project "Vrijheid geef je door" was overweldigend. De leerlingen hebben ook met veel plezier en betrokkenheid gedichten gemaakt. Dit blijkt ook uit het hoge aantal van meer dan 55 ingezonden gedichten.

De drie betrokken docenten concluderen dat het Vrijheidsproject succesvol is geweest. Het zal komend jaar zeker worden herhaald. Het belang van stil staan bij het thema Vrijheid vinden zij erg belangrijk.

Het Comité VrijheidsVuur Venlo is het hier helemaal mee eens en vindt dat het thema "vrijheid - geef je door " levend gehouden moet worden.

Enkele leerlingen zullen hun gedicht voordragen tijdens de bijeenkomst op zondag 4 mei om 10.00ur in de Jongerenkerk.

### **Toelichting**

#### *Vrijheid Wereldwijd...Vrijheid geef je door...*

Vrijheid wereldwijd is het landelijk meerjarenthema tot 2015 van het Nationaal Comité om richting te geven aan herdenken, vieren en herinneren op 5 mei. Elk jaar wordt ook een jaarthema gekozen dat hierbij aansluit. De Tweede Wereldoorlog was een grootschalig conflict met wereldwijde schade en verlies. Hoe beleeft een mens zijn of haar dagelijkse (on)vrijheid? Op straat, met vrienden, in de klas of bijvoorbeeld surfend op het internet? Door 'dichtbij' te beginnen, wordt geprobeerd oorlog en onvrijheid elders in de wereld, in het dagelijks bestaan, invoelbaar te maken.

Ieder jaar kiest het Nationaal Comité 4 en 5 mei een thema dat als rode draad door de activiteiten op 4 en 5 mei loopt. Voor 2014 is gekozen om het jaarthema en de slogan Vrijheid geef je door te blijven gebruiken. Het werken met hetzelfde thema versterkt namelijk de boodschap. Elk jaar word een verdiepende tekst aangeboden, die gebruikt kan worden om het thema een ander accent mee te geven dan voorgaande jaren. Dat is in 2014 een tekst met als onderwerp 'wederkerigheid'. Deze verdiepende tekst is in 2014 geschreven door de 5 mei-lezer van 2013 prof. E. Hirsch Ballin.

### **Wederkerigheid**

Wederkerigheid in vrijheid gaat over elkaar de ruimte geven en die zelf ook krijgen. Op alle niveaus: tussen mensen, groepen mensen en soevereine staten. Europese landen maken deel uit van een gezamenlijke unie waarin deelnemers elkaar versterken door de zwakte van de ander te compenseren. Vrijheid manifesteert zich in de verhouding tot de ander. Zo is vrij zijn niet alleen een wettelijke toestand maar een product van mensen: de rechtsstaat is het kader, de invulling geven wij zelf.



## **Gedichtenwedstrijd Valuascollege: vrijheid geef je door !**

Om de Venlose samenleving te betrekken bij het levend houden van het thema "vrijheid" resp. "vrijheid geef je door " heeft het Comité in samenwerking met docenten van het Valuascollege de leerlingen weer uitgenodigd een gedicht te schrijven over 'Vrijheid'.

Enkele gedichten worden voorgedragen op 4 mei 2014 tijdens de vrijheids-viering om 10.00uur in de Jongerenkerk

Nadere inlichtingen bij :

- docent Arlette Coumans (acoumans@valuascollege.nl ) van het Valuascollege
- Henk Linders (06-23877465) van het Comité Vrijheidsvuur Venlo 5 mei.

### **ter inspiratie**

In feite ga je nooit om met iemand anders, buiten je.

Je gaat alleen maar om met je eigen innerlijke sensaties.

*Isaac Shapiro*

Stop eens met het streven naar allerlei dingen;  
stop met dromen, plannen, bereiken, vermijden,  
proberen iets te zijn, proberen ergens te komen.

Je vergeet het meest simpele, het meest voor de hand liggende;  
om gewoonweg HIER te zijn.

*A.H. Almaas*

Probeer jezelf erop te betrappen dat je klaagt,  
door praten of in gedachte,  
over een situatie waarin je verzeild bent geraakt,  
over wat andere mensen doen of zeggen,  
over je omgeving, je levenssituatie of zelfs het weer.

Klagen betekent altijd dat je niet accepteert wat is.  
Het heeft onveranderlijk een negatieve lading.  
Als je klaagt maak je jezelf tot slachtoffer.  
Als je je uitspreekt zit je in je kracht.

## Voorjaar

Heel voorzichtig en heel even  
komt het voorjaar naar ons zien  
waar of wij toch zijn gebleven  
of wij bleekjes zijn misschien

dan weer laat ze het afweten  
en wordt het nog even fris  
zodat bijna wordt vergeten  
dat ze er toch echt wel is

als dan eenmaal is gekomen  
toch de tijd om door te gaan  
zie je dat zelfs aan de bomen  
die zo mooi vol knoppen staan

om dan na een tijd van wachten  
ja vol ongeduld misschien  
als ze eenmaal is op krachten  
mooie bloesems laten zien

Hetty

# Hemelvaart

---

Wolkend  
aan het mensenoog onttrokken  
houdt Hij zijn oog op ons  
door wolken heen  
troostend

Ze stonden er bedremmeld,  
zeg maar verslagen, bij.  
Eerst op die vrijdag  
hadden ze Hem verloren aan de dood  
en nu zijn Hemelvaart  
aanstaande was,  
verloren ze Hem opnieuw.  
Toen Hij stierf op die vrijdag  
week zijn lichaam, niet zijn geest.

De Geest was bij hen,  
was gebleven,

levend, warm en zeer nabij,  
vertrouwd en eigen,  
als altijd.

En nu ineens,  
starend naar de hemel,  
was er de leegte.

Als van God verlaten  
bleven ze bij elkaar  
en uitzichtloos was de diepe,  
de diepste duisternis.

Eén lichtpunt was er,  
een belofte, een toezegging, meer niet.

Maar ze wisten dat  
het bij zo een belofte meer gaat  
om de waarde van Hem  
die belooft,  
dan om de inhoud van de belofte.

*Kees Harte*

# misstanden

---

Nu monseigneur Gijsen van zijn voetstuk gevallen is, moet me toch iets van het hart.

Mijn vrouw heeft voor ons trouwen een paar jaar voor een zware autist gezorgd. De jongen kon niet praten, was nagenoeg onbereikbaar en leefde totaal in zijn eigen wereld. Later is hij opgenomen in een inrichting, die toentertijd nog "gesticht" heette. Nadat we een paar jaar getrouwd waren, hebben we hem opgezocht en een middag meegenomen om een ijsje te eten en zo meer.

Hij was goed gekleed en keurig verzorgd. Toen we hem terugbrachten hadden we nog een gesprek met de broeder, die hem verzorgde. Deze broeder had 13 jongens van ongeveer 8 to 12 jaar onder zijn hoede. Zijn enige hulp waren twee jonge mannen, die duidelijk geestelijk zwak begaafd waren, om het voorzichtig te zeggen. Verder stond hij er helemaal alleen voor. In zijn groep waren er onder meer, onze autist, een kleptomaan, een sadist en een pyromaan en alle kinderen hadden een niveau, dat opname noodzakelijk was. Hij werkte daar 7 dagen per week en, behalve zijn aanwezigheid in de kapel, 24 uur per dag. Probeer maar eens een sadist van de 12 andere jongens af te houden en je andere werk te doen van wassen, aankleden, eten, geven en noem maar op. En dat, zonder opleiding of wat dan ook, met alleen zijn ervaring van de afgelopen jaren.

U kunt met mij zeggen: Dit is een held. Deze broeder had nagenoeg geen contact met (geestelijk) volwassen mensen. Hij moet erg eenzaam zijn geweest, denk ik. Mishandeling of verwaarlozing lijkt ingebakken te zijn in een dergelijk concept, waarbij mensen taken krijgen, die hun krachten ver te boven gaan en waartegen geen protest mogelijk is. Ze hebben immers gehoorzaamheid beloofd! En van het een komt het ander. Zij zijn mede oorzaak van een aantal misstanden. Ik wil de mensen, die fout waren in het verleden, niet vrijpleiten of excuseren, integendeel, maar diegenen, die deze vormen van het overbelasten van kloosterlingen hebben bedacht of getolereerd, wil ik naast hen in het beklagdenbankje zetten. Of ze nu een zwarte of bruine pij dragen, of hun soutane zwart, paars of rood is. Ze behoren ernaast te staan, denk ik.

*Paul*

Pinksteractie  29 mei t/m 8 juni

**Samen de missionaire traditie voortzetten**  
Maak het mogelijk!

Kijk op [www.weeknederlandsemissionaris.nl](http://www.weeknederlandsemissionaris.nl)  
voor meer informatie. Maak uw gift over op IBAN NL30RABO 0171 2111 11

 De uitvoering van de Week Nederlandse Missionaris is toevertrouwd aan Mensen met een Missie.  
[www.mensenmeteenmissie.nl](http://www.mensenmeteenmissie.nl)

 **week nederlandse missionaris**

 

## Pinksteractie 29 mei t/m 8 juni

De missionaire traditie leeft! Elke dag weer zetten ruim 750 missionarissen en 40 missionair werkers zich in voor kwetsbare medemensen. Wij in Nederland maken dat mede mogelijk, via de Week Nederlandse Missionaris.

In de WNM-campagne staan dit jaar Matthieu Ham en Karin Swagemakers centraal.

Priester en missionaris Matthieu Ham (59) helpt in Brazilië oudere mensen die in armoede leven. Hij bevordert solidariteit tussen rijken en armen en vecht tegen eenzaamheid onder ouderen.

Missionair werkster Karin Swagemakers (26) strijdt in Peru tegen ongelijkheid. Ze leert jongeren weerbaar te worden en zelf keuzes te maken met het oog op hun toekomst.

### Missionarissen geven veel en vragen weinig

Op Hemelvaartsdag, 29 mei, start de Pinksteractie 2014 voor de Week Nederlandse

Missionaris (WNM). Matthieu en Karin zijn het levende bewijs van de actualiteit van de missionaire traditie. Maar zij kunnen niet zonder uw hulp. Met uw steun zetten zij de missionaire traditie voort.

U kunt hen steunen door uw gift bij de collecte.

# Lets koor Sonus in JK

---



Op 1 mei a.s. om 3 uur treedt het Letse koor Sonus op in de Jongerenkerk van Venlo. Het koor brengt oude Letse volksmuziek, klassiek werk en religieuze muziek ten gehore. De Letse zangkunst is befaamd.

Het koor trad o.a. op in Frankrijk en Oostenrijk en deed mee aan internationale wedstrijden in Italië, Griekenland, Spanje, Ierland, Israel en Polen.

Het koor gaf in 2008 al een stralend concert in de Joriskerk in Venlo.

Het wordt geleid door de dirigenten Inara Kravale en Sandra Otto.

Aiva Grosa neemt plaats achter de piano.

Het concert van dit jaar is tevens het afscheidsconcert van Inara Kravale.

Zij wil dat graag in Venlo doen omdat het eerdere bezoek aan Venlo haar zeer goed is bevallen en omdat in Venlo haar landgenote Maara Brahmane woont.

Zij studeerden namelijk samen aan de muziekschool en aan het conservatorium van Riga.

De zangpedagoge Maara Brahmane is de levenspartner van de Venlonaar Jo Holten. Zij coacht uit liefde diverse plaatselijke zangers zoals Lisa Weiss, Anita Keunen en Margriet van Keeken.

Op het concert van 1 mei zullen ook enkele leerlingen van Maara een muzikale bijdrage leveren,

Toegangsprijs voor het concert: een vrijwillige bijdrage.

# vrienden

---

Het is opvallend. Nog nooit had iedereen zoveel vrienden. Kijk maar op facebook of twitter. Iedereen doet zijn uiterste best om maar meer vrienden of volgers te kweken. Hoe meer hoe beter. Je hoort van honderd of nog meer vrienden. Als de scholen uit gaan, zie je de jeugd met hun telefoontjes (vooral moderne en dure telefoontjes) contact maken met deze of gene of twitteren hoe de wiskundeles was. Er is nog nooit zoveel sociaal contact geweest en dat lijkt zeer positief. Achter deze zin moet natuurlijk komen: maar.....

Inderdaad: maar van welke kwaliteit zijn die sociale contacten? Als ik noodgedwongen in de trein de gesprekken van medereizigers hoor, dan bekruipt me meestal het gevoel van: wat een onzin wordt daar aan elkaar gepraat. Het dient tot niets. Wat ik met mijn beperkte informatie gezien heb van twitter en facebook maakt niet de indruk van grote diepgang. Als grap vertelde me iemand, dat een jongen en een meisje in het park op een bankje zaten te praten. Per telefoon; ieder op zijn eigen bankje. Er lijkt een kern van waarheid in te zitten.

Het lijkt erop of de woorden vriend en vriendschap hun waarde hebben verloren, alsof de betekenis is veranderd. Hun waarde is gedevalueerd. Mag je iemand wel een vriend noemen, die zich bij jou via e-mail heeft gemeld en verder alleen maar op jouw lijst staat te pronken? Zou er één van de hele serie zich voor je inspannen als dat nodig zou zijn? Zou je bij één van hen terecht kunnen als er problemen waren? Wat zijn vrienden eigenlijk? En wat waren vrienden vroeger? Zijn de facebook-vrienden een soort surrogaat-vrienden?

Zijn de woorden van Toon Hermans niet meer geldig?  
"Pas als je iemand hebt, die met je lacht of met je grient,  
Dan pas kun je zeggen: "Ik heb een vriend".  
Toon Hermans is niet meer.

En dan komt Leo weer in mijn gedachten, die met een rood hoofd, stemverheffing en een beetje speeksel sprak over Liefde. Ook zo'n woord dat gedevalueerd lijkt.

*Paul*

# ontbijten

Er is weer een nieuwe datum gepland voor het gezamenlijk ontbijten:

**zaterdag 17 mei 2014 om 10.00 uur bij het Ruitercafé Leurs.**



Iedereen is welkom, echtparen of alleenstaanden. Uiteraard ook mensen van buiten de Jongerenkerk zijn van harte welkom.

Indien jullie belangstelling hebben, graag aanmelden bij Marjo Bongers: [mgj.bongers@scarlet.nl](mailto:mgj.bongers@scarlet.nl) of telefoon 06-41880818.

Het ontbijt bestaat uit 2 pistolets, divers beleg, gekookt eitje, bekertje vruchten-yoghurt en koffie/thee. Het ontbijt kost € 4,50. Dat is 1 euro meer dan voorheen, maar er mag nu wel onbeperkt gebruik worden gemaakt van koffie en/of thee.

Ik zie jullie graag tegemoet! Hartelijke groet,

*Marjo Bongers*

**UITVAARTCENTRUM  
VENLO - BLERICK**

zekerheid voor een  
waardig afscheid

*vanderLaan*

Een stijlvolle en zorgvuldige  
begeleiding.  
Stemmige opbaar- en  
ontvangstruimten.  
Werkzaam voor alle  
verzekeringen.

**1e Graaf van Loonstraat 3, Blerick  
St. Annastraat 59, 5932 BV Tegelen**

**tel. 077 - 3821464  
tel. 077 - 3735699**

***Van Hoogstraten Fietsplus***

**Alles op het gebied van rijwielen  
*Gazelle, Batavus, Koga Miyata, Giant, Sparta***





Zoal de zee zichzelf weerlegt

Zoals de zee zichzelf weerlegt, nee, juist legt.  
golf over golf, cliché over cliché,  
als kaarten bij een patience-spel,  
en zich weer opraapt en opnieuw legt;  
zoals horizon slechts horizon-  
taal duldt, zo ver als je kunt kijken,  
en zee tien keer per minuut verticaal wil,  
zo luid als je kunt horen;  
zoals water zwemt om zichzelf te kloppen  
in de sprint, een arm zegevierend omhoogsteekt,  
waarna een andere arm en nog een een arm;  
zoals alle water ter wereld zich haast  
om aan te komen binnen de tijdslimiet  
van de eeuwigheid: zo nu.

*Herman de Coninck*



**Ik hou van mijn moeder**

# over vrijheid

---

Vrijheid is een grote discipline. - *Karel Appel*

God dienen is de waren vrijheid. - *Augustinus*

Zoals de Grote Oceaan slechts één smaak heeft: die van zout,  
zo heeft ons onderwijs ook slechts één smaak: die van vrijheid. – *Boeddha*

Opvoeding en democratie zijn broertje en zusje, omdat de vrijheid een  
mogelijkheid is die in het samenleven met anderen geleerd moet worden.

*Kees Boeke*

Als de mens er niet in slaagt gerechtigheid en vrijheid te verzoenen, dan slaagt hij  
nergens in. – *Albert Camus*

Maar wat is vrijheid? Wel verstaan: een publiek octrooi om goed te zijn.

*Samuel Taylor Coleridge*

Waarheid en vrijheid komen nergens dichter bij elkaar dan op het kruispunt  
liefde. - *Anton van Duinkerken*

Alles dat werkelijk groots en inspirerend is, is gecreëerd door een individu dat  
kon werken in vrijheid. - *Albert Einstein*

Liefde is het kind van vrijheid, nooit dat van dominantie. - *Erich Fromm*

Wilt ge vrijheid, vlucht de wereld en zoekt God. – *Guido Gezelle*

Vergeetachtigheid is een vorm van vrijheid. - *Kahlil Gibran*

Vrijheid is het verlangen van de mens om zijn doen en laten te beheersen.

*Freek de Jonge*

Mensen eisen vrijheid van meningsuiting als compensatie voor de vrijheid van  
denken waar ze zelden gebruik van maken. - *Sören Kierkegaard*

Een mens die een ander mens van zijn vrijheid berooft, is een gevangene van de  
haat, opgesloten achter de tralies van vooroordelen en kleingeestigheid.

*Nelson Mandela*

# praktische informatie

---

## Pastorale coördinatie

Hub van den Bosch  
Begijnengang 17, 5911 JL Venlo  
077-3515920 // 06-10729578  
(secretariaat JK)

Hub van den Bosch is normaliter op maandagmorgen en vrijdagmorgen vanaf 09.30 uur aanwezig op het secretariaat van de Jongerenkerk. Mocht u Hub daar niet kunnen bereiken of voor dringende zaken op andere dagen nodig hebben dan is hij bereikbaar via telefoonnummer 06-10729578 of per e-mail [boschhgm@home.nl](mailto:boschhgm@home.nl)

## Secretariaat Jongerenkerk

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo  
tel. (077)5515920  
e-mail:  
[jongerenkerkvenlo@hetnet.nl](mailto:jongerenkerkvenlo@hetnet.nl)

## Diaconiefonds

Diaconiefonds Jongerenkerk Venlo  
Info: Lilo Stark  
*voor projecten ver van huis en heel dichtbij*  
NL46ASNB0871015617  
o.v.v. renteloze lening of gift.

## Stichting Jongerenkerk Venlo

NL12ABNA0414143299

## Wel-en-Wee-Groep

Aandacht voor elkaar; voor de leuke maar uitdrukkelijk ook de minder leuke dingen van het leven...

informatie aan:

Ton Jacobs tel. 077 - 3870794  
of: Corry Flügggen, 077 - 3510752

## JK - Jouw Kerk

De volgende JK-Jouw Kerk verschijnt op 25 mei 2014.

Kopij voor dat nummer kan tot en met 16 mei aangeleverd worden (via e-mail of schriftelijk) op het Secretariaat van de Jongerenkerk (zie hierboven).

Is er iets dat u raakt of dat u onder de aandacht wilt brengen? Dan nodigen wij u van harte uit om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Ook reacties op artikelen zijn welkom.

## gebruik Jongerenkerk

Voor informatie en afspraken inzake het gebruik van de Jongerenkerk belt u met:

Martin Huizinga; 077-3512165  
e-mail: [mgm.huizinga@telfort.nl](mailto:mgm.huizinga@telfort.nl)

## JK website

web site JK: [www.jkvenlo.nl](http://www.jkvenlo.nl)  
webmaster: Max Görtjes