

JK - Jouw Kerk

Nieuwsbrief voor medewerkers en bezoekers
juli 2014



inhoud

01. Agenda juli - augustus 2014
01. Verjaardagen in juli
02. Vieringen juli - augustus 2014
03. Bij de afsluiting van het 49^e seizoen - *Hub*
04. Pinksteractie 2014 - opbrengst
05. Afsluiting 49^e seizoen bij Piet Giesen
06. Verslag Breed Overleg d.d. 18 mei 2013
12. Ter inspiratie
13. 1^e communieproject 2014: "Samen"
14. Viering Pinksterzondag met zuster Anna Damas
15. Heiligverklaring - *reactie op artikel in JK Jouw Kerk juni 2014*
16. Ter inspiratie
17. Samen ontbijten

achterpagina: praktische informatie



elke zondag 10 uur

agenda juli - augustus 2014

juli 2014

06	10.00 u.	JK zondagsviering - afsluiting 49 ^e seizoen
13	10.00 u.	JK vakantie-zondagviering
20	10.00 u.	JK vakantie-zondagviering
27	10.00 u.	JK vakantie-zondagviering

augustus 2014

03	10.00 u.	JK vakantie-zondagviering
10	10.00 u.	JK vakantie-zondagviering
17	10.00 u.	JK vakantie-zondagviering
24	10.00 u.	JK vakantie-zondagviering
31	10.00 u.	JK-zondagviering - start van het 50 ^e seizoen

verjaardagen in juli

01	Monika indackers	<i>Koorlid JK</i>
03	Gé van der Heijden	<i>tekstschrijver/pianist/Triple Quartet/ JK Big Band/organisatiegroep</i>
04	Leo Verbeek	<i>Lector/Assistent</i>
04	Hans Spee	
06	Juliëtte Drogé	<i>communicant 2012</i>
06	Emily Gerards	<i>communicant 2012</i>
09	Eef Renkens	
09	Justin Knelissen	<i>communicant 2013</i>
12	Henneke Rook	<i>bloemengr./poetsgroep/liturgie overleg/ lector</i>
14	Piet Geelen	
15	Kurt Hollender	
15	Quinn Klijzen	
17	Karen Heijster	
17	Laura Moreno	
21	Anneriet van Nieuwenhoven	<i>Spiritualiteitsgroep/liturgie overleg</i>
25	José Bartels	
26	Milan Drogé	<i>communicant 2014</i>
27	Koen Roodbeen	<i>communicant 2014</i>
31	Loes Willems - Moonen	<i>Praaggroep</i>

onze hartelijke gelukwensen !

vieringen juli - augustus 2014

Zondag 6 juli 2014, 10.00 uur

Afsluiting 49ste seizoen

Viering van breken en delen

Voorg.: Hub van den Bosch

Assistent: Peter Verhoeckx

Lector: Hermenke Bexkens

Muziek: JK-koor.

Zondag 13 juli 2014, 10.00 uur

Vakantie - Eucharistieviering

Voorg.: Piet Giesen

Assistent: Dries Verhoeckx

Lector: Marije Vola

Muziek: Ingrid Reinhoud (*harp*)

Zondag 20 juli 2014, 10.00 uur

Vakantieviering - Viering in Taizéstijl

Voorg. Taizégroep/Hub v.d. Bosch

Muziek: Taizéliederen

Bente Peters (*viool*)

Zondag 27 juli 2014, 10.00 uur

Vakantieviering - Breken en Delen

Voorg.: Truus van der Heijden

Assistent: Gonnies Geurts

Lector: Henneke Roox

Muziek: *Piet Hegger (gitaar/zang)*

Zondag 3 augustus 2014, 10.00 uur

Vakantie - Eucharistieviering

Voorg.: Piet Giesen

Muziek: Louise v.d. Brand (*trompet*)

Zondag 10 augustus 2014, 10.00 uur

Vakantieviering - Breken en delen

Voorg.: Hub van den Bosch

Muziek: Vivian de Wilde

Zondag 17 augustus 2014, 10.00 uur

Vakantie - Eucharistieviering

Voorg.: Piet Giesen

Muziek: Fam. Bakokimi

Zondag 24 augustus 2014, 10.00 uur

vakantieviering - Breken en delen

Voorg.: Truus van der Heijden

Assistent: Gonnies Geurts

Lector: Henneke Roox

Muziek: Piet Hegger (*gitaar/zang*)

Zondag 31 augustus 2014, 10.00 uur

Start 50ste seizoen

Breken en delen

Voorg.: Hub van den Bosch/Truus
v.d. Heijden

Muziek: Jk-koor

bij de afsluiting van het 49^e seizoen

De tijd gaat snel en weer is er een seizoen voorbij met zijn vele mooie, maar ook met zijn droeve momenten. Zo regen de dagen zich ook het afgelopen seizoen weer aaneen tot een ketting waarbij elke dag, elke schakel onmisbaar is. Net zoals ieder die betrokken is bij de Jongerenkerk een onmisbare schakel erin is. De vele activiteiten, de vele vieringen, het vele werk elke week weer: de versiering, het geluid in de vieringen, het schoonhouden van de Jongerenkerk, de muziek en zang, voorbereiden van vieringen en het verzorgen ervan, de wekelijkse maaltijd, de maandelijkse Taizéviering, de kleinere en grotere reparaties enz. enz. kunnen alleen doordat mensen zich betrokken voelen en zich engageren met onze Jongerenkerk. Elke inzet is waardevol, elke inzet maakt dat wij kunnen doen, wat wij doen ... maakt de Jongerenkerk tot wat ze is. Zo is de Jongerenkerk van het prille begin in 1965 uitgegroeid tot wat ze nu is en dat gaan we vieren in het 50ste seizoen.

Het afgelopen seizoen zijn hiervoor door een jubileumcomité de contouren uitgezet. Het overzicht hangt in de Jongerenkerk.

Naast de gebruikelijke vaste activiteiten zoals de vieringen, de maaltijden op de woensdag, de inzet en betrokkenheid bij dak- en thuislozen, de betrokkenheid bij diverse initiatieven in de stad Venlo, zijn er ook bijzondere en speciale momenten. Dat begint met de openingsviering van dat 'jubileumjaar' op 31 augustus.

In september viert dan het Groenewold, een partner en nauw gelieerd aan de Jongerenkerk, haar 25-jarig bestaansfeest.

Bijzonder is ook dat we rond Kerstmis een 'kerstmusical' hebben waarvoor Angélique, Gé en Dries veel werk verrichten om muziek en teksten te maken. De koren, het Triple Quartet en het Jk-koor, beide aangevuld met oud-leden, zijn al volop aan het repeteren.

Er zullen een drietal lezingen gehouden worden door professor dr. Peter Nissen, prof. dr. Erik Borgman en dr. Harrie Notenboom.

We zijn bezig een tentoonstelling op te zetten met het overzicht van 50 jaar Jongerenkerk Venlo in beeld en geluid die in mei 2015 klaar zal zijn en van 10-17 mei voor iedereen toegankelijk zal zijn in de Jongerenkerk omdat we dan een week lang de Jongerenkerk openstellen.

Op zondag 17 mei 2015 vieren we dan met ieder die daarbij aanwezig wil en kan zijn 50 jaar Jongerenkerk Venlo.

Van alle activiteiten houden we u natuurlijk wekelijks op de hoogte. Zo belooft het 50ste seizoen een seizoen te worden waar voor ieder wel iets in zit dat de moeite waard is om bij aan te sluiten.

Maar voor het zover is gaan we het eerst een paar weken even wat rustiger aan doen. Natuurlijk zijn er de wekelijkse vieringen, elke zondag om 10.00 uur. Maar voor de rest even een paar weken: rustig aan ... even tot rust komen ... even op adem komen.

Dank voor ieders inbreng, dank voor ieders inzet, dank voor alles waardoor dit 49ste seizoen weer een goed seizoen kon worden.

Geniet van de vakantie en voor wie op reis gaat, kom behouden terug.

Geniet van de vakantie en doe weer nieuwe energie op!

Geniet van de vakantie: het is verdiend!

Hub van den Bosch

Pinksteractie 2014

In de WNM-campagne stonden dit jaar Matthieu Ham en Karin Swagemakers centraal.

Priester en missionaris Matthieu Ham (59) helpt in Brazilië oudere mensen die in armoede leven. Hij bevordert solidariteit tussen rijken en armen en vecht tegen eenzaamheid onder ouderen.

Missionair werkster Karin Swagemakers (26) strijdt in Peru tegen ongelijkheid. Ze leert jongeren weerbaar te worden en zelf keuzes te maken met het oog op hun toekomst.

De opbrengst bedroeg dit jaar in de Jongerenkerk Venlo: 47,65 euro.

Dank voor uw bijdrage.



afsluiting 49^e seizoen

met bezoek aan Piet Giesen in Eindhoven

Op zondag 6 juli sluiten we het 49ste seizoen af.

We zullen dat doen met een bezoek aan klooster Mariënhage in Eindhoven, de woonlocatie van Piet Giesen. We vertrekken na de viering zo rond de klok van 11.30 uur.

We zullen uiterlijk 16.30 uur terug zijn in Venlo.

Piet Giesen zal zorg dragen voor een programma deze middag.

De reis zullen we doen per touringcar om zo samen te vertrekken, samen aan te komen en weer thuis te komen. Heeft ook wel iets om samen onderweg te zijn.

Wie mee wil kan zich tot uiterlijk 29 juni opgeven.

*Henk Pijnenburg
Hub van den Bosch*



klooster Mariënhage, Eindhoven

Breed Overleg d.d. 18 mei 2013

verslag

Aanwezig: 31 mensen.

1: Opening

De voorzitter Henk Pijnenburg heet iedereen welkom. Het is een goed gebruik om tweemaal per jaar met de bezoekers van de vieringen en de medewerkers van de Jongerenkerk in gesprek te gaan over het reilen en zelen en hun op- en aanmerkingen te vernemen.

Henk geeft aan waar het bestuur de afgelopen periode mee bezig is geweest.

- Voorbereidingen i.s.m. met Stg. Vrienden en het Pastoraal Team voor het 50-jarig jubileum. Tevens gebeurt dat in nauwe samenwerking met onze zusterorganisatie 't Groenewold die dit jaar 25 jaar bestaat. Piet Linders kan daar straks wat meer over zeggen.
- Vervanging van de ophanging van de lampen nadat begin dit jaar een lamp naar beneden is gevallen.
- De stoelen die vervangen zijn en waar wat opmerkingen over zijn. De meest gehoorde opmerking is dat ze hard zitten. Een andere opmerking betreft de kleur. Aan de hardheid kunnen we wat doen door ze eventueel te voorzien van kussentjes. De kleur is wat moeilijker te veranderen.
- Het beamerproject dat nog steeds loopt.
- Het nieuwe mengpaneel. Het werkt nog niet perfect maar laten we de 'geluidsgroep' de ruimte geven om het helemaal optimaal in te regelen. Uiteindelijk komt het allemaal goed; een beetje geduld dus!
- De parkeerplaats die slecht is en gevaarlijk kan zijn voor als je slecht ter been bent. Hiervoor gaan we kijken of er financiële middelen zijn vrij te maken ergens.

2: Financiën

Harry van Heijst loopt even door de financiële positie van de Jongerenkerk heen. In de Jk Jouw Kerk van juni zal het financieel verslag van 2013 dat onlangs op de bestuursvergadering is vastgesteld, gepubliceerd worden.

De Jongerenkerk draaiend houden kost zo'n 1.000,00 euro per week.

In 2013 waren de uitgaven zo'n 46.000,00 euro.

Een deel komt binnen via de collectes, de bijdragen van de medewerkers en leden van de Jongerenkerk en via de Stg. Vrienden die het tekort aanvult. In 2013 was dat ruim 23.000,00 euro dat de Stg. Vrienden bijdroeg aan de exploitatie van de

Jongerenkerk. Jaarlijks wordt door donateurs zo'n 15.000,00 tot 2000,00 euro bij elkaar gebracht via de stichting Vrienden.

Er is nog een reserve van Jongerenkerk en Vrienden van 40.000,00 euro. Dat lijkt veel maar met jaarkosten van 46.000,00 euro is dat ook zo op.

Getracht wordt medewerkers in loondienst telkens weer een vooruitzicht te geven op een driejarig arbeidsverband. Dat kunnen we nu nog maar staat wel onder druk.

Gelukkig gebeurt er ook veel vrijwilligerswerk. Gé die eerst in loondienst was, doet nu zijn werkzaamheden als vrijwilliger. Mocht het vrijwilligerswerk van zoveel vrijwilligers om wat voor een reden dan ook wegvallen en je zou dat via professionals moeten laten uitvoeren, dan is dat niet mogelijk.

Grote kostenpost zijn de loonbetalingen, de stookkosten, zeker in de koude winter en voorjaar 2013, de huur e.d.

De lopende schulden zoals voor de verwarming en de waaiers lopen af.

2014 met het jubileumjaar dat 31 augustus 2014 begint wordt een spannend jaar. De commissie heeft afspraken gemaakt die ook verplichtingen met zich mee brengen. Dus we zullen extra inkomsten dienen te genereren.

Daarvoor zijn drie poten:

- De gemeenschap: in het jubileumjaar willen we aan de leden vragen om voor elk jaar dat de JK bestaat, één euro extra te doneren. Dat kan maandelijks, dat kan wekelijks, dat kan in één keer. De volgende week zullen daarvoor brieven beschikbaar zijn. Iedereen kan dan aangeven op welke manier men die 50 euro extra wil overmaken. Er komt een bus te staan waarin men deze invulstrook voorzien van naam e.d. kan deponeren. Harry kan zo zien op welke manier de extra bijdragen binnen komen en hoeveel deze actie oplevert. Daartoe komt bij de bus en wellicht ook via de website en de JK Nieuwsbrief een thermometer om de stand bij te houden.
- De 2e manier waarop we extra geld willen binnen halen is via de puzzelactie in het E-3 Journaal en Trompetter. Deze puzzelactie vindt plaats in september. We zijn bedrijven en winkels aan het benaderen om de prijzenpot te vullen.
- De 3e manier is middels een reeks artikelen die we willen gaan publiceren in week- en streekbladen over de maatschappelijke relevantie van de Jongerenkerk voor de stad Venlo. Telkens wordt dan ook een oproep gedaan naar de Venlonaren om een donatie te doen als ze

vinden dat de Jongerenkerk belangrijk is voor de stad en er toe doet. We denken aan 0,50 eurocent per Venlonaar. Mocht dat lukken dan levert deze actie 50.000,00 euro op.

Op velerlei manieren probeert het bestuur zich in te dekken voor de kosten rond het jubileum maar er is ook een mate van onzekerheid. De oproep om 50,00 euro van de eigen leden wordt dan ook nogmaals nadrukkelijk neergelegd en Harry had deze brief daartoe vandaag graag aangeboden maar helaas.

Vragen:

Martin: die 50 euro die vermeld wordt in de brief is dat een adviesbedrag en mag het ook meer zijn en staat dat duidelijk in de brief?

Harry: in de brief wordt gewag gemaakt van de 50 euro omdat dit het uitgangspunt is van het bestuur en zo ook besloten is. Natuurlijk, en dat zal iedereen begrijpen, mag het altijd meer zijn.

Aggie: hoe weet je wie meedoet?

Harry: door te inventariseren middels de invulstrook op de brief die men in de bus die straks in het Voorportaal staat kan deponeren.

Ton: mag het geld ook in de bus gedeponereerd worden?

Harry: liever niet. De bus staat er ook gedurende de week en is dan vaak onbewaakt. Dus liever geen geld in de bus maar giften en bijdragen overmaken via de bank. Dat is veiliger.

Er komt nog een vraag om te vragen voor extra giften via de collecte. Er zijn ook mensen die alleen betrokken zijn doordat ze de vieringen bezoeken. Zo zou je ook extra geld kunnen krijgen.

Harry: de collecte blijft gewoon de collecte. Wat we wel doen is in het Voorportaal extra brieven neerleggen en mensen die binnen komen er op wijzen dat ze extra kunnen geven middels een donatie b.g.v. het jubileumjaar en dat de brieven daartoe verkrijgbaar zijn.

3: mededelingen in verband met het jubileumjaar

Henk geeft Piet Linders het woord. Het Groenewold bestaat eind 2014 nl. 25 jaar. En we trekken als Groenewold en Jongerenkerk ook samen op in dit jubileumjaar. Dat komt tot uiting in het gezamenlijk logo dat in het jubileumjaar gezamenlijk

gevoerd gaat worden. Het onderschrift onder het logo is: 'In verbondenheid onderweg'.

Piet Linders geeft aan dat in het jubileumjaar dat begint op 31 augustus het jubileum van 't Groenewold zit. Dat zal zijn in de week van 20-28 september.

Het begint met een Heilige Huisjeswandeling op zaterdag 20 september. Een gewone activiteit waar we een extra dimensie aangeven v.w. het jubileum. Deze H.H.T. organiseren we jaarlijks met de groep Joden-Christenen-Moslims.

In de week komt nog een lezing. Het thema is Ubuntu en we willen dat organiseren i.s.m. het Valuascollege en daarbij een maaltijd. Er vindt daar momenteel overleg over plaats.

Op zondag 28 september is dan de feestelijke dag die begint om 10.00 uur met een viering in de Jongerenkerk. De Staf van 't Groenewold bereidt deze voor en gaat voor in deze viering die een ander karakter zal hebben dan de gewone vieringen. Er komen ook korte woordjes in de viering door participanten en mensen van 't Groenewold. Na de viering is er in het Voorportaal koffie en vlaai en daarna is er gelegenheid om nog mee te gaan naar 't Groenewold voor een drankje en gezellig samenzijn tot 14.00 uur.

Verder refereert Piet aan de lezingen van Nissen, Borgman en Harry Notenboom.

Daarna krijgt Hub het woord.

Hub geeft aan dat in de kerk een kalender hangt waar alle activiteiten in vermeld staan. Zitten wat schoonheidsfoutjes in maar het overzicht is duidelijk. We hebben bijzondere activiteiten maar veel is ook aansluitend op wat we toch al doen, dus aansluiten bij vaste activiteiten.

Het thema onder het logo 'In verbondenheid onderweg' zal in het jubileum jaar ook het jaarthema zijn. Zoals we een paar jaar geleden het thema "herberg" hadden, zo is dat nu 'in verbondenheid onderweg'. Het is dan ook de bedoeling dat in ALLE VIERINGEN ergens aan dat thema gerefereerd wordt.

De lezingen zijn gepland, zoals Piet al aan heeft gegeven.

Daarnaast willen we in de vastentijd een grote 'solidariteitsmaaltijd' organiseren voor de dak- en thuislozen die wekelijks komen maar verder voor ieder die wil aansluiten. Daar wordt u van op de hoogte gehouden.

In het weekend van 27-28 december willen we een muzikaal kerstverhaal uitvoeren in de Jongerenkerk. De voorbereidingen lopen. De muzikanten: Angelique, Gé en Dries zijn druk doende een en ander in muziek en woord uit te werken en

de koren: Triple Quartet en Jk-koor aangevuld met oud-leden zijn begonnen met de repetities. Of het één of twee keer wordt uitgevoerd is nog niet duidelijk.

Een andere groepje is bezig met het opzetten van een overzichtstentoonstelling van 50 jaar Jongerenkerk Venlo. In de week van 10-17 mei willen we de hele week overdag de Jongerenkerk openstellen voor het bezichtigen van deze tentoonstelling die zowel in beeld maar ook in geluid zal zijn. Te zijner tijd zullen we daar mensen voor nodig hebben om in die week aanwezig te zijn in de Jongerenkerk.

Een andere activiteit waar we wellicht mee aan de slag gaan is op Goede Vrijdag een bijzondere dienst rond Goede Vrijdag te organiseren. Afgelopen jaar was er een gezelschap in het Franz Pfannerhuis en we kijken of we hun naar de Jongerenkerk kunnen halen. Piet Linders merkt op dat we dat wel een beetje snel moeten gaan regelen omdat er meer vraag is.

Vragen:

Henk Linders: is er ook gedacht voor een interreligieuze viering?

Hub: daar kunnen we aandacht voor vragen binnen de groep joden-christenen-moslims maar een interreligieuze viering is niet zo maar gedaan. Dat vraagt om het overwinnen van gevoeligheden.

Henk Linders: misschien ook niet meteen te hoog grijpen.

Hub: het begint juist met de eerste stap, die laagdrempelig is maar wel gezet moet worden; je moet de mensen in de 'kerk' krijgen en dat is al een drempel.

Piet Linders: Piet wijst nog op het feit dat Nijwegen wellicht in het najaar een project gaat verzorgen vanuit 't Groenewold. Misschien dat dit perspectief biedt.

Gaugi: als het dan niet interreligieus is, kun je ook oecumenisch vieren dat is al wat makkelijker.

Hub: we zullen beide suggesties meenemen en kijken wat we daarmee kunnen.

Hans Spee: als het niet met voorgangers lukt, kun je het ook proberen met mensen van de basis en omzeil je de voorgangers.

Henk Linders: je hoeft het ook niet in de JK te doen en je kunt het misschien organiseren rond het thema 'vrijheid'.

Hub: alle suggesties worden meegenomen en besproken in het jubileumcomité.

Naar aanleiding van de tentoonstelling vraagt Brigitte Oude-Kempers of de Werkgroep van Liturgie ook niet wat kan bijdragen door hun inspiratie uit te werken en dat in de vorm van een poster mee te nemen in de tentoonstelling. Het zou dan de Spiritualiteitsgroep, de Taizégroep en de Liturgie Werkgroep betreffen.

Hub: Ook dit zullen we meenemen.

Françoise Offenberg: is er ook iets voor jongeren gepland?

Henk geeft het woord aan Hub. Hub geeft aan dat de Werkgroep Tempelertjes momenteel rustend is. Uit de laatste activiteiten bleek dat de animo laag was. De communicanten zijn wel actief voor de 1e communie maar vaak blijft het daarbij. Na een drie, vier jaar goed gedraaid te hebben met enthousiaste jongeren en ouders, liep dat het laatste jaar flink terug. Navraag bij ouders gaf aan: ze hebben al zoveel en als we dan een keer niets hebben en de kinderen ook niet is het ook fijn om gewoon als gezin bij elkaar te zijn.

Françoise: ik bedoel niet die groep maar vooral de tieners.

Hub: die groep zal nog moeilijker zijn maar ideeën zijn van harte welkom.

Piet Linders: bij de Solidariteitsmaaltijd schakelen we sowieso de jongeren(12-25 jaar) in van Home+.

5: Rondvraag

Quin: kussentjes stoelen JK Venlo: met betrekking tot eventuele kussentjes voor de stoelen in de JK. Françoise werkt samen met een doveninstituut waar kussentjes gemaakt worden. Wellicht kan dat een optie zijn om zo ook dit instituut te ondersteunen.

Henk: wordt meegenomen.

Henk: afsluiting 49ste seizoen op zondag 6 juli.

Piet Giesen heeft aangegeven dat hij bereid is om de leden van de Jongerenkerk een keer rond te leiden en te ontvangen in Eindhoven en te laten zien waar hij nu woont.

We zouden dat als afsluiting van het seizoen kunnen doen. Hierbij moet een en ander wel geregeld worden en zal het een programma zijn dat wat langer duurt v.w. de reis naar Eindhoven.

Voelt men daar iets voor?

Er wordt positief op gereageerd. We kunnen kijken of we dat gerealiseerd krijgen.

6: Afsluiting

Henk dankt ieder voor de inbreng en om 12.00 uur sluit hij het Breed Overleg.

Verslag: Hub van den Bosch

ter inspiratie

Vakantie

Stop met het werk,
stop met de zorgen,
stop met de slaafse doordeweekse
sleur,
stop met de haast
en het hollen.

Leg alles stil:
machines en muizenissen,
onmin, verdeeldheid,
jaloezie en achterdocht.
Word stil in jezelf.

Ouders maken weer tijd
voor hun kinderen.
Kinderen krijgen tijd
om te spelen.
Mensen worden nomaden
op zoek naar nieuwe dingen.

Vakantie is zwerven,
terugvinden wat verloren was:
man en vrouw, kinderen, zichzelf,
een stukje natuur,
de hemel op aarde,
weldoende rust,
het verloren paradijs,
ja misschien ook God

(uit: De zondagsmis, Berne Heeswijk)

1^e communieproject 2014 “samen”

afgesloten met sfeervolle viering

Op 9 juni 2014 deden Milan, Nana, Koen, Alessio, Bryan en Luca de 1e communie in een feestelijke viering in een eenvoudig maar sfeervol aangeklede Jongerenkerk.

Het thema was: IK-JIJ-WIJ: SAMEN.

Deze viering was de afsluiting van het maandenlang samen op weg zijn. Van onbekenden voor elkaar werden we bekenden van elkaar, vrienden zelfs en dat kwam tot uitdrukking in deze viering. Tijdens de viering ontvingen de kinderen uit de handen van Piet Giesen de eerste keer de communie. Samen met de zes jongelui, hun ouders maar ook met broers en zussen was hard gewerkt naar deze dag toe.

Het stralende weer, de stralende gezichten en de volle Jongerenkerk gaven deze dag extra glans.

Allen die dit weer mogelijk hebben gemaakt, wil ik langs deze weg van harte danken.



1^e Pinksterdag met Anna Damas

Op 1e Pinksterdag, zondag 8 juni, hadden we een bijzondere gast in de Jongerenkerk. Het was zuster Anna Damas. Ze was in Steyl in Nederland vanwege een bijeenkomst van haar zusterorde, waar zo'n 90 zusters uit alle delen van de wereld aanwezig waren om over het beleid van de orde te spreken.

Op zondag 8 juni was ze aanwezig in de viering om ook ons te laten weten, hoe het met de kookketels was waarvoor we in de Adventstijd 2013 hadden gecollec-teerd. Deze kookketels waren bedoeld voor het Matala Gymnasium in Papoea New Guinea. Men kookt daar elke dag een maaltijd voor een paar honderd leerlingen. De kookketels maken het mogelijk om grote hoeveelheden eten te berei-den en Anna was er dankbaar voor, dat de kookketels met behulp van het Mondiaal Platform Venlo en de Jongerenkerk Venlo naar Papoea getransporteerd konden worden.

In de viering heeft Anna mee geassisteerd en op het eind haar woord van dank uitgesproken.

Over twee jaar is ze weer in Nederland en ze is uitgenodigd om dan ook weer een keer aan te sluiten bij onze vieringen.



heiligverklaring

reactie op het artikel in de JK Jouw Kerk van juni 2014

In de column van de JK Jouw Kerk van juni stelde Paul enkele vragen waar hij mee worstelde.

Hoe weten ze in Rome dat de twee pauzen in de hemel zijn?

Waar zijn ze in Rome mee bezig?

Is de 'heiligverklaring' een postuum eerherstel?

Is een 'heiligverklaring' een menselijk oordeel?

Vanwaar de eis van wonderen?

Nou Paul, een voorzichtige poging.

De vraag: hoe weten ze in Rome dat beiden in de hemel zijn, is voor mij geen vraag. Dat beiden in de 'hemel' zijn, daar ga ik van uit, zoals ik er van uit ga, dat iedereen daar terecht komt waar en wat die hemel dan ook mag zijn. Dat God anders is dan wij kunnen denken, ook anders oordeelt dan wij kunnen denken, dat zei Anselmus van Canterbury al. Anselmus stelde dat als wij ons God zouden kunnen denken dan ook als God zouden zijn en DAT zal toch niemand willen pretenderen.

Een andere reden dat het voor mij geen vraag is dat er ergens een 'hemel' is, komt door wat een van de docenten bijbelexegese ons voorhield en wat ik wel een goede vind: er is geen plek waar God niet is. Niet op aarde, niet boven, onder, achter de aarde of waar dan ook. Dus er is ook geen hel want dat zou een plek zijn waar God niet zou zijn terwijl God schepper van alles en allen is. Dus het moet wel zo zijn dat we allen na de dood ergens verblijven dat ergens noemen wij voorzichtigheidshalve 'hemel'. In Johannes staat neergeschreven dat Jezus daar een plaats voor ons bereid, dicht bij God, en dat Hij ons, als onze tijd gekomen is, daarheen roept.

Mensen 'heilig verklaren' is geen goddelijke maar een menselijke zaak. Ik vergelijk dat met andere onderscheidingen zoals Pro Ecclesia of bijvoorbeeld koninklijke onderscheidingen die naar mijn mening er ook gewoon niet zouden moeten zijn. Iedere mens is 'heilig' en iedere mens is 'koninklijk' in wat hij doet. Op een of andere manier woekert iedere mens met haar of zijn talenten. De een kan er iets meer mee en een ander wat minder, maar mag je mensen daarop afrekenen?

De parabel van de talenten vind ik in deze een vreemde parabel.

Die van vijf wordt geëerd en geroemd, die van drie ook maar die van één wordt verdoemd. Maar misschien heeft hij meer dan die anderen verdiend geëerd te worden omdat zij of hij in het kleine wat hij heeft en kan, heilig en koninklijk is. (een persoonlijke uitleg van deze parabel)

Naar mijn beleving zijn, om terug te komen op de vraag van Paul, alle heiligverklaringen, net zoals bij koninklijke onderscheidingen, mensenzaken die niets met God of goddelijkheid te maken hebben. Ik ben het met je eens: heiligverklaring is een oordeel van mensen die vinden dat ... Ik vind dat wij ons te veel aanmatigen als wij aan mensen de titel 'heilig' geven, maar dat geldt ook voor koninklijke onderscheidingen e.d. Die mensen deden of doen alleen hun werk of hun medemenselijke plicht zoals zovele mensen dat ook dagelijks doen. Sommigen doen dat in het publieke domein op zo'n manier dat het opvalt. Anderen doen misschien evenveel goede werken in het verborgene en dat wordt daarom over het hoofd gezien. Is hun werk, hun inzet, hun leven dan minder???? ... Minder heilig ????? ... minder koninklijk? Ik dacht het toch van niet!

Geven we wellicht, als we menen mensen te moeten onderscheiden, niet de verkeerde mensen die onderscheidingen????

Beste Paul, wellicht geen bevredigend antwoord op jouw vragen maar misschien kan iemand anders hierop op voortborduren.

Hub van den Bosch

ter inspiratie

Kom!

Ik ben op reis
al weet ik niet waarheen
maar ergens stond geschreven
dat ik deze weg moest gaan
en al aarzel ik soms even
langs die eindeloze baan
toch weet ik
iemand ging me voor
en daarom ga ik door.

Ik heb geen geld
geen kaart en geen kompas
maar ik zie de tekens
en die zeggen me genoeg
en al geeft niemand mij

~~~~~  
antwoord op de dingen  
die ik vroeg toch weet ik  
aan het eind vind ik gehoor  
en daarom ga ik door.

~~~~~  
Ik ben een vogel
die zijn vleugels spreidt
zo wil ik vliegen
altijd verder dan de zon
ik ben een paard
die zonder teugels rijdt
maar er is iemand die mij leidt
en hij zegt; kom!

(Elly en Rikkert)

ontbijten

Er is weer een nieuwe datum gepland voor het gezamenlijk ontbijten:

zaterdag 19 juli 2014 om 10.00 uur bij het Ruitercafé Leurs.



Iedereen is welkom, echtparen of alleenstaanden. Uiteraard ook mensen van buiten de Jongerenkerk zijn van harte welkom.

Indien jullie belangstelling hebben, graag aanmelden bij Marjo Bongers: mj.bongers@scarlet.nl of telefoon 06-41880818.

Het ontbijt bestaat uit 2 pistolets, divers beleg, gekookt eitje, bekertje vruchten-yoghurt en koffie/thee. Het ontbijt kost € 4,50. Dat is 1 euro meer dan voorheen, maar er mag nu wel onbeperkt gebruik worden gemaakt van koffie en/of thee.

Ik zie jullie graag tegemoet! Hartelijke groet,

Marjo Bongers

**1e Graaf van Loonstraat 3, Blerick
St. Annastraat 59, 5932 BV Tegelen**

**tel. 077 - 3821464
tel. 077 - 3735699**

Van Hoogstraten Fietsplus

**Alles op het gebied van rijwielen
*Gazelle, Batavus, Koga Miyata, Giant, Sparta***

**UITVAARTCENTRUM
VENLO - BLERICK**

zekerheid voor een
waardig afscheid

vanderLaan

Een stijlvolle en zorgvuldige
begeleiding.
Stemmige opbaar- en
ontvangstruimten.
Werkzaam voor alle
verzekeringen.

praktische informatie

Pastorale coördinatie

Hub van den Bosch
Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
077-3515920 // 06-10729578
(secretariaat JK)

Hub van den Bosch is normaliter op maandagmorgen en vrijdagmorgen vanaf 09.30 uur aanwezig op het secretariaat van de Jongerenkerk. Mocht u Hub daar niet kunnen bereiken of voor dringende zaken op andere dagen nodig hebben dan is hij bereikbaar via telefoonnummer 06-10729578 of per e-mail boschhgm@home.nl

Secretariaat Jongerenkerk

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
tel. (077)5515920
e-mail:
jongerenkerkvenlo@hetnet.nl

Diaconiefonds

Diaconiefonds Jongerenkerk Venlo
Info: Lilo Stark
voor projecten ver van huis en heel dichtbij
NL46ASNB0871015617
o.v.v. renteloze lening of gift.

Stichting Jongerenkerk Venlo

NL12ABNA0414143299

Wel-en-Wee-Groep

Aandacht voor elkaar; voor de leuke maar uitdrukkelijk ook de minder leuke dingen van het leven...

informatie aan:

Ton Jacobs tel. 077 - 3870794
of: Corry Flügggen, 077 - 3510752

JK - Jouv Kerk

De volgende JK-Jouv Kerk verschijnt op 27 juli 2014.

Kopij voor dat nummer kan tot en met 18 juli aangeleverd worden (via e-mail of schriftelijk) op het Secretariaat van de Jongerenkerk (zie hierboven).

Is er iets dat u raakt of dat u onder de aandacht wilt brengen? Dan nodigen wij u van harte uit om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Ook reacties op artikelen zijn welkom.

gebruik Jongerenkerk

Voor informatie en afspraken inzake het gebruik van de Jongerenkerk belt u met:

Martin Huizinga; 077-3512165
e-mail: mgm.huizinga@telfort.nl

JK website

web site JK: www.jkvenlo.nl
webmaster: Max Görtjes