

JK - Jouw Kerk

Nieuwsbrief voor medewerkers en bezoekers
augustus 2014

50
jaar
1965 - 2015
Jongerenkerk
Venlo

25
jaar
1989 - 2014
't Groenewold

In verbondenheid onderweg



inhoud

01. Agenda augustus - september 2014
01. Verjaardagen in augustus
02. Vieringen augustus - september 2014
03. Ik kan merken dat ik ouder word - *Paul*
04. MIVA-weekend - 30 en 31 augustus
05. Ter inspiratie (1)
06. De Grote Bijbelquiz
07. Ubuntu en JK
08. Ter inspiratie (2)
09. Jubileumjaar begint met puzzelactie
09. Ter inspiratie (3)
10. Voor jou, lief mens
11. Afsluiting 49^e seizoen met bezoek aan klooster Mariënhage
15. Hoe heb je geleefd?
16. Vakantiehumor

achterpagina: praktische informatie



JONGERENKERK VENLO

Het verhaal gaat verder ...

elke zondag 10 uur

agenda aug. - sept. 2014

augustus 2014

- 03 10.00 u. JK vakantie-zondagviering
10 10.00 u. JK vakantie-zondagviering
17 10.00 u. JK vakantie-zondagviering
24 10.00 u. JK vakantie-zondagviering
31 10.00 u. JK-zondagviering - start van het 50^e seizoen

september 2014

- 01 15.00 u. overleg Pastoraal Team
03 19.00 u. werkgroep kerststal
03 20.30 u. werkgroep 25 jr. Groenewold - 50 jr. Jongerenkerk
07 10.00 u. JK - zondagviering
14 10.00 u. JK - zondagviering
20 13.00 u. Heilige Huisjestocht b.g.v. Vredesweek
21 10.00 u. JK - zondagviering
24 19.30 u. lezing Ubuntu
27 15.00 u. doop Theodoor en Thomas v.d. Grinten
28 10.00 u. JK - zondagviering - b.g.v. 25 jaar Groenewold

verjaardagen in augustus

- 01 Lars van Heijst
03 Fanny Moonen *Praaggroep*
Laura Schreurs *communicant 2010*
04 Gerda Roefs
05 Klaartje Roodbeen *communicant 2010*
10 Marilène Janssen *communicant 2010*
19 Brigitte Keydener lid JK-koor
20 Jamahl Smit *communicant 2011*
23 Trees Geelen - Göbbels
24 Dorus van Keulen
25 Ashwin Klijzen
27 Tjeu Kunnen *pastor, Spiritualiteitsgroep*
30 Luciënne Trepels *Taizégroep*
Hub van den Bosch *pastor JK Venlo*
31 Harry Notenboom

vieringen aug. - sept. 2014

Zondag 3 augustus 2014, 10.00 uur

Vakantie - Eucharistieviering

Voorg.: Piet Giesen
muziek: Louise v.d. Brand (*trompet*)

Zondag 10 augustus 2014, 10.00 uur

Vakantieviering - Breken en delen

Voorg.: Hub van den Bosch
Muziek: Vivian de Wilde

Zondag 17 augustus 2014, 10.00 uur

Vakantie - Eucharistieviering

Voorg.: Piet Giesen
Muziek: Fam. Bakokimi

Zondag 24 augustus 2014, 10.00 uur

vakantieviering - Breken en delen

Voorg.: Truus van der Heijden
Assistent: Gonnies geurts
Lector: Henneke Roon
Muziek: Piet Hegger (*gitaar/zang*)

Zondag 31 augustus 2014, 10.00 uur

Start 50ste seizoen

Breken en delen

Voorg.: Hub van den Bosch/Truus
v.d. Heijden
Assistent: Henk Pijnenburg
Lector: Marjo Bongers
Muziek: Jk-koor

Zondag 7 september 2014, 10.00 uur

Eucharistieviering

Voorg.: Piet Giesen
Assistent: Dries Verhoeckx
Lector: Hermenke Bexkens
Muziek: Jk-koor

Zondag 14 september 2014, 10.00 uur

Viering van breken en delen

Voorg.: Hub v.d. Bosch
Assistent: Peter Verhoeckx
Lector: Marije Vola
Muziek: Jk-koor

Zondag 21 september 2014, 10.00 uur

Viering van breken en delen

Voorg.: Truus v.d. Heijden
Assistent: Gonnies Geurts
Lector: Henneke Roon
Muziek: Ingrid Reinhoud (*harp*)

Zondag 28 september 2014, 10.00 uur

Jubileumviering

25 jaar Stg. 't Groenewold

Voorg.: team stg. 't Groenewold
m.m.v. May Rooyackers
Muziek: De Praaggroep

ik kan merken dat ik ouder word

Alles is veel verder weg, dan vroeger.

Het is twee keer zo ver naar de supermarkt en ze hebben onderweg hobbels gemaakt.

Ik heb het maar opgegeven om te rennen om de bus te halen. Hij vertrekt trouwens eerder dan vroeger en de fietsen: dat is ook niks meer. Die trappen zo zwaar tegenwoordig. Die waren vroeger beter. En de tegenwind is zo sterk geworden, maar ja dat komt door de klimaatverandering. Nee ik fiets nu niet meer.

Ik heb ook de indruk dat ze de trappen steiler maken dan jaren geleden. Het duurt langer voor je boven bent.

Ik heb gemerkt dat ze de krant in een kleinere letter drukken. Dat is lastig om te lezen. Het heeft ook geen zin om iemand te vragen de krant hardop voor te lezen, want iedereen praat tegenwoordig zo zacht, dat je het nauwelijks kunt verstaan.

Hebt U ook gemerkt, dat de broeken die ze tegenwoordig maken, zo'n slecht model hebben? Ze knellen rond het middel en de heupen.

En dan die muziek tegenwoordig; goed dat ik een hoorapparaat heb, dat kan ik uitzetten.

Ja ook mijn vrienden zijn veranderd. Vroeger kwamen ze op bezoek, maar nou niet meer.

Zelfs de mensen zijn veranderd. Ze zijn veel jonger geworden. Als je die jonge meisjes achter een kinderwagen ziet, dan denk je toch: het zijn maar snotneuzen. Nee, onze moeders, dat waren tenminste pronte vrouwen.

Trouwens ook de dokters. Vroeger waren dat respectabele mannen netjes in het pak. Nu zijn het meisjes in jeans, met tattoo's en ze zeggen ijskoud jij en jou tegen mij.

En van de andere kant zien mensen van mijn leeftijd er ouder uit dan ik. Ik kwam gisteren nog een oude vriend tegen en hij was zo oud geworden, dat hij me niet meer herkende. Ik was ook even zijn naam vergeten.

Ik moest nog aan die arme man denken, toen ik me vanmorgen stond te scheren. Ik zag mezelf in de spiegel en dacht: verdorie, die spiegels zijn ook niet meer van dezelfde kwaliteit als vroeger. Het zijn net lachspiegels. Het lijkt alsof ik een buikje heb. Maar ik heb geen buikje, nooit gehad,..... zeker weten .

Paul

miva[®]

giro 2950

brengt mensen in beweging

- MIVA ondersteunt pioniers wereldwijd met vervoer- en communicatiemiddelen
In vaak afgelegen gebieden maken deze pioniers zich sterk voor de kansarmen

In het laatste weekend van augustus, zaterdag 30 en zondag 31 augustus, vindt de jaarlijkse MIVA-collecte plaats in de katholieke kerken. MIVA zet ieder jaar een of meer projecten centraal. In 2014 is het thema van de MIVA-collecte:

Help jongeren met een handicap in Burkina Faso en Uganda

De opbrengst van de MIVA-collecte in de katholieke kerken gaat dit jaar naar vervoermiddelen voor albino's in Burkina Faso en communicatiemiddelen voor gehandicapten in Uganda. Deze mensen hebben onze steun heel hard nodig.

Pionier Fabéré

Fabéré helpt albino's in Burkina Faso. Albino's hebben slechte ogen en hun huid is heel gevoelig voor zonlicht. Fabéré geeft ouders van albinokinderen zonnebrandcrèmes. Deze crèmes zijn voor hen onbetaalbaar. Zonder bescherming verbrandt en ontsteekt hun huid, en hebben ze een grotere kans op huidkanker. Fabéré zorgt ook voor schoolboeken met een groter lettertype, zodat albino's ondanks hun slechte ogen kunnen leren lezen. Daarnaast hebben albino's te lijden onder vooroordelen en discriminatie. Fabéré is zelf albino en kent deze problemen als geen ander. Hij organiseert bijeenkomsten en maakt albinisme bespreekbaar. Fabéré heeft een terreinwagen nodig om meer albino's in een groter gebied te bereiken.





Pionier Henry

Henry helpt gehandicapte jongeren in Uganda. Deze kinderen worden als minderwaardig gezien. Voorzieningen zijn er niet voor hen en vaak worden ze uit schaamte afgestoten door hun familie. Henry helpt deze jongeren met hun ontwikkeling zodat ze kunnen deelnemen aan de maatschappij. Hij zorgt voor onderwijs,

regelt medische hulp en probeert de jongeren economisch zelfstandig te maken. Henry is zelf gehandicapt en zit in een rolstoel. Hij praat veel met mensen in Uganda om hun houding te veranderen en de positie van gehandicapten te verbeteren. Henry heeft communicatie-apparatuur nodig voor zijn bijeenkomsten.

Help mee met uw gift tijdens de collecte in de Jongerenkerk Venlo na afloop van de viering Of op giro 2950 t.n.v. MIVA, Breda.

TER INSPIRATIE

Vakantiedachten:

De dagelijkse sleur beleven
die van rennen en duwen
elke week weer opnieuw
ons vast programma afgewerkt.

Elke stap die we zetten
genoteerd in onze overvolle agenda
zo gepland
dat geen minuut verloren gaat.

En dan open je je ogen
je ziet niks
te midden van de leegte
adem je de vrijheid in

Bladeren blijven we
in de donkerblauwe agenda
op zoek naar geschreven woorden
maar we vinden ze niet

Het is vakantie.

DE GROTE BIJBELQUIZ

BIJBELQUIZ 2014 IN VENLO-TEGELEN
VRIJDAG 31 OKTOBER 2014 - 20.00 uur
IN 'D'N INGELBEWAARDER'

Je hebt even moeten wachten, maar nu kun je weer meedoen met de BIJBEL-QUIZ!!!. Deze uiterst gezellige avond is voor iedereen gratis toegankelijk. Ontvangst met koffie en cake vanaf half acht! Elkaar ontmoeten, er zijn stands en er is muziek. Wat wil je nog meer.

Dit jaar gaan we nog meer naar het zuiden, namelijk naar TEGELEN. Tegenover de Martinuskerk in de mooie nieuwe zaal van d'n Ingelbewaarder.

De quiz bestaat uit tien rondes van vier vragen, multiple choice. De vragen kunnen uit alle bijbelboeken komen. Je kunt je opgeven als team of als persoon. Op de avond zelf kunnen dan nog teams samengesteld worden.

De presentator is Cees Rullens, o.a. bekend als regisseur van de Passiespelen. Verder is er een gastoptreden van Herman Verweij.

Plaats: d'n Ingelbewaarder, Grotestraat 66 , 5931CW TEGELEN

Tijd: vrijdagavond 31 oktober om 20.00 uur.

Deur open vanaf 19.30 uur.

Entree: gratis. Wel zal een vrijwillige gift worden gevraagd voor bestrijding van de onkosten.

Opgave personen of teams bij:

Harry van der Schoor, tel. 3513500

harry.vanderschoor@gmail.com

Of bij Pastor Theo Peters, tel. 3549278

thmpeters11@freeler.nl

Ubuntu en JK

Komend jaar gaan we het jubileumjaar in met het thema IN VERBONDENHEID ONDERWEG.

Hoe ziet die verbondenheid er anno 2014 nog uit in onze maatschappij. Ik zie toch hele andere relaties dan pakweg 50 jaar terug bij het ontstaan van de Jongerenkerk. Hier bedoel ik dan ook mee geheel breed in de maatschappij. Als je bij een vereniging was, bleef je er langer trouw aan dan nu. Als je katholiek was, kon je maar bij een omroepvereniging. Als je ging winkelen, was dat bij de kruidenier op de hoek. De band met de werkgever was anders dan nu. In de buurt waar je woonde ging het er anders aan toe dan nu. Je kon als katholiek maar op een partij stemmen.

Tegenwoordig hebben we veel meer keuzemogelijkheden dan vroeger:

- De kruidenier op de hoek is vervangen door enkele mega-supermarkten in een omtrek van 10 km. Hiervan ken je de eigenaar niet meer, dus de verbondenheid hiermee is anders.
- Als je nog lid van een omroepvereniging bent, heb je keus uit veel meer dan de KRO.
- Je ziet de band op het werk ook anders worden door de ZZP'ers en uitzendkrachten.
- In de buurt wordt nu een keer per jaar een pleinfest georganiseerd om toch een keer in contact met elkaar te komen.
- Je hoeft als katholiek niet meer elke week naar de kerk, er zijn zondags ook zoveel andere dingen te doen.

Kortom de relaties die we met elkaar aangaan zien er geheel anders uit dan vroeger. Dus is het jubileumthema “in verbondenheid onderweg” een prachtig thema om komend jaar verder uit te diepen en te kijken wat het voor ons nu nog betekent en hoe we daar een mooiere invulling aan kunnen geven.

In september is er een thema-avond over Ubuntu: dit is een mooie aftrap voor het jubileumjaar.

De Afrikaanse levensfilosofie Ubuntu kan ons in de westerse gemeenschap een aantal nieuwe inzichtpunten geven, maar ook een aantal waarden die wij in onze maatschappij hebben of hadden, weer een keer herijken. Dit kan ook zeker in onze JK-gemeenschap. Hoe kunnen we aan verbondenheid een invulling geven die past bij deze tijd.

Ubuntu kun je niet in een regel vangen. Het is een levenswijze in Afrika waar bijna niets van op schrift staat en waar Nelson Mandela de belichaming van was. In het kort kun je zeggen dat waar de westerse filosofie zegt: " IK DENK DUS IK BESTA", Ubuntu zegt: "IK BESTA OMDAT JIJ ER BENT"

Er is een wezenlijk verschil tussen de westerse en Afrikaanse levenswijze. De Afrikaanse levenswijze past daarom ook juist bij onze JK-gemeenschap Omdat onze gemeenschap juist ook begaan is met de medemens. Het jubileumthema "IN VERBONDENHEID ONDERWEG" sluit hier naadloos op aan.

Ik hoop in de volgende JK iets meer uit te weiden over de inhoud van Ubuntu.

Leo Verbeek

Thema: Verzoening vanuit Ubuntu
Begeleiding: Annette M. Mull
Datum: woensdag 24 september 2014
Tijd: 19.30-21.30 uur
Plaats: 't Groenewold, Begijnengang 17 te Venlo
Aanmelden: verplicht
Maximaal aantal deelnemers: 50
Entree: vrij

ter inspiratie

GA EROP UIT!

Pak al je zorgen in je plunjezak en fluit. Iedere mens heeft recht op vakantie.

Vooraf in deze tijd nu het tempo van het moderne leven zoveel zenuwen kapot maakt.

Heb je vermoeide en kapotte zenuwen, dan word je lastig, vervelend, ongenietbaar.

Genees dus jezelf! Ga erop uit!

Leg de riem er eens af. Leg je zorgen even op zolder.

Als je altijd als een diesel in hetzelfde ritme blijft doordraaien, raak je al spoedig doorgedraaid.

Ga erop uit!

jubileumjaar begint met puzzelactie



Op woensdag 27 augustus 2014 verschijnt in de editie van het E3-Journaal een puzzel die betrekking heeft op het 50-jarig jubileum van onze Jongerenkerk Venlo.

Hiermee wordt het startsein gegeven van ons jubileumjaar waarover u in de JK Jouw Kerk van september veel en veel meer informatie ontvangt.

Op zondag 31 augustus starten we officieel met het jubileumjaar met de viering om 10.00 uur in de Jongerenkerk Venlo.

ter inspiratie

Je houdt hem ondersteboven
niet waar ik houd hem recht
doe toch niet zo eigenwijs
moet je horen wie het zegt.

Kom dan gaan we hier naar links
nee oen, we gaan rechtdoor
heb ik dan niks te zeggen
't is mijn auto hoor.

Kom, laten we het vragen
nee, we kijken op de kaart
we rijden hier in rondjes
niet! We hebben tijd bespaard.

Je beproeft mijn tolerantie
ach man, stel je niet aan
ja, leuk hoor, zo'n vakantie
zullen we naar huis toe gaan?

voor jou, lief mens

Ik vroeg gisteren een Engel over jou te waken
maar hij kwam terug.

Dus vroeg ik hem waarom kom je terug?
Hij zei; "een Engel waakt niet over andere Engelen!!

20 Engelen bevinden zich bij jou. Daarvan slapen er 10,
9 waken dag en nacht over jou en 1 leest dit bericht!

Lees verder het is geen grap!

De Engelen weten
dat je iets dwars zit, of dat er een probleem in je leven is.
Dit is echter verleden tijd, je bent gezegend.

Als je in Engelen gelooft dan stuur dit bericht door,
negeer het niet, je wordt op de proef gesteld.

Vannacht zullen de Engelen 2 belangrijke zaken voor je regelen.

Wanneer je in Engelen gelooft,
laat alles los en geef het door.

Morgen zal je beste dag ooit zijn.

Aangeleverd door Henny Janssen

afsluiting 49^e seizoen

bezoek aan klooster Mariënhage in Eindhoven

De afsluiting van het 49e seizoen van de JK is weer een feit. Met een prachtig sluitstuk door een bezoek aan het klooster Mariënhage te Eindhoven. Waar Piet Giesen verblijft en ons heeft uitgenodigd.

Na de kerkdienst wat het even wandelen naar het Rosarium waar de touringcar al klaarstond. Na een uurtje kwamen we in Eindhoven aan bij de Augustijnenkerk, ook wel Heilig Hartkerk of Paterskerk genoemd. Iedereen uit de bus en in ganzenpas naar de aula van het klooster. Daar stond de koffie al op ons te wachten. Lekker na zo'n reisje. Toen werden we verwelkomd door Piet. Na het nuttigen van de lunch, heerlijke belegde broodjes, begaven we ons naar de tuin van het klooster. Hier legde Piet uit hoe de middag zou gaan verlopen en dat we in drie groepen werden verdeeld om het overzichtelijk te houden. Een medebroeder, de prior en Piet kregen ieder een groep onder hun hoede en zo begon dan de rondleiding door het klooster.



Er was genoeg te zien.

We gingen van start in het oudste gedeelte van het klooster, dat stamt uit 1628, met mooie gewelven en prachtige glas in lood ramen. De zeventiende eeuw bouwstijl, het "Hollands classicisme". Ik waande me even terug in een ander tijdperk.

Daarna gingen we de trap op naar de 1e verdieping waar een zaal als museum is ingericht. Ik keek mijn ogen uit, zoveel moois, vergane glorie. Van kelken, monstransen, vaandels en kazuïfels. Ook een hoekje met beelden en houtsnijwerk, die paters van de missie hadden meegenomen.

De toer ging verder naar de kelder van het klooster. Hier nog meer houtsnijwerk in een gedeelte dat nog een museum in wording is. Het mooiste vond ik het archief, klimatologisch geregeld met brandwerende deuren.

Kasten vol boeken en bijbelstukken van een paar eeuwen oud. Daar gaat het hart van deze archivist wel sneller van kloppen. Zelf het complete werk van William Shakespeare 1e druk stond er. Na de verwondering over dit alles begaven we ons weer naar de begane grond aan de andere kant van het klooster. Dit gedeelte van het klooster was aangebouwd in 1935, bouwstijl "Nieuwe Bouwen", een internationale verzamelnaam voor verschillende bouwstijlen en radicale stedenbouwkundige vernieuwingen uit de periode 1915 tot circa 1960.

Aan de rondleiding komt bijna een einde.



Nog even de kerk bezichtigen. De kerk, ook wel de Augustijnenkerk, Heilig-Hartkerk of Paterskerk genoemd is aan het eind van de negentiende eeuw gebouwd voor de Augustijnse paters, de kerk is een driebeukige kruiskerk in neogotische stijl. Een schitterende kansel met een blauw hemeldak. De mystiek werd nog mooier toen de zon door de glas en loodramen scheen. Echt het was genieten.

Na het terugkeren in de aula werd het woord aan Hub gegeven. Een woord van dank en waardering uitgesproken en natuurlijk een fles wijn cadeau gegeven en nog een aanwinst voor de bibliotheek, in de vorm van een boek.



Ik had wel het gevoel dat iedereen voldaan was. Zo begaven we ons naar de bus en reden huiswaarts naar Venlo.

's Avonds heb ik nog nage-noten van een mooie middag.

Dank hiervoor.

*Groetjes
Franky Jacobs*

bezoek aan klooster Mariënhage, Eindhoven





hoe heb je geleefd ?

Ergens woonde er eens een zeer ijverig man.
Je zag hem altijd bezig, verdiept in zijn werk.
Soms verscheen hij zelfs niet bij de koffie,
Zo druk had hij het.
Hij was altijd present op zijn werk, er was dus niets op hem aan te merken.
Zelfs thuis was hij nog met zijn gedachten bij zijn werk en zijn toekomst.
Hij vond het maar niks als zijn vrouw eens wat bloemen kocht of wat gebak mee bracht. Dat was geldverkwisting.

Maar op een dag is hij gestorven, midden onder zijn werk.
God riep hem bij zich en begon hem vragen te stellen over hoe zijn leven was geweest.

En de man vertelde van zijn grote idealen, die hij nooit had kunnen bereiken.
"En toen?", vroeg God.
Opnieuw vertelde de man maar nu meer in bijzonderheden, hoe hij heel zijn leven had gezwoegd.
"En verder?", vroeg God, nog steeds nieuwsgierig.
Weer weidde hij zeer uitvoerig uit over zijn geweldige inzet, zijn nauwgezette werk en zijn plannen.

Toen hij zijn verhaal af had, keek God verbaasd en vroeg hem, of hij niets te vertellen had over de zon en de regen, over de bloemen en de bomen, de sterren aan de hemel, de vogels in de lucht en de vissen in de zee,, over de bergen, zeeën en rivieren.
Maar de man bleef Hem het antwoord schuldig.

"Maar de mensen dan?", zei God, "je hebt toch wel veel mensen gezien en ontmoet? Vertel eens!".
Maar ook nu wist de man niets meer te zeggen dan dat hij een vrouw en enkele kinderen had en een paar collega's.

"Dan heb je ook niet geleefd", zei God en Hij stuurde de man teleurgesteld terug.

vakantiehumor

“Op deze plek zullen de skiërs wel erg vaak het ravijn in storten?” vraagt de toerist. “Nee, niet erg vaak”, antwoordt de gids, “de meesten hebben er na één keer genoeg van!”

“Het wordt hier elk jaar drukker op het strand.” - “Ja, verschrikkelijk. We moesten dit keer zelfs al genoeg nemen met een rijtjeszandkasteel.”

“Heb je al plannen gemaakt voor je vakantie?” - “Hoef ik niet. Mijn vrouw bepaalt waarheen, mijn baas wanneer en mijn bank rekent uit hoe lang.”

“Ik heb gehoord dat jullie dit jaar toch niet naar Argentinië gaan?” - “Nee, dat klopt niet. Niet naar Argentinië zijn we vorig jaar gegaan. Dit jaar gaan we niet naar Hawaï.”

“In het hotel voelde ik me meteen thuis.” - “Arme stakker! Tja, soms heb je nou eenmaal pech op vakantie.”

“Kunt u mij een onbekende vakantieplek adviseren, waar ik zeker ben van goed weer.” - “Het spijt me, de onbekende vakantiebestemmingen zijn allemaal volgeboekt.”

“En? Hoe was je skivakantie?” - “och, miserabel.” - “Hoezo dat dan?” - “Nou ja, het hotel was fantastisch, het eten was uit de kunst en het weer was prima. Maar de tv had vanaf de eerste dag slecht beeld.”

“Hoe kom ik weer in de bewoonde wereld?” vraagt een automobilist midden in de woestijn aan een Arabier. “Dan moet u nu eerst almaar rechtdoor blijven rijden, en dan overmorgen links afslaan.”

“We zijn op zoek naar een leuk, klein vakantieplaatsje in Spanje, als het even kan in de buurt van onze bagage.”

Een toerist loopt een klein hotel in Zuid-Duitsland binnen en ziet op de prijslijst staan: “Zimmer mit Bad 50 euro. Zimmer mit Dusche 150 euro.” De toerist snapt niets van dat grote prijsverschil en vraagt de receptioniste om uitleg, waarop deze zegt: “Ik ben juffrouw Dusche.”

Een toerist komt bij het Meer van Genesareth en vraagt aan de veerman wat de overtocht kost. “200 dollar”, is het antwoord. De toerist vindt dat schandalig veel. De veerman verdedigt zich: “Ja, u moet weten dat Jezus hier te voet is overgestoken.” Toerist: “Dat verbaast me niets bij zulke tarieven.”

“Waar ben je geweest in je vakantie?”

-

“Negen uur in een moeilijk begaanbaar ravijn en drie weken in het ziekenhuis.”

Ook de redactie van JK Jouw Kerk houdt even vakantie.



1e Graaf van Loonstraat 3, Blerick
St. Annastraat 59, 5932 BV Tegelen

tel. 077 - 3821464
tel. 077 - 3735699

Van Hoogstraten Fietsplus

Alles op het gebied van rijwielen
Gazelle, Batavus, Koga Miyata, Giant, Sparta

**UITVAARTCENTRUM
VENLO - BLERICK**

zekerheid voor een
waardig afscheid

vanderLaan

Een stijlvolle en zorgvuldige
begeleiding.
Stemmige opbaar- en
ontvangstruimten.
Werkzaam voor alle
verzekeringen.

praktische informatie

Pastorale coördinatie

Hub van den Bosch
Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
077-3515920 // 06-10729578
(secretariaat JK)

Hub van den Bosch is normaliter op maandagmorgen en vrijdagmorgen vanaf 09.30 uur aanwezig op het secretariaat van de Jongerenkerk. Mocht u Hub daar niet kunnen bereiken of voor dringende zaken op andere dagen nodig hebben dan is hij bereikbaar via telefoonnummer 06-10729578 of per e-mail boschhgm@home.nl

Secretariaat Jongerenkerk

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
tel. (077)5515920
e-mail:
jongerenkerkvenlo@hetnet.nl

Diaconiefonds

Diaconiefonds Jongerenkerk Venlo
Info: Lilo Stark
voor projecten ver van huis en heel dichtbij
NL46ASNB0871015617
o.v.v. renteloze lening of gift.

Stichting Jongerenkerk Venlo

NL12ABNA0414143299

Wel-en-Wee-Groep

Aandacht voor elkaar; voor de leuke maar uitdrukkelijk ook de minder leuke dingen van het leven...

informatie aan:

Ton Jacobs tel. 077 - 3870794
of: Corry Flüggen, 077 - 3510752

JK - Jouv Kerk

De volgende JK-Jouv Kerk verschijnt op 31 augustus 2014.

Kopij voor dat nummer kan tot en met 22 augustus aangeleverd worden (via e-mail of schriftelijk) op het Secretariaat van de Jongerenkerk (zie hierboven).

Is er iets dat u raakt of dat u onder de aandacht wilt brengen? Dan nodigen wij u van harte uit om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Ook reacties op artikelen zijn welkom.

gebruik Jongerenkerk

Voor informatie en afspraken inzake het gebruik van de Jongerenkerk belt u met:

Martin Huizinga; 077-3512165
e-mail: mgm.huizinga@telfort.nl

JK website

web site JK: www.jkvenlo.nl
webmaster: Max Görtjes