

JK - Jouw Kerk

Nieuwsbrief voor medewerkers en bezoekers
september 2014

50
jaar
1965 - 2015

Jongerenkerk
Venlo

2014
1989 -

25
jaar

't Groenewold

In verbondenheid onderweg

inhoud

01. Agenda september - oktober 2014
02. Vieringen september - oktober 2014
03. In verbondenheid onderweg - *Hub van den Bosch*
05. 50 jaar Jongerenkerk Venlo - 25 jaar Groenewold
07. Jubileumprogramma september 2014 - mei 2015
08. 50 cent voor 50 jaar Jongerenkerk Venlo
12. Verjaardagen in september
13. Vredesweek 2014
14. Heilige Huis-Tocht voor de vrede
15. Taizé 2014 - *p. Jan van Duinhoven*
18. Ubuntu - *Leo Verbeek*
20. Het Thomas-evangelie - *Paul*
21. Popconcert Vocal Group Joy
22. Zondag Ouverture
23. Jubileumconcert Kamerkoor Tourdion
24. Rouwverwerking voor lotgenoten
25. Samen ontbijten

achterpagina: praktische informatie



JONGERENKERK VENLO

Het verhaal gaat verder ...

elke zondag 10 uur

agenda sept. - okt. 2014

september 2014

- | | | |
|----|----------|---|
| 01 | 15.00 u. | overleg Pastoraal Team |
| 03 | 19.00 u. | werkgroep kerststal |
| 03 | 20.30 u. | werkgroep 25 jr. Groenewold - 50 jr. Jongerenkerk |
| 07 | 10.00 u. | JK - zondagviering |
| 10 | 19.15 u. | Taizé-gebedsviering |
| 14 | 10.00 u. | JK - zondagviering |
| 20 | 13.00 u. | Heilige Huisjestocht b.g.v. Vredesweek |
| 21 | 10.00 u. | JK - zondagviering |
| 21 | 12.00 u. | Ouverture |
| 24 | 19.30 u. | lezing Ubuntu in de Jongerenkerk |
| 27 | 15.00 u. | doop Theodoor en Thomas v.d. Grinten |
| 28 | 10.00 u. | JK - zondagviering - b.g.v. 25 jaar Groenewold |

oktober 2014

- | | | |
|----|----------|---|
| 04 | 15.00 u. | huwelijk Natascha Kovacs en Frank Knelissen |
| 05 | 10.00 u. | JK-zondagviering - Wereldmissiedag v.d. kinderen |
| 05 | 13.30 u. | concert Vocal Group Joy (tot 17.00 u.) |
| 08 | 19.15 u. | Taizé-gebedsviering |
| 09 | 19.00 u. | Repetitie kamerkoor Tourdion |
| 11 | 20.00 u. | Jubileumconcert Kamerkoor Tourdion |
| 12 | 10.00 u. | JK-zondagviering |
| 13 | 15.00 u. | overleg Pastoraal Team |
| 17 | | Armoede mini-conferentie op de Dag van de Armoede |
| 19 | 10.00 u. | JK-zondagviering |
| 26 | 10.00 u. | JK-zondagviering |
| 30 | 20.00 u. | film "Lourdes" in kader van "Nacht der Zielen" |
| 31 | 09.00 u. | inrichten JK voor Nacht der Zielen |

De Allerheiligen/Allerzielen-viering is op zondag 2 nov. om 10.00 u.

De Nacht der Zielen 2014 is op zondag 2 nov. om 19.30 u.

vieringen sept. - okt. 2014

Zondag 7 sept., 10.00 uur

Eucharistieviering

Voorg.: Piet Giesen
Assist.: Dries Verhoeckx
Lector: Hermenke Bexkens
Muziek: Jk-koor

Woensdag 10 sept., 19.15 uur

Taizégebed

Voorg.: Taizéwerkgroep
Muziek: Taizéliederen
Aansluitend koffie

Zondag 14 sept., 10.00 uur

Viering van breken en delen

Voorg.: Hub v.d. Bosch
Assist.: Peter Verhoeckx
Lector: Marije Vola
Muziek: Jk-koor

Zondag 21 sept., 10.00 uur

Viering van breken en delen

Voorg.: Truus v.d. Heijden
Assist.: Gonnies Geurts
Lector: Henneke Roox
Muziek: Ingrid Reinhoud (harp)

Zondag 28 sept., 10.00 uur

Jubileumviering

25 jaar Stg. 't Groenewold

Voorg.: team stg. 't Groenewold
m.m.v. May Rooyackers
Muziek: De Praaggroep

Zondag 5 oktober, 10.00 uur

Eucharistieviering

Voorg.: deken Spee
Assist.: Sabine Wennekers
Lector: Leo Verbeek
Muziek: Jk-koor

Woensdag 8 oktober, 19.15 uur

Taizégebed

Voorg.: Taizéwerkgroep
Muziek: Taizéliederen
Aansluitend koffie

Zondag 12 oktober, 10.00 uur

Viering van breken en delen

Voorg.: Hub van den Bosch
Assist.: Dries Verhoeckx
Lector: Henk Pijnenburg
Muziek: Jk-koor

Zondag 19 oktober, 10.00 uur

Eucharistieviering

Voorg.: Piet Giesen
Assist.: Peter Verhoeckx
Lector: Marjo Bongers
Muziek: *nog niet bekend*

Zondag 26 oktober, 10.00 uur

Viering van breken en delen

Voorg.: Truus v.d. Heijden
Assist.: Gonnies Geurts
Lector: Henneke Roox
Muziek: Dena Bisschop

“in verbondenheid onderweg”

Het 50^{ste} seizoen

Bij het verschijnen van deze Jk Jouv Kerk op 31 augustus, begint het 50ste seizoen van de Jongerenkerk Venlo. Over driekwart jaar is het 50 jaar geleden dat kapelaan Leo Brueren in die oude Franciscanenkerk, die vele doeleinden heeft gehad in haar bestaan, startte met vieringen VAN, DOOR en VOOR jongeren. We schrijven dan 1965. Een tijd, die jaren zestig, waarin op vele plekken in het Limburgse land jongerenkoren en jongerenkerken het licht zagen.

In het Zuid-Limburgse Hulsberg startte in 1969 het Gospelkoor Hulsberg. In die tijd was ik bij de Paters Oblaten en als 'priesterstudenten' werden we gestimuleerd om daaraan mee te doen.

In 1978 raakte ik betrokken bij de Jongerenkerk Helden die ook in 1969 was gestart met vieringen VAN, DOOR en VOOR jongeren. In de wijde omgeving waren er vele jongerenkoren en jongerenkerken actief. Alleen al in het Dekenaat Helden was er in bijna elk kerkdorp een jongerenkoor: Maasbree, Kessel, Meijel, Baarlo, Helden-Panningen, Koningslust. Maar ook in Grubbenvorst, in Horst en natuurlijk Venlo.

Veel van die jongerenkoren zijn er niet meer of zijn omgeschakeld, door omstandigheden gedreven, en zijn nu gewoon profane koren geworden die bij hoge uitzondering nog eens in de kerken actief zijn.

De Jongerenkerk Venlo heeft de storm destijds overleefd. En dit seizoen vieren we haar gouden jubileum. 'Circus Brueren', zoals de Jongerenkerk wel eens werd omschreven, is niet weg te denken in Venlo. Uit haar zijn mede op initiatief van Leo vele andere organisaties en stichtingen ontstaan, omdat Leo altijd de juiste mensen op het juiste moment wist te interesseren, te stimuleren en motiveren om zich achter een nieuw initiatief te scharen of het nu Doortocht, Vluchtelingenwerk, Wereldwinkel, Dag- en nachtopvang was.



Vandaag de dag aan ons de opdracht de Jongerenkerk over die 50 jaar heen de toekomst in te leiden op weg naar 51, 52 ...55 jaar Jongerenkerk. Maar eerst maar eens dit 50^{ste} seizoen goed laten verlopen. Met een werkgroep waarin bestuur, pastoraal team en vrienden zitten en waar we nauw samenwerken met stg. 't Groenewold dat in september 25 jaar bestaat en een trouwe partner is, is een breed programma opgezet waar we van hopen, dat er voor eenieder binnen en buiten de Jongerenkerk wel iets in zit. We hopen dat het een inspirerend seizoen wordt waarin tevens mensen als prof. dr. Peter Nissen, prof. dr. Erik Borgman, maar ook onze eigen dr. Harry Notenboom ons handvatten geven voor de tijd NA het 50 jarig bestaan. Het thema van dit jubileumjaar is 'In verbondenheid onderweg'. Zo is de Jongerenkerk 50 jaar lang onderweg geweest in verbondenheid met elkaar binnen de Jongerenkerk maar ook erbuiten met vele organisaties en stichtingen. Met al deze organisaties en stichtingen, met mensen die ons een warm hart toedragen, met mensen binnen onze gemeenschap en zo vele anderen, willen we ook na dit 50^{ste} seizoen in verbondenheid onderweg blijven.

Ik wens ons allen een fantastisch jubileumjaar toe. We moeten proberen met volle teugen ervan te genieten, ons laten inspireren en motiveren om kijkend naar de toekomst wat goed is geweest in die voorbije jaren te behouden, te koesteren en te kijken welke nieuwe initiatieven en mogelijkheden we aangereikt krijgen om op weg te gaan naar 51,5255 jaar Jongerenkerk Venlo.

Hub van den Bosch

50 jaar Jongerenkerk Venlo

25 jaar 't Groenewold Venlo

In verbondenheid onderweg

In velerlei opzicht geldt dat het openbare leven in Noord-Limburg nog een sterke verwantschap heeft met het kerkelijke leven. De rol die de kerk binnen die verhoudingen heeft, is echter sterk veranderd.

De Jongerenkerk van Venlo heeft in de afgelopen 50 jaar deze verandering mee vorm gegeven. Zo zijn binnen de gemeenschap van de Jongerenkerk passende en meer eigentijdse vormen van vieren geïntroduceerd. Een halve eeuw geleden werd daarmee een start gemaakt met beatmissen voor de jongeren gevolgd door allerlei bijeenkomsten en kerkvergaderingen met vooraanstaande personen uit kerkelijk en maatschappelijk leven. De inmiddels overleden kapelaan Leo Brueren was een van die vernieuwers.

De Jongerenkerk in Venlo leerde op die manier haar weg te vinden. Door steeds ook naar buiten gericht te zijn. Ze wil een 'open herberg' voor mensen zijn die op hun tocht naar zingeving en zinbeleving een plek zoeken waar ze in een eigentijdse taal worden aangesproken en uitgedaagd worden het verhaal van de Man van Nazareth tot iets van zichzelf te maken. Om het vervolgens ook na te volgen en voor te leven. Zo is de Jongerenkerk ook een 'open herberg' zijn voor o.a. dak- en thuislozen.

Het toekomstperspectief en visioen is nog steeds 'het jonge' van de Jongerenkerk, terwijl de gemiddelde bezoeker behoorlijk wat levensjaren aan ervaring meebrengt. Maar onmiskenbaar is het een kerk die zich wil verbinden met mensen in de stad. Op vreugdevolle en soms ook verdrietige momenten. Een plek die nu al een halve eeuw bestaat met een uitgesproken eigen gezicht.

In dat kerkelijke werkveld is 25 jaar geleden een centrum als 't Groenewold gestart, midden in het hartje van Venlo tegenover de bibliotheek. Het centrum vertaalde haar kernopdracht allereerst in dienstbaar opzicht,

wilde vooral daarin kerken en groepen mensen steunen en tot dienst zijn. Inmiddels zijn er verschuivingen zichtbaar, niet alleen binnen het kerkelijk werk zoals gezegd, maar ook in sociaal-maatschappelijk opzicht is de plaatsbepaling van het centrum veranderd. De verhouding waarin en de manier waarop 't Groenewold haar werkzaamheden uitdraagt en inricht, is niet strikt 'kerkelijk' te noemen terwijl het laatste wel tot het karakter van werken behoort. Naast kerken-werk, is er een breedte aan cursus-werk gegroeid, richt het centrum zich ook uitdrukkelijk op jongeren in de knel, maar herbergt tegelijk de oudste huiskamer voor dak- en thuislozen en eenzame mensen in Venlo. Ieder is welkom om even een praatje te maken, een kopje koffie te drinken.

Door mensen op hun eigen kwaliteit aan te spreken, lukt het vrijwilligers en beroepskrachten betrokken te zijn bij o.a. achterstandsituaties, sociale ongelijkheid, uitsluiting, geestelijke zorgverlening en allerlei vredesinitiatieven. Het centrum doet dit vanuit een houding die wortelt in de grote wereldreligies en zoekt actief naar verbindingen met andere inspiratiebronnen.

De gemeenschap van de Jongerenkerk en bezoekers van het 't Groenewold hebben een sterke verwantschap als het om hun manier van werken gaat. Ze richten zich beide actief op de stad, om op die manier het oude verhaal, de religieuze traditie, te vertalen naar daadwerkelijke inzet en ontmoetingen met anderen en anders gelovigen, omwille van deze tijd en nieuwe wegen in de toekomst. En dat onder het motto van: 'in verbondenheid onderweg'

Programma voor 25 jaar 't Groenewold en 50 jaar Jongerenkerk Venlo

Tal van activiteiten staan op de kalender in dit nieuwe seizoen. De beide jubileumdagen op 28 september 2014 van stichting 't Groenewold en op 17 mei 2015 van de Jongerenkerk Venlo vormen 'kop en staart' van het programma. Buitendien staan er lezingen, optredens en andere activiteiten gepland. Zie hiervoor de regelmatige berichten in de media en de websites:

www.stichtinggroenewold.nl en www.jkvenlo.nl.

Hieronder ziet u een overzicht van de activiteiten in de periode september 2014 tot en met 17 mei 2015.

Donderdag 27 augustus 2014

Puzzelactie in De Trompetter / E3-Journaal

Zondag 31 augustus 2014

Start 50e seizoen Jongerenkerk met een viering in de JK. Aanvang 10.00 uur

Zaterdag 20 september 2014

Heilige Huisjes Tocht in het teken van de vredesweek en het jubileum. Bezoek aan de Grote Heide in Venlo van 13.00 - 17.00 uur

Woensdag 24 september 2014

Lezing door Annette M. Mul over Ubuntu in de Jongerenkerk. Aanvang 19.30 uur.

Zondag 28 september 2014

Viering 25-jarig jubileum 't Groenewold in de Jongerenkerk m.b.v. De Praaggroep. Aanvang 10.00 uur. Aansluitend koffie met vlaai.

Zondag 28 september 2014

Eenvoudige lunch voor genodigden in 't Groenewold van 13.00 tot 15.00 uur.

Zaterdag 8 november 2014

Lezing door kerkhistoricus Prof. Dr. P. Nissen. Jongerenkerk open om 14.30 uur. Aanvang 15.00 uur. Na afloop koffie. Afsluiting om 17.30 uur.

Zondag 21 december 2014

Kerstwandeling naar de kapel Albertushof. Vertrek vanaf de Jongerenkerk om 19.00 uur.

Zondag 28 december 2014

Muzikaal kerstverhaal 'Kerstzinnig' in de Jongerenkerk. Aanvang 20.00 uur.

Zondag 4 januari 2015

Nieuwjaarsontmoeting in de Jongerenkerk. Aanvang 11.00 uur

Zondag 18 januari 2015

Lezing door theoloog Prof. Dr. E. Borgmans. Jongerenkerk open om 14.30 uur. Aanvang 15.00 uur. Na afloop koffie. Afsluiting om 17.30 uur.

Zaterdag 14 maart 2015

Heilige Huisjes Tocht/bezoek wereldpaviljoen Steyl. Start om 13.00 uur.

Vrijdag 3 april 2015

Goede Vrijdag: passiespel 'EEN WEG' uitgevoerd door zanggroep Palet in de Jongerenkerk. Van 20.00 uur tot 21.00 uur.

Woensdag 22 april 2015

Solidariteitsmaaltijd met dak- en thuislozen in de Jongerenkerk. Aanvang 18.00 uur.

**Zondag 10 mei t/m
zaterdag 16 mei 2015**

Overzichtstentoonstelling 50 jaar
Jongerenkerk (kerk hele week
geopend van 10.30 tot 17.30 uur)

Zondag 17 mei 2015

Jubileumviering in de Jongerenkerk.
Aanvang 10.00 uur.
Aansluitend koffie met vlaai.

Zondag 17 mei 2015

Gezellig samenzijn, stadswandeling,
eenvoudige lunch van 12.30 - 14.30
uur

Zondag 17 mei 2015

Lezing door Dr. H. Notenboom met
als thema '50 jaar Jongerenkerk'.
Deze lezing heeft als titel: "De
Jongerenkerk Venlo. Hoe het begon
en zich ontwikkelde tot vandaag"
Aanvang 15.00 uur. Jongerenkerk
open vanaf 14.30 uur.

www.stichtinggroenewold.nl
www.jkvenlo.nl

50 cent voor 50 jaar Jongerenkerk Venlo

In het kader van 50 jaar Jongerenkerk Venlo verschijnt er de komende tien maanden elke maand een artikel in de JK Jouw Kerk en op de JK-website. Deze artikelreeks gaat vergezeld met een advertentie in het E3-Journaal/-De Trompetter.

De artikelen zijn bedoeld om Venlo te laten zien dat de Jongerenkerk Venlo meer is dan zondagmorgen 10.00 uur. We hopen dat velen in Venlo, geïnspireerd door de artikelen, bereid zijn om 50 cent te storten voor de 50 jarige Jongerenkerk.



50 cent voor 50 jaar Jongerenkerk Venlo

Jubileumjaarrubriek waarin Jongerenkerkers vanuit hun inspiratie vertellen over hun maatschappelijke inbreng.

Is de Jongerenkerk u ook 50 cent waard?

Jongerenkerk...meer dan zondag 10.00 uur.

Uw bijdrage: JK Venlo, NL12ABNA0414143299



September 2014

Piet Linders

“In verbondenheid onderweg”

In verbondenheid onderweg”, zo is het motto meegegeven aan het dubbel jubileum dat in dit seizoen van de Jongerenkerk en 't Groenewold gevierd wordt. Het ene jubileum van 25 jaar is afgemeten aan de halve eeuw van het andere, nog maar een 'jonkie'. In dat opzicht staat 'dubbel' ook nog eens voor een dubbele periode.

De Jongerenkerk in Venlo zowel als het Groenewold zijn initiatieven die in veel opzichten met elkaar te maken hebben, dat is zeker. Maar er zijn ook verschillen. Juist die verscheidenheid laat in praktijk zien dat een kerk zelfs in deze tijd van ontkerkelijking veel vermag. Terwijl een instelling op het werkterrein van kerk en samenleving, tussen al die grote reuzen in, veel kan betekenen als het om praktisch pastoraat gaat en waar een weg gezocht en gevonden wil worden. Terwijl beide minstens ten dele dezelfde vertrekpunten hebben, is de ene toch ook een kerk met veel aandacht die naar buiten, op de wereld gericht is. De ander is een centrum waarin allerlei werk t.b.v. de samenleving verricht wordt, waar evenzeer en deels ook het leven op gezette tijden eigentijds gevierd wil worden. Gaan kerkbezoekers enerzijds en bezoekers van het Groenewold anderzijds, dan 'over en weer' zou je je kunnen afvragen(?). Ja en nee, want het is zeker niet vanzelfsprekend. Terwijl er veel raakvlakken zijn. Misschien is het kernpunt van zoeken in de Jongerenkerk van Venlo dan dit beeld te helpen aanscherpen, hoe een kerkgemeenschap een weg naar buiten zoekt, waardoor ze zich afficheert t.o.v. de meeste andere kerken in haar omgeving. Terwijl de ander, ons centrum waarvoor ik inmiddels meer dan 17 jaar werkzaam ben, mensen mogelijkheden aanreikt die wellicht leiden

tot wegen die tot (nieuw) zelf-verstaan leiden. En daarmee jouw verhouding tot de wereld.

Zonder daar precies de vinger op een kruispunt van wegen te kunnen leggen, bestaat bij mij sterk de indruk dat er in de praktijk zulke 'kruispunten' bestaan. Ergens kruisen zich die wegen en is het motto voor mijn gevoel goed gekozen en iets dat 'waar' is. We zijn in verbondenheid onderweg.

Ik ben van een generatie die in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw heeft gestudeerd. In mijn geval was dat (uiteindelijk) een praktisch theologische studie die eigenlijk op de keper beschouwd, juist die twee wegen leerde: een institutionele kerk die met haar sociale leer in de wereld van vandaag wil staan. Met daarbij een vorm van geloofs-verstaan die sterk inzoomde op het persoonlijke domein van mensen. Naast noodzakelijke geschiedenis en traditie dus ook veel oog voor psychologie, handelingsmodellen met groepswork, de Andere mens. Kortgezegd: als de kerk als gemeenschap in de wereld wil staan en werken, dan toch vooral met de kleur en het geloofsvermogen van individuele mensen.

Vanaf de jaren tachtig echter worden deze uitgangspunten van het Tweede Vaticaans Concilie toenemend als een spanning in de kerk van Nederland ervaren. Vooral geldt dit voor de institutionele kant van de kerk. De kerk wil in haar uitdrukking 'ontdaan' worden van het persoonlijke domein en institutioneel versterkt worden. De laatste drie decennia zijn daar vele voorbeelden van te noemen. Met dat het 2e VC heeft geprobeerd naar 'de kruispunten der wegen te gaan' (Mat.22, 9) om daarmee de afstand tussen vormelijke kerk en inhoudelijk geloofsleven in onze moderne tijd meer en sterker op elkaar te betrekken, is er na die tijd juist het tegenovergestelde gebeurd. In haar uitdrukking is een verwijdering en afstand tot het alledaagse ontstaan en hetgeen mensen daarin zoeken als uitdagingen van geluk, maar evenzeer vinden in teleurstellingen en droefenis. Precies in die tijd kunnen we de ontwikkeling van Jongerenkerk en Groenewold zien. Als een kerk met een gemeenschap die de moed heeft om daarin een weg (naar buiten) te zoeken. En daarmee de moed toont te gaan staan aan al die vragen die kerkbezoekers en stad hebben. En aan de andere kant een centrum waarvan bij aanvang duidelijk is, dat er vooral ook naar wegen gezocht wordt waarin mensen zich (weer) leren herkennen. Dat die wegen met henzelf en de relatie met anderen te maken hebben. Om van daaruit de veelvormigheid van gemeenschappen te helpen

vinden en steunen. In een breed scala van overtuigingen. De ene is daar niet meer dan de andere. Daarom staat het Groenewold voor een brede vorm van oecumene. Ik denk dat dit evenzeer voor de Jongerenkerk geldt.



Zonder zulke kruispunten kunnen we niet meer, dat is mijn stellige overtuiging. Sterker nog: onze werkelijkheid bestaat toenemend uit zulke plaatsen. Ze stelt ons voor feiten en ontwikkelingen waarbij welbeschouwd geen mens onbetuigd kan blijven. Maar het zal niet gemakkelijk zijn. We hebben daar niet vanzelfsprekend de heersende tijdgeest van nuttigheid en economische rentabiliteit mee. Terwijl het op zich genomen nog niet eens verkeerde dingen zijn. Maar in onze tijd en maatschappij staan ze in een welbepaalde en doorslaggevende verhouding. Onze houding van onderlinge

solidariteit, verantwoorde en ideële politiek staan toenemend onder druk. Het persoonlijke leven van mensen met al hun vragen wordt enkel in handige kijkcijfers voor tv en media geëtaleerd en te kijk gezet. Voor de verdere rest wordt het naar het huiselijke, d.w.z. privé domein teruggedrongen als was alles individueel en niets meer gemeenschappelijk. Voor elke kwaal bestaat inmiddels een individuele therapie.

Het kruispunt van wegen mag ook zo als kruisbeeld van onze tijd worden verstaan. Althans voor mij geldt die metafoor wel. En vervolgens kan ik mij niet meer onttrekken aan de noodzaak dat oude verhaal in nieuwe taal van mensen te helpen leren vinden en verstaan. Om tegen het licht te helpen houden wat helder mag worden. Om te (her-)vinden wat verloren dreigt. Om te leren geloven dat die ene, jouw Andere is. En dat dit nooit ophoudt.

De presentiegedachte van de Jongerenkerk en het Groenewold in Venlo is om zo pastoraat te willen verstaan. Het is de belangrijkste reden waarom ik jaren geleden instemde met een lidmaatschap van het pastorale team. Door midden op een kruispunt te staan. In verbondenheid met wat in onze wereld de moeite waard is. Ben je dan op leeftijd als je 50 bent of

jong als je de 25 pas hebt bereikt? Jong of oud, we hebben de tijd nodig gehad om te leren zien wat de toekomst van ons vergt. Mogen we in dat opzicht onze jubilea zien als een nieuw en voort-durend begin van onderweg zijn. En dat wat mij betreft, in verbondenheid!

*Piet Linders,
coördinator van 't Groenewold en lid van het pastorale team*

verjaardagen in september

1 sept.	Paul Tummers	
4 sept.	Leon van den Brand	<i>JK Big Band (tenor sax)</i>
5 sept.	Martin Huizinga	<i>Bestuur JK/beheer Jongerenkerk</i>
5 sept.	Lenie Verhaeg	<i>JK Koor, Triple Quartet</i>
8 sept.	Aggie van der Plaat	<i>redactie/corrector JK Jouw Kerk</i>
8 sept.	Marcel Salverda	<i>JK Big Band (trombone)</i>
18 sept.	Noud Linders	<i>technische zaken</i>
20 sept.	dhr. van Liebergen	
21 sept.	Sofie van den Brand	<i>JK Big Band (alto sax)</i>
24 sept.	Antoine Schonewille	<i>voorheen geluid</i>
28 sept.	Ayla Görtjes	

onze hartelijke gelukwensen

**1e Graaf van Loonstraat 3, Blerick
St. Annastraat 59, 5932 BV Tegelen**

**tel. 077 - 3821464
tel. 077 - 3735699**

Van Hoogstraten Fietsplus

**Alles op het gebied van rijwielen
*Gazelle, Batavus, Koga Miyata, Giant, Sparta***

vredesweek 2014: 20 - 28 sept.

“Wapen je met vrede!”

Wereldwijd woeden er meer dan veertig oorlogen en gewapende conflicten en de verwachting is zelfs dat dit aantal verder toeneemt. Deze conflicten veroorzaken honderdduizenden burger-slachtoffers en miljoenen vluchtelingen. Door oorlog raken samen-

levingen ontwricht en krijgen de economieën van deze landen een flinke terugslag te verduren. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen wanneer de kostwinnaar van een gezin wegvalt, wanneer medische behandelingen niet mogelijk zijn, wanneer de infrastructuur overhoop ligt en wanneer onderwijs niet meer gegeven kan worden.



PAX Vrede.
Wie durft?
www.paxvoorvrede.nl

Conflicten escaleren sneller en hebben rampzalige gevolgen voor burgers wanneer wapens op grote schaal beschikbaar zijn, zeker in landen waar de schending van mensenrechten aan de orde van de dag is. Elke minuut sterft er ergens ter wereld iemand

als gevolg van een gewapend conflict. Dat zijn 1500 mensen per dag en een half miljoen mensen per jaar.

Een samenleving met wapens is niet de juiste weg naar vrede, zeker wanneer het om wapens gaat waarbij niet te vermijden is dat onschuldige burgers omkomen. Hier moeten we ons tegen blijven uitspreken. Daarom vragen wij in de Vredesweek, van 20 t/m 28 september 2014, extra aandacht voor het thema 'ontwapening' onder het motto: wapen je met vrede!

Zaterdag 20 september 2014

Heilige Huis Tocht voor de vrede

Op zaterdag 20 september 2014 wordt er in het kader van de Vredesweek 2014 weer een Heilige Huis Tocht gehouden. De route brengt onze deze keer naar de Grote Hei waar veel overblijfselen zijn van de tweede Wereldoorlog. Onder leiding van de heer Jo Wijnhoven zullen we daar rondwandelen. Via week- en streekbladen, via de websites van Stg. 't Groenewold en Stg. Jongerenkerk Venlo en via een mailing houden wij u op de hoogte. De tocht begint om 13.00 uur en duurt tot uiterlijk 17.00 uur en loopt langs bijzondere 'heilige' plekken in het Venlose. Deze Heilige Huisjes Tocht kent ook een bijzonder karakter omdat ze ook in het teken zal staan van 25 jaar stichting 't Groenewold.

Meer informatie via: www.stichtinggroenewold.nl // www.jkvenlo.nl

ter inspiratie

Veel mensen zijn bang voor de stilte.

Maar wat ze in werkelijkheid vrezen is niet de stilte,
maar de verdrongen dingen in henzelf die zich
in de stilte zouden kunnen tonen.

Door ervoor op de loop te gaan ziet men niet
dat er feitelijk niets is om bang voor te zijn.

Het ergste wat er kan gebeuren is een gedachte.

Erik van Zuydam

Je eigen afweer tegen de angst
is het infuus

waarmee je de angst in leven houdt.

Erik van Zuydam

Taizé 2014

komend jaar een kroonjaar



De oecumenische community van Taizé gaat volgend jaar een kroon-, jubileumjaar vieren.

100 Jaar geleden, op 12 mei 1915 werd br. Roger van Taizé geboren. 75 jaar geleden, op 20 augustus 1940, kwam hij in het arme Taizé aan en begon hij met het opvangen van vluchtelingen, wat later uitgroeide tot gastvrijheid voor jongeren. Op 16 augustus 2005, dus 10 jaar geleden, werd hem op gewelddadige wijze het leven ontnomen. Drie redenen om het komend jaar intens en dankbaar te vieren.

Van 12 mei tot 16 augustus is een prachtig programma uitgewerkt met zeker drie hoogtepunten. Allereerst de week voor de jonge religieuzen (onder de 40) van 5 tot 12 juli, daarna de week voor allèen de jongeren van 9 tot 16 augustus, het zijn vruchten van zijn leven en geloof (!) en als derde hoogtepunt is aangekondigd een symposium voor jonge theologen (onder de 40): over de theologische en oecumenische erfenis van br.

Roger van 30 augustus tot 6 september. Wat zeker ook een bijzondere week zal worden is de week voor de regionale armen, gezinnen, zieken of mensen in kwetsbare posities. De naastenliefde en de nieuwe solidariteit, geliefde thema's op dit moment in Taizé, beginnen dichtbij.

Ieder jaar geeft een Taizéweek voor mij weer bijzondere indrukken. Enkele flitsen.

Het was niet alleen voor mij heel bijzonder om voor de eerste keer de bijbelinleidingen van br. John mee te maken. Hij geldt als de theoloog van de gemeenschap, heeft heel wat boeken geschreven en het is bijzonder hoe hij allereerst spreekt over de gemeenschap en daarna over de bijbel. Van een broeder van Taizé wordt verwacht dat hij gelooft in Jezus en dat dat tegelijk ook een leven is en geen filosofie of ideologie of iets anders. Dat leven is 'gemeenschap zijn': daar hoort gebed bij, de bijbel en eigenlijk alle aspecten van het gemeenschap zijn. De jongeren en de wat minder jongeren worden uitgenodigd om een week in dit contemplatieve ritme van de gemeenschap mee te leven. De week zelf ging over de levens- en geloofsreis van aartsvader Jakob in Genesis 25,19 - 33,10. Van volwassenheid, naar Godsontmoeting, naar terugkeer.

Een treffend moment vond ik ook hoe op zaterdagavond 20 tot 30 kinderen het licht van de verrijzenis over de kerk verspreidden. Eigenlijk ontroerend hoe kinderen in al hun kwetsbaarheid toch het licht van het geloof doorgeven!

Op donderdagavond was een bijzonder moment hoe br. Aloïs, de opvolger van br. Roger, na een korte toespraak de Palestijnse jongeren de ruimte gaf om het Onze Vader in het Arabisch te bidden. Ook op deze avond hebben de kinderen een geïntegreerde plek als zij op het einde van de toespraak bloemen brengen naar alle vertegenwoordigde landen en continenten en dat zijn er veel!

In Taizé wordt de grote wereld ook heel klein als een groep van 70 jongeren uit de Oekraïne je vraagt om een foto te maken bij het verkeersbord Taizé en ook hoe een Russische jongere geraakt wordt door het overbekende lied van Taizé 'Laudate omnes gentes' als dat in het Russisch gezongen wordt. Gebed overschrijdt alle grenzen. Of hoe een oude bron opnieuw gaat stromen!

Dus, het komend jaar wordt voor Taizé heel bijzonder. 'Een gemeenschap die het evangelie verkondigt', een woord van br. John dat ook op een nieuwe postkaart van Taizé goed verbeeld wordt.

Ook de nieuwe kalender van Taizé 2015 bevat dit jaar allèen mooie, verdiepende gebeden van br. Roger. Een eigentijdse mystagoog mogen we misschien zeggen, binnenleidend, toeleidend naar een ontmoeting met God.

En als laatste wil ik eindigen met een lied. De nieuwe, experimentele liederen zijn best wel moeilijk maar het oude en tegelijk nieuwe Duitse lied van vorig jaar heeft mij toch nieuwe inspiratie gegeven:

Jubelt und freut euch über den Herrn,
er hat groszes an uns getan.
Jubelt und freut euch,
fürchtet euch nicht.
Alleluja, alleluja. (Joël 2,21.23)

Met vele mooie momenten van ontmoeting en gebed kan ik alleen maar dankbaar omzien en vooruitzien.

27 juli 2014.

p. Jan van Duijnhoven o.p.

**UITVAARTCENTRUM
VENLO - BLERICK**

zekerheid voor een
waardig afscheid

vanderLaan

Een stijlvolle en zorgvuldige
begeleiding.
Stemmige opbaar- en
ontvangstruimten.
Werkzaam voor alle
verzekeringen.



Ubuntu

In de vorige JK staat een stukje over Ubuntu in relatie tot het jubileum-thema IN VERBONDENHEID ONDERWEG. In dit artikel probeer ik een aantal punten uit de Afrikaanse levensfilosofie te belichten die veel te maken hebben met ons jubileum-

thema.

Als wij in onze gemeenschap, JK, familie, buurt, werk, vereniging enz., een van de waardes van Ubuntu kunnen inbrengen, dan geeft het een herijking van onze levenswijze en een verrijking van het leven.

Dit duidelijk te maken is niet zo eenvoudig.

Waarom? Ik denk dat je door de Ubuntu-waarde (ik ben omdat jij bent) meer gezien wordt als mens door de ander. Dit is in onze westerse kapitalistische wereld (ik denk dus ik besta) meer voorbehouden aan mensen die "geslaagd" zijn. Bij Ubuntu wordt meer gekeken naar wat de gemeenschap of de andere mens nodig heeft. Dit zit ook in ons katholiek geloof maar is nu lang niet meer zo zichtbaar. Bij de Ubuntu-filosofie wordt je als mens gevraagd: wat jij kunt bijdragen aan de gemeenschap. Leven in de Ubuntu-gemeenschap is niet geheel vrijblijvend maar is een wisselwerking tussen de leden van die gemeenschap. Je kunt al snel iets bijdragen als je eerst kijkt naar wat de ander nodig heeft. Hier zit volgens mij een van de kernwaardes van Ubuntu die onze westerse samenleving weer kan herijken.

Afgelopen jaar ben ik in Zuid Afrika geweest en wat mij daar is opgevallen: VERZOENING: na de officiële afschaffing van de apartheid is er geen burgeroorlog uitgebroken! Na zoveel jaren van verschrikking hebben de zwarte leiders dit toch weten te bewerkstelligen door te kunnen vergeven. Ook dit woord is heel belangrijk in Ubuntu. Dit vind ik een geweldige prestatie, zonder burgeroorlog, dit heb ik ergens anders in de wereld niet zo snel gezien. Ook in ons geloof is verzoening of vergeving een belangrijk woord, maar in Afrika is het toch meer een werkwoord dan hier.

Hoop. Ik heb daar gezien dat de mensen, ondanks de armoede, hoop op iets hebben. Hoop op een betere wereld voor de kinderen. Er zit zo'n

kracht in die mensen, iets wat ik hier minder zie. Als wij die hoop op een betere wereld kunnen inzetten, kan hier ook wat moois ontstaan.

Bij Ubuntu geldt het principe van geen bezwaar. Als iemand een fundamenteel bewaar heeft tegen een voorstel, dan probeert men dat fundamenteel bezwaar op te lossen, anders gaat het niet door. Wij hebben onze democratie gestoeld op een meerderheid van 51%. Die andere 49% wordt niet meer "gehoord" of "gezien". Je krijgt vanzelf een andere dynamiek in een samenleving als je uitgaat van het principe geen bezwaar. Als je fundamenteel bezwaar hebt wordt er ook geluisterd naar jou. Je zoekt zelf ook mee naar een oplossing. Als je in ons westers model bij de 49% hoort, wordt er niet meer naar je geluisterd. Is het gek dat Wilders in onze samenleving zoveel mensen weet te mobiliseren zonder zelf met oplossingen te komen?

Ik hoop dat ik een klein beetje duidelijk heb kunnen maken wat Ubuntu kan zijn. Ubuntu is heel breed en bijna onmogelijk om in een klein artikel duidelijk te maken. In het kader van het jubileumjaar zal er samen met het Groenewold een avond gehouden worden met als thema Ubuntu . Hier zal Annette Man Mull de spreekster zijn. Zij is voorzitter van de stichting Ubuntu Nederland. Zij zal over dit thema een zeer boeiend verhaal weten te houden, waardoor een ieder van ons geïnspireerd kan worden door Ubuntu.

Leo Verbeek

Thema:	Verzoening vanuit Ubuntu
Begeleiding:	Annette M. Mull
Datum:	woensdag 24 september 2014
Tijd:	19.30-21.30 uur
Plaats:	Jongerenkerk Venlo, Minderbroedersstraat 1 te Venlo
Aanmelden:	gewenst
Entree:	vrij
Aanmelden bij:	st.groenewold@home.nl

het Thomas-evangelie

In deze maand waarin we vieren, dat wij 50 jaar bestaan, gaat het eigenlijk alleen maar over de toekomst. Toch wil ik met U zo'n 1800 jaar teruggaan in de geschiedenis.

In de eerste jaren van de Christenheid bestonden er 19 of 21 geschriften of evangeliën, die samen het Nieuwe Testament vormden. Bisschop Ireneus van Lyon (140-202 na Chr) verbood alle teksten, behalve de 4 evangeliën en de brieven van de apostelen, zoals we die nu kennen. Zijn macht was zo groot, dat de andere teksten uit die tijd volkomen vernietigd en verdwenen zijn. Al bleven er meningen circuleren over het bestaan, er was niets meer van terug te vinden.

In 1944 zijn er in Hammadi stenen kruiken gevonden, met daarin papyrus rollen met teksten. Onder deze teksten werd een bijna complete tekst gevonden, die later door wetenschappers als het Thomas-evangelie werd gezien. Verder zijn er stukken uit het Maria Magdalena-evangelie gevonden en enkele teksten, die van Judas (Didimus) zouden stammen. Ze zijn bekend geworden als de Qumran-vondsten. Op internet zijn vertalingen te vinden o.a. van Bram Moerdijk.

Twee dingen zijn mij hierbij opgevallen: in geen van deze teksten wordt melding gemaakt van het lijden, dood en opstanding van Jezus.

Er zijn me ook een paar teksten opgevallen, namelijk: Simon Petrus sprak tot Hem: "Stuur Maria (Magdalena) van ons weg, want vrouwen zijn het leven niet waard." Jezus antwoordde: "Ik zal me met haar verbinden en haar tot mens maken, opdat zij een levende geest wordt, net als jullie, mannen." Gevolgd door: Levi sprak tot Petrus: "Als de Verlosser haar waardig gemaakt heeft, wie ben jij dan om haar te verwerpen. De Verlosser kende haar volledig en heeft haar daarom meer liefgehad, dan ons" (Thomas vers 114). Een andere tekst zegt: "Zeker, de Verlosser kende haar (Maria Magdalena) erg goed en Hij heeft meer van haar gehouden, dan van ons" (Maria M. blad 10).

Ik heb een vaag idee, dat als deze evangeliën bewaard waren gebleven en door de kerk geaccepteerd, de rol van de vrouw anders zou zijn beoordeeld en beter gewaardeerd. Er zou misschien geen celibaat hebben bestaan en heel misschien zouden er zelfs vrouwelijke priesters zijn geweest. Zo zie je maar hoe één man met macht de geschiedenis kan veranderen en hoeveel moeite en jaren het kost om zoiets te corrigeren.

Paul

popconcert Vocal Group Joy

m.m.v. Jeugdharmonie Venlo ("De Hermenie")

Op **zondag 5 oktober** verzorgt VOCAL GROUP JOY haar jaarlijkse thema-concert. Dit jaar staat de popmuziek centraal. Het concert vindt plaats in de **Jongerenkerk, te Venlo. Aanvang: 14.30u.** De toegang is gratis. (Een vrijwillige bijdrage slaan wij niet af)

O.l.v. haar enthousiaste en deskundige dirigent: Gerda Hendriks, heeft JOY dit jaar gewerkt aan een zeer gevarieerd popprogramma. Verschillende highlights uit de popmuziek staan op het programma. Zo hoort u o.a. liederen van: Eric Clapton, Queen, Bob Marley, Elton John en Ireen Cara. Dit concert is het 1e in een serie van twee waarin de popmuziek centraal staat. Het 2e concert vindt op 25 april 2015 plaats. Hierbij zal het koor worden begeleid door een band. Het zal enkele nostalgische momenten oproepen bij de fans van popmuziek.

Vocal Group Joy geeft met dit themaconcert haar veelzijdigheid weer. Het koor toont lef door zich niet alleen te richten op de popmuziek. Dit komt terug in haar thema-concerten.

Iedere muziekstijl geeft een andere uitdaging aan de uitvoerders. De verschillende vaardigheden van de zangers en zangeressen worden daardoor uitermate gestimuleerd.

O.l.v. haar dirigent ervaart Vocal Group Joy dit als een waar avontuur. Grenzen worden verlegd en nieuwe uitdagingen prikkelen het enthousiasme onder de koorleden. Het fantastische pianospel van Erwin Muller maakt het geheel compleet.

Jeugdharmonie Venlo ("De Hermenie") geeft in stijl van het thema van het concert een sprankelende bijdrage, onder de deskundige leiding van dirigent Harry Boom. Het zal u verrassend warm in de oren klinken, wanneer op een blaasinstrument welbekende popsounds ten gehore worden gebracht. Jong talent dat het geduld en het lef heeft om een instrument te leren bespelen. Dat mag geprezen zijn. Wij zijn trots op hun medewerking aan dit concert.

Het concert wordt afgesloten met een kort meezingprogramma, geheel in stijl van het thema. Zingen is leuk en gezond. Dit vaste programmaonderdeel van Vocal Group Joy willen we u ook deze keer niet onthouden. Laat deze kans niet aan u voorbijgaan. Het is een leuke ervaring, die u niet mag missen!

Graag tot ziens op zondag 5 oktober a.s. , 14.30u in de Jongerenkerk.
Zie ook: www.vocalgroupjoyvenlo.nl



zondag 21 september 2014

Ouverture is hét culturele festival van Venlo. Op meer dan 20 locaties geven zowel amateurs als professionele artiesten een gratis voorproefje van het nieuwe, culturele seizoen.

Festival Ouverture wordt u aangeboden door onder andere Theater de Maaspoort, Limburgs Museum, Museum Van Bommel Van Dam, Domani, Perron 55 en het Kunstencentrum Venlo en Jongerenkerk Venlo. Het zorgt weer voor een grote portie kunst en cultuur voor het publiek uit Venlo en de hele regio.

Vanaf 12.00 uur zijn ook weer diverse optredens in onze Jongerenkerk. Kom en geniet!



Jubileumconcert Kamerkoor TOURDION

Graag stellen wij ons aan u voor. Wij zijn kamerkoor Tourdion Venlo en vieren dit jaar ons 40-jarig jubileum. Dat doen wij in een feestelijke uitvoering op zaterdag 11 oktober in de Jongerenkerk. U wordt daarbij van harte uitgenodigd!

Tourdion is opgericht in 1974 door Jan Egberink, onze dirigent. Wij leggen ons voornamelijk toe op muziek uit de Renaissance en vroege Barok. Al vaker traden wij op in de Jongerenkerk, het is een beetje "thuis" voor ons. Het thema van ons jubileumconcert is "liefde" en dan liefde in al zijn facetten: tederheid, plezier, humor, vreugde, geluk, genot, maar ook: bitterheid, smart en rouw. Wij worden begeleid door een combo van 8 instrumentalisten, zij bespelen authentieke instrumenten zoals blokfluiten, gamba's zink en dulciaan. De werken die wij uitvoeren zijn onder andere van de volgende componisten: Josquin Des Prez, Jacob Clemens non Papa, Nicolaas Gombert, Thomas Crecquillon, Heinrich Isaak.

Tourdion is 40 jaar geleden begonnen rond de huiskamertafel van Jan Egberink. Plezier, liefde voor de muziek en een vriendschappelijke sfeer stonden toen en nog steeds voorop. Dat willen wij op 11 oktober in ons bijzondere concert uitdragen.

Laat u verrassen, u bent van harte welkom!

Dirigent en leden van Tourdion

Datum: zaterdag 11 oktober 2014.

Aanvang: 20.00 uur.

Plaats: Jongerenkerk.

Toegang: 15 euro (kaartverkoop bij ingang kerk).

rouwverwerking voor lotgenoten

Bij voldoende deelnemers start er bij 't Groenewold in september/oktober weer een gespreksgroep voor mensen die een dierbare hebben verloren (partner, ouder, kind, broer, zus). Al meer dan 10 jaar bieden wij lotgenoten de gelegenheid om in 10 bijeenkomsten met elkaar de eigen ervaringen uit te wisselen. We praten over de verwarring die kan ontstaan, boosheid, schuldgevoel, verdriet, het aanvaarden van de nieuwe werkelijkheid en het weer oppakken van het eigen leven. Hoe reageren familie, vrienden, kinderen en hoe ga je daar mee om. Wat doe je met de spullen die achterblijven enz.

Onze ervaring leert dat deelnemers veel inzicht krijgen en steun ervaren in het verwerken van dit verlies door de gesprekken met elkaar. Samen luisteren en meevoelen is belangrijk.

Onder deskundige begeleiding wordt stilgestaan bij ieders verlieservaring en hoe nu verder te gaan.

Voor aanmelding of meer inlichtingen (folder) kunt u bellen naar 't Groenewold tel. 077-3546689 (di. t/m vr. van 9.00 - 13.30 uur) of per email: st.groenewold@home.nl

ter inspiratie

Waarom krijgen we onze emoties niet onder controle?

Waarom blijven ongewenste gevoelens opkomen?

Simpelweg omdat de tegendelen niet zonder elkaar kunnen.

Als er vreugde is, moet er ook droefenis zijn.

Als er mooi is moet er ook lelijk zijn.

Als er succes is, moet er ook mislukking zijn.

Als er goedkeuring is, moet er ook afwijzing zijn.

Als er kracht is moet er ook zwakte zijn.

De tegendelen houden elkaar in evenwicht, dat zal nooit veranderen, en zolang we ons niet verzetten tegen dit evenwicht, is er geen probleem.

Nin Sheng

samen ontbijten

Beste allemaal,

Er is weer een nieuwe datum gepland voor het gezamenlijk ontbijten:
zaterdag 20 september 2014 om 10.00 uur bij het Ruitercafé Leurs.



Iedereen is welkom, echtparen of alleenstaanden. Uiteraard ook mensen van buiten de Jongerenkerk zijn van harte welkom. Indien jullie belangstelling hebben, graag aanmelden bij Marjo Bongers: mjg.bongers@scarlet.nl of telefoon 06-41880818. Het ontbijt bestaat uit 2 pistolets, divers beleg, gekookt eitje, bekertje vruchtenyoghurt en onbeperkt koffie en thee. Het ontbijt kost € 4,50. Er kan onbeperkt gebruik gemaakt worden van koffie en/of thee.

Ik zie jullie graag tegemoet!

*Hartelijke groet,
Marjo Bongers*

Van oorlog en vrede

Haar ogen omrimpeld
kijken de verte in.
Verzonken is ze.
Waar zou ze zijn?
Ver weg of juist diep, in zichzelf.

Haar verleden:
Beelden, geluiden, geuren en
kleuren
Van oorlog en vrede,
van angst, verzet en bevrijding.

Ze is in het hier en nu

maar ze resoneren mee
die herinneringen
in het verborgene.

Ik pak haar hand.
Ze kijkt me aan.
Oogcontact.
Ze zegt:
'je bent lief.'

Uit: Ontwapenend

praktische informatie

Pastorale coördinatie

Hub van den Bosch
Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
077-3515920 // 06-10729578
(secretariaat JK)

Hub van den Bosch is normaliter op maandagmorgen en vrijdagmorgen vanaf 09.30 uur aanwezig op het secretariaat van de Jongerenkerk. Mocht u Hub daar niet kunnen bereiken of voor dringende zaken op andere dagen nodig hebben dan is hij bereikbaar via telefoonnummer 06-10729578 of per e-mail boschhgm@home.nl

Secretariaat Jongerenkerk

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
tel. (077)5515920
e-mail:
jongerenkerkvenlo@hetnet.nl

Diaconiefonds

Diaconiefonds Jongerenkerk Venlo
Info: Lilo Stark
voor projecten ver van huis en heel dichtbij
NL46ASN0871015617
o.v.v. renteloze lening of gift.

Stichting Jongerenkerk Venlo

NL12ABNA0414143299

Wel-en-Wee-Groep

Aandacht voor elkaar; voor de leuke maar uitdrukkelijk ook de minder leuke dingen van het leven...

informatie aan:

Ton Jacobs tel. 077 - 3870794
of: Corry Flüggen, 077 - 3510752

JK - Jouv Kerk

De volgende JK-Jouv Kerk verschijnt op 28 september 2014. Kopij voor dat nummer kan tot en met 19 september aangeleverd worden (via e-mail of schriftelijk) op het Secretariaat van de Jongerenkerk (zie hierboven).

Is er iets dat u raakt of dat u onder de aandacht wilt brengen? Dan nodigen wij u van harte uit om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Ook reacties op artikelen zijn welkom.

gebruik Jongerenkerk

Voor informatie en afspraken inzake het gebruik van de Jongerenkerk belt u met: Martin Huizinga; 077-3512165
e-mail: mgm.huizinga@telfort.nl

JK website

web site JK: www.jkvenlo.nl
webmaster: Max Görtjes