

JK - Jouw Kerk

Nieuwsbrief voor medewerkers en bezoekers
oktober 2014

A young girl with dark hair, wearing a pink striped shirt, is shown in profile. She has white clay applied to her cheeks. She is holding a lit yellow candle with both hands. The background is dark and textured.

De vlam
van het geloof
doorgeven

oktober
WERELDMISSIEMAAND

inhoud

01. Agenda oktober - november 2014
02. Vieringen oktober - november 2014
03. Verjaardagen in oktober
MIVA-collecte
04. Oktober - Wereldmissiemaand
06. Dankviering 25 jaar 't Groenewold - 28 september
07. Popconcert Vocal Group Joy
08. In de rubriek: 50 cent voor 50 jaar Jongerenkerk:
Fanny Moonen: Gedachten over de Praaggroep Venlo
10. JK neemt nieuwe beamer in gebruik
12. Jubileumconcert Kamerkoor Tourdion
13. Mensen uitsluiten? Nee!
14. Stichting Nativitas
16. Bericht van zr. Anna Damas
19. Samen opruimen
20. Oproep: nieuwe kerstkaart
21. Nacht der Zielen 2014
23. Samen ontbijten
Verkoop boeken Leo Brueren
24. Solidaridad initieert nieuwe vorm van fondsenwerving
28. Gedicht: oktober
29. Kleurplaat

achterpagina: praktische informatie



JONGERENKERK VENLO

Het verhaal gaat verder ...

elke zondag 10 uur

agenda oktober - november 2014

oktober 2014

- | | | |
|----|----------|---|
| 04 | 15.00 u. | huwelijk Natascha Kovacs en Frank Knelissen |
| 05 | 10.00 u. | JK-zondagviering - Wereldmissiedag v.d. kinderen |
| 05 | 13.30 u. | concert Vocal Group Joy (tot 17.00 u.) |
| 08 | 19.15 u. | Taizé-gebedsviering |
| 09 | 19.00 u. | Repetitie kamerkoor Tourdion |
| 11 | 20.00 u. | Jubileumconcert Kamerkoor Tourdion |
| 12 | 10.00 u. | JK-zondagviering |
| 13 | 15.00 u. | overleg Pastoraal Team |
| 17 | | Armoede mini-conferentie op de Dag van de Armoede |
| 19 | 10.00 u. | JK-zondagviering - Wereldmissiedag |
| 26 | 10.00 u. | JK-zondagviering |
| 30 | 20.00 u. | film "Lourdes" in kader van "Nacht der Zielen" |
| 31 | 09.00 u. | inrichten JK voor Nacht der Zielen |

november 2014

- | | | |
|----|----------|--|
| 02 | 10.00 u. | JK-zondagviering. Allerheiligen/Allerzielen. We gedenken hen die van nov.'13 - okt.'14 in het Boek van de Gemeenschap zijn opgetekend. |
| 02 | 19.30 u. | NACHT DER ZIELEN |
| 03 | 09.00 u. | kerk opruimen |
| 06 | 19.30 u. | vergadering bestuur van de JK |
| 08 | 14.00 u. | Lezing prof.dr. P.Nissen i.k.v. 25 jaar Groenewold en 50 jaar JK Venlo (tot 18.00 u.) |
| 09 | 10.00 u. | JK-zondagviering |
| 09 | 11.00 u. | BREED OVERLEG (tot 12.00 u.) |
| 15 | 14.00 u. | repetitie "Kerstzinnig" (tot 17.00 u.) |
| 16 | 10.00 u. | JK - zondagviering |
| 23 | 10.00 u. | JK - zondagviering |
| 26 | 19.30 u. | vergadering 25 jaar Groenewold - 50 jaar JK Venlo |
| 29 | 14.00 u. | repetitie "Kerstzinnig" (tot 17.00 u.) |
| 29 | ?? | zconcert Gemengd Koor Arcen |
| 30 | 10.00 u. | JK - zondagviering |

vieringen okt. - nov. 2014

Zondag 5 oktober, 10.00 uur

Eucharistieviering

Voorg.: deken Spee
Assist.: Sabine Wennekers
Lector: Leo Verbeek
Muziek: Jk-koor

Woensdag 8 oktober, 19.15 uur

Taizégebed

Voorg.: Taizéwerkgroep
Muziek: Taizéliederen
Aansluitend koffie

Zondag 12 oktober, 10.00 uur

Viering van breken en delen

Voorg.: Hub van den Bosch
Assist.: Dries Verhoeckx
Lector: Henk Pijnenburg
Muziek: Jk-koor

Zondag 19 oktober, 10.00 uur

Eucharistieviering

Voorg.: Piet Giesen
Assist.: Peter Verhoeckx
Lector: Marjo Bongers
Muziek: Piet Hegger

Zondag 26 oktober, 10.00 uur

Viering van breken en delen

Voorg.: Truus v.d. Heijden
Assist.: Gonnie Geurts
Lector: Henneke Roox
Muziek: Dena Bisschop

Zondag 2 november, 10.00 uur

*Allerzielen en Allerheiligen
Viering van breken en delen*

Voorg.: Hub van den Bosch
Assist.: Henk Pijnenburg
Lector: Hermenke Bexkens
Muziek: Koninklijk Muziekgezelschap Fanfare Venlo

Zondag 9 november, 10.00 uur

Viering van breken en delen

Voorg.: Piet Linders
Assist.: Hannie en Bert Kort en Erna Schreurs
Muziek: Jk-koor

Woensdag 12 november, 19.15 uur

Taizégebed

Voorg.: Taizéwerkgroep
Muziek: Taizéliederen
Aansluitend koffie

Zondag 16 november, 10.00 uur

Spiritualiteitsviering

Voorg.: Spiritualiteitgroep
Muziek: Piet Hegger

Zondag 23 november, 10.00 uur

Eucharistieviering

Voorg.: Piet Giesen
Assist.: Leo Verbeek
Lector: Marije Vola
Muziek: *nog niet bekend*

Zondag 30 november, 10.00 uur

Viering van breken en delen

Voorg.: Truus van der Heijden

Assist.: Henneke Roox

Lector: Gonnie Geurts

Muziek: Baer Traa

verjaardagen in oktober

03	Therezi Ezendam	koorlid JK
06	Pieter Bartels	
09	Louise van den Brand	
11	Wiel Janssen	Geluidsgroep, Triple Quartet, rooster geluidsgroep
15	Max van den Brand	
19	Sanne Bartels	communicant 2012
31	Wim Stark	collecte, communie

onze hartelijke gelukwensen

MIVA - collecte

De MIVA-collecte in de Jongerenkerk op zondag 31 augustus heeft 170 euro opgebracht.

Allen dank voor dat mooie bedrag.

De opbrengst van de MIVA-collecte gaat dit jaar naar vervoersmiddelen voor albino's in Burkina Faso en communicatiemiddelen voor gehandicapten in Uganda. Deze mensen hebben onze steun heel hard nodig en met onze bijdrage helpen we hen weer een beetje vooruit.

Nogmaals hartelijk dank!

Hub van den Bosch



MYANMAR: De vlam van het geloof doorgeven

Wereldmissiemaand (oktober) besteedt dit jaar aandacht aan de katholieke Kerk in Myanmar (Birma). De katholieke Kerk is er in geslaagd om in de jaren van militaire dictatuur de vlam van het geloof brandende te houden en door te geven aan de volgende generatie.

Op weg naar democratie

Een halve eeuw lang was Myanmar afgesloten van de buitenwereld en leed de bevolking onder de dictatuur van het leger dat in 1962 de macht greep. Sinds het aantreden van president Thein Sein in 2011 stelt het land zich open en worden stappen gezet naar een democratie met meer vrijheden voor de bevolking. Volgend jaar in 2015 zijn er presidentsverkiezingen. Velen vestigen hun hoop op Aung San Suu Kyi, oppositieleidster en winnares van de Nobelprijs voor de Vrede.

Vluchtelingen

Veel etnische groeperingen hebben tijdens de militaire dictatuur eigen milities opgericht en strijden tot op de dag van vandaag voor autonomie. Spanningen tussen de groepen onderling leiden de laatste tijd steeds vaker tot gewelddadige conflicten. Het gevolg is dat veel mensen op de vlucht zijn voor het geweld en hun toevlucht zoeken in opvangkampen in het buitenland (Thailand). In Myanmar zelf bevindt zich in het noorden (Kachin State) een groot opvangkamp in Myitkyina waar veel christenen verblijven in moeilijke omstandigheden.

Katholieke Kerk in opbouw

Katholieke scholen en ziekenhuizen werden door de militaire regering onteigend en genationaliseerd, buitenlandse missionarissen het land uitgezet. Het was verboden kerken te bouwen en het christelijk geloof te verkondigen. Kerkdiensten werden gecontroleerd door de staat.

Nu ervaren katholieke gelovigen een grotere vrijheid om hun geloof te beleven. Priesters, religieuzen en catechisten nemen de zorg op zich voor zieken, gehandicapten en armen. Er zijn veel roepingen tot het priesterschap, enerzijds vanwege de armoede en anderzijds omdat men zo lang geen vrijheid had: het geloof in Jezus Christus bevrijdt.

Grote behoefte aan onderwijs

Het onderwijsniveau is zeer laag. Goed opgeleide burgers en kritische studenten werden door de militairen gezien als een bedreiging. Universiteiten bleven jarenlang dicht.

De Kerk maakt zich sterk voor goed onderwijs. In landelijke gebieden kunnen kinderen terecht op internaten die naast een staatschool liggen. Een belangrijke rol in de aanvulling op het staatsonderwijs nemen ook de door de Kerk georganiseerde zomerkampen in. Daar wordt volgens moderne pedagogische inzichten onderwijs gegeven. Leven in vrijheid moet men leren.

Steun de katholieke gelovigen in Myanmar door:

- uw gift gedurende de oktobermaand te deponeren in de doos die daarvoor achter in de Jongerenkerk staat
- of uw bijdrage te storten op rekening NL65 INGB 000 000 1566 Missio Wereldmissiemaand te Den Haag.

ter inspiratie

Liefde is het inzicht dat de dingen en mensen
niet anders kunnen zijn dan wat ze zijn.

Alexander Smit

Er is geen vrijheid voor het ego,
er is alleen vrijheid van het ego.

Erik van Zuydam

Jezelf kennen betekent geworteld te zijn in Zijn
in plaats van verdwaald te zijn in je verstand.

Eckhart Tolle

dankviering 25 jaar Groenewold

zondag 28 september



m.m.v. May Rooyakkers, *verhalenverteller*

Zang: Praaggroep

Aanvang: 10.00 u.

Jongerenkerk Venlo

Na afloop gezellig samenzijn met koffie en vlaai

May Rooijackers vertelt verhalen.



stantie met zang. Maar het leven loopt meestal anders dan je gedacht hebt. Ik kon met 60 jaar met pensioen. Toen kreeg ik dus de tijd om de dingen die me zo na aan het hart lagen intensief aan te pakken. Nog meer cursussen volgen, verhalen vertellen en vooral theatermonologen opvoeren. Hiermee tracht ik ook de levenskunstenaar in mij wakker te houden."

popconcert Vocal Group Joy

m.m.v. Jeugdharmonie Venlo ("De Hermenie")



Zondag 5 oktober geeft VOCAL GROUP JOY haar jaarlijkse thema-concert. In de Jongerenkerk, te Venlo. **Aanvang: 14.30u.**

Entree: een vrijwillige bijdrage!

O.l.v. Gerda Hendriks, heeft JOY dit jaar gewerkt aan een zeer gevarieerd popprogramma. Zo hoort u o.a. liederen van: Eric Clapton, Queen, Bob Marley, Elton John en Ireen Cara. Dit concert is het eerste in een serie van twee waarin de popmuziek centraal staat.

Vocal Group Joy geeft met dit themaconcert haar veelzijdigheid weer.

Vocal Group Joy ervaart dit als een waar avontuur.

Het fantastische pianospel van Erwin Muller maakt het geheel compleet.

Jeugdharmonie Venlo ("De Hermenie") geeft in stijl van het thema van het concert een sprankelende bijdrage, onder de deskundige leiding van dirigent Harry Boom.

Het concert wordt afgesloten met een kort meezingprogramma, geheel in stijl van het thema.

Graag tot ziens op zondag 5 oktober a.s., 14.30u in de Jongerenkerk.



50 cent voor 50 jaar Jongerenkerk Venlo

Jubileumjaarrubriek waarin Jongerenkerkers vanuit hun inspiratie vertellen over hun maatschappelijke inbreng.

Is de Jongerenkerk u ook 50 cent waard?

Jongerenkerk...meer dan zondag 10.00 uur.

Uw bijdrage: JK Venlo, NL12ABNA0414143299



oktober 2014

Fanny Moonen

Zo maar wat gedachten over de Praaggroep Venlo.

We worden wakker geschud met het bericht op tv: Vliegtuig (Maleis vliegtuig met aan boord veel Nederlanders) neergeschoten boven de Oekraïne. Het is juli 2014. Mijn eerste gedachte is: wat is er loos, wat gebeurt er nu weer. Waar zijn ze mee bezig. Hoe ver ligt dat van onze bestemming af? Wij gaan over een paar dagen met de leden van de Praaggroep naar Tsjechië. Daar is het IJzeren Gordijn nu ongeveer 25 jaar weg. Realiseren ze zich wel wat dat geweest is. Leren ze het nu nooit.

Wij hebben ongeveer even lang contacten met onze vriendengroep in Tsjechië. Contacten die ontstonden vanuit de samenwerking met de Jongerenkerk, het Groenewold en mensen uit het Oostblok. Mensen die tot die tijd hun familie aan de andere kant van het IJzeren Gordijn niet konden bezoeken. Mensen die het met veel minder moesten doen dan wij. Mensen die niet in het openbaar mochten geloven. Wij waren mensen die meer zochten in de Jongerenkerk dan alleen de zondagsviering om 10.00 uur. Vanuit de Jongerenkerk gingen er eerst 3 mensen naar Praag. Er werd heen en weer gepraat over hun en onze situatie. Wat later ging er een iets grotere groep. De contacten werden gelegd tot verdere ontmoetingen.

Dit is uitgegroeid tot iedere twee jaar een gezamenlijke ontmoeting. Iedereen, zowel van onze groep als de groep uit Tsjechië, kijkt hier naar uit. Wij maken leuke uitstapjes, zien samen veel mooie dingen, maar we praten ook heel veel met elkaar en dit gaat heus niet alleen over koetjes en kalfjes. Gelukkig kunnen we met elkaar Engels en Duits spreken en ook met handen, voeten en expressie komen we een heel eind. Wij verzorgen altijd een serieuze avond en zij ook.

Dit jaar ging het op onze avond o.a. over: hoe ga jij, nu je ouder bent, om met bepaalde zaken? Zijn dingen moeilijker of makkelijker? Kijk je er anders tegen aan? Etc. Het is verbazend tot welke gesprekken je dan komt.

Op hun avond kregen we uitleg over wat er in de omgeving allemaal te zien was en ook de politieke lading hierbij. Op een bepaald moment werd er ook stil gestaan bij het IJzeren Gordijn. Dit was slechts enkele kilometers van ons verwijderd geweest. Er lag nog een klein stuk om te bekijken. Op dit moment drong het pas goed tot ons door dat dit "Gordijn" er pas gekomen was toen de meesten van ons al op de wereld waren. Voor velen toch de "ver van mijn bed show".

De contacten zijn inmiddels intens. Zowel uit onze groep als uit hun groep zijn er al mensen ons ontvallen. De meesten te jong. Groot is dan het verdriet wederzijds. We hebben al heel wat fijne, moeilijke en zware momenten o.a. ook hierdoor gehad.

Op de ontspannen avonden worden er leuke thema's aangepakt. We schilderen of kleien voor elkaar. We zingen samen. We spelen samen een spel. We maken een toneeluitvoering. En al spelend, zingend, of bezig zijnde met iets anders wordt er gepraat over dingen die onze en hun gezinnen bezig houden. Hoe gaan wij met bepaalde onderwerpen om? Hoe kijken wij tegen de kerk aan? Hoe beleven wij of gaan we om met alle veranderingen? Ook met de Venlose Praaggroep hebben wij regelmatig een bijeenkomst. Ook daar worden vaak pittige onderwerpen aangesproken, maar ook het lief en leed worden hier niet vergeten.

De kinderen van onze dochter spreken zelfs over hun Praaggroepfamilie. Onze dochter is (en later met echtgenoot) in de groep gebleven. Hun kinderen zijn de volgende generatie kinderen, die met ons mee gaan. Toen wij begonnen, ongeveer 25 jaar geleden, gingen alle kinderen van de Tsjechische en onze gezinnen mee en was het een grote familie. De contacten zijn nog altijd heel, heel fijn. Als het even kan komen de kinderen en kleinkinderen bij de tweejaarlijkse ontmoeting mee of op bezoek.

We worden allemaal wat ouder, maar hopen op deze manier nog een hele tijd door te mogen gaan.

Fanny, lid van de Praaggroep

JK neemt beamer in gebruik



Bij de opening van het 50^e seizoen neemt de JK een nieuwe beamer en projectiescherm in gebruik.

50 Jaar geleden begon kapelaan Leo Brueren de Jongerenkerk. Dit omdat hij samen met veel jongeren vond dat het anders kon en anders moest met de kerk.

De kerk en de vieringen moesten moderner en toegankelijker zijn voor mensen. Zo werd de Jongerenkerk voor mensen in Venlo en omstreken een plek waar men zich, onder het motto "delen wat je hebt, delen wat je bent" in de loop der jaren ging thuis voelen en waar mensen zich nog steeds thuis voelen.

Nu na 50 jaar mogen we terug kijken en stellen dat dit gelukt is en de Jongerenkerk Venlo nog steeds een begrip is voor velen in Venlo e.o.

Maar tijden veranderen en dus ook de beleving van mensen.

We leven in een snelle tijd met moderne communicatiemiddelen. Daarom hebben wij als jongerenkerk een nieuwe invulling willen geven aan dit beleven.

Op zondag 31 augustus bij de start van het 50ste seizoen heeft de Jongerenkerk Venlo een lang gekoesterde wens in vervulling zien gaan. Mede door bijdragen van SKANFONDS, de stichting Haëlla en mensen uit onze eigen gemeenschap en de Stichting Jongerenkerk Venlo werd dit mogelijk gemaakt.

We hopen met deze nieuwe aanwinst de vieringen interactiever, sprankelender en meer bij de tijd te brengen. Tevens biedt het gebruik van de beamer aan derden (koren, groepen en muziekgezelschappen) meer mogelijkheden tijdens activiteiten en uitvoeringen in de Jongerenkerk.

In het 50ste seizoen, met tal van activiteiten die het jubileum omlijsten, zal de beamer volop gebruikt gaan worden en ons van dienst zijn.

Dank aan allen die meegewerkt hebben aan het tot stand komen en de realisatie van dit beamerproject.

Gemeenschap Jongerenkerk Venlo en bestuur stg. Jongerenkerk Venlo

Zie je elke zondag om 10.00 uur in de jongerenkerk.



jubileumconcert Tourdion



Zaterdag 11 oktober 2014 - 20.00 uur - Jongerenkerk Venlo
Entree: 15,00 euro

Kamerkoor Tourdion Venlo viert dit jaar haar 40-jarig jubileum met een feestelijke uitvoering op zaterdag 11 oktober in de Jongerenkerk.

Tourdion is opgericht in 1974 door Jan Egberink, onze dirigent. Wij leggen ons voornamelijk toe op muziek uit de Renaissance en vroege Barok. Het thema van ons jubileumconcert is "liefde" en dan liefde in al zijn facetten: tederheid, plezier, humor, vreugde, geluk, genot, maar ook: bitterheid, smart en rouw. Wij worden begeleid door een combo van 8 instrumenta-
listen, zij bespelen authentieke instrumenten zoals blokfluiten, gamba's zink en dulciaan. De werken die wij uitvoeren zijn onder andere van de volgende componisten: Josquin Des Prez, Jacob Clemens non Papa, Nicolaas Gombert, Thomas Crecquillon, Heinrich Isaak.

Tourdion is 40 jaar geleden begonnen rond de huiskamertafel van Jan Egberink. Plezier, liefde voor de muziek en een vriendschappelijke sfeer stonden toen en nu nog steeds voorop. Dat willen wij op 11 oktober in ons bijzondere concert uitdragen.

Laat u verrassen, u bent van harte welkom!

mensen uitsluiten? nee !

Vandaag ben ik een beetje lui. Ik geef U een stukje tekst door Paus Franciscus geschreven, die kan het duizend maal beter dan ik.

Paul.

Zoals door het gebod, dat "nee" zegt tegen het doden van een mens, een duidelijke grens wordt getrokken om de waarde van het leven veilig te stellen, zo moeten we tegenwoordig "nee" zeggen tegen de economie van uitsluiting en ongelijkheid.

Een dergelijke economie doodt. Het mag niet zo zijn, dat als een bejaarde dakloze van kou sterft, dit de media niet haalt, terwijl een verlies van twee punten op de beurs wel nieuws is. Dat is uitsluiting.

We kunnen niet langer toelaten dat er voedsel wordt weggegooid, terwijl er mensen zijn die honger lijden. Dat is ongelijkheid.

Tegenwoordig wordt alles gedomineerd door de mogelijkheid te concurreren en door de wet van de sterkste, waarbij de machtige de zwakke verslindt. Als gevolg van deze situatie ervaren grote delen van de bevolking hoe ze uitgesloten en gemarginaliseerd worden, zonder werk, zonder uitzicht op verbetering, zonder uitweg. De mens zelf wordt als consumptiegoed beschouwd, dat gebruikt kan worden en daarna weggegooid. We hebben een "wegwerpconjunctuur" laten ontstaan, die nog steeds voortwoekert.

Het gaat niet alleen om het verschijnsel van onderdrukking en uitbuiting, maar er is iets nieuws aan de hand. Door de uitsluiting wordt het behoren tot de maatschappij waarin men leeft in de wortel aangetast, want men bevindt zich niet meer in de onderlaag, in de marge, men is niet meer alleen machteloos, nee, men staat buiten. De uitgeslotenen worden niet uitgebuit, maar vernietigd. Zij vormen het "overschot" (.....).

Een van de oorzaken van deze situatie is de verhouding, die we met het geld gekregen hebben., waarbij we rustig aanvaardden dat geld ons en onze samenleving beheerst. De financiële crisis die we doormaken doet ons vergeten, dat de oorsprong ervan een diep menselijke crisis is: de ontkenning van de prioriteit van de mens.

We hebben nieuwe afgoden gemaakt. De aanbidding van het gouden kalf (Exodus 32, 1-35) heeft een nieuwe onbarmhartige vorm gevonden in het geld en de dictatuur van de economie zonder gelaat en zonder werkelijk menselijk doel. De wereldwijde crisis, die financiën en economie in zijn greep heeft, stelt wanverhoudingen en bovenal een gebrek aan menselijke waarde aan de kaak, waardoor de mens wordt gedegradeerd tot slechts één van zijn behoeften: consumptie.

Stichting Nativitas



Dromen mag dromen moet voor arm en rijk

Ze heet Norma en is een mooie jonge vrouw.

Ze woont in Flores, een Indonesisch eiland waar de tijd in vele opzichten 50 jaar lijkt te hebben stil gestaan.

Als klein kind heeft ze zoals zo velen polio opgelopen. Ze was niet gevaccineerd. Een kind waarvoor men zich schaamde, straf van de geesten, thuis verborgen door haar familie. Kansloos in een uithoek van de wereld waar je geen dromen hoeft te hebben.

We waren erbij toen ze als 5-jarige door mama België werd gevonden en in een van haar tehuizen werd ondergebracht. Ze had geluk. Mama België oftewel Marie Jeanne Colson werkt al 40 jaar in Flores en is daar uitgegroeid tot een begrip. Zorg voor moeder en kind staan bij haar centraal. Scholing en ontwikkeling gaan daarbij hand in hand. Gehandicapten hebben haar speciale aandacht. Inmiddels heeft ze er 6 kindertehuizen gesticht en ruim 4000 kinderen opgevangen.

De eerste baby lag in een doos met als luijer een verknijpte onderbroek van een pater. Al 40 jaar maakt zij haar droom voor een betere wereld waar met hard werken en weinig slaap.

Door een stom toeval kwamen we 28 jaar geleden op elkaars pad, verdwaald tijdens een vakantie. Haar werk trof ons en heeft ons tot op de dag van vandaag nooit meer losgelaten.

Haar droom werd onze droom.

Via allerlei acties wordt in Nederland geld ingezameld voor haar projecten. Scholen en particulieren zetten zich massaal voor haar in. Gegrepen door een kleine Belgische vrouw die in de loop van de jaren uiterlijk steeds meer op de bewoners van haar eiland is gaan lijken.

Zo maken zij haar werk mede mogelijk, want overheidssubsidies worden, hoewel aangevraagd, slechts zelden toegekend.

Zo helpen zij dromen te laten uitkomen voor vele wegwerpmensen op Flores.

Een van hen is Norma, een mooie jonge vrouw en goed opgeleid.

Door middel van geld uit Nederland heeft ze basis- en voortgezet onderwijs genoten en een studie Engels gevolgd. Dat laatste is erg belangrijk voor internationale contacten in een omgeving waar bijna niemand Engels spreekt. Norma is nu verantwoordelijk voor de financiële administratie van 6 kindertehuizen in Flores. Het leven lacht haar toe.

Zij maakt de cirkel rond, waardoor inlandse mensen zelf leren verantwoordelijk te zijn voor wat er in 40 jaar is opgebouwd en wij hopelijk steeds minder nodig zijn.

Dat laatste is bij uitstek onze droom.....

Stichting Nativitas

Secretariaat: Lies Dinnissen -Wanten,
Gebroeders Douvenstraat 18, 5961 DR Horst,
tel. 077-3983493

e-mail: thdin@kpnmail.nl

Website: www.kinderenvanflores.nl

bericht van zr. Anna Damas

Lieve familie, collega-zusters, vrienden en bekenden!

Als we nu konden "skypen", terwijl u deze brief leest, kon ik jullie vanuit mijn ramen de blauwe Stille Oceaan laten zien en de kokospalmen, die door de wind heen en weer wuiven. Momenteel ben ik veel onderweg om de zusters in onze dochtervestigingen te informeren over onze congregatiebijeenkomst in mei 2014 in Steyl. Daar waren 100 zusters uit 50 landen. Dat leverde interessante ontmoetingen en discussies op! We bespraken de gebeurtenissen van de afgelopen jaren en hebben nieuwe beleidslijnen uitgezet voor ons missiewerk voor de komende tijd.

Er volgt nu een kleine "collage" met indrukken van mijn reis:

Mount Hagen, Hoogland

Ik loop door de straten in de regenachtige stad, de waterplassen ontwijkend, die rood zijn van gekauwde en uitgespuugde betelnoot. De betelnoot is hier het gangbare genots- en stimuleringsmiddel vergelijkbaar met onze koffie en sigaretten. Na enig zoeken kom ik bij het verkooppunt van de vliegtuigmaatschappij en ik koop een ticket voor de terugreis naar Madang aan de kust. Dat bespaart mij de tweedaagse busreis over de hobbelige en onverharde National Highway. Het zijn ook onzekere tijden: activisten hebben met een permanente wegblokkade gedreigd uit protest tegen de minister-president, die in een corruptieschandaal is verwickeld.

Op de terugweg naar ons huis loopt een oude man, mager, krom gebogen van ouderdom en jicht, langzaam voor me uit. De kou van de regendagen trotserend loopt hij op blote voeten en hij is alleen gekleed in een t-shirt vol gaten en een traditionele "as tanget". Letterlijk vertaald "bladder-achter" en het is een schort van samengebonden lange bladeren van de tangetplant. Een doos, die hij op zijn hoofd draagt, biedt de man enige bescherming tegen de regen. Ik zie hoe een groep jongelui om deze onstedelijke verschijning smiespelt en giechelt.

Ik haal de man in. Het doet me pijn. Een zo verloren persoon. Oud en arm, hij heeft duidelijk de aansluiting met de zo snel veranderende omgeving

verloren. Zij heeft hem ingehaald. Hij kan hierin niet meer leven, alleen nog overleven. Ik daarentegen: aan de winnende kant van de wereld, mijn ticket voor een comfortabele vliegreis in de tas, lopend op het trottoir, op slechts enkele minuten afstand van mijn huis met een goed gevulde koelkast en een warm bed. En ik heb de man zojuist ingehaald. Ik kan niets doen om onze zo verschillende werelden te overbruggen, alleen deze kleine geste: ik ga naar hem terug, duw hem mijn paraplu in de hand en wat geld, zodat hij wat eten kan kopen. Hij verstaat mijn woorden niet. Hij spreekt geen "Pidgin", alleen zijn stamtaal. Maar we geven elkaar een hand. In ieder geval iets.

Port Moresby

Ik ben op het juiste tijdstip in de hoofdstad aangekomen: Op het seminarie in Bomana is een wonder gebeurd! Onder het huis van de Steyler Missionarissen borrelt sinds een week een bron. De seminaristen groeven de bodem af op zoek naar een kapotte waterleiding, maar er was niets te vinden. De rector bezorgde een watermonster bij de stedelijke waterleidingmaatschappij en zij bevestigden: nee, dit is geen water van ons.

De bron borrelde en borrelde - zo krachtig, dat 's nachts het waterbassin gevuld werd, dat de seminaristen gegraven hadden om na deze waterzegeningen een viskwekerij te beginnen.

De mensen hadden echter een beter idee. Een bron, die zo plotseling en zo onverklaarbaar op een heilige plek zoals het seminarie ontstaat, moet iets bijzonders, ja iets heiligs zijn. En zo waren er bedevaarten op gang gekomen. De mensen dronken van het water en wasten hun zieke lichamen erin. Velen namen flessen water mee naar huis. Enkele genezingen hadden intussen plaatsgevonden. De rector vertelde me dit allemaal, toen hij mij afhaalde en we onderweg waren naar Bomana. Bij het seminarie aangekomen, stapte ik nieuwsgierig uit de auto. Daar kwam uitgerekend één van de seminaristen naar ons toegelopen. Zo juist had men een kapot gesprongen waterleiding in de muur van het huis ontdekt.....

Wewak

Op zondag slenteren een andere zuster en ik naar de sportplaats.

Daar vindt het Aziatische dans- en cultuurfeest plaats, maar in tegenstelling tot de grote aankondigingen zijn er slechts twee groepen. Een inheemse vrouwengroep gebruikt het vrije podium om hun zelfgenaaide bloezen

te laten zien en om hun zelf geschreven lied voor te dragen. Nou ja. Wij bekijken liever de traditionele hutten, die men in het klein maar wel origineel nagebouwd heeft. Hierbij komen wij met mannen van Sepik in gesprek. Zij zijn van boven tot onder ingesmeerd met een zwarte drab, met dierlijke tanden behangen en met andere angstaanjagende objecten gedecoreerd. Ze staan klaar voor hun optreden. "Tja," zeg ik, "die delegatie uit Fiji heeft werkelijk pech gehad". In de krant had ik gelezen, dat één van hun dansers afgelopen nacht in het hotel in Port Moresby overleden is. Waarschijnlijk een hartinfarct. Zeer bedroevend voor de familie. Hij was nog veel te jong om te sterven. Eén van de mannen kijkt me rustig aan en zegt: "Hij is gestorven, omdat het zijn tijd was om te sterven."

Zoals altijd, kan ik nog veel meer vertellen. Verhalen vertellen was overigens ook de "methodiek" in onze congregatiebijeenkomst. Soms, nee, vaak zegt een verhaal meer dan een lange zakelijke mededeling. Wij vertelden verhalen aan elkaar uit onze landen, die iets weergeven van wat wij in ons leven en werk meemaken en van waaruit wij (willen) leven. Het waren verhalen van verrassing en verandering, van geweld, vergiffenis en verzoening, over de moed om een stap in het onbekende te zetten, over het kleine leven, waarin het grote en belangrijke van onze wereld weerspiegeld wordt.

Ik wens jullie het beste.

Anna Damas

**UITVAARTCENTRUM
VENLO - BLERICK**

zekerheid voor een
waardig afscheid

vanderLaan

Een stijlvolle en zorgvuldige
begeleiding.
Stemmige opbaar- en
ontvangstruimten.
Werkzaam voor alle
verzekeringen.



Zaterdag 18 oktober 2014
OPRUIMEN JONGERENKERK VENLO
van 12.30 -15.30 uur

Op zaterdag 18 oktober gaan we weer eens een ruimte maken in de Jongerenkerk Venlo door alles op te ruimen wat we niet meer gebruiken of al enkele jaren niet meer nodig gehad hebben.

De diverse groepen zijn hiervan al op de hoogte gesteld. Maar heb jij eventueel wat tijd over tussen 12.30 en 15.30 uur, dan ben je van harte welkom om mee te komen helpen.

Heb je eventueel een auto met aanhangwagen ter beschikking dan ben je ook van harte welkom, want de spullen die weg kunnen gaan naar het milieupark en wellicht zijn er ook nog goede spullen die naar Emmaus gebracht kunnen worden.

Dus: heb jij nog een beetje tijd over op 18 oktober, weet dat je welkom bent!

nieuwe kerstkaart 2014

OPROEP

Beste Jongerenkerk(bezoek)ers,

Elk jaar een kerstkaart. Waar voorheen Leo Brueren er voor zorgde dat er een kerstkaart was, hebben we dat de afgelopen twee jaar zelf gedaan. Voor de kerstkaart 2014 willen we JULLIE creativiteit aanspreken EN jullie in de gelegenheid stellen om ZELF een kerstkaart te ontwerpen. Deze moet begin november klaar zijn, zodat we een keuze kunnen maken op het Breed Overleg van 9 november.

Eisen:

- Formaat a5 dubbelzijdig
- Ruimte om er zelf nog een boodschap op te kunnen schrijven
- Niet te druk! (teveel beelden e.d. er op)

DUS: spreek je creativiteit aan en doe mee!

Je kunt jouw inbreng voor 7 november mailen naar:
jongerenkerkvenlo@hetnet.nl

1e Graaf van Loonstraat 3, Blerick
St. Annastraat 59, 5932 BV Tegelen

tel. 077 - 3821464
tel. 077 - 3735699

Van Hoogstraten Fietsplus

Alles op het gebied van rijwielen
Gazelle, Batavus, Koga Miyata, Giant, Sparta

nacht der zielen 2014

donderdag 30 oktober: film "Lourdes"



Donderdag 30 oktober wordt de film 'Lourdes' van de Oostenrijkse regisseuse Jessica Hausner (2009) vertoond. De film volgt de aan een rolstoel gekluisterde Christine, die een wonderlijke genezing ervaart. De jonge Christine lijdt aan multiple sclerose en heeft het grootste gedeelte van haar leven in een rolstoel doorgebracht. Hoewel ze niet gelovig is, hoopt ze in het Franse bedevaartsoord Lourdes op een miraculeuze genezing. De indrukwekkende beelden onderstrepen in bijzondere zin de hoop, maar ook de teleurstellingen herkenbaar in elk mens. Tegelijk onderstrepen ze de schoonheid van stilte, tradities en wonderbaarlijke gebeurtenissen.

Aansluitend is er gelegenheid zijn om met elkaar over de film na te praten. Aangvang 20.00 uur Jongerenkerk Venlo. Entree vrij.

Nacht Der Zielen 2014: 'Water, van ooit naar later...'

Op **zondag 2 november** a.s. vindt de 11e editie van de Nacht der Zielen plaats. Het is de tijd van Allerheiligen/Allerzielen. In het programma wordt op eigentijdse wijze stil gestaan bij verlies en afscheid nemen.



Rondom dierbaren, maar evenzeer van het afscheid nemen van vitaliteit en levensvreugde.

Elk mens wordt omgeven door water geboren. Al het leven wordt op enig moment uit de levensstroom opgetild en met het heengaan weer teruggenomen. Niemand kent het begin of het einde. Leidraad door het programma is het motto 'Water, van ooit naar later' en wordt vormgegeven aan de hand van de grote stromen op onze aarde.

Aan het programma wordt medewerking verleend door Vocalgroup In the Mood o.l.v. Marianne Maessen-Scherjon, solist Piet Hegger (gitaar en zang), Indiase dansgroep Dendron College o.l.v. Ingrid Veldpaus en violiste Bente Peters.

Aanvang 19.30 uur Jongerenkerk Venlo (kerk open om 19.00 uur).

Entree vrij.

samen ontbijten

Beste allemaal,

Er is weer een nieuwe datum gepland voor het gezamenlijk ontbijten:

**zaterdag 18 oktober 2014 om 10.00 uur
bij het Ruitercafé Leurs.**

Iedereen is welkom, echtparen of alleenstaanden.

Uiteraard ook mensen van buiten de Jongerenkerk zijn van harte welkom.

Indien jullie belangstelling hebben, graag aanmelden bij Marjo Bongers: mjg.bongers@scarlet.nl of telefoon 06-41880818.

Het ontbijt bestaat uit 2 pistolets, divers beleg, gekookt eitje, bekertje vruchtenyoghurt en onbeperkt koffie en thee. Het ontbijt kost € 4,50.

Er kan onbeperkt gebruik gemaakt worden van koffie en/of thee.



Ik zie jullie graag tegemoet!

*Hartelijke groet,
Marjo Bongers*

verkoop boeken Leo Brueren

Vanaf zondag 9 november tot en met zondag 7 december

Vanaf zondag 9 november willen we iedereen de mogelijkheid geven boeken te kopen uit de collectie die Leo in de loop der jaren heeft verzameld. Het is een breed scala van theologische werken tot gewone boeken met gedichten en korte verhalen. We doen dit tot begin december. Wellicht zijn er boeken bij die als sinterklaas- of kerstcadeau kunnen dienen.

De opbrengst van de verkoop komt ten goede aan de Jongerenkerk Venlo. We willen in het Voorportaal twee kasten neerzetten, waarin we boeken plaatsen voorzien van een sticker waarop de prijs vermeld staat. Alles wat de verkoop opbrengt is meegenomen en wellicht wil je wel een boek hebben dat Leo gelezen heeft, gewoon als herinnering of omdat het boek je interesseert.

Wat straks overblijft gaat dan naar 'Boeken Steunen Mensen'.

Solidaridad initieert nieuwe vorm van fondswerving

Onlangs was ik op een gesprek bij Solidaridad die naast de gebruikelijke fondswerving dit jaar een nieuw initiatief in de 'markt' gaat zetten. Dit nieuwe initiatief, die nieuwe vorm van fondswerving is: 'JUSTGIVING'.

Iedereen heeft wel eens een feestje, iedereen wil ZELF wel eens iets doen voor een ander, dichtbij of ver weg. Nu is Solidaridad gericht op mensen in het Zuiden. In de Adventstijd staan de suikerrietkappers centraal. Suikerrietkappers zijn er op veel plekken op de wereld maar ook in Nicaragua een land dat ook centraal staat in de Vastenactie. In plaats van acceptgiro's en bedelbrieven nodigt Solidaridad ons uit om met 'eigen acties en eigen initiatieven' te komen.

Lees onderstaande persbericht en misschien wordt je enthousiast en kom je zelf op ideeën. Bezoek daarvoor ook de site www.justgiving.nl

Hub van den Bosch



Samen in actie voor suikerrietkappers in Nicaragua

Justgiving.nl geeft iedereen de mogelijkheid iets te dóen

Actievoeren om suikerrietkappers in Nicaragua te helpen gaat nu nog eenvoudiger. Ontwikkelingsorganisatie Solidaridad startte hiervoor een innovatieve inzamelingsmethode via online platform Justgiving.nl. Iedereen met een goed idee kan een eigen actie opzetten en geld inzamelen om de leefomstandigheden van suikerrietkappers te verbeteren. Door deze manier van steun kunnen veel meer mensen betrokken en bereikt

worden. Dat inspireert anderen weer tot nieuwe acties. Zo zorgen we samen voor verandering die er toe doet.

In Nicaragua sterft iedere 4 uur iemand als gevolg van chronisch nierfalen, dat ontstaat door de extreem zware arbeidsomstandigheden op suikerrietplantages. Mensen lijden onnodig en er is nauwelijks medische zorg. De levensverwachting van suikerrietkappers is in Chichigalpa, een gebied in het Westen van Nicaragua, in 10 jaar tijd gedaald van 65 naar 48 jaar. Deze gemeenschap kent nauwelijks hoop op een betere toekomst. Daar moet verandering in komen. Via de website justgiving.nl heeft iedereen die wil helpen om deze epidemie te stoppen de mogelijkheid om op een eenvoudige manier een bijdrage te leveren.

Wereldwinkel Roosendaal geeft goede voorbeeld

De Wereldwinkel in Roosendaal is als een van de eersten een actie gestart om suikerrietkappers te helpen. Op 4 oktober 2014 viert de winkel haar 40 jarig bestaan. Voor deze verjaardag vraagt zij niet om cadeaus. In plaats daarvan roept de Wereldwinkel op om een donatie te doen op haar actiepagina op justgiving.nl. "De Wereldwinkel Roosendaal zet zich al veertig jaar in voor eerlijke handel. Dat is op zich een feestje waard. Maar we weten maar al te goed, dat we er nog lang niet zijn. Ook dat willen we onder de aandacht brengen," zegt voorzitter Theo de Munnik. "Dat arbeidsomstandigheden nog steeds deze verschrikkelijke gevolgen hebben, is onaanvaardbaar. Daarom grijpen wij dit moment aan om op deze nieuwe manier geld in te zamelen voor het suikerrietproject van Solidaridad."

Andere mogelijkheden om in actie te komen

Suikerrietkappers verbruiken in één dag evenveel energie als een marathonloper. Dat inspireerde Maarten van Leeuwen om mee te doen aan de Singelloop van Utrecht. Hij vroeg vrienden, familie en collega's om hem te sponsoren voor suikerrietkappers in Nicaragua. Op Justgiving.nl is te zien hoeveel hij heeft opgehaald. Op de website zijn tevens tal van andere voorbeeldacties te vinden. Restaurants doneren bijvoorbeeld een maand lang de opgehaalde fooien. Jongeren kunnen een sponsorloop op school of een benefietconcert organiseren. Dat is ook nog leuk en leerzaam.

MILJOENEN SUIKERRIETBOEREN DOEN GEVAARLIJK EN ONGEZOND WERK

Solidaridad

KOM IN ACTIE!

Wat is het probleem?

In heel Centraal Amerika is chronisch nierfalen één van de voornaamste doodsoorzaken onder jonge mannen. Door de extreem zware arbeidsomstandigheden en hitte worden de nieren aangetast en dit is voor bijna iedereen in die regio dodelijk. Door de enorme werkloosheid en armoede is er meestal geen andere keuze dan dit werk te doen. Toch is de ziekte vrij eenvoudig te voorkomen, door voldoende drinkwater, pauzes en schaduw voor de suikerrietkappers.

De oplossing

Dankzij een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij gaat Solidaridad nu samen met lokale partner La Isla Foundation iets doen aan deze arbeidsomstandigheden. Dankzij dit project is er voorzichtig een kans om dit chronisch nierfalen een halt toe te roepen. Er komt schoon en voldoende drinkwater in Chichigalpa, wat cruciaal is voor de nieren. Verder komt er meer aandacht voor medische begeleiding en bieden we jongeren uitzicht op een ander leven. Dit gebeurt door opleidingen aan te bieden, zodat jongeren die met een computer kunnen werken en Engels spreken in het toerisme een baan kunnen vinden.

Kom in actie!

Om dit project door te kunnen zetten en uit te kunnen rollen naar andere gebieden heeft Solidaridad hulp nodig. Het geld wat via Justgiving.nl wordt opgehaald gaat rechtstreeks naar Solidaridad. Steun een lopende actie of begin zelf een actie om chronisch nierfalen onder suikerrietkappers te stoppen.

Kijk op:

www.justgiving.nl/nl/events/660-solidaridad-kom-in-actie-voor-suikerriet
Meer informatie over het suikerrietproject van Solidaridad in Nicaragua is te vinden op www.suikerriet-solidaridad.nl

Voor vragen over justgiving.nl neemt u contact op met Anne-Katrien Denissen via anne-katrien.denissen@solidaridad.nl of 030-2720313

OVER DE HERFST

Herfst: de laatste en mooiste glimlach van het jaar. *William Cullen Bryant*

Uit de dromen van de lente wordt in de herfst jam gemaakt. *Duits gezegde*

Er is een milieuvriendelijk ontbladeringsmiddel gevonden: de herfst.

Fons Jansen

Herfst. Dan zal ik zelf maar het zonnetje in huis zijn.

Loesje

In de herfst dondert een wolk zonder te regenen en in de regentijd geeft zij regen zonder te donderen: zo praat de alledaagse zonder te handelen, de voortreffelijk handelt zonder veel te spreken. *Soebhasjitarnava*

over het weer: Oktober met groene blaân,
 duidt een strenge winter aan

 Is oktober nat en koel,
 wordt de winter nat en zwoel

 Houdt de boom bladeren lang,
 weest voor een lange winter bang



oktober nóg zindert zomer
door mijn lijf
wat niet de herfst
verhindert
zich al te laten horen
met sporen van
verkleuring
met gras vertrapt door
zomergasten
met pas ontdekte paden

een paddenstoel geeft
smoel aan zachte
plekjes in het bos
waar mos wacht op de
warme deken van
gevalen blad
opdat we zullen weten
dat oktober
transformeert en ons
bekeert van zomerpak
naar wintertrui

waar het vanmorgen
zomer was
voel ik de kilte van
een bui
de stilte voor de storm
hangt in de lucht
ik zucht
en ga
zie om in flauwe bochten
de zomer na

Constance Bongers, 01-10-2013

kleurplaat herfst



praktische informatie

Pastorale coördinatie

Hub van den Bosch
Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
077-3515920 // 06-10729578
(secretariaat JK)

Hub van den Bosch is normaliter op maandagmorgen en vrijdagmorgen vanaf 09.30 uur aanwezig op het secretariaat van de Jongerenkerk. Mocht u Hub daar niet kunnen bereiken of voor dringende zaken op andere dagen nodig hebben dan is hij bereikbaar via telefoonnummer 06-10729578 of per e-mail boschhgm@home.nl

Secretariaat Jongerenkerk

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
tel. (077)5515920
e-mail:
jongerenkerkvenlo@hetnet.nl

Diaconiefonds

Diaconiefonds Jongerenkerk Venlo
Info: Lilo Stark
voor projecten ver van huis en heel dichtbij
NL46ASN0871015617
o.v.v. renteloze lening of gift.

Stichting Jongerenkerk Venlo

NL12ABNA0414143299

Wel-en-Wee-Groep

Aandacht voor elkaar; voor de leuke maar uitdrukkelijk ook de minder leuke dingen van het leven...

informatie aan:

Ton Jacobs tel. 077 - 3870794
of: Corry Flüggen, 077 - 3510752

JK - Jouw Kerk

De volgende JK-Jouw Kerk verschijnt op 26 oktober 2014. Kopij voor dat nummer kan tot en met 17 oktober aangeleverd worden (via e-mail of schriftelijk) op het Secretariaat van de Jongerenkerk (zie hierboven). Is er iets dat u raakt of dat u onder de aandacht wilt brengen? Dan nodigen wij u van harte uit om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Ook reacties op artikelen zijn welkom.

gebruik Jongerenkerk

Voor informatie en afspraken inzake het gebruik van de Jongerenkerk belt u met: Martin Huizinga; 077-3512165
e-mail: mgm.huizinga@telfort.nl

JK website

web site JK: www.jkvenlo.nl
webmaster: Max Görtjes