

# JK - Jouw Kerk

Nieuwsbrief voor medewerkers en bezoekers  
november 2014



# inhoud

---

01. Agenda november - december 2014
02. Vieringen oktober - november 2014
04. Verjaardagen in oktober  
Collecte Wereldmissiemaand
05. Gedachten bij Allerheiligen en Allerzielen
06. Film "Lourdes"
07. Viering zondag 2 november
08. Nacht der Zielen
10. Lezing prof. dr. Peter Nissen
12. Bijdrage van Henk Linders in de reeks Jubileumartikelen
14. Herhaalde oproep nieuwe kerstkaart 2014
15. Zondag 9 november: Breed Overleg
16. Zondag 30 november: de Sint in de Jongerenkerk
17. Een rozen bril
18. Samen ontbijten
19. Geslaagde concerten
20. "Kerstzinnig"
21. Solidaridad: Adventsaktie 2014
23. Rituelen
27. Gedachte bij Allerzielen
28. Zörg um de zörg
29. Kleurplaat Sintermerte

achterpagina: praktische informatie



**JONGERENKERK VENLO**

**Het verhaal gaat verder ...**

**elke zondag 10 uur**

# agenda nov. - dec.2014

---

## november 2014

- 02 10.00 u. JK-zondagviering. Allerheiligen/Allerzielen. We gedenken hen die van nov.'13 - okt.'14 in het Boek van de Gemeenschap zijn opgetekend.  
19.30 u. NACHT DER ZIELEN
- 03 09.00 u. kerk opruimen
- 05 13.30 u. bijeenkomst communicanten 2015 (tot 15.30 u.)  
19.30 u. bijeenkomst ouders communicanten (tot 21.00 u.)
- 06 19.30 u. vergadering bestuur van de JK
- 08 14.00 u. Lezing prof.dr. P.Nissen i.k.v. 25 jaar Groenewold en 50 jaar JK Venlo (tot 18.00 u.)
- 09 10.00 u. JK-zondagviering  
11.00 u. BREED OVERLEG (tot 12.00 u.)
- 15 14.00 u. repetitie "Kerstzinnig" (tot 17.00 u.)
- 16 10.00 u. JK - zondagviering
- 23 10.00 u. JK - zondagviering
- 26 19.30 u. vergadering 25 jaar Groenewold - 50 jaar JK Venlo
- 29 14.00 u. repetitie "Kerstzinnig" (tot 17.00 u.)
- 30 10.00 u. JK - zondagviering - met bezoek van Sinterklaas

## december 2014

- 05 20.30 u. repetitie "Kerstzinnig" (tot 22.30 u.)
- 07 10.00 u. JK-zondagviering
- 08 15.00 u. overleg Pastoraal Team
- 10 19.15 u. Taizé-gebedsviering
- 12 20.30 u. repetitie "Kerstzinnig" (tot 22.30 u.)
- 14 10.00 u. JK-zondagviering
- 15 14.00 u. opbouwen kerststal
- 17 13.30 u. oefenen kerstspel door communicanten + familie
- 19 20.30 u. repetitie "Kerstzinnig" (tot 22.30 u.)
- 21 10.00 u. JK-zondagviering  
19.00 u. adventswandeling naar Albertushof

*vervolg agenda december 2014*

- 23 17.00 u. kerstviering dak- en thuislozen o.v.b. en aansluitend solidariteitsmaaltijd
- 24 18.00 u. kerstavond-familieviering  
21.30 u. klein kerstconcert door JK Koor en JK Big Band  
22.00 u. kerstnachtviering
- 25 10.00 u. viering 1<sup>e</sup> kerstdag
- 26 10.00 u. viering 2<sup>e</sup> kerstdag
- 27 15.00 u. generale repetitie "Kerstzinnig" (tot 18.00 u.)
- 28 10.00 u. JK-zondagviering  
20.00 u. KERSTZINNIG (*aanvangstijd onder voorbehoud*)
- 31 19.00 u. gebedsdienst op oudejaarsavond

01-01-2015 11.00 u. nieuwjaarsdag-viering

## **vieringen nov. - dec.2014**

---

**Zondag 2 november, 10.00 uur**

*Allerzielen en Allerheiligen*

*Viering van breken en delen*

Voorg.: Hub van den Bosch  
Assist.: Henk Pijnenburg  
Lector: Hermenke Bexkens  
Muziek: Koninklijk Muziekgezelschap Fanfare Venlo

**Zondag 9 november, 10.00 uur**

*Viering van breken en delen*

Voorg.: Piet Linders  
Assist.: Hannie en Bert Kort en Erna Schreurs  
Muziek: Jk-koor

**Woensdag 12 november, 19.15 uur**

*Taizégebed*

Voorg.: Taizéwerkgroep

Muziek: Taizélieden

*Aansluitend koffie*

**Zondag 16 november, 10.00 uur**

*Spiritualiteitsviering*

Voorg.: Spiritualiteitgroep

Muziek: Piet Hegger

**Zondag 23 november, 10.00 uur**

*Eucharistieviering*

Voorg.: Piet Giesen

Assist.: Leo Verbeek

Lector: Marije Vola

Muziek: jongensband Jens, Bram en Tino

**Zondag 30 november, 10.00 uur**

1<sup>e</sup> zondag van de advent

*Viering van breken en delen  
met bezoek van Sinterklaas*

Voorg.: Truus van der Heijden

Assist.: Henneke Roox

Lector: Gonnie Geurts

Muziek: Baer Traa

**Zondag 7 december, 10.00 uur**

2e zondag van de Advent

*Eucharistieviering*

Voorg.: Piet Giesen

Assistent: Sabine Wenekers

Lector: Peter Verhoeckx

Muziek: Jk-koor

**Woensdag 10 december, 19.15 uur**

*Taizégebed*

Voorg.: Taizégroep

Muziek: Taizéliederen

*Aansluitend: koffie drinken*

**Zondag 14 december, 10.00 uur**

3e zondag van de Advent

*Viering van breken en delen*

Voorg.: Piet Linders

Assist.: Hannie, Erna en Bert

Muziek: Jk-koor

**Zondag 21 december, 10.00 uur**

4e zondag van de Advent

*Viering van breken en delen*

Voorg.: Hub van den Bosch

Assist.: Dries Verhoeckx

Lector: Marjo Bongers

Muziek: fam. Bakokimi

**Dinsdag 23 december, 17.00 uur**

*Kerstviering dak- en thuislozen*

Voorg.: Hub van den Bosch en  
Mieke Verkoeijen

Muziek: *nog niet bekend*

**Woensdag 24 december, 18.00 uur**

*Kerstavond Familie-Kerstviering  
breken en delen*

Voorg.: Truus v.d. Heijden en Piet  
Linders

Assist.: Gonnie Geurts en  
Henneke Roox

Muziek: pianospel met kerstliede-  
ren

**Woensdag 24 december, 22.00 uur**

*KERSTNACHT - Eucharistieviering*

Voorg.: Piet Giesen en Hub van  
den Bosch

Assist.: Henk Pijnenburg

Lector: Max Görtjes

Muziek: Jk-koor + JK Big Band

**Donderdag 25 dec. 10.00 uur**

*1e KERSTDAG - Eucharistieviering*

Voorg.: Piet Giesen , Truus v.d.  
Heijden, Piet Linders

Assist.: Leo Verbeek

Lector: Marije Vola

Muziek: Triple Quartet

**Vrijdag 26 december, 10.00 uur**

*2e KERSTDAG - van breken en delen*

Voorg.: Hub van den Bosch

Assist. Henk Pijnenburg

Lector: Marjo Bongers

Muziek: Jk-koor

**Zondag 28 december, 10.00 uur**

*Viering van breken en delen*

Voorg.: Truus van der Heijden

Assist.: Henneke Roos

Lector: Gonnie Geurts

Muziek: Louise van den Brand

**Woensdag 31 december, 19.00 uur**

*OUDJAARSDAG - Gebedsdienst*

Voorg.: Hub van den Bosch

Assist.: Peter Verhoeckx

Lector: Hermenke Bexkens

Muziek: Ingrid Reinhoud

**Donderdag 1 jan. 2015, 11.00 uur**

*NIEUWJAARSDAG*

Voorg.: Hub van den Bosch+

Truus van der Heijden

Assist. Dries Verhoeckx

Lector: Marije Vola

Muziek: Jk-koor

**Zondag 4 januari 2015, 10.00 uur**

*Eucharistieviering*

Voorg.: Pastoraal Team

Assist.: Henk Pijnenburg

Lector: Peter Verhoeckx

Muziek: Jk-koor

Aansluitend: Nieuwjaarsontmoeting

---

## verjaardagen in november

---

7 nov.	Bryan van Neer	<i>communicant 2014</i>
10 nov.	Bert Kort	<i>Liturgie-overleg, Liturgiewerkgroep</i>
13 nov.	Dorothe Ezendam	
14 nov.	Marina Nelissen	
24 nov.	Ans van Zuylen	
27 nov.	Marjo Bongers	<i>lector</i>
30 nov.	Etty Lahaye	

*onze hartelijke gelukwensen*

---

## wereldmissiemaand - collecte

---

De opbrengst van de collecte voor de mensen in Myanmar waar we in de Wereldmissiemaand oktober 2014 aandacht voor vroegen bedroeg: 115,00 euro.

Dank voor uw bijdragen hieraan!

*Hub van den Bosch*

# allerheiligen - allerzielen

---

## Heiligen

Heiligen worden schaars.

't Is ook moeilijk om ze te herkennen.

Dat gebeurt meestal na hun dood,  
net als bij kunstenaars.

Helden zijn gemakkelijker te herkennen.

Ze hebben hun voetbalclub tot boven aan de ranglijst geschopt  
of sterke staaltjes met racefietsen en dergelijke uitgehaald,  
om van oorlog maar te zwijgen...

Onlangs las ik drie kenmerken van heiligen.

Ten eerste zien heiligen hun eigen fouten.

Dat is mooi, ze hebben ze dus.

Dat geeft de burger moed.

Ze proberen vervolgens niet iets te worden door prestaties,  
maar ze nemen het leven aan als een gift van God.

Dat lijkt gemakkelijker dan het is.

Moet u eens proberen.

't Geeft in ieder geval een grote en goede rust.

En ze weten te dienen.

Dat laatste is misschien het moeilijkste,  
hoe vol we er de mond ook van hebben.

Echt dienen.

Niet 'om het een of ander', maar belangeloos.

Er stond nog iets bij.

Dat noem ik het laatst.

Ze leven in een voortdurende behoefte aan genade.

Dat laatste zal wel hun diepste geheim zijn.

## Allerzielengedachte

Als je van iemand houdt  
en je bent van hem gescheiden  
kan niets de leegte van zijn afwezigheid vullen;  
je moet dat niet proberen  
je moet eenvoudig aanvaarden en volharden.  
Dat klinkt heel hard  
maar is ook een grote troost  
want zo lang de leegte werkelijk blijft,  
blijf je daardoor met elkaar verbonden...  
hoe mooier en hoe rijker  
de herinneringen des te moeilijker de scheiding...  
de mooie herinneringen zijn een kostbaar geschenk  
dat je altijd meedraagt  
als een verborgen schat ...

*Dietrich Bonhöffer*

## film “Lourdes”

---

*donderdag 30 oktober*

Donderdag 30 oktober wordt de film 'Lourdes' van de Oostenrijkse regisseuse Jessica Hausner (2009) vertoond. De film volgt de aan een rolstoel gekluisterde Christine, die een wonderlijke genezing ervaart.

De jonge Christine lijdt aan multiple sclerose en heeft het grootste gedeelte van haar leven in een rolstoel doorgebracht. Hoewel ze niet gelovig is, hoopt ze in het Franse bedevaartsoord Lourdes op een miraculeuze genezing.

De indrukwekkende beelden onderstrepen in bijzondere zin de hoop, maar ook de teleurstellingen herkenbaar in elk mens. Tegelijk onderstrepen ze de schoonheid van stilte, tradities en wonderbaarlijke gebeurtenissen.

Aansluitend zal er gelegenheid zijn om met elkaar over de film na te praten.

***Aanvang 20.00 uur Jongerenkerk Venlo. Entree vrij.***



# zondag 2 november

---



## Allerzielen en Allerheiligen in de Jongerenkerk Venlo

Op zondag 2 november  
zullen we in de viering van breken en delen om 10.00 uur  
allen gedenken  
die staan opgeschreven in het Boek van de Gemeenschap  
en overleden zijn  
tussen 3 november 2013 en 3 november 2014.

Voor allen zullen we een licht ontsteken.  
Wij nodigen u, als familie van hen die overleden zijn, uit aanwezig te zijn  
om voor uw dierbare DAT licht te ontsteken.

Met zo'n eenvoudig gebaar willen we  
behalve stilstaan bij het verlies van de dierbare  
ook om kracht en steun vragen voor u en allen die achterbleven  
en die het verlies een plek dienen te geven in hun leven,  
een leven zonder hen die gestorven zijn.

Allen van harte welkom in deze toch altijd speciale viering  
op zondag 2 november.

Nacht der Zielen  
Zondag 2 nov.2014



**Water van ooit  
naar later...**



## **Nacht Der Zielen 2014: 'Water, van ooit naar later...'**

Op **zondag 2 november** a.s. vindt de 11e editie van de Nacht der Zielen plaats. Het is de tijd van Allerheiligen/Allerzielen. In het programma wordt op eigentijdse wijze stil gestaan bij verlies en afscheid nemen.

Rondom dierbaren, maar evenzeer van het afscheid nemen van vitaliteit en levensvreugde.

Elk mens wordt omgeven door water geboren. Al het leven wordt op enig moment uit de levensstroom opgetild en met het heengaan weer teruggenomen. Niemand kent het begin of het einde. Leidraad door het programma is het motto 'Water, van ooit naar later' en wordt vormgegeven aan de hand van de grote stromen op onze aarde.

Aan het programma wordt medewerking verleend door Vocalgroup In the Mood o.l.v. Marianne Maessen-Scherjon, solist Piet Hegger (gitaar en zang), Indiase dansgroep Dendron College o.l.v. Ingrid Veldpaus en violiste Bente Peters.

Aanvang 19.30 uur Jongerenkerk Venlo (kerk open om 19.00 uur).  
Entree vrij.

50  
jaar  
1965 - 2015  
Jongerenkerk  
Venlo

25  
jaar  
1989 - 2014  
't Groenewold

*De verbannekerk onderweg*

# PROF. DR. PETER NISSEN

theoloog en hoogleraar kerkgeschiedenis



Zaterdag

8 NOVEMBER

Jubileumlezing



## OVER KERK IN DE HUIDIGE SAMENLEVING

15.00—18.00

Jongerenkerk Venlo (Minderbroedersstraat)



# lezing prof. dr. Peter Nissen

---

*zaterdag 8 november*



In het kader van 25 jaar stg. 't Groenewold en 50 jaar stg. Jongerenkerk Venlo zal op zaterdag 8 november de 1e van een drietal lezingen plaatsvinden in het jubileumprogramma.

Prof. dr. Peter Nissen zal op deze dag het spits afbijten.

Peter Nissen is in het Limburgse en in de katholieke kerk geen onbekende. Vaker heeft hij gebeurtenissen en ontwikkelingen in de Kerk vanuit zijn professie als kerkhistoricus met commentaar voorzien.

In de lezing zal hij, zo is hem gevraagd, als theoloog en hoogleraar kerkgeschiedenis vanuit de drieslag Zien-Oordelen-Handelen het fenomeen Jongerenkerk Venlo vanuit een kerk-historisch perspectief benaderen. Hij zal echter niet alleen maar terugkijken in de tijd maar, zo hebben we hem voorgelegd, ook een toekomstperspectief, wederom als kerkhistoricus trachten te schilderen. In het kielzog daarvan zal hij hierbij ook stichting 't Groenewold als Centrum voor Kerk en Samenleving meenemen. Prof. dr. P. Nissen is in het Limburgse geen onbekende persoonlijkheid. Afkomstig uit Swalmen en woonachtig in Nijmegen verschijnt hij regelmatig op de Limburgse tv, maar ook landelijk geniet hij als kerkhistoricus grote bekendheid. Onlangs was hij nog in het nieuws door zijn overstap naar de Remonstranten. We verwachten hem kennende dat het een boeiende lezing wordt waarin verleden, heden en toekomst een plaats krijgen.

**ZATERDAG 8 NOVEMBER 2014**

**LEZING PETER NISSEN**

**INLOOP: 14.30 UUR**

**AANVANG LEZING: 15.00 UUR**

**AFSLUITING 18.00 UUR**

**LOCATIE: JONGERENKERK VENLO (Minderbroedersstraat 1 te Venlo)**

**ENTREE: vrije gift**

<b>50 jaar</b> 1965 - 2015 't Groenewold <i>In verbondenheid onderweg</i>	Jongerenkerk Venlo	<b>oktober/november 2014</b> 30-10 Film "Lourdes" 2-11 Nacht der Zielen 8-11 Lezing Prof. Dr. P. Nissen <b>Jubileumartikelreeks:</b> <b>50 cent voor 50 jaar JK Venlo:</b> .....meer dan zondag 10.00 uur <b>meer informatie: <a href="http://www.jkvenlo.nl">www.jkvenlo.nl</a></b> <b>giften: NL12ABNA0414143299</b>
	1989 - 2014 <b>25 jaar</b>	

**november 2014**

**Henk Linders**

*Henk Linders als begeleider gespreksgroep rouwverwerking bij 't Groenewold.*

Mij is gevraagd om iets te vertellen over mijn inzet voor de samenleving als begeleider rouwverwerking.

In 2000 heb ik bij 't Groenewold aangeklopt met de vraag of ik actief zou kunnen worden als begeleider voor rouwgroepen. Kort daarna startte 't Groenewold met een opleidingstraject. Met een achttal mensen, ik was de enige man, hebben we een interne opleiding gevolgd die gegeven werd door drs Roel Hekking.

Mijn eerste rouwgroep heb ik gedaan in 2002 samen met Carolien. Het was erg spannend om te doen maar wij hadden onze zaakjes goed voor elkaar en de deelnemers waren tevreden over wat zij hadden ervaren en geleerd over zichzelf.

In 10 bijeenkomsten wordt stil gestaan bij ieders verhaal, ervaringen met het verlies en de rouw. In de eerste jaren hadden we redelijk wat structuur, maar na verloop van tijd blijkt de structuur vooraf minder belangrijk. Belangrijk blijkt vooral dat de deelnemers, lotgenoten, hun verhaal en ervaringen met elkaar kunnen delen. Vaak is er binnen hun dagelijkse leven minder tijd en ruimte om hun ervaringen en verdriet uit te spreken naar familie, vrienden, kennissen.

De gespreksgroep biedt een veilige setting waar intieme emoties gedeeld kunnen worden, emoties die soms ook moeilijker in de dagelijkse kring aan bod komen.

Het ervaren verdriet komt steeds op een andere wijze iemands leven binnen... soms zie je het aankomen, bijv. als het sterven komt na een lang ziekbed, maar soms komt het ook geheel onverwachts, bijv. bij een plotselinge dood door een ongeluk of hartstilstand.

Hoe je met verlies omgaat is mede afhankelijk van je eigen persoonlijkheid, je leefsituatie en je levenservaring. Hoe ben je vroeger omgegaan met groot en klein verlies. Je leven verandert enorm, familieverbanden veranderen, je netwerk verandert. Er ontstaat een grote leegte die niet zomaar opnieuw ingevuld kan worden. De leegte toelaten, het verdriet toelaten doe je veelal door dit te delen in je eigen kring... maar wat doe je als je dit niet hebt geleerd....?

Vroeger was de opvang meer vanzelfsprekend, als je rouwde was dat ook zichtbaar door de zwarte kleding die iemand droeg. Ook de buurt had in die tijd een belangrijke rol en taak bij het begraven: de kist werd gedragen door buurtgenoten.

Een logische vraag is waarom ik dit werk doe. Ik denk dat het te maken heeft met mijn eigen onverwerkte rouwervaringen. Hierdoor ben ik op zoek gegaan naar de bron hiervan in mezelf. Via de 2-jarige opleiding spirituele therapie aan de Leonardushoeve in Belfeld kwam ik uit bij "onverwerkt" verdriet (unfinished business zoals Elisabeth Kübler-Ross dit noemt). O.a. betreft dit 2 kinderen die kort na de geboorte zijn gestorven, maar ook de ervaring van het doden van een ziek varkentje in mijn jeugd op het erf van een boerderij waar ik een stille getuige van was. Bijzonder was in ieder geval dat ik mijn scriptie voor mijn sociologieopleiding gewijd heb aan het thema euthanasie.

Als rouwbegeleiders hebben we in de loop der jaren ook diverse cursussen gevolgd om onze taak verder te verdiepen. Ik doe dit werk voor de medemens met veel liefde en plezier... ik leer ook veel van de deelnemers en merk dat zij na 10 bijeenkomsten vaak weer iets van de spanning hebben kunnen loslaten en ruimte hebben kunnen maken om de draad van hun leven weer op te pakken. Zij ontdekken iets van de krachten die elke

mens in zich heeft om met moeilijke situaties te kunnen omgaan. Er ontstaat weer een nieuw levensperspectief... dat geeft mij veel voldoening... daarom doe ik dit werk met plezier en liefde. Het mysterie van de mens in onze schepping en zijn betekenis voor de ontwikkeling van de mensheid wordt daarmee iets helderder.

## **nieuwe kerstkaart 2014**

---

# **HERHAALDE OPROEP**

Beste Jongerenkerk(bezoek)ers,

Elk jaar een kerstkaart. Waar voorheen Leo Brueren er voor zorgde dat er een kerstkaart was, hebben we dat de afgelopen twee jaar zelf gedaan. Voor de kerstkaart 2014 willen we JULLIE creativiteit aanspreken EN jullie in de gelegenheid stellen om ZELF een kerstkaart te ontwerpen. Deze moet begin november klaar zijn, zodat we een keuze kunnen maken op het Breed Overleg van 9 november.

Eisen:

- Formaat a5 dubbelzijdig
- Ruimte om er zelf nog een boodschap op te kunnen schrijven
- Niet te druk! (teveel beelden e.d. er op)

DUS: spreek je creativiteit aan en doe mee!

Je kunt jouw inbreng voor 7 november mailen naar:

[jongerenkerkvenlo@hetnet.nl](mailto:jongerenkerkvenlo@hetnet.nl)



# breed overleg

zondag 9 november



## uitnodiging

Beste ALLEMAAL,

Op zondag 9 november aansluitend aan de viering van 10.00 uur in de Jongerenkerk begint om 11.00 uur een Breed Overleg.

Het is een goed gebruik om in het voorjaar en het najaar met elkaar te kijken waar we staan en wat er speelt in onze Jongerenkerk en dat met elkaar te delen.

De activiteiten voor het 50-jarig bestaan lopen volop en wellicht is het goed om iedereen bij te praten over wat er de komende maanden nog te gebeuren staat.

### Agenda:

- 1: Welkom (11.00 uur) - *door de voorzitter Henk Pijnenburg*
- 2: 50 jaar Jongerenkerk Venlo. - *Kort vertellen wat er de komende maanden staat te gebeuren in het programma.*
- 3: PR - *Max Görtjes ligt de pr rond het jubileum toe.*
- 4: Financiële zaken - *Toelichting door Harry van Heijst.*
- 5: In gesprek met elkaar
  - Eerste reacties op gebruik beamer en scherm
  - Op- of aanmerking op programma 50 jaar JK Venlo
  - Andere zaken rond reilen en zeilen van de Jongerenkerk Venlo
- 6: afsluiting door de voorzitter Henk Pijnenburg (12.00 uur)

*Henk Pijnenburg  
Hub van den Bosch*

# de Sint in de Jongerenkerk

---

zondag 30 november



Op zondag 30 november, de 1e zondag in de Adventstijd, zal Sinterklaas de Jongerenkerk Venlo bezoeken. Ondanks alle discussies over Sinterklaas en Zwarte Piet zal Sint bij ons vergezeld zijn van Zwarte Piet. We vinden het fijn dat de Goedheilig Man dit jaar weer tijd gevonden heeft onze Jongerenkerk aan te doen.

We hopen dan ook dat veel grote, maar vooral ook kleine mensen aanwezig zullen zijn om de Goedheiligman welkom te heten in ons midden.

We hebben al beluisterd dat we in deze viering ook een eerste kennismaking hebben met de communicanten van 2015, die dan samen met hun ouders ook aanwezig zullen zijn. Wij vinden dat heel gezellig en Sinterklaas, de grote kindervriend, ook.

Het thema in deze viering zal aansluiten bij de adventsactie van Solidaridad over SUIKERRIET. De focus ligt er met name op kinderen een toekomst te geven door hen een opleiding te laten volgen. Dit sluit aan bij onze Vastenactiecampagne 'Geef kinderen een kleurrijke toekomst'.

Op een kindvriendelijke wijze zal het thema uitgewerkt worden en Sinterklaas, die veel chocolade uitdeelt in deze dagen, zal daar wat goede woorden over spreken tot groot en klein. Dit omdat in chocoladeletters ook suiker verwerkt zit en hopelijk is dat EERLIJKE SUIKER die milieu-, maar bovenal mensvriendelijk geproduceerd is..

Of je nu groot of klein bent, het sinterklaasfeest is er voor iedereen. Weet dus: ook jij bent welkom!

*De goede Sint en zijn trouwe medewerker Zwarte Piet*

# een roze bril

---

Het zonnetje schijnt en het is buiten 16 graden als ik dit schrijf. Alle reden om optimistisch te zijn en een roze bril op te zetten.

We zeggen wel: door een roze bril kijken, maar wat zie je dan eigenlijk? Duidelijker wordt het met een fel gele zonnebril, U kent ze wel. Als je zo'n ding opzet, ligt plots alles onder een gele deken. Dingen die blauw zijn, worden groen. Rood wordt oranje en grijs wordt geel. Maar dan komt het vreemde. Na een tijdje zie je geen geel meer. Blauw is weer blauw en grijs is weer grijs. Is het ons geheugen dat ons laat zien wat we denken te zien, of passen de ogen zich aan? Ik weet het niet. Het is ook minder belangrijk.

Ik vraag me wel af hoe het mogelijk is, dat onze maatschappij van christelijk in de 60-er jaren tot nu zo'n enorme ommezwaai heeft gemaakt, naar neo-liberaal van ikke en nog eens ikke en jij dan heel veel later. Hebben we allemaal zo'n gekleurde bril opgezet, dat we de veranderingen gewoon vonden? De veranderingen op ethisch gebied zijn nog ingrijpender en ze zijn nog nooit zo snel en zo geruisloos gegaan. Voor zover ik weet, is zo'n verandering in zo'n korte tijd nog nooit voorgekomen. Goed, ik weet wel, dat na een lange periode van stabiliteit er in de 60-er jaren een inhaalrace zou komen, maar dat die zo snel en zo ingrijpend zou zijn, was niet te voorzien.

Ik hoop dat U weet, dat ik allermist conservatief ben en onder geen voorwaarde terug wil naar het oude. Ik verbaas me alleen over het gemak, waarmee de grote massa en ik ook die ingrijpende veranderingen hebben geaccepteerd. Als voorbeeld: In de jaren 60 werd in Oost-Duitsland abortus toegestaan en een van de grootste West-Duitse kranten had met chocoladeletters de tekst: Ist das bei Ihnen kein Mord, Herr Ulbricht? En nu? Een groot stuk van onze moraal is veranderd, op z'n kop gezet en niet alleen abortus. Het leven, zowel het begin, als het einde lijkt maakbaar. De media doen alsof er geen grenzen meer zijn en dat is maar één voorbeeld.

Nogmaals, ik spreek hier geen oordeel uit over deze veranderingen. Dat moet iedereen voor zichzelf bepalen. Het verbaast me alleen nog steeds, dat het zo vanzelf, zo gemakkelijk en zo snel gegaan is. Alsof niemand heeft nagedacht over de gevolgen, alsof we allemaal dezelfde gekleurde bril droegen (en misschien nog dragen).

Het leuke is, dat, wanneer je die gele bril na een aantal uren afzet, alles plots blauw is. Grijs wordt blauw en geel lijkt groen, Pas na een tijdje komt de oude kleur weer terug. Moeten we onze bril niet eens afzetten om zo alles weer in de juiste verhouding en kleur te zien? Het zou misschien verhelderend werken !..... Ook voor mij !

*Paul*

## samen ontbijten

---

Beste allemaal,

Er is weer een nieuwe datum gepland voor het gezamenlijk ontbijten:

**zaterdag 15 oktober 2014 om 10.00 uur  
bij het Ruitercafé Leurs.**



Iedereen is welkom, echtparen of alleenstaanden.

Uiteraard ook mensen van buiten de Jongerenkerk zijn van harte welkom.

Indien jullie belangstelling hebben, ben je van harte welkom.

**VANTEVOREN AANMELDEN HOEFT NIET MEER! JE KUNT GEWOON NAAR  
LEURS KOMEN!**

Het ontbijt bestaat uit 2 pistolets, divers beleg, gekookt eitje, bekertje vruchtenyoghurt en onbeperkt koffie en thee.

De totale kosten bedragen € 4,50

Ik zie jullie graag tegemoet! Hartelijke groet,  
*Marjo Bongers*

# geslaagde concerten

---



## **Mooi concert Vocalgroup Joy en Jeugdharmonie Venlo.**

Op zondag 5 oktober 2014 hield Vocalgroup Joy een concert in de Jongerenkerk Venlo. Ze deden dat in samenwerking met de Jeugdharmonie Venlo.

Een bijzondere combinatie. Het concert van Joy bestond uit twee delen. Het eerste deel was hun concert en in het tweede deel kon het publiek meezingen in het mee-zing gedeelte.

Zo'n 100 mensen genoten van deze middag en we hopen Joy snel weer in de Jongerenkerk te mogen verwelkomen.

## **Geslaagd concert ter gelegenheid van 40 jarig bestaan van Tourdion.**

Op zaterdag 11 november hield Tourdion een geslaagd concert b.g.v. hun jubileum.

Begeleid door instrumentalisten maar meestal a capella brachten zij tal van middeleeuwse muziekstukken ten gehore.

Daar tussenin zaten ook enkele instrumentale nummers. Het geheel werd begeleid door een powerpoint en aan elkaar gepraat door de gastheer René van Lier.

Een kleine 100 bezoekers hebben genoten van een fantastisch concert. Tourdion, van harte proficiat!



**50**  
jaar

1965 - 2015

Jongerenkerk  
Venlo

1989 - 2014

**25**  
jaar

't Groenewold

*In verbondenheid onderweg*

**Het kerstgebeuren vertaald naar  
deze tijd. Met als rode draad  
"De Lichtweg" van  
Hein Walter"**

**zondag  
28 december  
20.00 u.**

# "KERSTZINNIG"

nen  
**m.m.v.  
Triple Quartet  
JK Koor  
en oud-koorleden.**

Als mens erkend en herkend worden, in alle vrijheid jezelf zijn en worden. Als we de incarnatie van de Mensenzoon serieus nemen, zou je kun-

zeggen dat we al werkende aan het geven van een gezicht aan de mens het gezicht van God ontdekken.

# adventsaktie 2014

---

## OP WEG NAAR EERLIJKE SUIKER

*De jeugd (heeft) geeft de toekomst*

*Jonge boeren zorgen voor verandering die er toe doet*

De jeugd heeft de toekomst. Het is een veelgehoorde uitspraak, die misschien wat clichématig aandoet. Toch is de boodschap helemaal raak. Of zou dit in ieder geval zo moeten zijn. Miljoenen jongeren op deze wereld vragen zich regelmatig af of zij eigenlijk wel een toekomst hebben. Toch zijn zij het die kunnen zorgen voor verandering die er toe doet.



Wilt u hen daarbij helpen? **Solidaridad** helpt boeren bij het verduurzamen van hun landbouwmethodes om zo de kwaliteit en het volume van hun oogst te verbeteren. Lokale partners trainen de boeren om deze doelen te realiseren. Dit leidt tot methodes die beter zijn voor het milieu, voor de boer en zelfs voor de hele gemeenschap. Initiatiefrijke, ambitieuze boeren, die veranderingen durven door te voeren, spelen een belangrijke rol binnen de projecten van **Solidaridad**. Dit zijn meestal jonge boeren. Soms is het moeilijk om de touwtjes uit handen te geven. Met name in tradities waar leeftijd gelijk staat aan wijsheid, moet er behoorlijk wat overwonnen worden om de jeugd de kans te geven het voortouw te nemen. Wanneer jongeren echter in staat gesteld worden om in hun eigen gemeenschap een toekomst op te bouwen, komt dat hele dorpen ten goede. Een betere oogst van één boer stimuleert anderen om mee te bewegen. Iedereen profiteert van de opgedane kennis, inkomsten gaan omhoog, kinderen kunnen naar school en er komt geld voor gezondheidszorg. Helpt u mee om jonge boeren de kans te geven het verschil te maken? We nodigen u van harte uit om de steun voor ons werk in uw eigen geloofsgemeenschap te versterken.

## **NIEUWE ACTIEVORMEN**

### **Kom in actie met [justgiving.nl](http://justgiving.nl)**

In Nederland zijn MENSEN, OUD EN JONG, vaak bereid om zich in te zetten voor een goed doel. Met creatieve ideeën en tomeloze energie kunnen we het verschil maken. Daarvoor is **Solidaridad** begonnen met **JUSTGIVING**. Maarten van Leeuwen bijvoorbeeld, rende de 10 kilometer tijdens de Singelloop van Utrecht om geld in te zamelen voor suikerriekappers in Nicaragua. Hij vroeg vrienden, familie en collega's om hem te sponsoren via zijn eigen actiepagina op [Justgiving.nl](http://Justgiving.nl). Met zijn actie probeerde hij minimaal €1000,- op te halen voor Solidaridad.

#### ***Feestje?***

Vier uw verjaardag of trouwdag een jaartje niet voor uzelf, maar voor het goede doel. Vraag mensen geen cadeaus mee te nemen, maar geld over te maken op uw feestelijke actiepagina.

#### ***Lopen***

Daag uzelf uit en loop 5, 10 of misschien wel 20 km om geld op te halen voor uw goede doel. Laat u sponsoren per kilometer.

#### ***Fietsen***

Doe dan mee aan een fietsevenement en leg zoveel mogelijk kilometers af voor het goede doel.

#### ***Teamprestatie***

Organiseer met uw (voetbal-, korfbal-, basketbal-, volleybal- of trefbal-) team een benefietwedstrijd voor het goede doel. Vraag de supporters een bedrag per doelpunt te doneren aan jullie gekozen doel.

#### ***Diner***

Organiseer een diner en laat u sponsoren per gang.

Voor meer informatie neemt u contact op met Anne-Katrien Denissen via [anne-katrien.denissen@solidaridad.nl](mailto:anne-katrien.denissen@solidaridad.nl) of 030-2720313.



# rituelen

*Er is behoefte aan rituelen, ook in onze moderne samenleving. Waar het oude niet meer voldoet wordt creatief naar nieuwe vormen gezocht. Piet Korse mhm houdt zich al vele jaren bezig met het bestuderen van Afrikaanse spiritualiteit en rituelen en heeft daarover ook gepubliceerd. Hieronder presenteert hij enkele gedachten over dit fascinerende onderwerp.*

In Afrika komen we een overvloed aan rituelen tegen.

Die rituelen dragen een eigen spiritualiteit in zich die ons bewust maakt van de eenheid tussen de zichtbare en de onzichtbare wereld.

Voor de Afrikaan is een traditioneel ritueel een sacrament, een plaats van ontmoeting met de voorou-

ders, waar contact met hen tot stand komt, waar de voorouders weer tot leven komen, wanneer zij voelbaar aanwezig zijn, waar hun geestkracht wordt meegedeeld en waar zij zorgen en angsten van hun nageslacht wegvegen.

Een ritueel verbindt ons vaak met geestelijke, hogere machten op een speciale en intense manier. Een ri-



tueel verbindt ook mensen onderling in een gemeenschappelijke viering. Rituele vieringen vinden plaats wanneer er zich een noodzaak aandient. Dit kan zijn om van een hogere macht bescherming te verkrijgen tegen ziektes, betoveringen, bezetenheid, kwade geesten of om hen te bedanken voor verkregen gunsten. Deze vieringen vinden plaats in tijden van vreugde of verdriet: tijdens oogstfeesten, bij huwelijken, geboortes, mannelijke of vrouwelijke besnijdenis, het aanbrenge van tatoeages, initiaties, na een dodelijk ongeval of moord, oorlog, verandering in leiderschap, bij het begin van een nieuw seizoen of bij volle maan zoals heksen dat doen. Zij geloven immers dat de maan een belangrijke invloed op ons heeft. Vaak houden zij hun rituelen in een cirkel en waken zij gebruik van stenen, vuur en rook, zoals ook in de katholieke kerk met wierook gebeurt.

Een ritueel is een handeling waarbij vaak een bepaalde sociale identiteit verworven of bevestigd wordt zoals bij het sluiten van een huwelijk. Door het huwelijksritueel verwerven de man en de vrouw de status van een getrouwd echtpaar. Tevens wordt het publiek zich bewust van de veranderde sociale situatie. Zo verwerft het ritueel een sociale dimensie. Het ritueel brengt mensen ook in beweging en bewerkstelligt

een eenheid onder de aanwezigen. Rituelen zijn belangrijk tijdens de kritieke momenten van het leven: geboorte, volwassen worden, huwen, kinderen krijgen en sterven.

Rituelen zijn voor de Bantoe heilige en heiligende gebeurtenissen en ervaringen waar, zoals ik zei, een verbinding met de voorouders tot stand komt, waar men daarom het schoeisel uit moet trekken. Je mag niet geschoeid de rituele hut van de sjamaan binnentreden. Ook de dans is heilig, ook daar komt contact met de voorouders tot stand. Daarom met of zonder trance danst men op blote voeten.

Een rituele viering is niet het exclusieve eigendom van de christelijke kerken. Overall, bij alle volkeren, treffen we rituelen aan. In rituelen worden de deelnemers meegenomen naar een werkelijkheid die dieper ligt dan de slechts zichtbare. Die werkelijkheid ligt ergens in ons diepste zijn opgeslagen.

Een ritueel kan ons raken zoals woorden dat meestal niet vermogen. Voor even worden we door het ritueel meegenomen naar het Beloofde Land waar we nog net niet binnen mogen gaan.



Contact, verbinding met, verbondenheid met de grond en dus met de voorouders en met de leden van de clan wordt gezocht en ervaren. Dat zijn heilige momenten, heilige plekken, heilige ervaringen, heilige gebeurtenissen. Energiestromen komen op gang, worden ervaren, meegedeeld en doorgegeven. Krachtvelden ontstaan en blijven nagloeien.

Ook tijdens onze christelijke erediensten zijn we ons bewust van de tegenwoordigheid van een goddelijke aanwezigheid of we verlangen daarnaar. Zei Jezus niet: "Ik en de Vader zijn één"? Maar vaak ervaren we niet dat we verbonden zijn met

de 'wereld' waarin we leven. Onze religiositeit is individualistisch geworden. In de Afrikaanse spiritualiteit is die verbinding met de clan heel helder. Dat is juist de reden van het ritueel: de aanwezigheid van de voorouders wordt werkelijk ervaren in het hier en nu. En die tegenwoordigheid beïnvloedt de uitvoering van het ritueel: de taal is direct, informeel en persoonlijk. De omstandigheden bepalen de toon van de taal. Die voorouders zijn veelal de overleden grootouders, broers, zussen, vredestitelers of genezers.

Rituelen kunnen een diepe psychologische uitwerking ten goede of

ten kwade bewerkstelligen, want men gebruikt een ritueel om iets nieuws te beginnen, iets af te sluiten, om een verzoening tot stand te brengen met de voorouders of met

leeftijdgenoten of om zich een gestorvene te herinneren, een levende te beheksen of juist te bevrijden van externe invloeden.

*Piet Korse mhm*

**UITVAARTCENTRUM  
VENLO - BLERICK**

zekerheid voor een  
waardig afscheid

*vanderLaan*

Een stijlvolle en zorgvuldige  
begeleiding.  
Stemmige opbaar- en  
ontvangstruimten.  
Werkzaam voor alle  
verzekeringen.

1e Graaf van Loonstraat 3, Blerick  
St. Annastraat 59, 5932 BV Tegelen

tel. 077 - 3821464  
tel. 077 - 3735699

***Van Hoogstraten Fietsplus***

Alles op het gebied van rijwielen  
*Gazelle, Batavus, Koga Miyata, Giant, Sparta*

## allerzielen



tekst: Inez Souvereyns

# Zörg um de zörg

De fysiotherapeut kniep d'r tössenoét.  
De logopediste is sprakeloos.  
De podotherapeut zit met krômme tieëne.  
De kno-arts krieg d'r eine brok van in ziene kael,  
    hae veult zich beej de neus genaome.  
De plastisch chirurg wuurt ein oër aangeneid.  
D'n ougarts zuút 't sômber in.  
De neuroloog krieg d'r de zenuwe van.  
De verloskundige zit met de naoweeje.  
De gynaecoloog baart 't zörg.  
D'n uroloog veult aan zien water det 't neet good geit.  
D'n anesthesist is van de zök.  
De cardioloog bekiek 't met blooiend hert.  
De dermatoloog krieg d'r kiepevel van.  
De geriater krieg d'r griés haor van.  
Veur de chirurg sniet 't mets neet miër aan twieë kante.  
De hematoloog wuurt 't blood ônder de naegel oétgehaold.  
De gastro-enteroloog haet d'r ziene boék van vol.  
D'n internis wuurt binnesteboéte gekiërd.  
De diëtiste kin gen pap miër zegge.  
De psychiater sniet 't door de zeel.  
De traumatoloog ergert zich bônt en blauw.  
Veur d'n apothieëker is 't ein bittere pil.  
De tandarts zuut d'r gen gaat miër in.  
Ao jao, en de patiënt?  
Dae is d'r doeëdkrank van.

Frans Theeuwen

*(gevonden in Veldens huis-aan-huis-blad)*

11 november: Sintermerte



# praktische informatie

---

## Pastorale coördinatie

Hub van den Bosch  
Begijnengang 17, 5911 JL Venlo  
077-3515920 // 06-10729578  
(secretariaat JK)

Hub van den Bosch is normaliter op maandagmorgen en vrijdagmorgen vanaf 09.30 uur aanwezig op het secretariaat van de Jongerenkerk. Mocht u Hub daar niet kunnen bereiken of voor dringende zaken op andere dagen nodig hebben dan is hij bereikbaar via telefoonnummer 06-10729578 of per e-mail [boschhgm@home.nl](mailto:boschhgm@home.nl)

## Secretariaat Jongerenkerk

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo  
tel. (077)5515920  
e-mail:  
[jongerenkerkvenlo@hetnet.nl](mailto:jongerenkerkvenlo@hetnet.nl)

## Diaconiefonds

Diaconiefonds Jongerenkerk Venlo  
Info: Lilo Stark  
*voor projecten ver van huis en heel dichtbij*  
NL46ASN0871015617  
o.v.v. renteloze lening of gift.

## Stichting Jongerenkerk Venlo

NL12ABNA0414143299

## Wel-en-Wee-Groep

Aandacht voor elkaar; voor de leuke maar uitdrukkelijk ook de minder leuke dingen van het leven...

informatie aan:

Ton Jacobs tel. 077 - 3870794  
of: Corry Flügggen, 077 - 3510752

## JK - Jouw Kerk

De volgende JK-Jouw Kerk verschijnt op 30 november 2014. Kopij voor dat nummer kan tot en met 21 november aangeleverd worden (via e-mail of schriftelijk) op het Secretariaat van de Jongerenkerk (zie hierboven). Is er iets dat u raakt of dat u onder de aandacht wilt brengen? Dan nodigen wij u van harte uit om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Ook reacties op artikelen zijn welkom.

## gebruik Jongerenkerk

Voor informatie en afspraken inzake het gebruik van de Jongerenkerk belt u met: Martin Huizinga; 077-3512165  
e-mail: [mgm.huizinga@telfort.nl](mailto:mgm.huizinga@telfort.nl)

## JK website

web site JK: [www.jkvenlo.nl](http://www.jkvenlo.nl)  
webmaster: Max Görtjes