

Nieuwsbrief voor medewerkers en bezoekers
januari 2015



JK - JOUW KERK

inhoud

01. Agenda januari - februari 2015
02. Vieringen januari - februari 2015
03. Verjaardagen in januari
04. 2015 - *Hub van den Bosch*
05. Opbrengst ebola- collecte
06. Uitnodiging Nieuwjaarsontmoeting
07. Lezing Erik Borgman - 18 januari 2015
08. Bijdrage van Harry van Heijst in de reeks jubileumartikelen.
10. Samen ontbijten
11. Engelen bestaan
13. In memoriam
 - Léon van den Brand
 - Mw. Annie Hofmeester - Faassen

achterpagina: praktische informatie



JONGERENKERK VENLO

Het verhaal gaat verder ...

elke zondag 10 uur

agenda januari - februari 2015

januari 2015

- | | | |
|----|----------|---|
| 01 | 11.00 u. | JK-viering van Nieuwjaarsdag |
| 04 | 10.00 u. | JK-zondagviering |
| 04 | 11.00 u. | NIEUWJAARSONTMOETING (tot 13.00 u.) |
| 11 | 10.00 u. | JK-zondagviering |
| 14 | 19.15 u. | Taizé-gebedsviering |
| 18 | 10.00 u. | JK-zondagviering in Taizé-stijl |
| 18 | 14.30 u. | LEZING ERIK BORGMAN (tot 18.00 u.) |
| 19 | 15.00 u. | overleg Pastoraal Team |
| 21 | 13.30 u. | bijeenkomst communicanten (tot 15.30 u.) |
| 22 | 20.00 u. | vergadering bestuur JK |
| 25 | 10.00 u. | voorstellingsviering communicanten 2015 |
| 28 | 19.30 u. | bijeenkomst ouders communicanten (tot 21.00 u.) |

februari 2015

- | | | |
|----|----------|---|
| 01 | 10.00 u. | JK-zondagviering |
| 03 | 13.00 u. | bijeenkomst schuldhulpverlening |
| 08 | 10.00 u. | JK-zondagviering |
| 15 | 10.00 u. | JK-zondagviering - <i>Vastelaovesviering</i> |
| 18 | 19.00 u. | Aswoensdag - gebedsdienst |
| 22 | 10.00 u. | JK-zondagviering - <i>1^e zondag 40-dagentijd</i> |
| 23 | 15.00 u. | overleg Pastoraal Team |
| 25 | 13.30 u. | bijeenkomst communicanten 2015 |

Ter inspiratie en bemoediging

Hoe kunnen mensen leren om zonder angst te leven?

Door eerst te leren om mét hun angst te leven.

Francis Lucille

Eerlijk zijn is heel gemakkelijk

als je niet bang bent iets te verliezen.

Nin Sheng

vieringen januari - februari 2015

Donderdag 1 jan. 2015, 11.00 uur

NIEUWJAARSDAG

Voorg.: Hub van den Bosch+
Truus van der Heijden
Assist. Dries Verhoeckx
Lector: Marije Vola
Muziek: JK-koor

Zondag 4 januari 2015, 10.00 uur

Eucharistieviering

Voorg.: Pastoraal Team
Assist.: Henk Pijnenburg
Lector: Peter Verhoeckx
Muziek: JK-koor
Aansluitend: Nieuwjaarsontmoeting

Zondag 11 januari 2015, 10.00 uur

Viering van breken en delen

Thema: samen onderweg: wat doe je op een kruispunt?

Voorg.: Hub van den Bosch
Assist.: Leo Verbeek
Lector: Max Görtjes
Muziek: K.K.I. -koor

Woensdag 14 jan. 2015, 19.15 uur

Taizégebed

Voorg.: Taizégroep
Muziek: Taizéliederen
Aansluitend: koffie drinken

Zondag 18 jan. 2015, 10.00 uur

Taizéviering

Voorg.: leden Taizégroep.
Muziek: samenzang Taizéliederen

Zondag 25 jan. 2015, 10.00 uur

PRESENTATIEVIERING

COMMUNICANTEN 2015

Viering van breken en delen

Voorg.: Truus v.d. Heijden en Hub van den Bosch
Assist.: communicanten 2015
Lectoren: Henneke Roox en Gonnie Geurts
Muziek: Marianneke Lambreghts
(piano)

Zondag 1 februari 2015, 10.00 uur

Eucharistieviering

Voorg.: Piet Giesen
Assist.: Sabine Wennekers
Lector: Peter Verhoeckx
Muziek: JK-Koor

Zondag 8 februari 2015, 10.00 uur

Breken en Delen

Voorg.: Hub van den Bosch
Assist.: Dries Verhoeckx
Lector: Marjo Bongers
Muziek: JK-Koor

Woensdag 11 feb. 2015, 19.15 uur

Taizégebed

Voorg.: Taizégroep
Muziek: Taizéliederen
Aansluitend: koffie drinken

Zondag 15 februari 2015, 10.00 uur

CARNAVALSZONDAG

Viering van breken en delen

Voorg.: Truuj en Peet

Assist.: leden Jocus Toekôms

Muziek: Zoeë is ut laeve

Woensdag 18 febr. 2015, 19.00 u.

ASWOENSDAG

Gebedsdienst

Voorg. Hub van den Bosch

Muziek: cd's/youtube

Zondag 22 februari 2015, 10.00 uur

1e zondag veertigdagentijd

Breken en Delen

Voorg.: Piet Linders

Assist.: Hannie en Bert Kort en
Erna Schreurs

Muziek: Vivian de Wilde

Zondag 1 maart 2015, 10.00 uur

2e zondag veertigdagentijd

Eucharistieviering

Voorg.: Piet Giesen

Assist.: Henk Pijnenburg

Lector: Hermenke Bexkens

Muziek: JK-Koor

verjaardagen in januari

02 Ely Linssen

04 Herman Flüggen

technische zaken

07 Charles van Dril

JK Big Band, trombone

07 Jayden Huygens

communicant 2013

09 Hennie Janssen

13 Hannie Kort

Prisma/liturgie overleg, werkgroep liturgie

18 Liz van den Brand

21 Petra Verhoeckx

bloemengroep, kerststal,

23 Nanske Lahaye

29 Els Bauckman

30 Astrid van den Velden

koorlid

31 Angelique Pijnenburg

dirigent JK-Koor

onze hartelijke gelukwensen

Het jaar 2015 heeft een bijzondere klank omdat het verbonden is met 50 jaar Jongerenkerk Venlo.

Een halve eeuw oud! Halverwege ons jubileumjaar dat we samen dragen met onze zusterorganisatie 't Groenewold op velerlei gebied.

Enkele vragen die zo aan het begin van dit nieuwe jaar door me heen gaan zijn: waar staan we als Jongerenkerk? Waartoe zijn we op aarde? Waar en op welke momenten doen we er toe?

Vragen zo aan het begin van een nieuw jaar waar je niet klip en klare antwoorden op kunt geven - we hoorden dat ook al bij Peter Nissen - maar wel vragen die er toe doen. Vragen om over na te denken, met elkaar te bespreken en die ons op weg kunnen zetten naar de toekomst en richting kunnen geven.

Tijden zijn veranderd. Toen de Jongerenkerk begon in 1965 was de tijd inderdaad anders. Het aantal bezoekers van de diensten van toen kun je en mag je niet vergelijken met de huidige aantallen.. Foto's in ons Voorportaal laten iets van die tijd zien. En er is een tijd geweest dat er met Kerstmis entreekaartjes uitgegeven werden, anders kwam je niet binnen. Je kunt daar met een zekere nostalgie naar terug kijken en terug verlangen. Ik denk echter dat je jezelf voor de gek houdt als je denkt dat die tijd terug komt. De volkskerk is voorbij, dat staat voor mij als een paal boven water.

En ... we mogen best tevreden zijn met wie aanwezig is op zondagmorgen 10.00 uur of op andere momenten dat we samenkomen om het leven te vieren. Het zijn mensen die zich aangetrokken voelen en betrokken voelen bij onze manier van vieren en de boodschap die we uitdragen. Die boodschap die al 50 jaar lang telkens weer klinkt: 'delen wat je hebt, delen wat je bent'.

En ... we doen meer dan alleen die zondagmorgen samen komen. In de JK Jouw Kerk staat maandelijks een artikel van iemand die vanuit de Jongerenkerk betrokken is bij een initiatief in de stad: 't Groenewold, rouwverwerking, Emmaus Feniks, zoals in de afgelopen maanden de revue passeerden.

En ... jaarlijks komen er mensen bij ons voor de doop van hun kind, een huwelijkszegen over hun samen onderweg zijn maar ook voor ... een concert, een optreden, een toneeluitvoering, een maaltijd op de woensdagavond, een kop koffie op zondagmorgen

Zo timmert deze Jongerenkerk al 50 jaar aan de weg.

We staan het begin van een nieuw jaar 2015. We zullen nog enkele maanden een het 'jubelen' zijn in ons jubileumjaar met diverse activiteiten. Soms heb je een jubeljaar nodig om je zegeningen te tellen en energie op te doen voor na dat jubeljaar.

Mag het ons in 2015 gegeven zijn zoveel energie, zoveel inspiratie, zoveel nieuwe indrukken en gedachten op te doen om het schip van de Jongerenkerk goed door dit tweede decennium van de 21ste eeuw heen te loodsen. In die zin wens ik u allen, wens ik ieder die zich bij ons thuis voelt, die bij ons onderdak vindt en waar wij ons bij betrokken voelen, mensen dichtbij huis en mensen ver weg, een zalig, gezegend en bovenal voorspoedig en gelukkig 2015.

Hub van den Bosch

Ebola-collecte

De collecte op zondag 23 november j.l. t.b.v. EBOLA-bestrijding bracht 120 euro op.

We hopen dat dit bijdraagt aan de bestrijding van deze ernstige ziekte die diverse landen in Afrika bedreigt.

Dank voor uw bijdrage.

nieuwjaarsontmoeting

UITNODIGING



Het bestuur en de medewerkers
van de Jongerenkerk Venlo
wensen u
Zalig Kerstmis
en
een gezegend 2015

U wordt van harte uitgenodigd
voor de

Nieuwjaarsontmoeting
op zondag 4 januari 2015
van 11.00 - 13.00 uur
Jongerenkerk Venlo
Minderbroedersstraat 1, Venlo

Lezing Erik Borgman

zondag 18 januari 2015



Prof. dr. E. Borgman zal in zijn lezing in de Jongerenkerk Venlo vanuit zijn discipline, praktische theologie, maar ook als Dominicaan het fenomeen Jongerenkerken bespreken. Ook hij zal dat doen vanuit de drieslag Zien-Oordelen-Handelen. Theologisch gezien neemt de Jongerenkerk Venlo een plaats in bij de theologische ontwikkelingen. Borgman heeft veel onderzoek gedaan in zijn loopbaan naar bevrijdingstheologie, zwarte theologie, feministische theologie en bijzonder en wel passend in de traditie van Jongerenkerk en ook de Jongerenkerk Venlo ook onderzoek naar ideologiekritiek in de theologie. Naast het een plek geven aan het fenomeen 'Jongerenkerken' in het theologisch speelveld zal hij, net als prof. Dr. Nissen, een toekomstbeeld schetsen voor Jongerenkerken. De verbondenheid tussen Jongerenkerk Venlo en 't Groenewold als Centrum voor Kerk en Samenleving zal hier in mee worden genomen. Prof. dr. E. Borgman is een veel gevraagd en begenadigd spreker. Hij zal ons een boeiende lezing voorhouden die ons ongetwijfeld aan het denken zal zetten.

Zondag 18 januari 2015

Lezing Erik Borgman

15.00-18.00 uur

(Inloop vanaf 14.30 uur)

Jongerenkerk Venlo (Minderbroedersstraat 1)

Entree vrij (vrije gift na afloop)



50 cent voor 50 jaar Jongerenkerk Venlo

Jubileumjaarrubriek waarin Jongerenkerkers vanuit hun inspiratie vertellen over hun maatschappelijke inbreng.

Is de Jongerenkerk u ook 50 cent waard?

Jongerenkerk...meer dan zondag 10.00 uur.

Uw bijdrage: JK Venlo, NL12ABNA0414143299



januari 2015

Harry van Heijst

IEDER MENS TELT.....onder dat motto presenteert de Vincentiusvereniging zich in haar publicaties. Een motto dat ik van harte onderschrijf en toen ik eind tachtiger jaren werd gevraagd om ook het penningmeesterschap van de Vincentiusvereniging onder mijn hoede te nemen, hoefde ik daar niet lang over te denken. Het werk van Frederic Ozanam, in de geest van Vincentius a Paulo, dat werd vormgegeven in de armste wijken van Parijs, sluit natuurlijk naadloos aan op de thema's die op de zondagmorgen aan de orde zijn in de (Jongeren)kerk. Het is in vele varianten het in de praktijk brengen van een stuk zorg voor je naaste.

De Vincentiusvereniging bracht en brengt dit in de praktijk door het ledigen van materiële en immateriële nood in individuele gevallen of door hulp aan organisaties, waaronder Vrouwen in de Bijstand, Werkgroep WIA, Stichting Leergeld (gecoördineerd door Peter Verhoeckx, ook van de Jongerenkerk) en Taizé open tafel (aangestuurd door Mieke Verkoeyen, ook Jongerenkerk).

We realiseren korte caravanvakanties via de Stichting Ontspanning en Recreatie en hebben onze (bestuurlijke) bijdrage aan het project Boeken Steunen Mensen en realiseren zo samen met de Rotary Maas en Peel grootse opbrengsten voor jeugd in de derde wereld.

Het meest recente project is het SchuldHulpMaatje-project. In de stuurgroep wordt samengewerkt met de Gemeente Venlo, het Dekenaat Venlo en de Jongerenkerk Venlo, in de persoon van de pastor Hub van den Bosch.

Voor de praktische gang van zaken geef ik namens de initiërende Vincentiusvereniging richting aan het project. Twee coördinatoren, Dan van Dijk en Jac Verheijden, geven ondersteuning aan het team SchuldHulpMaatjes.

Het project werd eind 2011 op verzoek van de landelijke Vincentiusvereniging opgepakt met een introductieavond in de Jongerenkerk Venlo. Al snel bleek er voldoende belangstelling en werd vormgegeven aan een drie-daagse opleiding van wel 10 SchuldHulpMaatjes. Sedert de zomer van 2012 zijn deze aan de slag. Medio 2014 werd een volgende lichter opgeleid en inmiddels werken we in Venlo met 18 maatjes.

We proberen mensen met (dreigende) schuldenproblematiek te helpen met hun administratie, hun inzicht te verschaffen in hun financiële situatie en gaandeweg zelfredzaam te maken. Dat kunnen trajecten van enkele maanden tot meerdere jaren zijn al dan niet in combinatie met professionele schuldhulpverlening of Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

Dankbaar werk, waarbij je merkt dat het hebben van een (SchuldHulp)Maatje al bijdraagt aan het draagbaarder maken van de situatie. Soms zijn de stappen klein en soms weten we in een paar maanden hele grote stappen te maken.

We mochten in de afgelopen jaren ruim 50 personen begeleiden en de vraag blijft groot. De plannen voor de komende jaren staan in de steigers en we hopen te groeien naar een organisatie met 25 SchuldHulpMaatjes met een betaalde (parttime) coördinator. Daarvoor moet nog nog veel werk verzet worden met name op het vlak van de financiering. Grotere fondsen en instellingen zullen worden benaderd om die plannen te realiseren.

Kortom volop werk en het is fantastisch dat ook de Jongerenkerk daarin als organisatie en met personen een rol speelt. Jongerenkerk Venlo, Meer dan zondagmorgen 10.00 uur!

samen ontbijten

Beste allemaal,

Er is weer een nieuwe datum gepland voor het gezamenlijk ontbijten:

**zaterdag 17 januari 2015 om 10.00 uur
bij het Ruitercafé Leurs.**

Iedereen is welkom, echtparen of alleenstaanden. Uiteraard ook mensen van buiten de Jongerenkerk zijn van harte welkom.

Indien jullie belangstelling hebben, ben je van harte welkom.

VANTEVOREN AANMELDEN HOEFT NIET MEER! JE KUNT GEWOON NAAR LEURS KOMEN!

Het ontbijt bestaat uit 2 pistolets, divers beleg, gekookt eitje, bekertje vruchtenyoghurt en onbeperkt koffie en thee.

De totale kosten bedragen € 4,50



Ik zie jullie graag tegemoet! Hartelijke groet,
Marjo Bongers

engelen bestaan

Engelen bestaan en ze staan vroeg op. Tot deze conclusie ben ik al lang geleden gekomen en zelfs de meest kritische theologische opleiding heeft me van deze overtuiging niet af kunnen helpen.

Dat zit zo. Op de middelbare school had ik een geweldige lerares geschiedenis, één van die docenten die hun leerlingen zo weten te fascineren dat die later voor hun vak kiezen. En dat gebeurde ook. Ik ging geschiedenis studeren, haar vak, het mooiste vak dat er is (uiteraard). Ze was overtuigd atheïst en fel anti-klerikaal, zoals men dat in België kan zijn. De verhalen die ze vertelde, waren zo spannend dat we aan haar lippen hingen en de klas niet wilden verlaten toen de bel allang was gegaan en de volgende klas ongeduldig op de gang wachtte. Ik denk dat ze niet eens wist wat ordeproblemen waren. Heel soms vertelde ze iets van haar eigen leven. Een van die verhalen is me altijd bijgebleven, een verhaal over engelen.

In de oorlog waren zij en haar man naar de Ardennen gevlucht met een aantal joodse kinderen die zij hielpen onderduiken. Zij waren neergestreden op een afgelegen boerderij vlakbij Dinant. Na verloop van tijd - het was aan het eind van de oorlog - was het geld op. Geen geld, geen brood. Iedereen wist heel goed dat de kinderen op de boerderij joodse kinderen waren, maar zij werden nooit verraden. De winkeliers uit het nabije dorp hadden het ook niet breed en konden geen krediet meer geven. Het waren harde tijden. Op een avond waren de lerares en haar man de wanhoop nabij. Ten einde raad deden zij iets wat ze nooit gedaan hadden: ze baden tot de God waarvan zij wisten dat Hij niet bestaat. Om brood. De volgende morgen stonden op de vensterbank buiten twee broden. En dat herhaalde zich elke dag tot het einde van de oorlog. Nooit heeft men geweten hoe die broden daar kwamen. Het deed er ook niet toe: ze waren er! De lerares eindigde haar verhaal met: *vous voyez, les anges existent et ces sont des lève-tôt!* (zoals jullie zien, engelen bestaan en ze staan vroeg op).

Geen speld tussen te krijgen.

Volwassen geworden moet ik vaak aan mijn lerares denken. Zoals vanmorgen. Vroeg uit de veren om het land te gaan bepreken, liep ik naar het station langs de prachtige oprijlaan die loopt tussen het centrum en station Amsterdam-Zuid. Op een van de banken die daar staan, woont een zwerver. Tussen maart en oktober slaapt hij daar elke nacht. Alleen in de allerkoudste tijd zoekt hij een warmer onderkomen. Om zeven uur 's ochtends is hij nog in diepe slaap, zijn schamele bezittingen bij zijn hoofdeinde en zijn schoenen netjes naast elkaar voor zijn slaapbank. Nu sjouw ik doorgaans met een togakoffer op wielen die behoorlijk herrie maakt. Een eigenaardig soort van luidruchtige verkondiging. Zodra ik de man op de bank zie slapen, pak ik mijn koffer in de hand. Ik wil hem niet onnodig wakker maken. Wie weet waar hij van droomt. Als ik er dan zeker van ben dat hij slaapt, leg ik mijn treinontbijt in zijn schoenen. Een broodje, een stuk chocola en wat melk. Dit duurt al een tijdje en ik vraag me soms af wat de man denkt als hij ontwaakt en het ontbijt vindt in zijn schoenen. Misschien denkt hij: engelen bestaan en ze staan vroeg op! Ook al geen speld tussen te krijgen. Het enige verschil tussen deze engel en de vorige is dat engelen nu overduidelijk hun boodschappen doen bij Albert Heijn.

Uit het boekje "Mens" van Christiane Berkvens-Stevelinck

**UITVAARTCENTRUM
VENLO - BLERICK**

zekerheid voor een waardig
afscheid

vanderLaan

Een stijlvolle en zorgvuldige
begeleiding.
Stemmige opbaar- en
ontvangstruimten.
Werkzaam voor alle
verzekeringen.

in memoriam



Léon van den Brand

Op maandag 17 november 2014 is geheel onverwacht Léon overleden.

Léon, slechts 53 jaar oud, was sinds vele decennia een trouwe en vaste bezoeker van de Jongerenkerk. Hij kwam daar samen met Louise en hun kinderen Max, Liz en Sofie.

Daarnaast was Léon lid van onze JK Big Band waar hij saxofoon speelde. En hij was sinds enkele jaren lid van het Algemeen Bestuur van de stichting Jongerenkerk Venlo.

In een overvolle Jongerenkerk Venlo hebben we van hem afscheid genomen op zaterdag 22 november.

AFSCHEIDSVIERING

MEVROUW ANNIE HOFMEESTER-
FAASSEN



DINSDAG 9 DECEMBER 2014
JONGERENKERK VENLO

THEMA

Zorg goed voor elkaar

Mevrouw Annie Hofmeester-Faassen.

Op dinsdag 2 december overleed de moeder van Angelique, schoonmoeder van Henk en oma van Peter en Floris in de leeftijd van 85 jaar. Totdat het een paar maanden geleden wat minder ging met haar gezondheid, kwam ze samen met haar man, dhr. Hofmeester, regelmatig zondags naar onze vieringen. Ze wilde graag een afscheid vanuit de Jongerenkerk Venlo. Op dinsdag 9 december hebben we vanuit de Jongerenkerk afscheid van haar genomen.

Woord van Dank

Op 21 november jl. overleed mijn broer Pieter. Van veel Jongerenkerkmensen mochten Truus en ik een blijk van medeleven ontvangen. Dat heeft zeer zeker een stuk van de kou weggenomen die een definitief afscheid met zich meebrengt. Hiervoor zijn wij jullie zeer erkentelijk.

Gé van der Heijden

Pastorale coördinatie

Hub van den Bosch
Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
06-10729578

Hub van den Bosch is normaliter op maandagmorgen en vrijdagmorgen vanaf 09.30 uur aanwezig op het secretariaat van de Jongerenkerk. Mocht u Hub daar niet kunnen bereiken of voor dringende zaken op andere dagen nodig hebben dan is hij bereikbaar via telefoonnummer 06-10729578 of per e-mail boschhgm@home.nl

Secretariaat Jongerenkerk

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
e-mail:
jongerenkerkvenlo@hetnet.nl

Diaconiefonds

Diaconiefonds Jongerenkerk Venlo
Info: Lilo Stark
voor projecten ver van huis en heel dichtbij
NL46ASNB0871015617
o.v.v. renteloze lening of gift.

Stichting Jongerenkerk Venlo

NL12ABNA0414143299

JK website

web site JK: www.jkvenlo.nl
webmaster: Max Görtjes

Wel-en-Wee-Groep

Aandacht voor elkaar; voor de leuke maar uitdrukkelijk ook de minder leuke dingen van het leven...

informatie aan:

Ton Jacobs tel. 077 - 3870794
of: Corry Flüggen, 077 - 3510752

JK - Jouw Kerk

De volgende JK-Jouw Kerk verschijnt op 25 januari 2015. Kopij voor dat nummer kan tot en met 16 januari aangeleverd worden (via e-mail of schriftelijk) op het Secretariaat van de Jongerenkerk (zie hierboven).
Is er iets dat u raakt of dat u onder de aandacht wilt brengen? Dan nodigen wij u van harte uit om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Ook reacties op artikelen zijn welkom.

gebruik Jongerenkerk

Voor informatie en afspraken inzake het gebruik van de Jongerenkerk belt u met:
Martin Huizinga; 077-3512165
e-mail: mgm.huizinga@telfort.nl