

# JK - TOUW KERK

Nieuwsbrief voor medewerkers en bezoekers  
februari 2015



# inhoud

01. Agenda februari - maart 2015
02. Vieringen februari - maart 2015
03. Verjaardagen in februari
04. Carnaval en Aswoensdag in de Jongerenkerk  
Opbrengst collecte Solidaridad
05. foto-impressie kerst - nieuwjaar
09. Heilige Huisjes Tocht september 2014 - *terugblik*
11. Bedankt
12. Kerstviering 2014 dak- en thuislozen
14. Jubileumrubriek - dit keer een artikel van Wiel Janssen
16. Samen ontbijten
17. Nieuwjaarstoespraak van JK-voorzitter Henk Pijnenburg
19. Vastenactie 2015
  19. Opening VA in Franz Pfannerhuis - 9 februari
  20. Project in Pochimil
  21. Programma Dekenaat Venlo
  22. Lezing i.s.m. GESP - 23 februari
23. Straffen ... mag dat?
25. Taizé leeft !
27. Nu meedoen is straks meetellen.
29. om te kleuren

achterpagina: praktische informatie



**JONGERENKERK VENLO**

**Het verhaal gaat verder ...**

**elke zondag 10 uur**

# agenda februari - maart 2015

## februari 2015

- 01 10.00 u. JK-zondagviering  
03 13.00 u. bijeenkomst schuldhulpverlening  
08 10.00 u. JK-zondagviering  
09 19.30 u. Opening Vastenactie 2015 in Franz Pfannerhuis te Arcen  
15 10.00 u. JK-zondagviering - *Vastelaovesviering*  
15 - 17 Vastelaovend  
18 19.00 u. Aswoensdag - gebedsdienst  
18 19.30 u. bijeenkomst Jubileumcomité 25 - 50  
22 10.00 u. JK-zondagviering - *1<sup>e</sup> zondag 40-dagentijd*  
23 15.00 u. overleg Pastoraal Team  
23 19.30 u. Lezing Vastenactie 2015 door GESP in JK  
25 13.30 u. bijeenkomst communicanten 2015

## maart 2015

- 01 10.00 u. JK-zondagviering - *2<sup>e</sup> zondag 40-dagentijd*  
08 10.00 u. JK-zondagviering - *3<sup>e</sup> zondag 40-dagentijd*  
11.00 u. Nicaragua-ontmoeting 2015 (*tot 13.00 u.*)  
15 10.00 u. JK-zondagviering - *4<sup>e</sup> zondag 40-dagentijd*  
15 13.00 u. Heilige Huisjes Tocht in kader van de Vastenactie 2015 (*tot 17.00 u.*)  
21 - 22 Venloop-weekend  
22 10.00 u. JK-zondagviering - *5<sup>e</sup> zondag 40-dagentijd*  
23 15.00 u. overleg Pastoraal team  
23 19.30 u. film "Geef Kinderen een Kleurrijke Toekomst"  
25 13.30 u. bijeenkomst communicanten 2015 (*tot 15.30 u.*)  
25 19.30 u. bijeenkomst ouders communicanten (*tot 21.00 u.*)  
29 10.00 u. JK-zondagviering - *Palmzondag*  
29 11.30 u. Palmhöltjes-optocht (*tot ca. 13.00 u.*)

# **vieringen februari - maart 2015**

## **Zondag 1 februari 2015, 10.00 uur**

*Eucharistieviering*

Voorg.: Piet Giesen  
Assist.: Sabine Wennekers  
Lector: Peter Verhoeckx  
Muziek: JK-Koor

## **Zondag 8 februari 2015, 10.00 uur**

*Breken en Delen*

Voorg.: Hub van den Bosch  
Assist.: Dries Verhoeckx  
Lector: Marjo Bongers  
Muziek: JK-Koor

## **Woensdag 11 feb. 2015, 19.15 uur**

*Taizégebed*

Voorg.: Taizégroep  
Muziek: Taizéliederen  
*Aansluitend: koffie drinken*

## **Zondag 15 februari 2015, 10.00 uur**

*CARNAVALSZONDAG*

*Viering van breken en delen*

Voorg.: Truij en Peet  
Assist.: leden Jocus Toekôms  
Muziek: Zoeë is ut Laeve

## **Woensdag 18 febr. 2015, 19.00 u.**

*ASWOENSDAG*

*Gebedsdienst*

Voorg. Hub van den Bosch  
Muziek: Louise v.d. Brand  
*(trompet)*

## **Zondag 22 februari 2015, 10.00 uur**

*1<sup>e</sup> zondag veertigdagentijd*

*Breken en Delen*

Voorg.: Piet Linders  
Assist.: Hannie en Bert Kort en  
Erna Schreurs  
Muziek: Vivian de Wilde

## **Zondag 1 maart 2015, 10.00 uur**

*2<sup>e</sup> zondag veertigdagentijd*

*Eucharistieviering*

Voorg.: Piet Giesen  
Assist.: Henk Pijnenburg  
Lector: Hermenke Bexkens  
Muziek: JK-Koor

## **Zondag 8 maart 2015, 10.00 uur**

*3<sup>e</sup> zondag veertigdagentijd*

**Eucharistieviering in het teken  
van de Nicaragua-Ontmoeting**

Voorg.: deken Jos Spee en Hub  
van den Bosch  
Assist.: Leo Verbeek  
Lector: Marije Vola  
Muziek: JK Koor

***Aansluitend is de Nicaragua-  
Ontmoeting 2015 in de JK***

## **Zondag 15 maart 2015, 10.00 uur**

*4<sup>e</sup> zondag Veertigdagentijd*

*Spiritualiteitviering*

Thema: Gods Geest zal ons leiden  
tot het einde der tijden  
Voorg.: leden Spiritualiteitgroep  
Muziek: *nog niet bekend*

**Zondag 22 maart 2015, 10.00 uur**

*5<sup>e</sup> zondag Veertigdagentijd*

*Eucharistieviering*

Voorg.: Piet Giesen  
Assist.: Sabine Wennekers  
Lector: Peter Verhoeckx  
Muziek: Maara Brahma, Wiel  
Zanders en Gerrie Gijsen

**Zondag 29 maart 2015, 10.00 uur**

*PALMZONDAG*

*Familieviering*

Voorg.: Truus v.d. Heijden en Hub  
v.d. Bosch  
Assist.: communicanten  
Lectoren: Gonnie Geurts en  
Henneke Roox  
Muziek: *nog niet bekend*

## verjaardagen in februari

02	Gaugi Maes	<i>Spiritualiteitsgroep/liturgieoverleg</i>
02	Herman Evers	<i>vorige pastor JK Venlo</i>
02	Marc van Keulen	
03	Tiny Cornelissen	<i>Geluidsgroep</i>
09	Francoise Offenbergh	<i>Liturgieoverleg</i>
12	Nana Geerlings	<i>communicant 2014</i>
13	Piet Linders	<i>Pastoraal team/'t Groenewold /liturgie- werkgroep/ liturgieoverleg/Praaggroep</i>
20	Piet Ruys	<i>Bestuur/Vrienden JK</i>
23	Marc Seelen	<i>JK Big Band reservelijst trompet</i>
24	Jan Gadiot	<i>Praaggroep</i>

*onze hartelijke gelukwensen*

## carnaval en aswoensdag in de JK

Op **zondag 15 februari** is het weer zover. Dan gaat in het Limburgse land maar ook buiten onze provinciegrenzen het carnaval van start. Op een andere plaats vindt u een beschrijving over het ontstaan van de carnaval. Ook in de Jongerenkerk zullen we de start van drie dagen plezier en lol traditiegetrouw beginnen met een viering om 10.00 uur met het Jocus Toekômsgezelschap.

Voor alle carnavalsvierders een moment van bezinning alvorens los te gaan.

En na drie dagen de gewone dagelijkse zaken even achter ons gelaten te hebben, gaan we daarna weer terug naar het alledaagse, maar dan hopelijk in een wat afgeslankte vorm, want het is dan VASTENTIJD. Tijd van bezinning op ons dagelijkse leven, op ons doen en laten en vooral in relatie met de medemens en met name de medemens aan de andere kant van de wereld.

We beginnen die tijd met een gebedsdienst op **ASWOENSDAG, woensdag 18 februari** om 19.00 uur. We komen dan weer samen, nemen afscheid van het carnaval en maken ons op voor 40 dagen voorbereiding op het PAASFEEST, het feest van nieuw leven.

Mag ik ieder een eine schoeëne Vastelaovond toewinse en eine gooie Vastentiéd op waeg nao 't Paosfees.

*Hub van den Bosch*

## opbrengst collecte Solidaridad

De collecte tijdens de vier adventszondagen in december 2014 heeft 180,00 euro opgeleverd voor de werkers en hun gezinnen, die werken op de suikerriet- en cacaoplantages.

Dank voor uw bijdrage.

# rond kerst en nieuwjaar

*een foto-impresie*

maaltijd dak- en thuislozen - 23 december 2014







## KERSTZINNIG







NIEUWJAARSDAG



### Wapen je met vrede

*Een Heilige Huisjes Tocht in het kader van de landelijke Vredesweek, uitgezet op de Grootte Heide in Venlo, onder het motto: 'wapen je met vrede'. Jo Wijnhoven was onze gedreven gids die middag. Hermann Flügger vertrouwde voor ons zijn bewogen verhaal aan het papier toe.*

Toen ik gevraagd werd een stukje te schrijven over de Heilige Huisjeswandering op 20 september jl. moest ik wel even nadenken.

Reeds na afloop van deze indrukwekkende wandeling kwam ik tot de ontdekking dat mijn leven tot nu toe ook voor mij persoonlijk een ongevenaarde Heilige Huisjeswandering is.

Zoals de interesse van de heer Wijnhoven voor de Fliegerhorst Venlo-Herongen teruggaat naar de oorlogstijd toen deze voor hem en zijn jonge vrienden niet toegankelijk was, is het terrein ook in mijn leven een niet te vergeten mijlpaal. Ik ben geboren in Waldniel (nu Gemeente Schwalmatal) in Duitsland vlak aan de andere kant van de grens. Op school werd ons toen verteld dat Nederlanders onze vijanden waren. Dus Jo Wijnhoven en Hermann Flügger waren toen "vijanden"!

Ik weet me te herinneren dat we 's nachts gedurende luchtalarm in de schuilkelder zaten en ik door een luik de zoeklichten van de Duitse luchtverdediging boven Kaldenkerken kon volgen. Ik wist toen al dat vlinders



het licht zoeken maar deze vlinders (bommenwerpers van de Geallieerden) zochten dit licht niet, zij werden gezocht. En toen zij eenmaal gepakt waren konden ze niet meer ontsnappen en

werden door Duitse nachtjagers of door luchtafweer (Flak) kanonnen uit de lucht geschoten. Ik moet bekennen dat ik - gezien de destijds onvermijdelijke propaganda, ook op school - als klein jochie trots was. Totdat ik de eerste wrakstukken met dode piloten gezien had. Ik begreep toen al dat "vijandelijke kinderen" ook vaders hadden die niet meer thuis zullen komen.

Wij jongens wilden natuurlijk graag weten wat er zo op de Fliegerhorst gebeurde en op een dag vrij van school, probeerde ik met mijn oudere vriend zonder toestemming en weten van onze moeders op een krakemikkige oude fiets zonder banden het doel te bereiken. Ondanks de Sperrzonen wisten we via Leuth en sluiptwegen tot aan de weg van Krickenbeck naar de Fliegerhorst te komen. Maar wat een teleurstelling: op afstand konden we zien dat gewone paarden de nachtjagers uit de bossen naar het vliegveld trokken, omdat er geen benzine meer was voor de tractoren. Aan onze speurtocht kwam een einde toen Duitse Feldjäger ons arresteerden en weer thuisbrachten. Met een flink pak slaag van moeder eindigde dat uitstapje !



Lang na de oorlog vertrok ik als werkstattlehrer werktuigbouw naar Azië en maakte de wandeling langs Heilige Huisjes van Joden, Bahai, Moslims, Hindoes en Boeddhisten. Ik werkte aan een school in Pakistan en werd verliefd op een Nederlands meisje dat daar als verpleegster werkte. Wij trouwden, kregen drie kinderen en wonen nu in Venlo.

Als ik met mijn zoon op een zomerdag met een zweefvliegtuig boven de Venloër Heide vlieg moet ik aan mijn kinderjaren tijdens de oorlog denken en aan de Fliegerhorst. Maar als ik naar beneden kijk dan zie ik een prachtig landschap van bossen en heide. Ik denk dan aan de kleuren van paddestoelen en bloemen waarvan we tijdens de wandeling met Jo Wijnhoven konden genieten.

Niet vergeten zal ik de pauze op het terras van Restaurant Café Birkenhof. Met het nuttigen van Kaffee und Kuchen konden we over onze geschiedenis en ervaringen bijpraten. Ik ben tot de conclusie gekomen dat van een militair vliegveld een natuurgebied en van de vijanden van toen vrienden geworden zijn.

Een Heilige Huisjeswandeling om niet te vergeten, toch!

Met bijzondere dank aan de gids Jo Wijnhoven, de Jongerenkerk Venlo en 't Groenewold.

*Hermann Flügger*

**bedankt !**

De drukke tijd van Kerstmis en Nieuwjaar zit er weer op.

Het waren drukke dagen met extra vieringen en activiteiten. Alles is weer goed verlopen en dat is alleen maar mogelijk door een goede samenwerking en het de handen uit de mouwen steken van velen.

Dank hiervoor! Mede door die prachtige en geweldige samenwerking kunnen we vieren dat we 50 jaar in verbondenheid onderweg zijn.

*Hub van den Bosch*



# kerstviering dak- en thuislozen



Terugkijkend naar dinsdag 23 december 2014 waarop een mooie kerstviering en een gezellige kerstontmoeting heeft plaats gevonden, mogen we stellen dat het zeer geslaagd was.

Pastor Hub had er weer een mooie viering van gemaakt, in samenwerking met Jeanne en Mieke en onder muzikale begeleiding van Piet Hegger.

De geboorte van Jezus werd in een sfeervolle ambiance herdacht.

Tijdens het evangelie van Lucas legde Dorotea (op verzoek van haarzelf) "het Kind" in de kribbe. Er werden kaarsen ontstoken. Gebeden voor hen die we node moeten missen.

Mario had pas zijn moeder verloren en vertelde dat persoonlijk bij het altaar.

Vooral in deze tijd van Kerstmis is warmte en geborgenheid een must voor ieder mens en vooral voor hen die dat moeten ontberen. We hebben er iets van mogen geven.

De communie werd uitgereikt, de dienst werd besloten met "Stille Nacht" in schemerlicht.



De opkomst was goed en er werd ook goed meegezongen. Ongeveer 40 man.

Na afloop stond er een buffet klaar waar drie vrijwilligsters zich sterk voor hadden gemaakt.

De tafels waren feestelijk gedekt en er was voldoende lekker eten.

Dit alles werd mede mogelijk gemaakt door Humanitas die ons met mooie producten verweende voor deze maaltijd en een sponsoring van onze christen broeders en zusters van de PKN ( protestantse kerk Nederland). Met een extraatje voor de mensen zelf.

Met dank aan Humanitas en PKN om dit te realiseren.

En niet te vergeten de 12 tal vrijwilligsters (ers) die hun inzet gaven.

Voldaan, enthousiast en met blijk van waardering verlieten de mensen de hal van de kerk en gingen de nacht in op weg naar opvang of elders.

*Mieke Verkoeijen*



**50 jaar** Jongerenkerk Venlo  
1965 - 2015

**25 jaar**  
1989 - 2014  
T Groenwold

**50 cent voor 50 jaar  
Jongerenkerk Venlo**

Jubileumjaarboek waarin Jongerenkerkers vanuit hun inspiratie vertellen over hun maatschappelijke inbreng.  
Is de Jongerenkerk u ook 50 cent waard?  
**Jongerenkerk...meer dan zondag 10.00 uur.**  
Uw bijdrage: JK Venlo, NLI2ABNA0414143299

februari 2015

Wiel Janssen

Bij het 20-jarig jubileum van de Jongerenkerk werd er een gelegenheidskoor samengesteld uit oud-leden van deze gemeenschap. Bij de repetities kwamen Piet Welles en ik naast elkaar te zitten. Het bleek het begin te zijn van een zeer langdurige vriendschap. Die vriendschap was niet alleen gebaseerd op het feit dat we elkaar wel lagen. Het bleek dat we veel gemeenschappelijke interesses hadden.

Het 20-jarig bestaan was de start voor het koor dat zich uiteindelijk het Triple Quartet noemde en waarin we beiden belandden. Ook voor de geluidsgroep werd onze bijdrage gevraagd en in beide clubs zijn we tot op de dag van vandaag actief.

Maar ook buiten de JK vonden we elkaar. In het vieren van de Vastenaovend bijvoorbeeld. In de tweede helft van de jaren negentig begon ik met het verzamelen en digitaliseren van Vastenaovendmuziek uit Venlo en Blerick. Daarbij werd ik van harte gesteund door Piet, die dat ook ooit gedaan had, maar zijn tekstenverzameling kwijt raakte nadat hij ze aan de verkeerde persoon uitgeleend had. Het duurde nog verschillende jaren voordat we de indruk hadden dat we een en ander "compleet" hadden.

Het resultaat was een indrukwekkende stapel CD's, volledig gedocumenteerd. Keurig opgeborgen in een lade, die we voortaan onze schatkist zouden noemen. Maar het bezit alleen bevredigde ons eigenlijk niet. We vonden dat we er iets mee moesten gaan doen. Al piekerend kwamen we op het idee, om er de moeder van Bernie, Piets schoonmoeder dus, een plezier mee te gaan doen. Zij was altijd al een verwoed vierster, maar haar gezondheid had nagelaten en ze was in Verpleeghuis Blerick terecht gekomen. Het idee was, om een verzoekplatenprogramma te houden, waarbij we de teksten via een beamer op een scherm zouden projecteren.



Er werd contact opgenomen met het verpleeghuis, dat enthousiast reageerde. De computer werd thuis afgekoppeld. Via een van onze werkgemers werd een beamer geregeld, er werd een laken tegen de muur gespannen. En in 2004 gaven we de aftrap van een serie "optredens" met de eerste voorstelling in dat Verpleeghuis Blerick. Het was maar een klein publiek, maar de reacties waren enthousiast. Het hele gebeuren smaakte naar meer en werd geperfectioneerd. Er werd eigen apparatuur aangeschaft, de desktop werd vervangen door een laptop en het aantal optredens werd uitgebreid. Het aantal groeide met elk jaar.

In de laatste jaren hebben we gemiddeld per seizoen in 7 bejaarden- en verzorgingshuizen ons "Galdere" (ongegeneerd vrijuit meezingen) georganiseerd. We zijn totaal op elkaar ingespeeld voor deze operatie, die veel techniek vergt. Piet gaat met een zendermicrofoon door de zaal en vraagt de mensen welk liedje of leedje ze willen horen. Mijn taak is het om dat dan zo snel mogelijk te vinden en te starten. De muziek begint te spelen en de teksten worden tegenwoordig in karaoke vorm op het scherm gepresenteerd. De start is soms aarzelend, maar aan het einde van de voorstelling, die zo'n anderhalf uur duurt, zingt werkelijk iedereen mee. Venlo en Blerick hebben immers samen een schat van meer dan 500 liedjes geproduceerd, die het stuk voor stuk waard zijn om niet vergeten te worden.

Het verzamelen, bewerken en presenteren is een hele klus geweest, maar het gebeuren brengt erg veel plezier bij de mensen EN onszelf. Het heeft ons ook heel veel verhalen opgeleverd, die de moeite waard zijn. Wist U bijvoorbeeld, dat de veelbezongen Mientje uit het Jaomerdal, die zich niet thuis voelde tussen de elfen en feeën, werkelijk bestaat? Zij had in werkelijkheid ooit een scharrel met Frans Boermans die op niets uitliep. Toen zij Frans jaren later ontmoette, herinnerde zij hem aan dat gebeuren en aan het feit dat hij in zijn leven al vele vrouwen bezongen had. Maar nog nooit iets over haar. Waarop Frans zijn jas aantrok en zei dat hij dat dan nu ging doen. Met als resultaat een liedje met eeuwigheidswaarde dat iedere Venlonaar kent.

Natuurlijk zingen wij nu samen met Mientje dat lied ieder jaar. Zij straalt daarbij zo geweldig, dat alleen dat al alle moeite meer dan waard is. Zo komen we heel wat Mientjes en Fransen tegen, met elk een eigen verhaal. We hopen dat we dit nog lang samen mogen beleven.

## samen ontbijten

Beste allemaal,

Er is weer een nieuwe datum gepland voor het gezamenlijk ontbijten:

**zaterdag 21 februari 2015 om 10.00 uur  
bij het Ruitercafé Leurs.**



Iedereen is welkom, echtparen of alleenstaanden. Uiteraard ook mensen van buiten de Jongerenkerk zijn van harte welkom.

Indien jullie belangstelling hebben, ben je van harte welkom.

**VAN TEVOREN AANMELDEN HOEFT NIET MEER!  
JE KUNT GEWOON NAAR LEURS KOMEN!**

Het ontbijt bestaat uit 2 pistolets, divers beleg, gekookt eitje, bekertje vruchtenyoghurt en onbeperkt koffie en thee.

De totale kosten bedragen € 4,50

Ik zie jullie graag tegemoet! Hartelijke groet,  
*Marjo Bongers*

# nieuwjaarsbijeenkomst 2015

*04-01-2015 Jongerenkerk Venlo*

Als voorzitter van de Stichting Jongerenkerk Venlo wil ik graag even het woord tot u richten.

2015, de helft van ons jubileumjaar zit er alweer op. 50 jaar Jongerenkerk. Er is veel gebeurd maar ook veel bereikt in die 50 jaar. Zal het ooit af zijn? Het is nooit klaar. We staan op de drempel van een nieuw jaar.

Tijd om terug te kijken? Misschien meer het tijdstip om vooruit te kijken. Wat heeft de toekomst voor de Jongerenkerk in petto? Is er wel een toekomst voor de Jongerenkerk? Ook wij hebben geen glazen bol waar we in kunnen kijken om zo te kunnen zien wat ons nog te gebeuren staat. Maar er is zeker een toekomst, alleen vermoedelijk is die anders. Anders als de voorgaande 50 jaar. De wereld om ons heen verandert. Het aantal bezoekers aan een kerk daalt in snel tempo. Daardoor is het noodzakelijk dat er steeds meer kerkgebouwen sluiten en een andere functie krijgen. De Jongerenkerk heeft gelukkig nog wel een consistent aantal bezoekers. Alleen de gemiddelde leeftijd loopt elk jaar op. Wat zorgen baart is hoe we onze Jongerenkerk kunnen doen overleven in de toekomst. Als bestuur zijnde denk ik dat hier onze grootste uitdaging ligt.

Het komende jaar gaan we dan ook aan de slag om een nieuwe visie te ontwikkelen voor de toekomst. Een soort van rode draad die we als handvest kunnen gebruiken waarlangs nieuwe plannen gestaafd kunnen worden. En nieuwe ontwikkelingen getoetst kunnen worden of deze wel passen in onze strategie.

Een goed moment om even aan te geven dat we op zoek zijn naar mensen die mee willen werken aan het tot stand komen van een toekomstbestendige Jongerenkerk. We zoeken nog capabele bestuurders. Nieuwe mensen brengen vaak nieuwe en verrassende ideeën mee. En vernieuwing binnen een bestuur is noodzakelijk.

Dat onze Jongerenkerk op dit moment nog springlevend is, bewijst wel wat er de laatste tijd is gepresteerd en gepresenteerd.

Denk aan een erg inspirerende lezing door professor doctor Peter Nissen. Ook de Heilige Huisjes Wandeling en de adventswandeling naar de zusters waren zoals elk jaar weer geweldige belevenissen. Een van de hoogtepunten was ongetwijfeld de Kerstzinnig uitvoering waaraan veel van onze eigen mensen een aandeel hadden. Erg jammer als u dit gemist heeft.

Zo zijn er nog talloze initiatieven die elke week of elke maand plaats vinden en alle lof verdienen. Verder hebben we aangaande het jubileumjaar nog een aantal grootse activiteiten op de rol staan. Erg benieuwd ben ik persoonlijk naar de lezing en misschien ook wel een beetje de visie, van ik mag wel zeggen, onze eigen dhr. Harry Notenboom. Dit alles bewijst dat er veerkracht en ambitie in onze gemeenschap zit. En geeft dus ook overduidelijk aan dat er een bestaansrecht is voor de Jongerenkerk. Laten we dit enthousiasme vooral levend houden, maar niet uit het oog verliezen dat we op een kruispunt staan en dat we met z'n allen goed moeten kijken welke richting dat we uit moeten gaan.

Zodat we over 5 of 10 jaar kunnen zeggen: we hebben het juiste pad gekozen, we zijn er nog steeds.

De goede contacten en de innige samenwerking die we hebben met het Groenewold mag uiteraard niet onvermeld blijven en deze zullen ongetwijfeld blijven bestaan en waar nodig worden verstevigd. Samen gaan we verder.

Kortom er is nog genoeg te doen. En als we even stil vallen heeft Hub ongetwijfeld wel weer iets waar aan gewerkt moet worden. Daarom ook een oprecht woord van dank naar Hub. Vaak ben je dan ook weer een baken dat de weg wijst. Daarvoor en voor al het vele andere werk wat je verzet Hub onze dank. Alleen de koffie die je wel eens zet is wel voor verbetering vatbaar. Nu we toch aan het bedanken zijn ook een welgemeend woord van dank naar Gé. Gé van der Heijden heeft de Jongerenkerk mee vorm gegeven en zet zich nog steeds onvermoeibaar in voor de JK. Gé we hopen dat je dit nog lang mag blijven doen.

Wat mij nu nog rest is namens het bestuur u allen een 2015 toe te wensen, dat in voorspoed mag verlopen, maar bovenal in een goede gezondheid.

*Henk Pijnenburg*



# Opening Vastenaktie 2015

Geef kinderen in Nicaragua een kleurrijke toekomst



## Mijn moeder was een echte strijder

Lezing fotodocumentaire van en met Piet den Blanken



Maandag 9 februari 2015

Franz Pfanner Huis

Klein Vink te Arcen

19.30 - 21.30 uur



# vastenactie dekenaat Venlo 2015

Stop kinderarbeid San Pedro de Lóvago / Nicaragua



De komende drie jaar zet het dekenaat Venlo zich tijdens de Vastentijd in voor San Pedro in Nicaragua.

**Het centrale thema is:  
alle kinderen naar school.**

In 2015 staat het buurtschap Pochomil met zo'n 90 inwoners, (volwassenen, jongeren en kinderen) centraal. 12 Van deze kinderen zijn het eerste aandachtsgebied van de campagne in 2015. De jongens en meisjes zijn tussen 7 en 16 jaar oud, horen nog op school, maar verrichten kinderarbeid om te helpen voorzien in het levensonderhoud van het gezin. Ze hoeden het vee van hun ouders en trekken rond van droge naar natte streken en terug bij de wisseling van het seizoen. De kinderen zijneveneens arbeidskrachten in de landbouw. Vanwege al dit werk verzuimen ze vaak school of erger nog, verlaten die en het streven is de kinderen weer naar school te krijgen.

Benodigde financiën voor de campagne in 2015: 13.800,00 euro  
IBAN: L21 INGB 000 300 0046 Mssiesecretariaat Roermond  
o.v.v. Project Nicaragua Dekenaat Venlo

## PROGRAMMA 2015 DEKENAAT VENLO

### MAANDAG 9 FEBRUARI

Opmaat voor de VA 2015 in het Franz Pfannerhuis waar de Brabantse **fotjournalist Piet den Blanken** een **tentoonstelling** heeft. De tentoonstelling heet 'Mijn moeder was een echte strijder' en brengt het leven van Ivania in beeld die in de hoofdstad van Nicaragua, Managua, in armoede opgroeit. Aanvangstijd: 19.30 uur.

### MAANDAG 23 FEBRUARI

Een **lezing over Pochomil** verzorgd door de mensen van GESP uit Genep waarmee San Pedro een stedenband onderhoud. Pochomil is het gebied in San Pedro waar in 2015 speciaal t.b.v. de kinderen aandacht naar uit gaat. Aanvang 19.30 uur in de Jongerenkerk Venlo.

### ZONDAG 8 MAART 2015

**NICARAGUA-ONTMOETING** 2015 in de Jongerenkerk Venlo. Deze begint met een viering om 10.00 uur waarbij deken Spee voorganger zal zijn. Aansluitend is er een ontmoeting met Nicaragua waar van alles te zien en te doen is.

### ZATERDAG 14 MAART

**Heilige Huisjes Tocht** met als hoofddoel een bezoek aan het Wereldpaviljoen in Steyl. De start is in

"d'n Ingelbewaarder" tegenover de Martinuskerk in Tegelen. Na een rondleiding lopen we een 'engelen-route' om tegen de klok van 15.00 uur in het Wereldpaviljoen aan te komen. Vertrek 13.00 uur (tot 16.30 uur).

### MAANDAG 23 MAART

**'Kinderen een Kleurrijke Toekomst'** is een **film** die handelt over de resultaten van het project in San Pedro. Kinderen die naar school zijn gegaan worden twee jaar gevolgd en de effecten in beeld gebracht en toegelicht. Wat betekent onderwijs voor (deze) kinderen, de gezinnen en de lokale samenleving? Aanvang 19.30 uur in de St. Michaëlkerk / 't Ven.

Voor meer informatie zie:

[www.jkvenlo.nl](http://www.jkvenlo.nl)

[www.stichtinggroenewold.nl](http://www.stichtinggroenewold.nl)

[www.dekenaatvenlo.nl](http://www.dekenaatvenlo.nl)



Alto al trabajo infantil

La escuela es el mejor lugar de trabajo  
Zonas libres de trabajo infantil

Lezing i.s.m. Gesp  
Vastenactieproject 2015  
Pochomil in Nicaragua



Geef kinderen een kleurrijke toekomst

Maandag 23 februari 2015  
Jongerenkerk Venlo  
Minderbroedersstraat 1  
19.30 uur

## straffen ... mag dat ?

Naar aanleiding van het onderwerp van de dienst op 24 september kwam de gedachte weer op een oud thema. Een discussie van lang geleden over dit onderwerp herinner ik me nog goed:

Vergeven, zoals in de bijbel wordt geleerd, is een vergeven van één op één: Je vergeeft de persoon, die je benadeeld heeft. Daarover kunnen we het snel eens worden. Christus vraagt dat direct en zonder smoesjes van ons. Lastiger wordt het wanneer we moeten oordelen over het vergeven door de maatschappij en daarover is de bijbel niet zo duidelijk.

De meeste mensen vinden op dit moment, dat er te weinig en te licht gestraft wordt door rechtbanken. Het feit, dat de straffen, bij goed gedrag, ook nog eens verminderd worden, knaagt aan het rechtvaardigheidsgevoel van veel mensen. Toch, als je de reacties leest van slachtoffers, dan lijkt het vaker een gebrek aan wraak, aan vergelding te zijn, dan de juiste strafmaat.

In die discussie werd gesteld: Mogen wij als maatschappij wel straffen? Als het om de doodstraf gaat, zullen velen het met me eens zijn; de doodstraf is niet menselijk en mag dus niet. Maar ook erg lang straffen is een aantasting van de persoonlijkheid. De stelling werd toen naar voren gebracht: Straffen is wraak en dus als christen niet toelaatbaar. De maatschappij mag zichzelf echter wel beschermen. Met andere woorden: de maatschappij mag wel mensen beletten opnieuw in de fout te gaan ( lees: opsluiten en opvoeden) maar niet straffen om iets wat fout was, want dan wordt het wraak. In veel gevallen zal het resultaat ongeveer gelijk zijn. De misdadiger wordt uit de samenleving verbannen om herhaling te voorkomen en de kans te krijgen om zich te beteren. Met andere woorden. Het verleden, de misdaad, wordt vergeten; de toekomst, het mogelijke gedrag van de misdadiger wordt geoordeeld.

Alleen bij het illustreren met voorbeelden komt het grote verschil naar voren: Moet een kleine "draaideurcrimineel" die alleen leeft van kleine oplichting en winkeldiefstal, maar geen verbetering vertoont, levenslang

opgesloten worden? Hij is immers niet te verbeteren. Moet een vrouw, die in haar huwelijk alleen maar tot in de grond is gepest, vernederd en mishandeld, en dan in een uitbarsting van haat en woede haar man vermoordt, opgesloten worden? Een herhaling is immers niet aannemelijk! Ik proef er iets in van: toch die andere wang toekeren, zoals Christus ons leerde. Een oplossing, die in veel gevallen misschien iets dichterbij "vergeven" staat. Het zal alleen nooit werkelijkheid worden, vrees ik. Daarvoor is de wraakgedachte te sterk geworteld in het menselijk denken, maar eigenlijk zou dat moeten veranderen. Christen zijn is soms toch wel moeilijk

*Paul*

**UITVAARTCENTRUM  
VENLO - BLERICK**

zekerheid voor een waardig  
afscheid

*vanderLaan*

Een stijlvolle en zorgvuldige  
begeleiding.  
Stemmige opbaar- en  
ontvangstruimten.  
Werkzaam voor alle  
verzekeringen.



# Taizé leeft !



Wat misschien velen van u niet weten is dat er elk jaar met de jaarwisseling een Europese Taizé--ontmoeting plaatsvindt ergens in Europa. Afgelopen jaarwisseling was dat in Praag.

Dertigduizend jongeren, ja, u leest het goed 30.000 Europese jongeren uit 65 landen waren daar verzameld .

In plaats van het oudjaar te vieren in huiselijke of vriendenkring kozen zij ervoor naar Praag te gaan en zich aan te sluiten bij een oecumenische Taizé- ontmoeting .

## **TAIZÉ-LEEFT!**

De prior van de gemeenschap van Taizé, Broeder Alois, zei in de slotviering in de Sint-Vituskathedraal in de Praagse Burcht, in aanwezigheid van kardinaal Dominik Duka, de aartsbisschop van Praag en de afgevaardigden van de verschillende christelijke kerken het volgende:

"Kerken moeten zich vandaag afvragen of het beter is om onder hetzelfde dak te wonen, nog voor zij eensgezindheid over alle theologische vragen hebben bereikt.

De onderlinge verschillen blijven bestaan. Maar alle christenen zijn verenigd door de doop in de naam van Christus."

Broeder Alois onderstreepte dat christelijke kerken nu alvast nauwer kunnen samenwerken op sociaal en maatschappelijk vlak, in onderwijs en godsdienstonderricht en door het gemeenschappelijk gebruik van kerken. Dat zou meteen ook de onderlinge relaties versterken.

De 38e "Pelgrimage van Vertrouwen" van de gemeenschap van Taizé zal het eind van dit jaar 2015 plaats vinden in de Spaanse stad Valencia, van 28 december 2015 tot 1 januari 2016.

Dat heeft broeder Alois in Praag bekend gemaakt. Spanje staat bekend om zijn grote gastvrijheid!

*Jeanne Janssen/Mieke Verkoeijen  
Bron Kerknet be*



## nu meedoen... straks meetellen

NU MEEDOEN IS STRAKS MEETELLEN..... Onder dat motto presenteert Leergeld Nederland en dus ook de Stichting Leergeld Venlo zich sinds april 2014 aan de buitenwereld. Deze variatie op de openingszin van Harrie van Heijst in het vorige nummer heb ik graag gebruikt als opening van bijgaand artikel.

Nederland telt op dit ogenblik zo'n 80 zelfstandige stichtingen Leergeld. Venlo was de 74ste. De eerste Stichting Leergeld werd eind negentiger jaren van de vorige eeuw opgericht in Tilburg, voortkomend uit de daar werkzame Vincentiusvereniging. In Venlo was de directe aanleiding de grote conferentie van Bindkracht in mei 2013. Binnen Bindkracht werken in Venlo de overheid, professionele en vrijwilligers organisaties samen om armoede te bestrijden. Uitgangspunt hierbij is het pact van Venlo. Hierin wordt het ideaalbeeld beschreven hoe het in 2020 met de armoede gesteld zou moeten zijn (de volledige tekst hiervan vindt u op de website [www.bindkrachtvenlo.nl](http://www.bindkrachtvenlo.nl) onder 'Venloos Pact').

Tijdens deze conferentie bleek dat zowel vanuit de gemeente Venlo als vanuit het Groenewold ideeën leefden over hulp aan schoolgaande jongeren van 4-18 jaar. In november 2013 passeerde de stichtingsacte en kon worden begonnen met het inrichten van de interne organisatie. Op 1 april werd de stichting operationeel.

### **Wat wil Leergeld Venlo?**

Leergeld Venlo stelt zich ten doel alle schoolgaande jongeren tussen 4 en 18 jaar te laten deelnemen aan schoolgerelateerde activiteiten als hun ouders daar zelf geen geld voor hebben.

Waar moeten we dan aan denken?

In Venlo zijn al een aantal jaren het Jeugdsportfonds (JSF) en het Jeugdcultuurfonds (JCF) actief. Zij richten zich op dezelfde doelgroep en maken dat deze kinderen en jongeren bij een vereniging kunnen gaan sporten of muzieklessen kunnen gaan volgen.

Maar wat te doen als je 15 jaar bent, elke dag vijf kilometer naar school moet fietsen, je fiets onherstelbare schade oploopt en je ouders geen middelen hebben om een nieuwe fiets te kopen?

Of je computer crasht en je hebt die persé nodig voor school?

In die en andere gevallen is het mogelijk een beroep te doen op de Stichting Leergeld Venlo. Voorwaarde is wel dan je in de gemeente Venlo moet wonen en de situatie van de ouders voldoet aan de spelregels van Leergeld Venlo ( [www.jeugfondsenvenlo.nl](http://www.jeugfondsenvenlo.nl) , dan Leergeld en vervolgens spelregels). Als u mensen kent, waarvan u denkt dat ze hieraan voldoen, of als u zelf in deze situatie verkeert, kunt u via een link een digitaal aanvraagformulier invullen, waarna de aanvraag in behandeling wordt genomen. Het kan zijn dat de aanvrager bezoek krijgt thuis van twee geschoolde intermediairs om samen met u te bekijken of er echt geen andere mogelijkheden zijn om datgene te krijgen wat u nodig heeft. Naar aanleiding van hun advies wordt een besluit genomen over al dan niet toekennen van de aanvraag.

**Tot slot:**

In de gemeente Venlo praten we over een 20.000 jongeren tussen de 4 en de 18 jaar en zo'n 4000 jongeren waarvan de ouders minder verdienen dan 120% van het bijstandsniveau en dus behoren tot de doelgroep van Leergeld. Voedselbank, Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds en Leergeld bereiken op dit ogenblik zo'n 1500 van deze 4000 jongeren. Er valt dus nog een wereld te winnen en de kans dat iemand in uw omgeving tot onze doelgroep behoort is groot. Laat hen weten dat wij er zijn!

*Peter Verhoeckx*



(om te kleuren)



# praktische informatie

## Pastorale coördinatie

Hub van den Bosch  
Begijnengang 17, 5911 JL Venlo  
06-10729578

Hub van den Bosch is normaliter op maandagmorgen en vrijdagmorgen vanaf 09.30 uur aanwezig op het secretariaat van de Jongerenkerk. Mocht u Hub daar niet kunnen bereiken of voor dringende zaken op andere dagen nodig hebben dan is hij bereikbaar via telefoonnummer 06-10729578 of per e-mail [boschhgm@home.nl](mailto:boschhgm@home.nl)

## Secretariaat Jongerenkerk

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo  
e-mail:  
[jongerenkerkvenlo@hetnet.nl](mailto:jongerenkerkvenlo@hetnet.nl)

## Diaconiefonds

Diaconiefonds Jongerenkerk Venlo  
Info: Lilo Stark  
*voor projecten ver van huis en heel dichtbij*  
NL46ASNB0871015617  
o.v.v. renteloze lening of gift.

## Stichting Jongerenkerk Venlo

NL12ABNA0414143299

## JK website

web site JK: [www.jkvenlo.nl](http://www.jkvenlo.nl)  
webmaster: Max Görtjes

## Wel-en-Wee-Groep

Aandacht voor elkaar; voor de leuke maar uitdrukkelijk ook de minder leuke dingen van het leven...

informatie aan:

Ton Jacobs tel. 077 - 3870794  
of: Corry Flüggen, 077 - 3510752

## JK - Jouw Kerk

De volgende JK-Jouw Kerk verschijnt op 22 februari 2015. Kopij voor dat nummer kan tot en met 13 februari aangeleverd worden (via e-mail of schriftelijk) op het Secretariaat van de Jongerenkerk (zie hierboven). Is er iets dat u raakt of dat u onder de aandacht wilt brengen? Dan nodigen wij u van harte uit om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Ook reacties op artikelen zijn welkom.

## gebruik Jongerenkerk

Voor informatie en afspraken inzake het gebruik van de Jongerenkerk belt u met: Martin Huizinga; 077-3512165  
e-mail: [mgm.huizinga@telfort.nl](mailto:mgm.huizinga@telfort.nl)