

JK - JOUW KERK

Nieuwsbrief voor medewerkers en bezoekers
maart 2015



**IS DIT NIET VASTEN
- ZEGT DE HEER -:
JE BROOD DELEN MET
DE HONGERIGE,
ONDERDAK BIEDEN AAN
ARMEN ZONDER HUIS,
IEMAND KLEDEN DIE
NAAKT RONDLOOPT,
JE BEKOMMEREN OM JE
MEDEMENSEN?**



inhoud

01. Agenda maart - april 2015
02. Vieringen maart - april 2015
03. Verjaardagen in maart
04. Vastentijd 2015 in de Jongerenkerk Venlo
05. Nicaragua-ontmoeting, 8 maart in de Jongerenkerk Venlo
06. Vastenactie 2015 - dekenaat Venlo
07. Programma
08. Heilige Huisjes Wandeling 14 maart
09. Gedachten in de Vastentijd
12. Film in kader van Vastenactie - 23 maart in H. Michaëlkerk
13. Asielzoekers
14. JK Jubileum - programma 17 mei 2015
15. Venlo 70 jaar bevrijd - theaterstuk "Kelderkrijger".
17. Wapen je met vrede II
18. XXX op weg
19. Lezing Erik Borgman
19. Samen ontbijten
20. De v's (*veertigdagentijd, vasten, versobering ...*)
21. om te kleuren

achterpagina: praktische informatie



JONGERENKERK VENLO

Het verhaal gaat verder ...

elke zondag 10 uur

agenda maart - april 2015

maart 2015

- 01 10.00 u. JK-zondagviering - 2^e zondag 40-dagentijd
- 08 10.00 u. JK-zondagviering - 3^e zondag 40-dagentijd
- 11.00 u. Nicaragua-ontmoeting 2015 (tot 13.00 u.)
- 14 13.00 u. Heilige Huisjes Tocht in kader van Vastenactie (tot 17.00 u.)
- 15 10.00 u. JK-zondagviering - 4^e zondag 40-dagentijd
- 21 - 22 Venloop-weekend
- 22 10.00 u. JK-zondagviering - 5^e zondag 40-dagentijd
- 23 15.00 u. overleg Pastoraal team
- 23 19.30 u. film "Geef Kinderen een Kleurrijke Toekomst"
- 25 13.30 u. bijeenkomst communicanten 2015 (tot 15.30 u.)
- 25 19.30 u. bijeenkomst ouders communicanten (tot 21.00 u.)
- 29 10.00 u. JK-zondagviering - Palmzondag
- 29 11.30 u. Palmhöltjes-optocht (tot ca. 13.00 u.)

april 2015

- 01 13.00 u. communicanten bakken brood in De Locht (tot 16.00 u.)
- 02 17.00 u. maaltijd met communicanten en ouders en familie
- 02 20.00 u. viering van Witte Donderdag
- 03 20.00 u. passiespel "Een Weg" door Pallet
- 04 20.00 u. paaswake
- 05 10.00 u. JK-viering van 1^e Paasdag
- 06 10.00 u. JK-viering van 2^e Paasdag
- 12 10.00 u. JK-zondagviering
- 15 13.30 u. bijeenkomst communicanten 2015 (tot 15.30 u.)
- 19 10.00 u. JK-zondagviering
- 22 18.00 u. maaltijd in het kader van 50 jaar JK
- 25 ? concert Vocalgroup Joy
- 26 10.00 u. JK-zondagviering - Jubileumdienst Huzaren
- 29 19.30 u. bijeenkomst ouders communicanten (tot 21.00 u.)

vieringen maart - april 2015

Zondag 1 maart 2015, 10.00 uur

2^e zondag veertigdagentijd

Eucharistieviering

Voorg.: Piet Giesen

Assist.: Henk Pijnenburg

Lector: Hermenke Bexkens

Muziek: JK-Koor

Zondag 8 maart 2015, 10.00 uur

3^e zondag veertigdagentijd

**Eucharistieviering in het teken
van de Nicaragua-Ontmoeting**

Voorg.: deken Jos Spee en Hub van
den Bosch

Assist.: Leo Verbeek

Lector: Marije Vola

Muziek: JK Koor

***Aansluitend is de Nicaragua-
Ontmoeting 2015 in de JK***

Zondag 15 maart 2015, 10.00 uur

4^e zondag Veertigdagentijd

Spiritualiteitviering

Thema: Gods Geest zal ons leiden tot
het einde der tijden

Voorg.: leden Spiritualiteitgroep

Muziek: *nog niet bekend*

Zondag 22 maart 2015, 10.00 uur

5^e zondag Veertigdagentijd

Eucharistieviering

Voorg.: Piet Giesen

Assist.: Sabine Wennekers

Lector: Peter Verhoeckx

Muziek: Maara Brahma, Wiel Zanders
en Gerrie Gijsen

Zondag 29 maart 2015, 10.00 uur

PALMZONDAG

Familieviering

Voorg.: Truus v.d. Heijden en Hub v.d.
Bosch

Assist.: communicanten

Lector: Gonnie Geurts en Henneke
Roox

Muziek: *familie Bakokimi*

Witte Donderdag 2 april, 20.00 uur

Eucharistieviering

Voorg.: Piet Giesen, Hub v.d. Bosch,
Truus v.d. Heijden en Piet
Linders

Assist.: Dries Verhoeckx

Lector: Max Görtjes

Muziek: JK-koor

Goede Vrijdag 3 april 2015, 20.00 uur

Passiespel 'Een weg' door: PALLET.

Paaszaterdag 4 april, 20.00 uur

Paaswake

Voorg.: Piet Giesen en Hub v.d. Bosch

Assist.: Leo Verbeek

Lector: Hermenke Bexkens

Muziek: Vivian de Wilde

Paaszondag 5 april 2015, 10.00 uur

Eucharistie

Voorg.: Piet Giesen, Truus v.d. Heijden
en Piet Linders

Assist.: Henk Pijnenburg

Lector: Peter Verhoeckx

Muziek: JK-koor

Paasmaandag 6 april 2015, 10.00 uur

Viering van breken en delen

Voorg.: Hub van den Bosch

Assist.: Marije Vola

Lector: Marjo Bongers

Muziek: Ingrid Reinhoud (harp)

Zondag 12 april 2015, 10.00 uur

Viering in Taizéstijl

Thema: Alleen ... is het mogelijk? Is
alleen mogelijk?

Voorg.: werkgroep Taizé

Muziek: Taizéliederen door Taizégroep
+ samenzang

Zondag 19 april 2015, 10.00 uur

Viering van breken en delen

Voorg.: Truus van der Heijden

Assist.: Henneke Roox en Gonnie
Geurts

Muziek: All2gether

Zondag 26 april 2015, 10.00 uur

Gebedsdienst b.g.v.

20 jarig jubileum Huzaren

Voorg.: Hub van den Bosch

Assist.: Huzaren

Muziek: blazersensemble

verjaardagen in maart

03	Marlein Vaessen	<i>lid JK-koor</i>
09	Jan Schellekens	<i>Vrienden van de JK Venlo</i>
10	Therezi Ezendam	<i>lid JK-koor</i>
16	Lies Tummers	
19	Lilo Stark	<i>collecte/communie</i>
20	Jos Peters	<i>JK Big Band (trompet)</i>
26	Leonie Nijholt	<i>secretariaat 't Groenewold</i>
29	Piet Linssen	<i>JK Big Band (trompet)</i>
30	Heinz Dreuning	<i>JK Big Band (trombone)</i>
31	Juliane Schmitz	<i>lid JK-koor</i>

onze hartelijke gelukwensen

Vastentijd 2015 in JK Venlo

Lezing op 23 februari en Nicaragua-ontmoeting op 8 maart

De vastentijd is bij het verschijnen van deze JK Jouw Kerk weer begonnen. Over tal van activiteiten vinden jullie in deze JK Jouw kerk de nodige informatie. Een tweetal activiteiten vinden in de Jongerenkerk plaats.

De eerste is op **maandag 23 februari**: een lezing over het project in Pochomil. De mensen van GESP komen ons dan vertellen over het project dat we dit jaar ondersteunen in het buurtschap Pochomil van San Pedro. Een ruraal gebied met veel veeteelt waar kinderen vaak niet naar school kunnen gaan, omdat ze mee moeten werken om brood op tafel te krijgen.

Op **zondag 8 maart** vindt in de Jongerenkerk de 'NICARAGUA-ONTMOETING' plaats.

Om 10.00 uur zal dan een viering zijn waarin deken Spee de voorganger zal zijn. Namens GESP zal iemand de overweging houden en na afloop is er de ontmoeting. Daarbij zal de Familie Bakokimi aanwezig zijn om muziek te maken, de Wereldwinkel Venlo, de reistoonstelling van de Vastenactie 2015 met beelden over het project zal in de Jongerenkerk staan en beelden over het project zullen worden vertoond.

Deze Nicaragua-ontmoeting begint om 10.00 uur met de viering en duurt tot 13.00 uur.

Iedereen is van harte uitgenodigd voor beide activiteiten.

Voor de andere activiteiten zoals de Heilige Huisjes Tocht, de filmvertoning op 23 maart in de Michaëlkerk verwijs ik naar de informatie hierover in deze JK Jouw Kerk.

Gedurende de vastentijd staat achter in de kerk de doos voor uw bijdrage en de 2e, 4e en 6e week van de Vastentijd zal er een kerkdeurcollecte gehouden worden voor de mensen in Pochomil opdat er voor de kinderen een kleurrijke toekomst mogelijk wordt.

ONTMOET NICARAGUA

In muziek, beeld en tentoonstelling



zondag 8 maart 2015
Viering (10.00 u)
Jongerenkerk Venlo
Minderbroedersstraat 1
10.00 -13.00 uur



vastenactie dekenaat Venlo 2015

Stop kinderarbeid San Pedro de Lóvago / Nicaragua



De komende drie jaar zet het dekenaat Venlo zich tijdens de Vastentijd in voor San Pedro in Nicaragua.

**Het centrale thema is:
alle kinderen naar school.**

In 2015 staat het buurtschap Pochomil met zo'n 90 inwoners, (volwassenen, jongeren en kinderen) centraal. 12 Van deze kinderen zijn het eerste aandachtsgebied van de campagne in 2015. De jongens en meisjes zijn tussen 7 en 16 jaar oud, horen nog op school, maar verrichten kinderarbeid om te helpen voorzien in het levensonderhoud van het gezin. Ze hoeden het vee van hun ouders en trekken rond van droge naar natte streken en terug bij de wisseling van het seizoen. De kinderen zijneveneens arbeidskrachten in de landbouw. Vanwege al dit werk verzuimen ze vaak school of erger nog, verlaten die en het streven is de kinderen weer naar school te krijgen.

Benodigde financiën voor de campagne in 2015: 13.800,00 euro

IBAN: L21 INGB 000 300 0046

Missiesecretariaat Roermond

o.v.v. Project Nicaragua Dekenaat Venlo

via de extra collectes in de Jongerenkerk Venlo gedurende de Vastentijd

PROGRAMMA 2015
DEKENAAT VENLO

ZONDAG 8 MAART 2015

NICARAGUA-ONTMOETING 2015 in de Jongerenkerk Venlo. Deze begint met een viering om 10.00 uur waarbij deken Spee voorganger zal zijn. Aansluitend is er een ontmoeting met Nicaragua waar van alles te zien en te doen is.

ZATERDAG 14 MAART

Heilige Huisjes Tocht met als hoofddoel een bezoek aan het Wereldpaviljoen in Steyl. De start is in "d'n Ingelbewaarder" tegenover de Martinuskerk in Tegelen. Na een rondleiding lopen we een 'engelen-route' om tegen de klok van 15.00 uur in het Wereldpaviljoen aan te komen. Vertrek 13.00 uur (tot 16.30 uur).

MAANDAG 23 MAART

'*Kinderen een Kleurrijke Toekomst*' is een *film* die handelt over de resultaten van het project in San Pedro. Kinderen die naar school zijn gegaan worden twee jaar gevolgd en de effecten in beeld gebracht en toegelicht. Wat betekent onderwijs voor (deze) kinderen, de gezinnen en de lokale samenleving? Aanvang 19.30 uur in de St. Michaëlkerk / 't Ven.

Voor meer informatie zie:

www.jkvenlo.nl

www.stichtinggroenewold.nl

www.dekenaatvenlo.nl



Alto al trabajo infantil
La escuela es el mejor lugar de trabajo
Zonas libres de trabajo infantil

Heilige Huisjes Wandeling

Twee mijl naar Steyl

Engelentocht t.b.v. kinderen in Nicaragua



Zaterdag 14 maart 2015
Start: 'D'n Ingelbewaarder'
Grotestraat 66 in Tegelen
13.00 - 17.00 uur

gedachten in de vastentijd

Bezinning

Hoe harder geroepen
hoe moeilijker te verstaan.
Neem tijd voor stil en ingehouden.

Hoe meer voor 't vatten
hoe minder het voldoet.
Wen aan matigen en sober.

Hoe meer drukte aan de pet
hoe zieliger je boodschap.
Keer je binnenste buiten.

Solidariteit begint...

Solidariteit begint
waar men zich laat raken
door de mens
achter de opgesomde feiten.

Solidariteit begint
waar men kritisch mag kijken
naar het eigen leven
In het licht van
die heel andere wereld van de armen.

Solidariteit begint
waar men opstaat uit de spinsels
van excuses en verantwoordingen,
om gewoon te doen
wat hier en nu al kan.

Solidariteit begint
waar de kracht
als een vonk overslaat
van de ene mens op de andere.

Dan staat niemand meer alleen!

Vasten voor gerechtigheid

Wie het woord 'vasten' intypt op een van de zoekmachines op internet, vindt menige pagina over diëten en afvallen. Veel oudere mensen denken bij 'vasten' aan de blikken trommeltjes uit hun jeugd om snoepgoed te bewaren tot na Pasen.

Maar uit de Schriften komt toch een ander beeld van vasten naar voren.

Vasten is niet 'honger lijden'.

Vasten heeft weinig van doen met ontbering en gebrek.

Vasten betekent niet enkel 'minder eten' of 'niet snoepen'.

Vasten is niet alleen 'geen vlees eten op vrijdag'.

Vasten is geen dweperij van een of andere sekte.

Vasten heeft niet noodzakelijkerwijze iets van doen met religie.

Vasten is daarentegen een wijze van menselijk leven, die in overeenstemming is met de natuur.

Vasten is leven op een manier die overeenkomt met je eigen lichamelijkeheid, naar wat je lichaam aan voeding en andere dingen nodig heeft, niet meer, misschien bij tijd en wijle wel iets minder.

Bij vasten gaat het om heel de mens, je lichaam, je ziel, je geest, je relaties met anderen, kortbij en ver weg.

Vasten is een erkennen van je eigen onmacht, het bevrijdt je van banden die

knellen, het bevrijdt uit de boeien van 'steeds meer hebben en willen'.

Vasten voert weg uit de gezapige tevredenheid van alledag en nodigt uit tot het stellen van nieuwe prioriteiten en levensdoelen.

Vasten is een manier van boete doen voor het onrecht dat anderen is aangedaan.

Vasten is hongeren naar gerechtigheid.

Vasten verwijst naar het onrecht dat wereldwijd gebeurt, naar de steeds slechter wordende levensomstandigheden van vele mensen, naar de schending van hun mensenrechten.

Vasten wijst je op de honger van anderen.

Vasten is een methode om conflicten op een geweldloze wijze op te lossen.

Vasten is een teken van solidariteit en engagement met mensen, die gedwongen zijn dagelijks, het hele jaar door, honger te lijden, die gedwongen zijn te verhongeren.

Vasten is barmhartig zijn.

Vasten staat niet op zichzelf, maar krijgt pas zin in verbinding met gebed en met het doen van gerechtigheid. Bidden en gerechtigheid doen zijn volgens Augustinus 'de vleugels van het vasten'.

Zonder die beide is vasten moeizaam, tezamen met bidden en gerechtigheid doen wordt vasten licht, krijgt het 'vleugels', soberheid, solidariteit én spiritualiteit!

Vasten is een ontmoeting met Jezus, die omgaat met armen, weduwen en wezen, met de minsten onder de mensen en dus een ontmoeting van jou met die armen, voor wie de blijde boodschap van het Evangelie bij voorkeur bestemd is.

Vasten is een navolging van Jezus op zijn moeilijke weg naar het kruis.

Vasten verbindt ons met de gemeenschap van gelovigen waartoe we behoren en opent ons voor de Geest van God.

Als afsluiting een citaat van Antoine de Saint-Exupery:

"Dat wat ik echter het meest verafschuw, is de bedroevende rol van de toeschouwer, die onverschillig is en niets doet. Je moet niet toekijken. Je moet getuige zijn, je moet deelnemen, ingrijpen, je verantwoordelijkheid nemen. De mens die niet meedoet en geen verantwoordelijkheid neemt, die telt niet mee".

Uit: Fasten für Gerechtigkeit, Misereor Aachen, 1997, vertaling en bewerking Guus Prevoo.

**UITVAARTCENTRUM
VENLO - BLERICK**

zekerheid voor een waardig afscheid

vanderLaan

Een stijlvolle en zorgvuldige begeleiding.

Stemmige opbaar- en ontvangstruimten.

Werkzaam voor alle verzekeringen.

Ubroekweg 15 Blerick
tel. 077 - 3874141 (dag en nacht)

Naar de film



*Over kinderen,
onderwijs en hun
toekomst in Nicaragua*

Maandag 23 MAART 2015
Michaëlkerk
Past. Kierkelsplein 18
19.30 uur

**50 cent voor 50 jaar
Jongerenkerk Venlo**

Jubileumjaarrubriek waarin Jongerenkerkers vanuit hun inspiratie vertellen over hun maatschappelijke inbreng.
Is de Jongerenkerk u ook 50 cent waard?

Jongerenkerk...meer dan zondag 10.00 uur.
Uw bijdrage: JK Venlo, NL12ABNA0414143299

ASIELZOEKERS

In de zomer van 1985 werd via de JK een oproep gedaan door Leo Brueren om in Venlo een Stichting VluchtelingenWerk op te richten. Dit verzoek kwam uit Amsterdam van de landelijke Stichting VluchtelingenWerk.

Wij hebben met een aantal mensen diverse gesprekken gevoerd, waarna op 18 november 1985 de Stichting VluchtelingenWerk Venlo bij notaris David in Blerick werd opgericht. Onze vergaderingen waren op zolder in het huis van kapelaan.

Het begin was moeilijk, vooral omdat er geen geld aanwezig was, maar Leo Brueren wist daar raad op. De eerste tijd werden wij geholpen door giften van allerlei mensen en organisaties, met name de Jongerenkerk heeft ons regelmatig geholpen. Pas veel later kregen wij ook hulp van de gemeente.

Voor de juridische begeleiding van de vluchtelingen kwamen wij in contact met advocatenkantoor Berger. Het was een taak van sommige vrijwilligers om met de mensen naar de advocaat te gaan, daarvoor moesten al diverse gesprekken met de vluchteling gevoerd worden. De taal was natuurlijk een probleem. Het was vaak heel emotioneel.

In het begin hebben wij (de vrijwilligers) huizen en kamers gezocht, schoongemaakt en ingericht voor de vluchtelingen. Pas toen de asielzoekerscentrums kwamen was de huisvesting voor de vluchtelingen taak van de gemeente.

Wij hebben hier in Venlo nog een noodfonds voor mensen die niet meer in een AZC mogen verblijven omdat zij uitgeprocedeerd zijn maar nog een procedure hebben lopen. Hen proberen wij op de ene of andere manier te helpen.



PROGRAMMA
50 JAAR JK JUBILEUM
17 MEI 2015

(onder voorbehoud van wijzigingen)

- 10.00 u. Viering ter gelegenheid van het 50 jarig JK jubileum
- 11.15 u. Gezellige nazit met koffie en vlaai, muziek van de JK Big Band en een woord van de voorzitter Henk Pijnenburg
- 12.30 u. Lunch met broodjes, koffie, thee, soep etc. (gratis). Verder gelegenheid om in de JK de tentoonstelling met beeldmateriaal van 50 jaar JK te bezichtigen. Dat betreft zowel foto's, collages als een doorlopende presentatie op het grote scherm, dat ieder kwartier herhaald wordt.
- 14.00 u. Eerste deel van de lezing van Harry Notenboom
- 14.45 u. Pauze
- 15.30 u. Tweede deel van de lezing van Harry Notenboom
- 16.15 u. Gelegenheid tot vragen stellen aan Harry Notenboom
- 17.00 u, Nazit en ontmoeting onder het genot van een drankje

Voor deelname aan de lunch om 12.30 uur moet je je vooraf aanmelden zodat we een beeld hebben hoeveel mensen er komen. Stuur hiertoe een berichtje met je naam (of meerdere namen) naar email adres jkjubileum@jkvenlo.nl

(zie voor meer informatie de website www.jkvenlo.nl)

Venlo 70 jaar bevrijd

Op 1 maart is het 70 jaar geleden dat Venlo werd bevrijd.

Vanwege die gelegenheid maakt Theater De Garage een voorstelling.

Een voorstelling waarbij teruggekeken wordt op de bombardementen en het leed van de laatste oorlogsjaren.

Kelderkrijger

"As ik d'r neet euver kin praote, dan stik ik d'r in"

Een bejaard echtpaar in een verzorgingstehuis krijgt bezoek van de dokter. Het verzorgend personeel heeft signalen opgevangen dat Henk zich vreemd gedraagt de laatste tijd. Hij houdt zich 's nachts op in de verwarmingskelder en ze hebben een lijstje gevonden van alles wat hij nodig heeft als hij weg moet uit het verzorgingstehuis. "Mijn P.S.U. (persoonlijke standaarduitrusting)" noemt Henk dat.

De situatie die zich aandient rond de ouderenzorg roept bij hem herinneringen op aan de oorlogswinter 1944-1945 toen hij - gedwongen door de bombardementen - huis en haard moest verlaten en hij samen met zijn moeder een onderkomen zocht in een grote schuilkelder van de trappistenabdij Uelingsheide in Tegelen.

Henk is erg gesloten over deze periode in zijn leven, maar tijdens zijn bezoek dringt de dokter er op aan, dat hij deze ingrijpende gebeurtenis met hem deelt.

En dan komt voor en na het verhaal over zijn oorlogservaringen naar boven. Ervaringen die een zestienjarige niet zou mogen hebben en die hij zijn leven lang met zich mee zal dragen. Hij vertelt over de voedseltochten die hij maakte door het granaatvuur naar Belfeld en Reuver, over zijn kleine sabotages als aandeel in het verzet tegen de Duitse overheersing en hoe hij veel te vroeg van tienerjongen tot man werd.

En nu - in de laatste jaren van zijn leven - komen die herinneringen weer sterk bovendrijven als hij opnieuw wordt "weggerukt" uit zijn veilig bestaan en situaties in de wereld om hem heen, als de oorlog in Syrië en Irak, de misdaden van Isis en het neerhalen van de MH17 in de Oekraïne weer een beeld scheppen van een wereld die de zijne niet is.

Als een soort "laatste der Mohicanen" is hij getuige en lotgenoot van een oorlog die we nooit meer willen meemaken en legt hij verbanden met de wereld van nu en daarmee - misschien onbewust - een waarschuwing afgevend dat er iets goed misgaat in deze maatschappij.

Tekst: Willem Kurstjens
Regie: Loek van Rhee
Spelers: Hay van Hoorn, Harold Dückers, Albert Peulen en José Haeyen
Beeld en geluid: Abdulaziem Haloob en Willem Kurstjens
Techniek: Kirsten Quak, Erik Lange
Grime: Sandra Hunnekes, Miep Haanen, Petra Smeets

Het theaterstuk "Kelderkrijger" en een expositie over de oorlogskelders wordt gehouden in Theater De Garage op:

1 - 6 - 8 - 13 - 15 maart 2015 om 15.00 uur en

7 - 14 en 15 maart 2015 om 20.15 uur.

Entree: € 12,50

Reserveren: www.theaterdegarage.nl of 077-3514252

Met dank aan: Gemeente Venlo, Weldadige Stichting Van Heutz, Culturele Raad Tegelen, Hannah Smitsfonds, Gemeente Archief Venlo, Limburgs Museum,

Voor meer activiteiten i.v.m. 70 jaar einde WO2:

www.herdenkingskalender.nl en <http://oorlogskelders.nl/>



Photo Wiel van der Randen - 10 juli 1945 Nationaal Archief Spaarnestad

Wapen je met vrede II

Het stukje in JK - Jouw Kerk van februari door Hermann Flüggen maakte veel indruk op mij. Heel persoonlijke oorlogservaringen rond het oorlogsvliegveld op de Groote Heide. We waren vijanden, de Duitsers en wij, na de Duitse inval in Nederland. Maar ook burenen. Die spanning heb ik ook ervaren.

Ons vredeswerk was werken aan de Europese Gemeenschap (nu "Unie") en ook van land tot land. We waren na de oorlog nog gescheiden door grenscontroles die te lang bleven duren. Dat was de grens waar Jongerenkerkers zaterdag collecteerden voor het vastenactieproject van de JK en wat Gé van der Heijden verwerkte in het lied: 'Elke man en vrouw is nodig'. Ik was als kamerlid voorzitter van de Duits-Nederlandse parlementariërconferentie en ontmoette daar collega's uit de Bondsdag in Bonn. In 1973 was de tijd rijp voor een tussenstap: wij kregen de regeringen bereid om vlakbij De Groote Heide een toeristische grensoverschrijding open te stellen voor voetgangers en fietsers. Die kwam ten oosten van het zweefvliegveld. Het Duitse Bondsdaglid Hugo Hammans en ik verrichtten de opening van dat pad en wij lieten basisschoolkinderen uit beide landen een dwarsliggende boom doorzagen. In mijn toespraak kon ik vertellen dat voor zowel Duitsers als Nederlanders hun recreatiegebied groter was geworden. We werden er allemaal beter van. Kaldenkirchen en Venlo waren veel dichter bij elkaar gekomen. Pas veel later werden de officiële grenscontroles beëindigd. Maar in de Jongerenkerk was er al veel langer een band: Duitse bezoekers, een Duitse theoloog die overwegingen hield (Kurt Hollender), Duitse koorleden. Er zijn nu nog steeds Duitse bezoekers en koorleden. Voor Kapelaan Brueren bestonden geen grenzen, alleen mensen. Hermann heeft met zijn verslag over de Heilige Huisjeswandeling een belangrijk stuk geschiedenis verbonden met het vredeswerk van vandaag.

Harry Notenboom

Ik voel me een beetje onzeker. Ja, u hebt al een tijdje stukjes van mij gelezen in de JK Jouw kerk. Om precies te zijn, al meer dan twee jaar.

Ik schrijf soms wat kritisch en dat weet ik. Deels komt het door mijn opleiding en werk. Mijn werkzame (!) leven lang zat ik in de research, waarbij je je steeds af moet vragen of je wel op de goede weg zit en of je geen dingen over het hoofd ziet, of je wel de juiste conclusies trekt. Je wordt dan een soort "advocaat van de duivel" voor jezelf. En dat zal ongetwijfeld een stempel gedrukt hebben op mijn denken.

Daarnaast heb ik een doel voor mezelf gesteld. Ik wil graag een beetje prikkelen, een beetje uitdagen. Ik denk dat wij mensen en dus ook ikzelf niet voldoende kritisch zijn ten aanzien van ons geloof en onze samenleving, dat we te weinig nadenken en veel voor zoete koek slikken.

Het is begrijpelijk. U weet wel. Eeuwenlang hebben we geleefd in een vast patroon, van leven en beleven, van voorkeuren op politiek en maatschappelijk terrein, van geloof en moraal. We zijn van kinds af aan daarin opgevoed, tenminste de ouderen onder ons heel zeker. Wij ouderen kenden alleen een wereld van zuilen. Godsdienst, politiek, radio, krant, alles lag vast. Er werd in die tijd voor ons gedacht. Het valt niet mee, om dan alles opnieuw voor jezelf te bekijken en zo nodig nieuwe keuzes te maken, een nieuwe weg te vinden in de enorme massa informatie, die je dagelijks krijgt en hieruit je levenshouding te bepalen. Het kost misschien wel jaren. Voor mezelf was dit proces tenminste erg lang en het is nog steeds bezig.

Wat ik echter vreemd vind, ik heb u in deze twee jaren een aantal meningen voorgeschoteld, meningen die volgens mij ook soms gewaagd waren. En toch, in die twee jaren heb ik maar drie keer een reactie gekregen, waarvan er maar één over de inhoud ging. Bent u het allemaal volledig met me eens? Ik kan het niet geloven. Maar hoe zit het dan in elkaar? Ik voel me onzeker.

Paul

lezing Erik Borgman

Op 18 januari vond in het kader van ons gezamenlijk jubileum Groenewold en Jongerenkerk de lezing plaats van Erik Borgman. Het was een boeiende en inspirerende lezing waar we veel uit kunnen halen voor onze toekomst. Zo'n 80 mensen waren aanwezig en hoorden en zagen een geïnspireerde Borgman een vlammend betoog houden.

Het vragenuur daarna was zeker zo waardevol als de rest van het verhaal. Wellicht heeft de laatste spreker dr. Harry Notenboom die op 17 mei zijn lezing houdt weer veel stof gekregen om mee te nemen in zijn verhaal over 50 jaar Jongerenkerk Venlo.

Momenteel wordt de tekst uitgewerkt. Deze zullen we straks op onze website plaatsen. Ieder kan het verhaal dan nog eens na lezen.

samen ontbijten

Beste allemaal,

Er is weer een nieuwe datum gepland voor het gezamenlijk ontbijten:

**zaterdag 21 maart 2015 om 10.00 uur
bij het Ruitercafé Leurs.**



Iedereen is welkom, echtparen of alleenstaanden. Uiteraard ook mensen van buiten de Jongerenkerk zijn van harte welkom.

Indien jullie belangstelling hebben, ben je van harte welkom.

**VAN TEVOREN AANMELDEN HOEFT NIET MEER!
JE KUNT GEWOON NAAR LEURS KOMEN!**

Het ontbijt bestaat uit 2 pistolets, divers beleg, gekookt eitje, bekertje vruchtenyoghurt en onbeperkt koffie en thee.

De totale kosten bedragen € 4,50

Ik zie jullie graag tegemoet! Hartelijke groet,
Marjo Bongers

Aanwezig of afwezig ? Waar ligt de grens tussen beide ? Het is best mogelijk dat je lijfelijk aanwezig bent op een vergadering, op de werkvloer, in de klas, maar toch helemaal met je gedachten thuis bent.

Gedachten en gevoelens zijn niet gebonden aan een afstand. Zij overstijgen zelfs de grens tussen leven en dood.

Dit is vasten in zijn meest originele betekenis : de zintuiglijke ervaringen, de zintuiglijke prikkels zodanig beperken, dat de gevoeligheid voor het geestelijke vermeerderd. Zoals een monnik in zijn cel met niets dan stilte, en witte muren en eenzaamheid en geen overvloedig eten of slapen, stilaan gevoelig wordt voor de geestelijke werkelijkheid. Zo is de veertigdagentijd voor ons een periode van versobering en beperking, niet om de versobering zelf, maar om meer gevoelig te worden voor de geestelijke rijkdom van ons bestaan.

Zo'n proces is vernieuwend, brengt nieuwe inzichten, nieuwe edelmoedigheid tot stand, Vasten is als een herbeleven van de schepping.

De veertigdagentijd is : nieuw worden. Het is een gevecht tegen alles wat de schepping, wat de menswording belemmert : de verveling, de verslaving en de verbittering.

Wie zich verveelt is aan 't doodgaan. Met alles wat deze aarde en deze tijd ons te bieden heeft is verveling een affront aan de Schepper. Hij heeft ons de tijd niet toegemeten om hem te doden maar om hem ten volle te gebruiken en te genieten.

Verveling kan verslaving worden, als we de leegte gaan opvullen met steeds dezelfde monotone belevenissen. Of we nu verslaafd geraken aan het werk, of aan één of ander genotmiddel. Steeds is het een beperking, een stilstand van onze menswording : een verschraling van onze gevoelens en van onze contacten. Het is een beetje minder mens en wat meer robot worden.

De leegte van ons bestaan kan verbittering worden. Dan heeft alles wat ons overkomt of ons te beurt valt, een bittere nasmaak. Onze scheppende levenskracht wordt van binnenuit aangetast.

Met de vasten proberen wij de vernieuwing op gang te brengen. Nieuwe wijn in nieuwe zakken brengen is veel moeilijker dan het onderhouden van voorgeschreven regels. Het is als een nieuwe lente, onvoorspelbaar, maar boordevol leven.

uit een overweging van Manu Vervulst



Pastorale coördinatie

Hub van den Bosch
Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
06-10729578

Hub van den Bosch is normaliter op maandagmorgen en vrijdagmorgen vanaf 09.30 uur aanwezig op het secretariaat van de Jongerenkerk. Mocht u Hub daar niet kunnen bereiken of voor dringende zaken op andere dagen nodig hebben dan is hij bereikbaar via telefoonnummer 06-10729578 of per e-mail boschhgm@home.nl

Secretariaat Jongerenkerk

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
e-mail:
jongerenkerkvenlo@hetnet.nl

Diaconiefonds

Diaconiefonds Jongerenkerk Venlo
Info: Lilo Stark
voor projecten ver van huis en heel dichtbij
NL46ASNB0871015617
o.v.v. renteloze lening of gift.

Stichting Jongerenkerk Venlo

NL12ABNA0414143299

JK website

web site JK: www.jkvenlo.nl
webmaster: Max Görtjes

Wel-en-Wee-Groep

Aandacht voor elkaar; voor de leuke maar uitdrukkelijk ook de minder leuke dingen van het leven...

informatie aan:

Ton Jacobs tel. 077 - 3870794
of: Corry Flügggen, 077 - 3510752

JK - Jouw Kerk

De volgende JK-Jouw Kerk verschijnt op 29 maart 2015.

Kopij voor dat nummer kan tot en met 20 maart aangeleverd worden (via e-mail of schriftelijk) op het Secretariaat van de Jongerenkerk (zie hierboven). Is er iets dat u raakt of dat u onder de aandacht wilt brengen? Dan nodigen wij u van harte uit om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Ook reacties op artikelen zijn welkom.

gebruik Jongerenkerk

Voor informatie en afspraken inzake het gebruik van de Jongerenkerk belt u met:

Martin Huizinga; 077-3512165
e-mail: mgm.huizinga@telfort.nl