

JK - JOUW KERK

**Nieuwsbrief voor medewerkers en bezoekers
april 2015**

PASEN

inhoud

01. Agenda april - mei 2015
02. Vieringen april - mei 2015
03. Verjaardagen in april
04. Pasen: het leven is geen scherts
05. Passiespel "Een Weg" door Palet
07. De solidariteitsmaaltijd
09. JK Jubileumprogramma 17 mei 2015
10. 5 mei - bevrijdingsvuur Venlo
11. Jubileum Huzaren
12. St. Christoffel
13. Vrijwilligers gezocht
14. Samen ontbijten
15. Wie helpt mee ?
16. Concert Vocal Group Joy
17. Gedachten ter inspiratie

achterpagina: praktische informatie



JONGERENKERK VENLO

Het verhaal gaat verder ...

elke zondag 10 uur

agenda april - mei 2015

april 2015

- 01 13.00 u. communicanten bakken brood in De Locht *(tot 16.00 u.)*
02 17.00 u. maaltijd met communicanten en ouders en familie
02 20.00 u. viering van Witte Donderdag
03 20.00 u. passiespel "Een Weg" door Palet
04 20.00 u. paaswake
05 10.00 u. JK-viering van 1^e Paasdag
06 10.00 u. JK-viering van 2^e Paasdag
12 10.00 u. JK-zondagviering
15 13.30 u. bijeenkomst communicanten 2015 *(tot 15.30 u.)*
19 10.00 u. JK-zondagviering
21 18.30 u. repetitie Vocal Group Joy
22 18.00 u. maaltijd in het kader van 50 jaar JK
25 20.00 u. concert Vocalgroup Joy
26 10.00 u. JK-zondagviering - Jubileumdienst Huzaren
29 19.30 u. bijeenkomst ouders communicanten *(tot 21.00 u.)*

mei 2015

- 03 10.00 u. JK-zondagviering
04 19.00 u. **Dodenherdenking** met tocht en bijeenkomst Rosarium
05 10.30 u. Bevrijdingsdag-activiteiten bij de Meeuwbeemd *(tot 12 u.)*
10 10.00 u. JK-zondagviering
10 - 17 mei **Tentoonstelling** 50 jaar JK in beeld en geluid
14 10.00 u. JK-viering Hemelvaartsdag
17 10.00 u. **JUBILEUM 50 JAAR JONGERENKERK** *(tot 19.00 u.)*
20 13.30 u. bijeenkomst communicanten 2015 *(tot 15.30 u.)*
24 10.00 u. JK-zondagviering - PINKSTEREN
25 10.00 u. JK-viering van 2^e pinksterdag
31 10.00 u. JK-zondagviering

vieringen april - mei 2015

Witte Donderdag 2 april, 20.00 uur

Eucharistieviering

Voorg.: Piet Giesen, Hub v.d. Bosch,
Truus v.d. Heijden en Piet
Linders

Assist.: Dries Verhoeckx

Lector: Max Görtjes

Muziek: JK-koor

Goede Vrijdag 3 april 2015, 20.00 uur

Passiespel 'Een weg' door: PALLET.

Paaszaterdag 4 april, 20.00 uur

Paaswake

Voorg.: Piet Giesen en Hub v.d. Bosch

Assist.: Leo Verbeek

Lector: Hermenke Bexkens

Muziek: Vivian de Wilde

Paaszondag 5 april 2015, 10.00 uur

Eucharistie

Voorg.: Piet Giesen, Truus v.d. Heijden
en Piet Linders

Assist.: Henk Pijnenburg

Lector: Peter Verhoeckx

Muziek: JK-koor

Paasmaandag 6 april 2015, 10.00 uur

Viering van breken en delen

Voorg.: Hub van den Bosch

Assist.: Marije Vola

Lector: Marjo Bongers

Muziek: Ingrid Reinhoud (harp)

Zondag 12 april 2015, 10.00 uur

Viering in Taizéstijl

Thema: Alleen ... is het mogelijk? Is
alleen mogelijk?

Voorg.: werkgroep Taizé

Muziek: Taizéliederen door Taizégroep
+ samenzang

Zondag 19 april 2015, 10.00 uur

Viering van breken en delen

Voorg.: Truus van der Heijden

Assist.: Henneke Roox en Gonnie
Geurts

Muziek: All2gether

Zondag 26 april 2015, 10.00 uur

Gebedsdienst b.g.v.

20 jarig jubileum Huzaren

Voorg.: Hub van den Bosch

Assist.: Huzaren

Muziek: blazersensemble

Zondag 3 mei 2015, 10.00 uur

Eucharistieviering

Voorg.: Piet Giesen

Assist.: Henk Pijnenburg

Lector: Leo Verbeek

Muziek: JK-koor

Zondag 10 mei 2015, 10.00 uur

MOEDERDAG

Viering van breken en delen

Voorg.: Hub van den Bosch

Assist.: Leo Verbeek

Lector: Marije Vola

Muziek: JK-koor

Donderdag 14 mei 2015, 10.00 uur

Hemelvaartsdag

Viering van breken en delen

Voorg.: Hub van den Bosch

Assist.: Peter Verhoeckx

Lector: Hermenke Bexkens

Muziek: *nog niet bekend*

Zondag 17 mei 2015, 10.00 uur

50 JAAR JK VENLO

Viering van breken en delen

Voorg.: pastoraal team en anderen

Muziek: JK-koor, JK Big Band, Triple Quartet

Zondag 24 mei 2015, 10.00 uur

Pinksteren

Eucharistieviering

Voorg.: Piet Giesen en Truus van der Heijden

Assist.: Dries Verhoeckx

Lector: Leo Verbeek

Muziek: JK-koor

Maandag 25 mei 2015, 10.00 uur

2e pinksterdag

Viering van breken en delen

Voorg.: Hub v.d.Bosch

Assist.: Peter Verhoeckx

Lector: Marije Vola

Muziek: Band Crossroad

Zondag 31 mei 2015, 10.00 uur

Spiritualiteitviering

Voorg.: Spiritualiteitgroep

verjaardagen in april

06 april: Harry van Heijst

Penningmeester bestuur JK Venlo

10 april: Coby v.d. Wouw

12 april: Daphne Tip

coördinator Aandachtscentrum

22 april: Ushi Zumbroich

Triple Quartet

22 april: Marian Linssen

JK Big Band (alto sax)

23 april: Truus v.d. Heijden

pastoraal team en liturgie overleg

25 april: Cor Weekers

27 april: Lo Moonen

Praaggroep

28 april: Carien Lalieu

jongerenpastor Groenewold

Pasen: het leven is geen scherts

In het boek 'Van mens tot mens, van hart tot hart' schreef Leo Brueren bij gelegenheid van Pasen het volgende:

Heel mijn leven heb ik als priester geprobeerd om van de Goede Week een religieus gebeuren te maken. In deze week probeerde ik steeds Jezus Christus centraal te stellen: zijn leven, dood en verrijzenis.

Het is fijn als mensen zeggen dat ze de diensten goed vonden, maar ik merk dan vaak op, dat ik niet op applaus zit te wachten. Het gaat erom of Jezus en zijn boodschap tot u doordringen, of hij u aangrijpt om zijn levensstijl te gaan volgen.

Het gaat niet om applaus maar om navolging. Ik zeg wel eens: de verzetsstrijder in de oorlog stierf niet om een straatnaam te krijgen of een jaarlijkse herdenkingsdag, maar om te zorgen dat de vrijheid nooit meer afgenomen wordt en om bij te dragen tot het besef dat oorlog onzin is.

Jezus roept in de Goede Week op om uw leven in dienst te stellen van de medemens en van God. Om geen leven te leiden waarin hebzucht het laatste woord heeft, maar de liefde.

Jezus heeft ons op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paaszaterdag en Paaszondag veel te zeggen, mits u zijn woorden beluistert en in uw hart laat doordringen.

Hopelijk maakt u tijd om zijn levensverhaal en zijn einde te overwegen. Pasen is MEER dan eieren en een lang vrij weekend. Pasen heeft alles te maken met uw leven, met ons aller leven.

Pasen geeft antwoord op de diepste vragen die iedere mens zich vaak stelt: heeft het leven zin? Heeft de dood zin? Is het leven meer dan een scherts?

Mogen wij deze woorden van Leo in dit Jubileumjaar, 50 jaar JK Venlo, tot ons laten doordringen. Ze zijn nog steeds actueel en de moeite waard te overwegen.

Ja, zo was Leo iemand die ons raakte en hij heeft geleefd vanuit die liefde die Jezus tentoonstelde in zijn leven.

Mag Pasen ons aansporen ook vanuit die liefde te gaan leven opdat Pasen, op dat het leven geen scherts is maar iets dat de moeite waard is en de moeite waard om gevierd te worden.

In deze zin: Zalig Pasen!

Hub van den Bosch

**EEN
WEG**

כביש

Een eigentijds

passiespel

van Cees van Leeuwen
en Geert Verhallen

zingend en verhalend
verbeeld door zanggroep

PALET



MEER INFO:
WWW.JKVENLO.NL
OF 06-10729578

WWW.ZANGGROEPPALET.NL

HVANOS.NL

**Aanvang
20.00 uur**

Goede Vrijdag 3 april 2015
JONGERENKERK VENLO
Minderbroedersstraat 1



Twee passies ontmoeten elkaar in "EEN WEG"

Het Passie-verhaal, eigentijds zingend en verhalend verbeeld.

Cees van Leeuwen en Geert Verhallen hebben het gezamenlijk plan opgevat het aloude lijdensverhaal "anders" te laten zien en horen. Het is het verhaal van lijden, sterven en opstaan. Gezien door de ogen van Jezus, dus niet beschouwd door derden.

'Een weg' wordt uitgevoerd door Zanggroep 'Palet' uit Overloon voorzien van theatrale elementen.

De ervaren groep zangers staat sinds de oprichting in 2001 onder leiding van Geert Verhallen. Zij dragen een gezamenlijke passie uit: zingen. Dat wat zij zingen moet dan ook wel ergens over gaan. Zang, gesproken tekst, poses en beweging vertellen de passie en nemen u mee alsof u zelf meeloopt in de stoet naast Jezus.

De première vond plaats in de 'Goede Week' van 2014. Nu mee te beleven in de Jongerenkerk Venlo op Goede Vrijdag 3 april 2015. Aanvang 20.00 uur.

Tekst: Cees van Leeuwen

Composities en piano: Geert Verhallen

Pauken: Paul Arts

Zang, kleding en attributen: leden Palet

Regie: Cees en Ans van Leeuwen.

UITVAARTCENTRUM VENLO - BLERICK

zekerheid voor een waardig afscheid

vanderLaan

Een stijlvolle en zorgvuldige
begeleiding.

Stemmige opbaar- en
ontvangstruimten.

Werkzaam voor alle verzekeringen.

Ubroekweg 15 Blerick
tel. 077 - 3874141 (dag en
nacht)

50 jaar
1965 - 2015
Jongerenkerk Venlo

25 jaar
1989 - 2014
't Groenewald

De verblijfslocatie, verblijfs

**50 cent voor 50 jaar
Jongerenkerk Venlo**

Jubileumjaarrubriek waarin Jongerenkerkers vanuit hun inspiratie vertellen over hun maatschappelijke inbreng.
Is de Jongerenkerk u ook 50 cent waard?

Jongerenkerk...meer dan zondag 10.00 uur.
Uw bijdrage: JK Venlo, NL12ABNA0414143299

april 2015

Mieke Verkoeyen

DE SOLIDARITEITSMAALTIJD IN DE JONGERENKERK VENLO

In het kader van 50 jaar Jongerenkerk Venlo, is mij gevraagd om over ons project de solidariteitsmaaltijd: "Taizé-Open-Tafel" te vertellen.

De initiatiefnemer is Jan van Duijnhoven, destijds dominicaan-broeder in klooster Mariaweide. Hij was in de 90er jaren uit Rotterdam gekomen en werd hier in Venlo als straatpastor aangesteld. Hij zorgde ervoor dat daklozen de straatkrant konden verkopen. Bij het klooster konden ze de krant inkopen. Zo bouwde de inmiddels Pater Jan een relatie op met de mensen van de straat.

Buiten zijn werk als straatpastor begon hij hier in de Jongerenkerk het Taizé-avondgebed en daar kwamen verschillende jonge mensen op af en ook mensen van de straat. Vaak hadden er een paar niet gegeten en nam hij hen na afloop van het gebed mee naar de friteskraam.

Ondergetekende kwam ook naar het Taizégebed en bij de koffie werd het plan geopperd om een eenvoudige maaltijd te houden vóór het gebed.

De eerste maaltijd werd gehouden 17 mei 2000. Met een soep die geregeld werd van een brasserie, brood van de bakker en met wat overgebleven aardappelen van het klooster die ik thuis opbakte en met wat kaas, gekookte eitjes, tomaten, koffie en thee, was de maaltijd compleet. We aten in de sacristie van de Jongerenkerk. Al gauw groeide het aantal mensen dat kwam eten van 8 naar 15. De maaltijd werd uitgebreid met een eenpansgerecht. De kosten deelden Pater Jan en ik samen. Dat veranderde later.

Kap. Leo Brueren was bezig met een vernieuwing van de hal. Dat was een hele verbetering. Méér faciliteiten, betere controle, overzicht. Er kwamen gedragsregels. De kapelaan gaf ons veel steun en regelde een budget van een stichting want het aantal groeide.

De Jongerenkerk is laagdrempelig voor de mensen van de straat en een prachtige locatie hartje stad. Elke woensdag tussen 18 en 19 uur is de maaltijd. Het is inmiddels een begrip geworden. Met een goed team dat afwisselend wekelijks of twee-wekelijks de tijd geeft om te helpen lukte het ons die 15 jaar het te continueren.

De deelnemers aan de maaltijd zijn divers. Zo multicultureel de samenleving is, zo is ook het gezelschap. De meesten hebben wel een verslavingsprobleem. Buiten de stadsgenoten komen er ook mensen uit Duitsland en Polen die hier verzeild zijn geraakt op zoek naar werk, wat moeilijk wil lukken. Mensen die door omstandigheden het financieel niet meer trekken en van een kleine uitkering rond moeten komen. Zij, die onverwacht op straat belanden. In principe is iedereen welkom. Tegenwoordig is het aantal rond 30.

Op die woensdag is er niet alleen tijd voor eten, maar vooral ook voor ontmoeting en zo nodig een luisterend oor. Bij problemen van welke aard dan ook is pastor Hub v.d.Bosch er. We verwachten van de deelnemers wel respect naar elkaar en naar de vrijwilligers toe en niet te vergeten dat ze in Gods huis zijn. Daarom begin ik ook altijd met een stukje uit de H. Schrift en een kort gebed. Zo krijgen ze het liturgisch jaar een beetje mee.

Er doet zich regelmatig wat voor zoals een zwangerschap in een moeilijke relatie die begeleiding en steun nodig had, ziekte en plotselinge sterfgevallen. Bij alles staan we stil en proberen hulp en geestelijke steun te geven. We bidden extra voor de overledene en er worden gedenkdiensten gehouden. In de zondagdienst wordt er dan ook voor hem of haar gebeden. We zijn allen kinderen van God en hebben Zijn liefde en barmhartigheid broodnodig.

De hoogtijdagen, vooral de decembermaand moet er wat extra's bij. Met Sinterklaas en vooral de kerstviering en het kerstdiner zijn hoogtepunten en mooi om te beleven, elk jaar opnieuw. Dan groeit het aantal deelnemers ineens naar ruim 40. We maken er dan ook iets bijzonders van. Dit alles is niet alleen met budget mogelijk. Daarom dank aan sponsoren in die tijd, vooral aan sponsor bakker Rutten voor al het brood het jaar door.

In het verleden waren er onverwachts donaties van een vereniging, vriendin of kennis of een bond en van bouwonderneming Janssen de Jong (niet allen tegelijk). Niet te vergeten onze broeders en zusters van PKN die ons project al een paar jaar honoreren met een bijdrage.

Op de Gerarduskalender las ik eens de volgende spreuk:

Eten zal er steeds zijn en armen zullen er steeds zijn, maar eten voor armen kan er alleen maar zijn als wij delen. Dat sluit aan bij de slogan van de Jongerenkerk:

"Delen wat je hebt en wat je bent!" Dat probeert ieder op zijn eigen manier en wij als team met deze wekelijkse maaltijd.

Mieke Verkoeijen, coördinatrice Solidariteitsmaaltijd Venlo



PROGRAMMA
50 JAAR JK JUBILEUM
17 MEI 2015
(onder voorbehoud van wijzigingen)

- 10.00 u. Viering ter gelegenheid van het 50 jarig JK jubileum
- 11.15 u. Gezellige nazit met koffie en vlaai, muziek van de JK Big Band en een woord van de voorzitter Henk Pijnenburg
- 12.30 u. Lunch met broodjes, koffie, thee, soep etc. (gratis). Verder gelegenheid om in de JK de tentoonstelling met beeldmateriaal van 50 jaar JK te bezichtigen. Dat betreft zowel foto's, collages als een doorlopende presentatie op het grote scherm, dat ieder kwartier herhaald wordt.
- 14.00 u. Eerste deel van de lezing van Harry Notenboom
- 14.45 u. Pauze
- 15.05 u. Jongerenkerkliederen in beeld en geluid
- 15.20 u. Tweede deel van de lezing van Harry Notenboom
- 15.55 u. gelegenheid tot vragen stellen aan Harry Notenboom
- 16.30 u. Nazit en ontmoeting onder het genot van een drankje

Voor deelname aan de lunch om 12.30 uur moet je je vooraf aanmelden zodat we een beeld hebben hoeveel mensen er komen. Stuur hiertoe een berichtje met je naam (of meerdere namen) naar email adres jkjubileum@jkvenlo.nl

(zie voor meer informatie de website www.jkvenlo.nl)

5 mei - vrijheidsvuur Venlo

5 Mei: dag van de Bevrijding, maar ook de dag van de Vrijheid Vrijheid geef je door!

Het Comité Vrijheidsvuur Venlo organiseert op dinsdag 5 mei 2015 de Vrijheidsvuur-Estafetteloop met een ontvangstceremonie.

In de nacht van 4/5 mei vertrekt om 00.00 uur de Venlose bevrijdingsvuurestafette vanuit Wageningen naar Venlo waarbij het vrijheidsvuur door een groep lopers van Wageningen naar Venlo wordt gebracht. Dit jaar leveren alle 3 de middelbare scholen hun bijdrage: leerlingen van het Blariacumcollege lopen mee in de estafette, Valuasleerlingen maken gedichten en leerlingen van Den Hulster maken muziek en verzorgen geluid, podium ed..

De vrijheidsvuurlopers worden dit jaar ontvangen op het voorterrein van het verzorgingshuis De Meeuwbeemd (aan de Boerhaavestraat). Bij slecht weer vindt de ceremonie deels plaats in de Meeuwbeemd zelf.

Vanaf 10.30 uur is er muziek. De estafettelopers arriveren om 11.00 uur.

Het programma bestaat verder o.a. uit:

- vuurceremonie
- onthulling houten vrijheidsbeeld van kettingzaagkunstenaar Roel van Wijlick
- toespraak van Bep Holla, mede namens de gemeenteraad
- vrijheidsgedichten van leerlingen Valuascollege
- gesprek/toespraak bewoner Meeuwbeemd
- muzikale intermezzo's met JK-koor en orkest Den Hulster
- 12.00 uur Afsluiting

Het Meeuwbeemdtterrein wordt o.a. aangekleed met banners.

Met het ontsteken van het vrijheidsvuur in Venlo wordt aandacht gegeven aan de grote betekenis van VRIJHEID voor mens en samenleving.

Samen zorgen we ervoor dat het bevrijdingsvuur in heel Nederland brandt!

Vrijheid is meer dan ooit een thema dat vraagt om bij stil te staan: wat doen we met onze vrijheid, kent vrijheid grenzen. Het archief van Venlo is deze dag open van 12.00-14.00 uur voor bezoekers van de tentoonstelling 70jaar bevrijding.

Voor meer info kijkt u op www.vrijheidsvuurvenlo.nl en www.4en5mei.nl.

Jubileum Huzaren



Op **zondag 26 april 2015** is er in de Jongerenkerk bij gelegenheid van het 20-jarig jubileum van het Regiment Huzaren Venlo een korte gebedsdienst met aansluitend de onthulling van een plaquette tegen de gevel van de kerk.

De Huzaren hebben een lange geschiedenis met de Jongerenkerk. De Jongerenkerk heeft dienst gedaan als paardenstal voor de Huzaren. Op oude foto's in de glazenkasten in het Voorportaal kunt u dat bezichtigen.

Vorig jaar kwam de vraag of het 20-jarig jubileum van het huidige Regiment Huzaren Venlo in onze Jongerenkerk gevierd kon worden. Gezien de ver-

binding met hen is daar op in gegaan.

De viering zal bestaan uit muziek door doedelzak, tekst en uitgesproken woorden door de Huzaren.

Een iets andere zondagsviering deze keer, maar wellicht zeer de moeite waard.

Na de dienst, rond de klok van 10.40 uur, wordt aan de voorgevel de plaquette onthult.

- 10:00 Openingswoord door pastor
- 10:10 Welkomstwoord door erelid en medeoprichter Hay Gerrits
- 10:15 Muziek door Pipers & drums
- 10:20 Kleine speech door beschermheer Toine Hazenbosch
- 10:30 Sluiten door pastor
- 10:40 Buiten onthullen van plaquette

We wensen het Regiment Huzaren Venlo proficiat met hun jubileum en een mooie dag toe.



Sint Christoffel

Een van de meest aangeroepen heiligen is Sint Christoffel. Na Maria staat hij vrijwel op nummer 1. Wie van ons heeft niet een penning met zijn afbeelding erop aan de autosleutel gehad of een afbeelding op het dashboard? De heilige, die als veerman de reizigers op zijn schouders door de rivier droeg en op zekere dag een kind droeg, dat steeds zwaarder werd, zodat hij slechts met de grootste moeite de overkant kon bereiken. Het Kind was natuurlijk Jezus, die de last van de hele wereld met zich meedroeg.

Met Christoffel is iets gek aan de hand. Bij het tweede Vaticaans concilie is zijn feestdag verplaatst, omdat die samenviel met die van Jacobus de meerdere. Hij leek plotseling minder belangrijk.

In 1989 heeft Rome de kalender van de heiligen opgeschoond en onder meer Christoffel afgevoerd, omdat er geen enkele aanwijzing van zijn bestaan te vinden is. In dezelfde bekendmaking stelt Rome, dat waar Christoffel vereerd wordt, we daar gerust mee mogen doorgaan. Daar struikel ik over. Hoe kunnen we een persoon, die nooit bestaan heeft, een sprookjesfiguur zogezegd, heilig verklaard en daarna afgevoerd vanwege een historische fout, hoe kunnen we die vereren en aanroepen als voorspraak bij God? Ik mis de logica.

Het afvoeren van het "tableau" maar toch de verering toestaan, maakt op mij een heel vreemde indruk en ik denk daarbij aan twee Nederlandse uitdrukkingen: de kool en de geit sparen en van twee walletjes eten. Of denk ik weer een keer te zeer zwart/wit ?

Ik weet wel: dit is eigenlijk maar een kleinigheid, maar het gebrek aan logica blijft als een angel in m'n gedachten steken.

Bron: o.a. RKK

Paul

vrijwilligers gezocht

voor 10-17 mei 2015.

Beste mensen van de Jongerenkerkgemeenschap en vaste bezoekers,

In de week van 10-17 mei staat de Jongerenkerk bol van activiteiten met als hoogtepunt het jubileum op zondag 17 mei. In de dagen maandag 11, dinsdag 12, woensdag 13, vrijdag 14 en zaterdag 16 mei is de Jongerenkerk open om mensen te verwelkomen die de tentoonstelling "in beeld en geluid" willen bezoeken.

Op de doordeweekse dagen is de kerk open van 11.00 -16.30 uur.

Dat vraagt om mensen die dan aanwezig kunnen en willen zijn.

Op zaterdag 16 mei en zondag 17 mei kunnen we ook voor hand- en spandiensten wel nog wat handen gebruiken.

Op zaterdag 16 mei moet een en ander in de Jongerenkerk nog in gereedheid gebracht worden. Daarbij is enige hulp wenselijk. We willen ook de buitenkant van de Jongerenkerk feestelijk aankleden. Dat kan gedeeltelijk op zaterdag maar gedeeltelijk ook pas op zondagmorgen 17 mei.

Tevens zal tijdens de koffie NA de viering extra vrouw- of mankracht nodig zijn om alles vlotjes te laten verlopen.

Zoals u ziet kunnen we best wat hulp gebruiken om met het feestcomité de handen uit de mouwen te steken. Mocht je nog tijd over hebben in die week van 10 -17 mei en op 17 mei: LAAT HET EVEN WETEN.

De lunch gaan we vermoedelijk helemaal uitbesteden en laten plaatsvinden in het Ald Weishoés, zodat we enerzijds de Jongerenkerk niet constant hoeven te verbouwen en anderzijds ook ruimte en tijd hebben voor ontmoeting en gesprek.

Aangeven of je nog mee wilt helpen kan door een mailtje te sturen naar: jongerenkerkvenlo@hetnet.nl of bellen: 06-10729578

Je mag het ook aan Henk Pijnenburg doorgeven.

Graag z.s.m. in verband met het maken van een rooster met de indeling van de beschikbare mensen voor maandag 11 mei, dinsdag 12 mei, woensdag 13 mei en vrijdag 15 mei als de Jongerenkerk open is voor de tentoonstelling 50 jaar Jongerenkerk Venlo.

samen ontbijten

Beste allemaal,

Er is weer een nieuwe datum gepland voor het gezamenlijk ontbijten:

**zaterdag 18 april 2015 om 10.00 uur
bij het Ruitercafé Leurs.**



Iedereen is welkom, echtparen of alleenstaanden. Uiteraard ook mensen van buiten de Jongerenkerk zijn van harte welkom.

Indien jullie belangstelling hebben, ben je van harte welkom.

**VAN TEVOREN AANMELDEN HOEFT NIET MEER!
JE KUNT GEWOON NAAR LEURS KOMEN!**

Het ontbijt bestaat uit 2 pistolets, divers beleg, gekookt eitje, bekertje vruchtenyoghurt en onbeperkt koffie en thee.

De totale kosten bedragen € 4,50

Ik zie jullie graag tegemoet! Hartelijke groet,
Marjo Bongers



Van Laerstraat 27, Blerick
St. Annastraat 59, 5932 BV Tegelen

tel. 077 - 3821464
tel. 077 - 3735699

Van Hoogstraten Fietsplus

Alles op het gebied van rijwielen
Gazelle, Batavus, Koga Miyata, Giant, Sparta

wie helpt mee ?

Woensdag 22 april 2015

In verbondenheid onderweg met de dak- en thuislozen

In de kalender en in het jubileumprogramma staat:

solidariteitsmaaltijd voor dak- en thuislozen op woensdag 22 april.

Het hele jaar hebben we bijzondere activiteiten gehad. WIJ zijn goed aan onze trekken gekomen tot nu toe en velen hebben kunnen genieten van de diverse activiteiten. Maar één groep die nauw gelieerd is aan de Jongerenkerk bestaat uit de mensen die enerzijds deelnemen aan de wekelijkse solidariteitsmaaltijd en anderzijds de vrijwilligers die wekelijks deze maaltijd verzorgen.

Wat zou het fijn zijn als wij voor hen, als Jongerenkerkgemeenschap, in dit jubileumjaar ook iets bijzonders doen. Het is niet voor niets dat dit ook in het jubileumprogramma staat opgenomen.

Daarom een OPROEP aan mensen die zeggen: ik wil meewerken om voor de deelnemers (de dak- en thuislozen) en voor de vrijwilligers (zij die wekelijks de maaltijd verzorgen) een SOLIDARITEITSMAALTIJD te verzorgen.

Wij zoeken dus mensen die mee willen koken en/of mee willen opdienen en afruimen.

Het koken zal plaatsvinden in HOME+, dat is in 't Groenewold (t.o.de bibliotheek).

We beginnen om 13.00 uur met het koken en klaarmaken van de maaltijd.

De maaltijd zelf is om 18.00 uur in de Jongerenkerk Venlo.

Wil je hieraan je medewerking verlenen, geef dat dan even door aan:

Hub van den Bosch

jongerenkerkvenlo@hetnet.nl

06-10729578

Of: Spreek me aan en geef het door.

Een en ander is al kortgesloten met Mieke Verkoeijen.

WIJ HOPEN OP JULLIE MEDEWERKING

Aangeven dat je mee wilt werken doorgeven: **VOOR 8 APRIL 2015**

Alvast bedankt!

Namens het Pastoraal Team dat als coördinatiegroep optreedt.

concert Vocal Group Joy

zaterdag 26 april - 20.00 u. Jongerenkerk Venlo

"50 JAAR POPMUZIEK"

Zaterdag 25 april a.s. verzorgt VOCAL GROUP JOY een concert in de Jongerenkerk, te Venlo. Aanvang: 20.00u.

De toegang is gratis (een vrijwillige bijdrage slaan wij niet af).

Vocal Group Joy staat o.l.v. Gerda Hendrikx en wordt aan de piano begeleid door Erwin Muller. Daarnaast versterkt met Ruud Bruils: drums en Norbert Leurs: bas-sist. Beiden werkzaam als muziekdocent en podiumartiest.

Het thema is : "50 JAAR POPMUZIEK". Zo passeren songs uit de 60-er jaren van The Beatles en Simon & Garfunkel, die ons weer terug doen denken aan de petticoats, de vette kuiven en de gillende dames. De 70-er en 80-er jaren met de vele tegenstellingen in de muziek: ware drama's naast onschuldige liefdesverhaaltjes op de harmonieën van 2 dames en twee heren. De protestsong naast het lied van het verliefde meisje. Zo hoort u o.a. Queen tegenover Abba en Bob Marley tegenover Blondie.

In de 80-er en 90-er jaren kwamen naast allerlei nieuwe trends (niet meer primair de melodie, maar het dansritme stond centraal) steeds meer musicals voor grote aantallen publiek. Zij brachten hits mee. Zo hoort u o.a. uit Sister act: "I will follow him" en uit The Lion King: "Can you feel the love tonight ". Bij deze laatste valt het prachtige pianospel van Elton John op.

Tenslotte belanden we in de 21e eeuw. Het programma wordt afgesloten met een hit van Coldplay: "Viva la vida".

Heel verassend is in dit concert het traditionele meezingprogramma van Vocal Group Joy. Na de pauze zingen ze samen met het publiek enkele bekende Beatles-songs. O.a. "Hey Jude" en "All you need is love".

Vocal Group Joy laat met dit programma haar veelzijdigheid zien. Het koor heeft een brede ervaring opgebouwd zowel in pop-, gospel-, Afrikaanse als klassieke muziek.

Dit vraagt een flexibel gebruik van de stem en van de expressie. Deze uitdaging zoekt het koor en dat komt terug in haar programmering.

Alle problemen zijn voor het ego.
Zie dat het ego een illusie is
en de problemen gaan in rook op.

John Wheeler

Proberen te stoppen met zoeken
is ook zoeken.

Nin Sheng

Iemand met zijn schaduw confronteren
is hem zijn eigen licht laten zien.

C. G. Jung

Hoe je om moet gaan met eenzaamheid?
Je moet er niet mee OM gaan, je moet er IN gaan.
Ermee OM willen gaan betekent alleen maar dat je erUIT wilt.
Maar het is de poging om erUIT te willen die je erIN houdt.
De weg erIN is de weg erUIT.

Erik van Zuydam

Kijk heel diep in je onrust
en je zult slechts vrede vinden.

Joan Tollifsen
(uit 'Ontwaken in het alledaagse')

Het woord

De meester zei: het woord
is meestal overbodig.

Vraag voor je spreekt eerst:
is het nodig, is het waar,

en kan ik het in liefde zeggen?
Anders zwijg je beter maar.

Hein Stufkens
in "Een woord in de wind"

praktische informatie

Pastorale coördinatie

Hub van den Bosch
Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
06-10729578

Hub van den Bosch is normaliter op maandagmorgen en vrijdagmorgen vanaf 09.30 uur aanwezig op het secretariaat van de Jongerenkerk. Mocht u Hub daar niet kunnen bereiken of voor dringende zaken op andere dagen nodig hebben dan is hij bereikbaar via telefoonnummer 06-10729578 of per e-mail boschhgm@home.nl

Secretariaat Jongerenkerk

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
e-mail:
jongerenkerkvenlo@hetnet.nl

Diaconiefonds

Diaconiefonds Jongerenkerk Venlo
Info: Lilo Stark
voor projecten ver van huis en heel dichtbij
NL46ASNB0871015617
o.v.v. renteloze lening of gift.

Stichting Jongerenkerk Venlo

NL12ABNA0414143299

JK website

web site JK: www.jkvenlo.nl
webmaster: Max Görtjes

Wel-en-Wee-Groep

Aandacht voor elkaar; voor de leuke maar uitdrukkelijk ook de minder leuke dingen van het leven...

informatie aan:

Ton Jacobs tel. 077 - 3870794
of: Corry Flügggen, 077 - 3510752

JK - Jouw Kerk

De volgende JK-Jouw Kerk verschijnt op 26 april 2015.

Kopij voor dat nummer kan tot en met 17 april aangeleverd worden (via e-mail of schriftelijk) op het Secretariaat van de Jongerenkerk (zie hierboven).

Is er iets dat u raakt of dat u onder de aandacht wilt brengen? Dan nodigen wij u van harte uit om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Ook reacties op artikelen zijn welkom.

gebruik Jongerenkerk

Voor informatie en afspraken inzake het gebruik van de Jongerenkerk belt u met:

Martin Huizinga; 077-3512165
e-mail: mgm.huizinga@telfort.nl