

JK - JOUW KERK

Nieuwsbrief voor medewerkers en bezoekers
mei 2015



Pinksteren

50
jaar
1965 - 2015

Jongerenkerk
Venlo

1989 - 2014
25
jaar

't Groenewold

In verbondenheid onderweg

inhoud

01. Agenda mei - juni 2015
02. Vieringen mei - juni 2015
03. Verjaardagen in april
04. 17 mei: jubileumdag 50 jaar Jongerenkerk Venlo
05. Programma en aanmelden
07. 50 Jaar Jongerenkerk - *Hub van den Bosch*
08. 5 Mei: Dag van de bevrijding
10. Vrijheidsvuur Venlo - *Henk Linders*
12. Gedachten bij Hemelvaart en Pinksteren
14. Week Nederlandse Missionaris
16. St. Christoffel (2) - *een reactie*
17. Aandachtscentrum zoekt vrijwilligers
18. Samen Ontbijten
19. Antonius preekt voor de vissen - *Bertus Aafjes*
20. Faalangst en Pinksteren - *Manu Verhulst*
21. Kleurplaat

achterpagina: praktische informatie



JONGERENKERK VENLO

Het verhaal gaat verder ...

elke zondag 10 uur

mei 2015

- 03 10.00 u. JK-zondagviering
04 19.00 u. **Dodenherdenking** met tocht en bijeenkomst Rosarium
05 10.30 u. Bevrijdingsdag-activiteiten bij de Meeuwbeemd *(tot 12 u.)*
10 10.00 u. JK-zondagviering
10 12.00 u. doop Alejandro Bakokimi
10 14.30 u. première Passiespelen Tegelen
11 10.00 u. Overleg Pastoraal team
12 - 15 mei **Tentoonstelling** 50 jaar JK in beeld en geluid
dagelijks van 11.00 - 17.00 u.
13 19.15 u. Taizé-gebed
14 10.00 u. JK-viering Hemelvaartsdag
17 10.00 u. **JUBILEUM 50 JAAR JONGERENKERK** *(tot 19.00 u.)*
24 10.00 u. JK-zondagviering - PINKSTEREN
25 10.00 u. JK-viering van 2^e pinksterdag
27 13.30 u. bijeenkomst eerste communicanten *(tot 15.30 u.)*
27 20.00 u. bijeenkomst ouders eerste communicanten *(tot 21.30 u.)*
31 10.00 u. JK-zondagviering

juni 2015

- 07 10.00 u. JK-zondagviering
10 13.30 u. bijeenkomst eerste communicanten
10 19.15 u. Taizé-gebed
12 09.00 u. versieren Jongerenkerk i.v.m. eerste communie
14 10.00 u. viering van de eerste communie 2015
15 10.00 u. bijeenkomst Pastoraal Team *(tot 16.00 u.)*
21 07.00 u. De Langste Dag Ochtend (in tuin Groenewold)
21 10.00 u. JK-zondagviering De Langste Dag
21 12.00 u. licht naar Groenewold
21 20.00 u. doven van het licht
27 huwelijksviering in de JK
28 10.00 u. JK-zondagviering

vieringen mei - juni 2015

Zondag 3 mei 2015, 10.00 uur

Eucharistieviering

Voorg.: Piet Giesen

Assist.: Henk Pijnenburg

Lector: Leo Verbeek

Muziek: JK-koor

Zondag 10 mei 2015, 10.00 uur

MOEDERDAG

Viering van breken en delen

Voorg.: Hub van den Bosch

Assist.: Leo Verbeek

Lector: Marije Vola

Muziek: JK-koor

Woensdag 13 mei. 19.15 u.

Taizé-gebed

voorg.: Taizé-groep

Donderdag 14 mei 2015, 10.00 uur

Hemelvaartsdag

Viering van breken en delen

Voorg.: Hub van den Bosch

Assist.: Peter Verhoeckx

Lector: Hermenke Bexkens

Muziek: band Crossroad

Zondag 17 mei 2015, 10.00 uur

50 JAAR JK VENLO

Viering van breken en delen

Voorg.: leden diverse werkgroepen

Muziek: JK-koor, JK Big Band, Triple Quartet

Zondag 24 mei 2015, 10.00 uur

Pinksteren

Eucharistieviering

Voorg.: Piet Giesen en Truus van der Heijden

Assist.: Dries Verhoeckx

Lector: Leo Verbeek

Muziek: JK-koor

Maandag 25 mei 2015, 10.00 uur

2e pinksterdag

Viering van breken en delen

Voorg.: Hub v.d.Bosch

Assist.: Peter Verhoeckx

Lector: Marije Vola

Muziek: Band Crossroad

Zondag 31 mei 2015, 10.00 uur

Spiritualiteitviering

Voorg.: Spiritualiteitgroep

Muziek: *nog niet bekend*

Zondag 7 juni 2015. 10.00 uur

Viering van breken en delen

Voorg.: Piet Linders

Assist.: Hannie, Bert, Erna

Muziek: JK-koor

Zondag 14 juni 2015, 10.00 uur

1E COMMUNIEVIERING

Voorg.: Piet Giesen, Truus en Hub

Assist.: communicanten

Muziek: Koninklijke Harmonie Cecilia Tegelen

Zondag 21 juni 2015, 10.00 uur

Viering b.g.v. De langste dag

Voorg.: leden Prisma

Muziek: Vicenda

Zaterdag 27 juni 2015, 10.00 uur

Huwelijksviering

Voorg.: Piet Giesen en Hub van den Bosch

Zondag 28 juni 2015, 10.00 uur

Viering van breken en delen

Voorg.: Truus v.d. Heijden

Assist.: Henneke Roox

Lector: Gonnie Geurts

Muziek: *nog niet bekend*

verjaardagen in mei

01 mei	Patricia Spee	
02 mei	Peter Pijnenburg	<i>geluidsgroep</i>
08 mei	Floris Pijnenburg	<i>communicant 2010</i>
09 mei	Nelly Schreurs	
15 mei	Piet Giesen	<i>pastoraal team / liturgie-overleg</i>
15 mei	Carla Faust - Boer	
18 mei	Bep Notenboom	
19 mei	Mieke Verkoeyen	<i>Taizégebed / solidariteitsmaaltijd</i>
21 mei	Rik van Soest	<i>coördinator Home+</i>
28 mei	Jan Linssen	<i>JK Big Band (trompet)</i>
30 mei	Peter Schurman	<i>voorzitter Vrienden van de JK</i>
30 mei	Corry Flüggen	<i>werkgroep Wel & Wee / collectant</i>

onze hartelijke gelukwensen !



In verbondenheid onderweg

Uitnodiging

Jubileumdag

50 jaar

JK Venlo

Zondag 17 mei 2015

Jongerenkerk Venlo
Minderbroederstraat 1
Venlo.

Op zondag 17 mei 2015 viert de Jongerenkerk haar 50 jarig jubileum. Haar gemeenschap, alle vrijwilligers, bestuur en pastoraal team stellen het op prijs u op deze dag te mogen begroeten. U bent van harte welkom om samen met ons het halve eeuwfeest te vieren.

Het dagprogramma ziet er als volgt uit:

Dagprogramma:

- 09.00 uur Inloop en verwelkoming gasten
- 10.00 uur Viering
- 11.15 uur Nazit met koffie en vlaai in het voorportaal met een woord van de voorzitter.
- 12.30 uur Lunch in het Alt Weishoes
- 14.30 uur Deel 1 Lezing dr. Harry Notenboom:
Jongerenkerk Venlo: het ontstaan en de ontwikkeling tot vandaag. En morgen?
- 15.05 uur Jongerenkerk liederen in beeld en geluid
- 15.20 uur Deel 2 Lezing dr. Harry Notenboom
- 16.00 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen aan dr. Harry Notenboom.
- 16.30 uur Nazit en ontmoeting onder genot van een drankje en hapje.

Indien u van de lunch gebruik wilt maken, wilt u dit dan kenbaar maken via:

- email: jkjubileum@jkvenlo.nl
- telefonisch: 06-10729578
- of via de bijgesloten aanmeldkaart

AANMELDEN VOOR ZONDAG 10 MEI 2015

Zie voor meer informatie: www.jkvenlo.nl

Wist u

dat de Jongerenkerk ook een 'Stichting Vrienden van de Jongerenkerk Venlo' heeft en dat u daar aan kunt bijdragen?

Stichting Vrienden van de Jongerenkerk Venlo

Is opgericht om de Jongerenkerk financieel te steunen zodat het doel en het pad dat uitgezet is door oprichter kapelaan Leo Brueren ook in de toekomst behouden blijft.

Schenken en giften kunt u storten op: rekeningnummer **NL41RABO017.38.02.850** (BIC: RABONL2U)
t.n.v.: de Stichting Vrienden van de Jongerenkerk Venlo te Venlo.





Van Laerstraat 27, Blerick
St. Annastraat 59, 5932 BV Tegelen

tel. 077 - 3821464
tel. 077 - 3735699

Van Hoogstraten Fietsplus

Alles op het gebied van rijwielen
Gazelle, Batavus, Koga Miyata, Giant, Sparta



OGVO

Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

UITNODIGING

*5 Mei: Dag van de Bevrijding, maar ook de Dag van de Vrijheid
1945-2015: 70 jaar vrijheid ook in Venlo
Vrijheid geef je door!*

Het Comité Vrijheidsvuur Venlo organiseert op dinsdag 5 mei 2015 de Vrijheidsvuur-Estafetteloop met ontvangstceremonie, samen met verzorgingshuis De Meeuwbeemd en de drie scholen van Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken. Leerlingen van het Blariacumcollege lopen mee in de estafette, Valuas-leerlingen dragen gedichten voor en leerlingen van College Den Hulster tonen foto's van hun beeld van vrijheid. In de nacht van 4/5 mei vertrekt om 00.00 uur de Venlose bevrijdingsvuurestafette vanuit Wageningen naar Venlo.

De vrijheidsvuurlopers worden ontvangen op het voorterrein van het verzorgingshuis De Meeuwbeemd (aan de Boerhaavestraat). Met het vuur van de Venlose Vredesvlam en het Bevrijdingsvuur uit Wageningen zal het vrijheidsvuur voor de Meeuwbeemd worden ontstoken. Vanaf 10.30 uur is er muziek. Sef Derkx zal optreden als ceremoniemeester.

Het programma bestaat verder uit:

- 11.00 uur : aankomst estafettelopers
- vuurceremonie
- toespraak van Bep Holla
- onthulling houten vrijheidsbeeld van kettingzaagkunstenaar Roel van Wijlick
- vrijheidsgedichten van leerlingen Valuascollege
- gesprek/toespraak bewoner Meeuwbeemd
- muzikale intermezzo's door koor en orkest
- ± 12.00 uur: afsluiting
-

Het Meeuwbeemd terrein wordt versierd met banners en vlaggen.

Met het ontsteken van het vrijheidsvuur in Venlo wordt aandacht gegeven aan de grote betekenis van VRIJHEID voor mens en samenleving.

Samen zorgen we ervoor dat het Bevrijdingsvuur in heel Nederland brandt! Vrijheid is meer dan ooit een thema dat vraagt om bij stil te staan: wat doen we met onze vrijheid, kent vrijheid grenzen? Het archief van Venlo is deze dag aansluitend open van 12.00-14.00 uur vanwege de tentoonstelling 70 jaar bevrijding. De foto-expositie van College Den Hulster over het thema vrijheid zal te zien zijn in de Meeuwbeemd.

Voor meer info kijkt u op www.vrijheidsvuurvenlo.nl en www.4en5mei.nl.

Als je de vrijheid tegenkomt... loop niet voorbij..

50 jaar Jongerenkerk Venlo
1965 - 2015

25 jaar
1989 - 2014
't Groenewald

**50 cent voor 50 jaar
Jongerenkerk Venlo**

Jubileumjaarrubriek waarin Jongerenkerkers vanuit hun inspiratie vertellen over hun maatschappelijke inbreng.
Is de Jongerenkerk u ook 50 cent waard?
Jongerenkerk...meer dan zondag 10.00 uur.
Uw bijdrage: JK Venlo, NL12ABNA0414143299

mei 2015

Henk Linders

Vrijheidsvuur Venlo

Mij is gevraagd om iets te vertellen over mijn inzet voor de samenleving als lid van het comité Vrijheidsvuur Venlo, 5 mei.

Vanaf het initiatief in 2010 ben ik betrokken bij de invulling van 5 mei in Venlo. Remi Verhagen als fanatieke hardloper kwam in 2010 met het idee om deel te nemen aan de jaarlijkse bevrijdingsvuurestafettes vanuit Wageningen op 5 mei. Dit idee vond meteen veel weerklank binnen de Jongerenkerk.

Ik heb contact opgenomen met burgemeester Bruls die het initiatief graag wilde steunen.

Ofschoon ik mij voorgenomen had op afstand te blijven van de organisatie raakte ik er toch steeds meer bij betrokken door mijn ervaring en netwerk en door mijn idee dat mijn ondersteuning belangrijk zou zijn. Beide zaken zijn belangrijk om een idee te kunnen omzetten in plan en tot uitvoering te brengen. Wat een verbeelding!

Er werd een lopersgroep gevormd die in de nacht van 4 op 5 mei 2011 het vuur ophaalde in Wageningen. Ook werd een ontvangstceremonie georganiseerd voor de lopers op de markt voor het stadhuis.

Lex Uiting heeft de ceremonie gepresenteerd. Bart Peeters verzorgde de vuurceremonie en Baer Traa zong enkele mooie vrijheidsliedjes samen met een gelegenheidsorkest. Stadsdichter Herman Verwey had voor deze gelegenheid een speciaal vrijheidsgedicht gemaakt. Jos Peeters en Remi coördineerden de estafette. Max Görtjes verzorgde de financiën en de PR.

De estafette en ceremonie waren zonder meer geslaagd en we zijn doorgegaan in de volgende jaren.

In 2014 lukte het niet om tijdig voldoende lopers bij elkaar te krijgen en werd de ceremonie verplaatst naar de Jongerenkerk. Dat bleek een gouden toeval te zijn. Het Valuascollege maakt intussen jaarlijks vrijheidsgedichten waarvan er 5 werden voorgedragen in de Jk. Ook werd dat jaar het vuur van de vredesvlam gebruikt in de Jk om het vrijheidsvuur te ontsteken.

Persoonlijk ben ik nauw betrokken bij het thema vrijheid. Ik heb ooit ervaren dat vrijheid het hoogste goed is voor een mens en de mensheid.

Vrijheid moet je delen met elkaar, met medemensen. Vrijheid vraagt ook om inzicht, bewustzijn zodat het besef groeit dat de mens kan kiezen tussen goed en kwaad, tussen liefde en macht. De mens kan immers gevangen zijn in zijn opvattingen en overtuigingen die hij meekrijgt tijdens zijn opvoeding en scholing.

Vrijheid wordt ook ingeperkt door de economische verhoudingen.. denk aan de slavernij in Egypte, aan de slavernij op de katoenplantages en in de textielfabrieken in Azië.

Vrijheid veronderstelt ook onafhankelijkheid en toch je verbonden weten met mens, mensheid en gemeenschap.

Vrijheid wordt dus bepaald door de samenleving waarin wij leven. Vrijheid dat zijn we zelf. De mensheid heeft nog een lange weg te gaan, zo lijkt het, om in vrijheid en in vrede met elkaar te kunnen leven.

Overigens deed burgemeester Bruls aan mij persoonlijk de suggestie toen hij Venlo verliet om met de nieuwe burgemeester (A. Scholten) 3-jarige afspraken te maken. Dat is tot op heden niet gelukt.

Als achtergrondinformatie het volgende: in Blerick en Venlo werd de bevrijding op resp. 3 december 1944 en 1 en 2 maart 1945 jaarlijks herdacht. Deze jaarlijkse herdenking is jaren geleden gestopt omdat er te weinig animo voor was. Geheel los daarvan ontstond het initiatief van de Jk om deel te nemen aan de landelijke 5 mei dag.

Op 4 mei herdenken we landelijk de bevrijding en de slachtoffers van de 2e WO en op 5 mei staan we stil bij de vrijheid... wat doen we met onze vrijheid...

Op 5 mei 1945 werd de vrede getekend in hotel de Wereld in Wageningen.

Het Nationaal Comité 4en5mei pleit ook voor een accentverschuiving waarbij we meer stilstaan bij de vraag: wat doen we met de herwonnen vrijheid.. en zijn we wel echt bevrijd en echt vrij als mens! Vrijheid is een dynamisch begrip. Dit roept natuurlijk ook de vraag op wat is de bedoeling van het fenomeen mens en mensheid. Waar geloof je in?

hemelvaart en pinksteren

Hemelvaart

Egbert-Jan van der Scheer

Veertig eeuwen was de Messias reeds beloofd
wist God dat wij in zware nood
niet langer meer Zijn belofte hadden geloofd
door vele zonden veroordeeld waren tot de dood

Veertig, het getal van Gods volmaaktheid
de jaren dat Zijn volk trok door de woestijn
na het vertrek uit Egypte naar nieuwe vrijheid
ook als hun straf diende dat veertig zijn.

Veertig dagen trok ook Jezus na Zijn doop
door satan op de proef gesteld
gaf ook toen de duivel geen enkele hoop
ook al had die Hem tot uiterst toe gekweld.

Veertig dagen liep Jezus nog op aarde rond
voordat Hij ten hemel op zou varen
nadat Hij uit het graf opstond
om ons voor eeuwige dood te bewaren.

flarden
mistige wolken
verhinderen
het uitzicht
inzicht
nu nog

verslagen

zonder
Zijn tastbare
voelbare Aanwezigheid

bidden en
wachten
op wat zal komen *aukje wijma*



Wolken kwamen
wolken namen
dreven voort
Gods mensenzoon

nu onzichtbaar
toch nog tastbaar
wacht Hij aan
Zijn Vaders troon

tot opnieuw
de wolken nemen
geven, hulde
prijs en eer

wolken kwamen
wolken namen
amen, ja
eens komt Hij weer!

Jolanda Vlastuin-van Leeuwen

Pinksteren

Komend uit de kerk
nog vol van wat ze hoorden,
verkondigd door de
opgetogen predikant
voelen ze
vernieuwd, herboren
een diep versterkte band met
de verrezen liefdevolle Heer.
Ze groeten blij wie hen passeren
ontsluiten sloten van hun fiets,
uiten hun vreugde
tussen uitlaatgassen,
omzeilen glansrijk
glas langs de terrassen.
De kracht van overwonnen dood
doet Zijn nabijheid stralen,
het leven ademhalen
op wegen van geloof en hoop,
ze rijden in de wereld
met opgewekt gemoed
de warme gloed van Pinksteren
vol overtuiging tegemoet.

(Coby Poelman-Duisterwinkel

Hij gaf de geest,
het tempelvoorhang spleet,
bloedspatten aan de rafels
getuigen van Zijn doorgang
naar de Vader
tijdens het beven
van de donkere aarde.

Waarlijk,
Hij was de Zoon van God.
De aarde beeft opnieuw,
een zware steen onthult
een gapend en verlaten graf,
bloedspatten aan de rafels
van opgerolde banden
getuigen stil.

Waarlijk,
de Zoon van God is opgestaan!
U zult de Geest ontvangen,
beloofd de Zoon van God
wanneer Hij op de wolken
de aarde overstijgt,
op weg gaat naar de Vader.
Hij geeft de Geest,
Zijn wind steekt op in vlagen,
brengt ons te binnen
wat Hij zei
bij 't geven van de geest
in handen van Zijn Vader,
het is volbracht!
Ik luister naar de Geest
en hoor: vier nu bevrijd
vandaag en voor altijd
het Pinksterfeest met Mij.
Geef ik de geest,
de Zijne,
Hij is erbij.

Coby Poelman-Duisterwinkel



Luisteren met je hart

Steun de Week Nederlandse Missionaris

Pinksteractie 16 t/m 24 mei 2015

Luisteren met je hart - De taal van de missionaris

Iedere dag opnieuw gaan honderden Nederlandse missionarissen en missionair werkers wereldwijd de strijd aan tegen onrecht en armoede. Vanuit Nederland dragen we hieraan bij met de Pinksteractie voor de Week van de Nederlandse Missionaris (WNM). Deze collecteweek loopt van 16 t/m 24 mei en is een blijk van steun voor onze missiewerkers wereldwijd.

Waar missionarissen en missionair werkers aanwezig zijn, gebeurt iets bijzonders. Gedreven door hun geloof en naastenliefde, stellen zij zich open voor het leed en de kracht van anderen. Zij 'luisteren' met hun hart en veranderen levens voorgoed. Luisteren met je hart is de tijdloze taal van de missionaris en een van de kernwaarden van het missiewerk.

Dat bewijzen ook Jacinta van Luijk (56) en Rhodé Janssen (25), twee inspirerende vrouwen die dit jaar de boegbeelden zijn van de WNM 2015. Deze missionair werkers zijn beiden actief in de strijd tegen hiv en aids en het stigma dat aan de ziekte kleeft. Rhodé doet dat in Zuid-Afrika, Jacinta in Kenia.

Werken op snijvlak van leven en dood

In 1982 vertrekt de pas afgestudeerde verpleegkundige Jacinta op 22-jarige leeftijd naar de sloppenwijken van Kisumu in Kenia. Bijna 18 jaar leeft de lekenmissionaris van Mill Hill daar samen met Keniaanse gezinnen. In 2001 sluit ze zich aan bij het Kitale AIDS Programme (KAP) in het noordwesten van Kenia om er aids-educatie te organiseren.

Sindsdien werkt ze in arme stadswijken en dorpen, waar uitzichtloosheid, drugsverslaving en allerlei vormen van geweld aan de orde van de dag zijn. Mooi, maar moeilijk werk. 'Ons werk speelt zich af op het snijvlak van leven en dood. We werken vanuit ons hart en met toewijding. Je raakt mensen diep in hun leven. Kenia kampt al 30 jaar met aids, maar het stigma en de discriminatie zijn nog steeds groot.' In 32 jaar is de kern van Jacinta's missionair werk in Kenia niet veranderd.

'Het gaat om een besef van de waarde van de schepping, een uiterst respect voor leven. We hebben daarin een taak te vervullen.'

'Steun voor haar is steun voor ons'.

Met haar overtuiging verandert Jacinta levens, ook die van haar collega's. Dat van Joseph Onyango (49), bijvoorbeeld. 'Onder Jacinta's leiding ben ik iemand geworden met een missie en een diploma.' Dat de WNM zich inzet voor mensen als Jacinta raakt hem diep. 'Steun voor haar is steun voor ons. De solidariteit en het begrip uit Nederlandse parochies helpt ons om de uitdagingen in het leven aan te gaan en anderen te helpen.'

Hiv-bewuste kerkgemeenschappen

Ook de mensen rond missionair werker Rhodé Janssen zijn blij met de steun die zij van de WNM ontvangt. 'Wij hadden het geld niet om iemand als Rhodé aan te nemen. Dankzij de WNM is zij nu onderdeel van ons team. Zij was de ontbrekende schakel.' Aan het woord is Lyn van Rooyen, Rhodé's collega bij het Christian Aids Bureau for Southern Africa (CABSA) in Johannesburg, Zuid-Afrika.

Bij CABSA herschrijft Rhodé een trainingshandleiding voor christelijke leiders, zodat zij hun geloofsgemeenschappen kunnen helpen meer 'hiv-bewust' te worden. 'Per dag komen er in Zuid-Afrika 1.000 nieuwe hiv-besmettingen bij. Aids raakt niet enkel individuen, maar hele gemeenschappen. Ik zie hoe de kerk hier een positieve rol speelt in de strijd tegen hiv en aids. Geestelijk leiders hebben een enorm publiek. Zij kunnen mensen inspireren, en dat gebeurt ook. Mensen in de kerkgemeenschap delen voedsel uit, geven voorlichting over de ziekte, bezoeken mensen die aids hebben, organiseren thuiszorg, breien truien en maken kleren voor aids-wezen.'

Draag bij!

Jacinta en Rhodé, twee vrouwen die met kracht, kunde en toewijding anderen helpen. Ver weg luisteren zij met hun hart en dienen zij met daden. Wilt ook u bijdragen aan het werk van mensen zoals Jacinta en Rhodé?

Kijk op www.weeknederlandsemissionaris.nl voor meer informatie over de Pinksteractie van 16 tot en met 24 mei. Of steun de WNM met een gift op

IBAN NL30RABO 0171 2111 11.

Beste Paul

Als het allemaal waar is, wat jij schrijft in de vorige aflevering van JK Jouw Kerk, dan is je reactie terecht. Heiligen die geschrapt worden, maar wier verering toch mag blijven doorgaan ... dat is inderdaad absurd.

De zaken liggen echter iets genuanceerder dan jij ze voorstelt.

De RK Kerk kent twee officiële lijsten van heiligen. De lijst waarin alle erkende heiligen zijn opgenomen, het Martyrologium, en de lijst van heiligen die op de heiligenkalender staan, de missaalheiligen (Calendarium Generalis).

Aan de heiligenkalender zijn in de loop der eeuwen steeds meer heiligen toegevoegd, waardoor er op sommige dagen tientallen heiligen vermeld werden.

Het Tweede Vaticaans Concilie besloot om te komen tot een hervorming van de heiligenkalender. Die moest opgeschoond worden zodat er meer ruimte kwam voor meer recente heiligen. Tegelijk moest de advent en de vastentijd zoveel mogelijk vrijgehouden worden van heiligenfeesten.

Die opschoning (afgerond in 1989) hield o.a. in dat heiligen wier leven amper gedocumenteerd was, verhuisden naar het tweede plan. Tot die groep behoorden o.a. St. Christoffel en ook bijvoorbeeld St. Barbara. Van Christoffel was immers niet veel meer bekend dan dat hij rond 250 de marteldood is gestorven. Hoe, waar en andere historische gegevens ontbreken.

Let wel, ze zijn verhuisd naar het tweede plan, ze zijn niet geschrapt. Nog steeds zijn ze te vinden in het Martyrologium (voor het laatst herzien in 2001).

In de Calendarium Generalis van het Romeins Missaal zijn alleen de heiligen opgenomen wier verering voor de hele wereldkerk wordt aanbevolen.

Elke kerkprovincie kent natuurlijk heiligen die daar van belang zijn geweest. Voor ons in Nederland betreft dat bijvoorbeeld Sint Willibrord of de Martelaren van Gorkum. Zij komen niet voor op de Algemene Kalender, maar hebben wel een vooraanstaande plaats op de kalender van de Nederlandse bisdommen.

Maar ook elk bisdom apart kent weer heiligen die daar van plaatselijk belang zijn en niet voor het hele land. Zo herdenkt bijv. het bisdom Haarlem op 15 maart het Mirakel van Amsterdam.

Kortom, Paul, op de kathedraal van Roermond (de enige ter wereld die naar Christoffel vernoemd is) hoeft men geen ander naambordje te hangen.

Gé

vrijwilligers gezocht

*Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk?
Dan bent u bij het Aandachtcentrum van harte welkom!*

Het Aandachtcentrum is een inloophuis oftewel huiskamer binnen de stichting 't Groenewold aan de Begijnengang 17 (tegenover de bibliotheek) in Venlo en biedt al ruim 25 jaar een inloopmogelijkheid voor iedereen die om medemenselijke aandacht verlegen zit. De huiskamer is een rustplaats waar mensen zich welkom mogen voelen, een plek waar iedereen zichzelf mag en kan zijn. Bij een kop koffie delen mensen hun verhaal. In de afgelopen jaren is gebleken hoe waardevol het is dat deze huiskamer bestaat in de binnenstad.

Het team van het Aandachtcentrum is een gemotiveerde groep vrijwilligers, die worden ondersteund door een coördinator.

De vrijwilligers in het inloophuis zijn gastvrouw en gastheer. Zij zorgen voor koffie en thee en voor wie behoefte heeft bieden zij een luisterend oor.

Kortom: zorg voor de medemens!

Voor wie?

Bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging, contacten met mensen en voelt u zich aangetrokken tot het werk in het inloophuis, dan bent u van harte welkom, ongeacht leeftijd, opleiding of ervaring. Wel vindt er een intakegesprek plaats omdat voor het fungeren als gastvrouw en gastheer met name houdingsaspecten als geduld, aandacht, inlevingsvermogen, e/d van belang zijn.

Vind u het leuk om ons team te versterken en bent u bereidt om:

- 1 keer per week een dagdeel te draaien samen met een van onze vrijwilligers
- 2 keer per jaar deel te nemen aan vrijwilligersbijeenkomsten om ervaringen uit te wisselen

Neem dan contact op met de coördinator van het Aandachtcentrum en loop eens binnen tussen 10.00 en 13.00 uur. De koffie staat voor u klaar!

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur

D. Tip (coördinator)

Begijnengang 17

Tel.: 077-3546689

Email: aandachtcentrum@home.nl

samen ontbijten

Beste allemaal,

Er is weer een nieuwe datum gepland voor het gezamenlijk ontbijten:

**zaterdag 16 mei 2015 om 10.00 uur
bij het Ruitercafé Leurs.**



Iedereen is welkom, echtparen of alleenstaanden.
Uiteraard ook mensen van buiten de Jongerenkerk zijn van harte welkom.

Indien jullie belangstelling hebben, ben je van harte welkom.

**VAN TEVOREN AANMELDEN HOEFT NIET MEER!
JE KUNT GEWOON NAAR LEURS KOMEN!**

Het ontbijt bestaat uit 2 pistolets, divers beleg, gekookt eitje, bekertje vruchten-yoghurt en onbeperkt koffie en thee.

De totale kosten bedragen € 4,50

Ik zie jullie graag tegemoet! Hartelijke groet,

Marjo Bongers

UITVAARTCENTRUM VENLO - BLERICK

zekerheid voor een waardig afscheid

vanderLaan

Een stijlvolle en zorgvuldige
begeleiding.
Stemmige opbaar- en
ontvangstruimten.
Werkzaam voor alle verzekeringen.

Ubroekweg 15 Blerick
tel. 077 - 3874141 (dag en
nacht)

Antonius preekt voor de vissen

De kerk is gesloten
Antonius verdrotten
Bij riet en bij lissen
preekt hij voor de vissen
Zij zwemmen op vinnen
het oeverriet binnen

De karpers die komen
op zoek naar de vrome
Zij dringen naar voren
om beter te horen
Geen preek, zeiden allen,
was hun zó bevallen

De vechtende snoeken
een plaatsje opzoeken
ook zij zijn gekomen
op zoek naar de vrome
Geen preek, zeiden allen,
was hun zó bevallen

Fantast der fantasten
het voedsel der vasten
de stokvis, ook hij is
fier dat hij er bij is
Hij oordeelt met allen:
de preek zeer bevallen

De alen en steuren
eetgrage sinjeuren
Ook zij zijn gekomen
te horen de vrome
Geen preek, zeiden allen,
was hun zó bevallen

Schildpadden en kreeften
Die langzame beesten
Zij kruipen als laatsten
de grond op ter plaatse
Geen preek, zeiden allen,
was hun zó bevallen

En zo komen vissen
bij riet en bij lissen
om daar -als met oren-
Antonius te horen
Geen preek, zeiden allen,
was hun zó bevallen

De preek wordt besloten
en elk heeft genoten
De snoek blijft een dief
de aal zoekt een lief
De preek is bevallen
maar elk blijft als allen

De kreeft vaart nog krommer
de stokvis nog stommer
De karper gaat vreten
De preek is vergeten
De preek is bevallen
maar elk blijft als allen.

Bertus Aafjes

pinksteren en faalangst

Faalangst, is niet alleen een bedreiging voor studenten in examentijd. Faalangst kan elke mens bekruipe en op elke leeftijd. Twijfel aan jezelf werkt zo verlam-mend.

Teleurstelling en ontgoocheling moeten verwerken tegen alle dromen en alle verwachtingen in... Het is om kwaad te worden op jezelf, en vaak schrompelt je ineen tot een hoopje ellende.

Bij mijn weten is er maar één geneesmiddel. Dat zijn woorden, woorden van bemoediging, van bevestiging, van waardering. Die woorden werken echter alleen maar als je je bemind weet door diegene die ze uitspreekt. Anders klinken ze als holle vaten.

Zo'n woorden heeft Jezus uitgevonden voor de mensen van alle tijden. Hij voegt er dan ook onmiddellijk de voorwaarde bij: Als je mij liefhebt... Dan pas kunnen wij zijn woorden onderhouden, kunnen wij er van leven.

In elke parabel, in elk van zijn woorden wil Hij ons zeggen: God houdt van jou en Hij bemoedigt je. Je bent niet perfect, en dat hoef je ook niet te zijn.

Pinksteren is die bevrijdende boodschap dat je door God gewaardeerd wordt zoals je bent. Het is als het ware een vonk die het beste in ons wakker maakt en alle faalangst of twijfel aan onszelf vernietigt.

Pinksteren is ook de opdracht om op onze beurt woorden van bemoediging en bevestiging en waardering uit te spreken, zodat niemand ineen hoeft te schrompe-len van ellende.

naar Manu Verhulst



praktische informatie

Pastorale coördinatie

Hub van den Bosch
Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
06-10729578

Hub van den Bosch is normaliter op maandagmorgen en vrijdagmorgen vanaf 09.30 uur aanwezig op het secretariaat van de Jongerenkerk. Mocht u Hub daar niet kunnen bereiken of voor dringende zaken op andere dagen nodig hebben dan is hij bereikbaar via telefoonnummer 06-10729578 of per e-mail boschhgm@home.nl

Secretariaat Jongerenkerk

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
e-mail:
jongerenkerkvenlo@hetnet.nl

Diaconiefonds

Diaconiefonds Jongerenkerk Venlo
Info: Lilo Stark
voor projecten ver van huis en heel dichtbij
NL46ASNB0871015617
o.v.v. renteloze lening of gift.

Stichting Jongerenkerk Venlo

NL12ABNA0414143299

JK website

web site JK: www.jkvenlo.nl
webmaster: Max Görtjes

Wel-en-Wee-Groep

Aandacht voor elkaar; voor de leuke maar uitdrukkelijk ook de minder leuke dingen van het leven...

informatie aan:

Ton Jacobs tel. 077 - 3870794
of: Corry Flügggen, 077 - 3510752

JK - Jouw Kerk

De volgende JK-Jouw Kerk verschijnt op 31 mei 2015.

Kopij voor dat nummer kan tot en met 22 mei aangeleverd worden (via e-mail of schriftelijk) op het Secretariaat van de Jongerenkerk (zie hierboven).

Is er iets dat u raakt of dat u onder de aandacht wilt brengen? Dan nodigen wij u van harte uit om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Ook reacties op artikelen zijn welkom.

gebruik Jongerenkerk

Voor informatie en afspraken inzake het gebruik van de Jongerenkerk belt u met:

Martin Huizinga; 077-3512165
e-mail: mgm.huizinga@telfort.nl