



Overweging woensdag 1 januari 2014.

'En God heet voortaan Google'

Vandaag horen we een heel ander bericht staande aan het begin van 2014 dan afgelopen zaterdag de krant ons deed geloven. Daarin stond een terugblik op 2013. Een het eerste stuk had als kop:

En God heet voortaan Google.

Het begon met een tekst van de Duitse Popgroep Kraftwerk:

Die Mensch Machine
Halb Wesen und halb Ding
Die Mensch Machine
Halb Wesen und überding.

De tendens van het stuk was dat Google, het wereldwijd netwerk van digitale informatie ons laat zien wat er mogelijk is op technologisch en wetenschappelijk gebied en dat de mogelijkheden onuitputtelijk lijken en steeds sneller zullen gaan.

De wetenschap die grote stappen vooruit zet.

Kurzweil, een zakenman en nieuwe profeet schetst een toekomst die hij singulariteit noemt, waarin de technologische en de menselijke intelligentie samensmelten en met behulp van nanotechnologie en genetische manipulatie we menselijke beperkingen kunnen opheffen en superintelligentie kunnen creëren.



Dat meisjes die nu geboren worden 100 jaar worden en in 2500 de meeste mensen 120 jaar leven.

We kunnen volgens deze nieuwe profeet zelfs het eeuwige leven mogelijk maken. Ons spijsverteringssysteem kunnen we baseren op nanobots en we krijgen programmeerbaar bloed.

Het hart en andere organen kunnen we weglaten want die zijn te kwetsbaar en ons ademhalingssysteem wordt vervangen door een volmaakter technologisch systeem.

Het nieuwe lichaam kan al in 2030 realiteit zijn.

Onlangs is Kurzweil CEO geworden van Calico een bedrijf dat de modernste technologie gaat inzetten om ziekten uit te roeien, de mens zo lang mogelijk te laten leven en bij voorkeur 'eeuwig'.

Dit alles roept om een ethische discussie over deze ontwikkelingen, zo stelt de schrijver Paul van Gageldonk in zijn stuk. Het doet ons wellicht ook denken aan het eerste boek van de Bijbel Genesis waarin de mens erna streeft om zo slim als God te worden en weten wat daarvan gekomen is.

Dit artikel lezend zo op de drempel tussen het oude en het nieuwe jaar 2014 roept bij mij de vraag op: wat staat ons te wachten in 2014. Een vraag die aan het begin van zo'n nieuw jaar wellicht ook door uw hoofd, door ons aller hoofd speelt; ja, wat zal dit nieuwe jaar mij, wat zal dit nieuwe jaar ons brengen.

Wat is alles wel of niet mogelijk en hoe snel zullen ook in 2014 de ontwikkelingen weer gaan en wordt de rol van de religie nog marginaler en wordt Google voor velen inderdaad onze nieuwe god?



Het antwoord dat we vandaag krijgen mag ons hoop geven. Hoop dat de menselijke intelligentie, hoe nuttig en behulpzaam ook, altijd tegen grenzen van leven en dood aan zal lopen. En dat God, onze God, niet zomaar een naam is maar veel en veel meer. En dat naar ik mag hopen de ethische discussie inderdaad op gang mag komen in hoeverre wij straks scheppers van leven zijn.

Daarom mogen we op deze Nieuwjaarsdag ondanks de woorden van profeet Kurzweil elkaar toch alle goeds toe, een zalig en goed en gezond 2014 toewensen vanwege de boodschap die Mattheüs ons vandaag geeft bij de naamgeving van het Kerstkind. Zijn naam immers is een hoopgevende naam.

Het is nog maar een week geleden dat we hier samen waren en vierden dat ons een Kind is geboren en dat kind krijgt vandaag zijn naam: Jezus.

Jezus wat betekent: God redt! Of anders gezegd God zal je helpen. Zijn naam is immers JHWH: ik ben die is en zal er zijn voor jou, voor jou, voor ieder van ons.

En zo is deze naam Jezus niet zomaar een naam. Hij houdt in een programma in. Daarom klinkt op deze nieuwjaarsdag het evangelie van de naamgeving van Jezus.

De Duitse theoloog Karl Rahner zegt daarover: Jezus als eigenaam wil ons zeggen hoe God ons tegenover treedt. Hij wil voor ons nabijheid zijn, de liefhebbende, de helper en tot het einde toe ons steun en toeverlaat. In door Jezus weten we wat we aan God hebben.



Hij is immers het Woord van God, een woord voor ons allen en aan ons allen en iedereen. Daarom op deze Nieuwjaarsdag een wens voor iedereen: een wens van hoop ... hoop op wat worden zal

Ga daarom maar op weg in dit nieuwe jaar met je dromen, je doelen, met wat je wilt bereiken en weet je verzekerd ervan: God trekt met je mee ook al voel je hem niet, ook al zie je hem niet. Hij is er wel in mensen om je heen die met jou meetrekken.

Ga op weg en hou moed en ga door ondanks alle tegenslagen die je wellicht tegenkomt. Ga op weg en zoek je weg ook als je jezelf telkens weer opnieuw moet oriënteren in deze wereld die zo snel aan het veranderen is. Hou moed God trekt met je mee en schept elke dag opnieuw de wereld ook al denk je waar gaat het met deze wereld heen. Hij, onze God, zal deze wereld niet verloren laten gaan.

Ga op weg en hou moed en blijf hopen ... Kijk niet terug op wat niet was, kijk niet terug op wat niet gelukt is in het afgelopen jaar maar geloof in dit nieuwe jaar, in de nieuwe kansen, in nieuwe mogelijkheden. Elke dag weer biedt God ons een nieuw kans, een nieuw mogelijkheid: grijp deze aan.

Ga op weg en hou moed ook als je nu niet lekker in je vel zit. Als je eenzaam en alleen voelt, als je ziek bent en niet weet hoe de dag door te komen. Blijf hopen en vertrouwen op beter. Altijd weer zullen er mensen zijn die om jou geven, die zich jouw lot zullen aantrekken. Blijf hopen op betere tijden en put moed en kracht uit de lichtpuntjes, ook al zie je ze soms niet, toch zijn ze er op jouw weg.



Ga op weg en hou moed zo wil ik ons allen vandaag meegeven. Het thema is Hopen op ... wat worden zal.

Hopen op ... wat worden zal, is niet bedoeld als ga zitten waar je zit en als je maar hoopt dan komt het wel. Nee, ik wil dit ons allen meegeven als een opdracht.

Vandaag krijgt het Kerstkind zijn naam: Jezus. God redt. Ja, dat is de sleutel God redt maar ... God redt door ons zoals Hij eens door Jezus en in Jezus iets nieuws begon waarna de wereld niet meer hetzelfde was en nooit meer hetzelfde zal zijn.

2014 kan een goed en voorspoedig, ja een zalig jaar worden als WIJ, ja als wij zijn handen en voeten worden, als wij elkaar redden, als wij elkaar tot liefde zijn, als wij elkaar nabij zijn, als wij elkaar dragen en opbeuren, ja ... als wij in Jezus naam op weg gaan en zijn handen en voeten zijn in 2014.

En daarbij mag de kennis en kunde van Kurzweil ons tot nut dienen want ook hij is werktuig in in Gods handen, ook hij is iemand die Gods handen en voeten is ... maar ... niet zo dat Kurzweil, dat Google, dat wereldwijde en allesomvattende netwerk van technologie en technologische vooruitgang, onze god wordt.

Want God heeft ons de intelligentie geschonken, we mogen deze gebruiken maar niet misbruiken en zeker niet verheffen tot god want eeuwig leven is niet een eeuwig leven op deze wereld met zijn beperkingen en zijn gebrokenheid. Nee, als wij het over eeuwig leven hebben dan is dat een leven bij Hem die ons in Zijn Naam laat weten: God redt en dat houdt in in leven en dood. En inderdaad er is eeuwig leven maar niet hier maar leven over de dood heen.



Mag dat ons gegeven zijn: elke dag een beetje meer mens te worden zoals mensen bedoeld zijn beeld van God, broer en zus van elkaar.

En dat hoeven geen grootse daden zoals Kurzweil wellicht doet, het goede dat wij voor elkaar doen en kunnen zijn vaak schuilt in het kleine, het alledaagse. In juist in dat kleine, zoals eens in dat kleine kind in die kribbe, komt God aan het licht. En die God wenst ons voor 2014 een goede reis en wil met ons meetrekken of zoals Dietrich Bonhoeffer het ooit schreef:

Wij mogen ons door wonderlijk machten geborgen weten,
We mogen vertrouwwol uitzien naar wat komen gaat
Want God is met ons 's avonds en 's morgens
En zeker weten: elke nieuwe dag.

Mag dit ons gegeven zijn en ons hoop geven, hoop op wat worden zal en in deze zin wens ik u allen een zalig en gezegend nieuwjaar.