



Overweging 19 juli

Vorige week hoorden we dat Jezus zijn vrienden in het evangelie opriep om rust te nemen na het vele werk dat ze verzet hadden waardoor ze nauwelijks aan rust toekwamen. Nu de vakantie ook op de scholen begonnen is zitten we in de vakantietijd. Want zoals we zojuist hoorden in de lezing uit Prediker: alles heeft zijn tijd.

En Prediker sluit af met: als hij, de mens dus, kan eten en drinken en genieten van wat hij met al zijn zwoegen bereikt heeft, is dat immers een gave van God.

Genieten, rust nemen, af en toe ont-haasten is zeker in deze tijd die steeds sneller lijkt te gaan belangrijk. Even uit het ritme van volle agenda's, van moeten naar ont-haasten en ontmoeten.

Voor veel mensen betekent dat in deze tijd; er op uit trekken. Uitzwerven.

Voor anderen betekent dat genieten van de rust thuis: lekker in de tuin zitten, een boek lezen, even wat langer in bed blijven liggen ... wat klussen in en om huis.

Het thema van deze viering is Gids-Pauze-Samenzijn.

Voor op het boekje staat GPS. Een wereldwijd systeem dat ons langs Gods wegen leidt en vaak op een goede manier. Vaak blindelings vertrouwen wij ons toe aan technische hoogstandjes. Maar.... zo vlug als mensen ons hun begeleiding aan bieden of ons de weg willen wijzen worden we vaak wat standvastig en slaat twijfel soms toe.

Toch is Hij die wij noemen onze weg, ons voorbeeld, onze wegwijzer diegene die ons oproept af en toe te ont-haasten.



In de lezing van zojuist hoorden we dat voor alles een tijd is. God heeft ons het besef van duur ingegeven ondanks dat Gods wegen voor ons mensen ondoorgrondelijk blijven.

Daarom is de beste medicijn in het leven vrolijk zijn, te genieten, goed te leven. Om naast arbeid ook rust te nemen. Daarom Jezus oproep in het evangelie van vorige week om in het drukke gaan en staan dat ons leven vaak kenmerkt, we hebben het blijkbaar allemaal zo druk, een PAUZE in te lassen.

Die pauze vult ieder op haar of zijn eigen manier in. Zou je in deze tijd je ook nog laten leiden door wat men vindt wat je moet doen Op reis gaan ... ver weg gaan ... veel doen ... dan neem je nog geen pauze want dan blijf je in het patroon zitten van doen wat van je verwacht wordt. Pauze nemen is nu juist even uit die cocon breken en even doen wat je wilt: geen agenda, geen telefoon, geen email maar gewoon even ont-haasten.

Even doen wat je wilt ... dat is mooi maar houdt dat in, iets dat je vaak ziet: bandeloos gaan leven?
Betekent dat dat alles mag als je ver van huis bent? Mag dat ten koste gaan van mensen en natuur?

Daarmee zijn we bij samenzijn.
Augustinus heeft ooit geschreven: bemin en doe wat je wilt.
Ook voor vakantie geldt: doe wat je wilt maar wel SAMEN.
Samen met vrienden, vriendinnen, gezin of familie.
Samen met de onbekenden die je aantreft op de plek waar jij gaat ont-haasten.

Samen met hen die er voor zorgen dat je kunt onthaasten: de medewerkers op pretparken, in hotels, in restaurants, onderweg waar je met zovele op weg bent ... Samen want daar



waar mensen samen werken aan een fijne wereld, een fijne vakantietijd daar ervaar: dat het leven goed is, goed om dat alleen aan elkaar mensen groeien in geluk, plezier en het goede leven.

Dat het zo mag zijn.