



14 september 2014: Vergelden of vergeven

De drie beelden staan hier naast en bij elkaar. Wat we zien in onszelf maar ook om ons heen is dat vergelden ons vaak makkelijker afgaat dan vergeven.

In het evangelie van vandaag horen we echter dat niet vergelden maar vergeven het belangrijkste is. Die woorden van Jezus sloegen destijds en slaan vandaag de dag nog steeds in als een bom. We hoorden zojuist die woorden.

Zo'n 1200 jaar voor Christus trekt Mozes met het Volk door de woestijn. Ook zij hadden soms ruzie en om die op te lossen, was afgesproken dat je iemand in gelijke mate mocht vergelden als hij jou iets had aangedaan.

De leer van de vergelding. Pikte iemand bijvoorbeeld twee schapen van jou dan mocht je er twee terug pakken. Deed iemand jou schoppen dan mocht je in gelijke mate terug schoppen. Vergelden is vaak gebaseerd op wraak nemen.

1200 jaar later zegt Jezus: luister mensen, niet de leer van de vergelding maar de leer van de vergeving moet worden toegepast. Petrus strubbelt meteen tegen. Als ik iemand 7x vergeven heb dan moet dat toch genoeg zijn!

Nee, zegt Jezus, niet 7 x maar 7x70 keer. Eigenlijk zegt Jezus daarmee: je moet altijd en overal vergeven.

Nu 2000 jaar later is het voor ons nog een net zo moeilijke boodschap als destijds voor de mensen. Als mensen ons kwaad doen, als mensen ons pijn doen of iets aandoen, willen we nog steeds vergelding.



Het recht moet zijn loop hebben, roepen we dan. De huidige bewindslieden op Justitie zijn daar goede voorbeelden van. Hard straffen, repressief optreden. Gevoelens van wrok en haat, van vergelding voeren de boventoon.

De nodige brandhaarden in de wereld waar wij met wapens, tanks en soldaten recht proberen uit te oefenen komen dagelijks aan ons voorbij als wij de media volgen. Oekraïne, Syrië, Gazastrook.

Maar ook wijzelf zijn vaak eerder geneigd te vergelden dan te vergeven, te vergeven zonder voorwaarden. Talloze burenruzies, ruzies in gezinnen en families lopen hoog op, onnodig hoog op, omdat niemand van ons de eerste stap durft te zetten en te zeggen: zand erover, ik vergeef je en kom laten we een nieuwe start maken.

En je zult zien: durf je te vergeven, durf je misstappen van de ander en ruzies te begraven; de ander wordt er een ander mens van! En je hoopt natuurlijk dat de ander ook jou jouw misstappen vergeeft.

Het thema 'vergeving' is zelf zo actueel dat de televisie er ook al programma's over heeft zoals 'ik vergeef je'.

Vergelding heeft ons niet veel goeds gebracht door de eeuwen heen. Vergeving daarentegen zo houdt Jezus ons voor doet dat wel. Probeer het maar, doe het maar en dan niet 7 keer maar 7 x 70 keer dus telkens weer opnieuw.

Die 7 en die 70 zijn niet zomaar getallen. 7 is een teken van volheid, een teken van heiligheid. Hoe vol, hoe heilig moet dan wel niet 7x70 zijn.



Laat dat onze opdracht zijn vandaag: werk aan vergeving want wie vergeeft toont zich daarin volgeling van die man van Nazareth en brengt zo net als hij het Rijk Gods, dat Rijk van gerechtigheid en vrede een stuk dichterbij.

Dus weg met de beelden van soldaten, van tanks. Dat de vredesduif ons handelsmerk mag worden.

Dat het zo mag zijn!