



---

## **Overweging 26 december 2015**

### **2<sup>e</sup> Kerstdag**

Allen die het Kerstkind nomen bezoeken nemen het op zich de boodschap van dit Kind handen en voeten te geven.

We hoorden het verhaal van Stefanus. Die eerste martelaar die zijn leven gaf om het geloof in dit Kind en zijn boodschap.

Mogen wij dat ook doen. Staan voor waar we in geloven, staan voor die boodschap en daar dagelijks ons voor inzetten, ja, ons leven voor geven om ons met hand en tand te verzetten tegen dat tegengeluid, die wereld die doordraaft in technologie en economie. Die mensen maakt tot slaven van een systeem.  
Daarom:

Gedachte: hier ben ik!

Vader, hier ben ik.

Geef me uw liefde zodat ik 'overbodige; mensen liefde en geborgenheid kan geven.

Geef me uw troost zodat ik mensen gebroken en geknakt in het leven weer hoop kan geven.

Geef me uw zachtmoedigheid zodat ik uw schepping en uw wereld weer een stukje goddelijker kan maken.

Geef me uw gerechtigheid om onrecht en egoïsme in me, rondom me tegen te gaan.

Geef me uw barmhartigheid om met een open hart en open handen naar mensen toe te gaan.

Geef me uw zuiverheid om in stilte uw stem steeds weer te kunnen horen en tot me door te laten dringen en aan ieder te vertellen dat u onze God, onze vader bent.



---

Uw wil, wil ik doen.

Goede God, hier ben ik, zoals Stefanus, zoals zovele anderen het voorbeeld van Jezus gevolgd hebben die kleine en grote heiligen, die mensen die ongezien, onwetend deden wat deze wereld mooier maakte, volmaakter, rechtvaardiger.

Zend mij!

Mogen wij ons zo gezonden weten te doen wat dat Kerstkind zich wenst: bouwen aan Gods Rijk op aarde. Dat het zo mag zijn.