



---

## Overweging 29 mei 2016

Op de voorpagina staat een pak Maizena. Voor veel mensen een bekend product. Maizena is een bindmiddel voor melksausje bij kool, bloemkool en andere gerechten en bindmiddel in de jus.

Over samen onderweg, over verbinden daar gaat het vandaag ... en .... Over vertrouwen zoals die Romeinse officier.

Afgelopen donderdag was het Sacramentsdag. Voor velen van ons is deze ongemerkt voorbij gegaan behalve als je naar de stad moest of naar Roermond bent geweest. Je liep dan vast in het verkeer of de drukte die deze feestdag die in Duitsland nog altijd een zondag is, met zich meebracht aan vele bezoekers uit Duitsland.

Wat we vieren op Sacramentsdag, samen maaltijd vieren zoals Jezus eens deed met zijn vrienden op die dag voor zijn sterven, is ook zo'n bindmiddel.

Kijk maar hoe samen eten verbinden kan in het verhaal van VanHarte.

Afgelopen donderdag was ik op een bijeenkomst van DATT, dat staat voor DE ARMOEDE TROEF TOOLBOX, maar what's in a name.

Op die bijeenkomst waren 50 organisaties, professionele en professionele vrijwilligers organisaties, aanwezig die actief zijn op het terrein van armoede en met name gericht op mensen in schulden of mensen die leven op of onder de armoedegrens, ook hier in Venlo.



---

Doel van DATT is, verbinding. Verbinding tussen professionals en vrijwillige professionals, tussen profit en non-profit organisaties gericht op het je verbinden met de mensen in de problemen of platgezegd in de shit.

Natuurlijk is bij zo'n bijeenkomst ook altijd een natje en droogje en juist tijdens die momenten ontstaan de ontmoetingen tussen mensen die aanwezig zijn en ontstaat het gesprek en de verbinding. En dan begint het pas!

En .... En dan zijn we bij die Romeinse officier ... je moet er in geloven. Je moet geloven dat het kan en we speelden ook samen een spel, eren soort ganzenbord, om elkaar beter te leren kennen en daar zaten ook plaatjes bij met paarse olifanten.

Paars om dat het je verbeelding prikkelt en je uitgedaagd wordt je iets voor ogen te houden dat nu er een beetje is, dat Rijk Gods is ook altijd al onder ons aanwezig, maar wat voor JOU de stip op de horizon is als het over verbinden, samenwerken met het zicht op de mensen die het betreft en waarvoor jij je wilt of al inzet.

Je moet durven geloven dat het kan ... een wereld zonder armoede, een wereld waarin mensen solidair naast elkaar staan.

VanHarte probeert dat ook en zijn in deze partner middels de eettafel, Jezus deed dat door met zijn vrienden aan tafel te gaan en hen en ons de opdracht te geven doe dat als je in mijn naam samenkomt want dan hou je ook mijn stip op de horizon levend: een wereld vol vrede en solidariteit.



---

Als wij, denkend aan Sacramentsdag, zelf brood en wijn worden voor elkaar, zijn wij dat pak Maizena: bindmiddel in deze wereld, bindmiddel voor elkaar.

Dat het zo mag zijn.