



## Smaakmaker

Smaakmakers zijn, dat is onze opdracht als we de boodschap van vandaag ons ter harte nemen.

En wellicht voelen we mee met de 'wereldverbeteraar' uit het verhaal dat Nicole las. Moedeloos, teleurgesteld, moe ... de puf is er uit.

Je doet zoveel, je zet je in, je rent van het een naar het ander, doet vrijwilligerswerk, steunt acties als mensen langs de deur komen, bidt je misschien de blaren op je tong en nog, nog zie je niet dat het ECHT vooruit gaat.

Die leermeester uit het verhaal laat zien, zoals we hoorden in de eerste gedachte, je kunt niet alles op je vork nemen. Te veel hooi op de vork werkt niet.

Met een paar theeblaadjes kleur je het water van het meer niet wel dat van een kopje.

Wat heeft dat evangelie van vandaag nu te doen hiermee? Dat staat natuurlijk niet los van de lezing van vorige week over het zout der aarde. De mensen van toen, net als mensen van nu, willen van alles doen maar denken vaak, ook ik doe dat, dat de regels, voorschriften en wetten zorgen dat dingen niet werken. Maar Jezus roept ons vandaag bij de les. De wet van Mozes, de wetten in andere heilige boeken, zijn er om mensen op een goede manier met elkaar te laten samenleven. Ook de wetten en regels die we hebben om zaken in ons land, in onze democratie, in ons samenleven met elkaar goed te laten verlopen, zijn er voor de mensen omdat ze in zijn algemeenheid goed zijn opdat het geen puinhoop wordt.



Wat Jezus wel doet en wat in de huidige tijd misschien niet of te weinig gebeurt, is dat hij uitgaat van de menselijke maat. Dat geldt voor de Wet van Mozes, wetten in andere heilige boeken en dat geldt natuurlijk ook voor s 'lands wetten. Daar waar wij elkaar met het heilige boek of het wetboek in de hand om de oren slaan en proberen de maat te nemen, daar hebben wij het nog steeds niet begrepen.

De wet is er voor de mens en niet omgekeerd. In alles wat beschreven staat, in alles wat in wetten, regels en protocollen wordt vastgelegd moet steeds de menselijke maat leidend zijn. Ooit zei onze directeur geneesheer binnen zorginstelling Dichterbij over regels en voorschriften in de zorg, die we in overvloed hebben: je kunt ze wel allemaal afschaffen, verwerpen, weggooien maar dan wordt het een grote puinhoop. Het voordeel van regels, voorschriften en protocollen is dat je weet welke speelruimte je hebt en hoe je eigen verantwoordelijkheid kunt nemen op menslievende en professionele begeleiding en ondersteuning van mensen. Als je geen regels, voorschriften en protocollen zou hebben, dan doet iedereen maar wat haar of hem goeddunkt en dat leidt zeker niet tot goede zorg.

Zegt Jezus vandaag niet een beetje hetzelfde. Ik ga de wet niet veranderen, niet aanpassen, niet afschaffen. Nee, jullie kennen de wet, leef en doe goed vanuit de wet want ze zijn er niet voor niets. Ze leren je te leven naar wat God van je vraagt en als je doet wat God van je vraagt dan leef je, en zo interpreteer ik het dan maar misschien kort door de bocht, naar wat de medemens van je vraagt: liefde, zorgzaamheid, betrokkenheid, solidariteit, rechtvaardigheid.



Deze woorden kennen in zichzelf de waarde waar ze voor staan, waarden die universeel zijn: hier, in de Verenigde Staten, in Irak, Iran Syrië of waar ook ter wereld.

De oproep van vandaag is dus: leef naar en vanuit de wet. Niet als een keurslijf, iets om elkaar de maat te nemen maar om goed te doen aan elkaar.

Ga aan de slag op dat Gods nieuwe wereld nabij komt.

Nog een paar woorden naar jullie Wiek, Hannie en Bert, Sjraar en Lia klein- en achterkleinkinderen van Truus Collin-Canjels. Jullie moeder, schoonmoeder, oma en omi heeft dit evangelie ook in haar leven talloze keren gehoord. Zij, dat hebben we uitgebreid laten horen in haar afscheidsdienst hier in deze kerk op 30 december. In haar leven heeft zij op haar manier, levend vanuit het geloof dat haar van kindsaf is meegegeven geleefd en op haar eigen wijze invulling gegeven aan dit evangelie.

Levend vanuit de gedachte dat je er dient te zijn voor elkaar in je gezin, in de samenleving van uit de woorden van Jezus: doe wat God van je vraagt en doe dat beter dan zij die alleen zich maar beroepen op wetten en voorschriften want als je dat doet, dan kom je niet ver. Dan gebruik je de wet, de voorschriften en de protocollen alleen maar om niets te doen. Dan breng je Gods rijk zeker niet dichterbij. In haar leven heeft jullie moeder, schoonmoeder en oma en omi in al haar betrokkenheid op mensen om haar heen dat wel gedaan. Neem deze troostrijke gedachte mee op deze als troost en steun.

En neem haar voorbeeld mee, u als familie, wij als mensen die haar kenden omdat ze hier vaker aanwezig was om met ons te vieren dat Gods nieuwe wereld er komt als wij met vallen en opstaan proberen te doen wat hij van ons vraagt.