



Overweging 2^e Kerstdag 2017

Afgelopen woensdag begonnen we in deze Jongerenkerk met de eerste kerstviering met de mensen die deelnemen aan de Solidariteitsmaaltijd. Zondagavond waren er de twee kerstvieringen waarin we stil stonden bij dat oude verhaal dat ons vertelt van de geboorte van dat kind in die stal.

Gisteren was de viering van eerste kerstdag en nu tweede kerstdag.

Alles is natuurlijk begonnen met de kerstkaart van de hand van Gé waarop stond 'de plek waar hij geboren wil worden in het hart van de wereld, in het hart van alle mensen'. De thema's in de vieringen speelde rondom dit thema, rondom deze zin.

In het vertellen van het verhaal op kerstavond in de familieviering als ook in de kerstavond viering die als thema had 'luister naar dat oude verhaal' werd ons verteld dat God als kind van Bethlehem op deze aarde geboren werd. Maar dat hij daarmee wilde en nog steeds wil zeggen: 'ik wil geboren worden als hart van de wereld maar ook en vooral in het hart van de wereld en bovenal in het hart van de mensen. Zo wil hij zoals het thema van deze viering is 'midden tussen mensen zijn'.

Het doel van dat alles zou dan moeten zijn dat wij zoals het thema was van de viering met de mensen van de solidariteitsmaaltijd meer mens en medemens worden.

Opdat wij meer mens en medemens worden, daartoe kwam hij op aarde. Zijn boodschap van liefde is juist daarop geënt en met name dat wij meer mens en medemens worden voor juist



hen die leven aan de rand van onze samenleving± de mensen die geminacht worden, gemeden, voorbijgelopen, genegeerd, voor zij die niet mee mogen doen en mee kunnen doen. Alles in die Goed Nieuws Boodschap is juist daarop geënt net zoals de hele sociale leer van onze Kerk daarop geënt is.

‘Midden tussen de mensen wil hij zijn’. Mag dat onze opdracht zijn om dat mogelijk te maken want hij is in ons midden als wij ons zijn boodschap ter harte nemen en daadwerkelijk meer mens en medemens durven zijn voor elkaar. Want dan hebben we dat oude verhaal niet alleen maar gehoord maar ook tot het onze gemaakt door in ons doen en laten de minste der mijnen centraal te stellen. Zo geven wij handen en voeten aan dat oude verhaal. Stellen we hem present in ons midden en laten we zien: ja hij is geboren in het midden van de wereld, in het hart van de wereld, in het hart van ons mensen.

Zalig Kerstfeest!