



Overweging Paaszondag

‘Wat vieren wij met Pasen?’, vroeg Marie-Louise aan oma. Oma greep haar kans. ‘met Pasen, lieve schat, vieren we dat Jezus is opgestaan.’ ‘is dat alles?’, zei de kleine, ‘niks bijzonders, ik sta elke morgen op’.

Beste allemaal, als we vanmorgen hier zouden vragen wat er volgens ieder van ons met Pasen gevierd wordt dan zeggen velen maar misschien ook maar sommigen: dat Jezus nadat hij gestorven en begraven was op die zondagmorgen levend uit het graf is gekomen.

Misschien zegt dan wel iemand aanvullend: ‘dat kan natuurlijk niet, maar ja het zal toch wel waar zijn, want daar is nu NET het geloof voor!’.

Maar ... dat zeggen diverse theologen, dat zegt Huub Schumacher en dat zeg ik met hen: Pasen heeft niets te maken met het levend worden van een dood lichaam. Al zou Jezus’lichaam tot op de dag van vandaag nog in een graf liggen, dan nog zouden we op deze 1^e Paasdag en in deze dagen zingen: Christus is nu opgestaan.

Maar wellicht zou ook nog iemand die in de bijbel leest kunnen roepen, we hoorden het zelf zojuist toch ook, het staat toch zwart op wit. De vrouwen die naar het graf gaan, de man in het wit: Hij was er niet meer, dan moet er toch wel beweging zijn gekomen in dat dode lichaam en heeft hij blijkbaar dat graf levend verlaten.

De evangeliën zijn pas 60-70 jaar na Goede Vrijdag geschreven. Het zijn al helemaal geen verslag van de feitelijke gebeurtenissen van zoveel jaar terug..



Nee, de evangelisten hebben in de vorm van verhalen en beelden vol enthousiasme uiting gegeven aan een reëel historische ervaring. Een ervaring die eigenlijk niet te verwoorden is en juist daar zit het probleem. Ze maken een noodsprong en gaan tegen alle logica in over op beeldspraak en beeldende taal.

Zo kunnen de evangelisten en dat hebben ze ook gedaan, hun toevlucht nemen tot beeldtaal om zo iets overrompelends dat Jezus die juist om zijn goedheid werd vermoord, niet door God in de steek werd gelaten. Zij ervoeren aan den lijven dat die goddelijke liefdeskracht in hem in ere werd hersteld. Ze zijn dat na die Goede Vrijdagervaring gaan voelen en zien met de ogen van hun hart.

Ze ervoeren dat die Jezus die zij gekend hadden hen nu natuurlijk op een totaal andere manier nog veel feller aangreep dan toen ze met hem door de straatjes van Kafanaum liepen. Feller dan ooit blies hij op hen in om door te gaan, om verder te gaan op die weg die ze met elkaar waren ingeslagen. DIT is de feitelijke historische ervaring van de leerlingen na Jezus'dood: de overrompelende ervaring dat Hij leeft! Dit is niet te verwoorden en daarom vlucht je dan in beeldtaal.

Zo ontstonden er twee soorten verhalen: die van het lege graf en de verschijningsverhalen maar het zijn verhalen en beelden en GEEN ooggetuigenverslagen. Het zijn verhalen die recht doen aan hun ervaring die zij aan den lijve voelden en beleefden. Geen verhaal vertelt over het dode lichaam dat uit het graf is weggelopen maar wel dat Jezus leeft in mensen, in God, in alles om ons heen op een volstrekt nieuwe wijze..

Daarom heten de evangeliën ook Goed Nieuws. Omdat hij die in zijn leven veel mensen deed opstaan door God niet in de



steek werd gelaten maar dat God onder de persoon Jezus en onder zijn werk en inzet zijn handtekening heeft gezet. En dat is een goed bericht voor iedereen. En wij, wij worden daardoor uitgenodigd ons die opgestane Jezus voor ogen te halen, ons voor hem open te stellen en van hem af te lezen wat **ONZE** eigen inzet dient te zijn voor elkaar en Gods zaak.

Pasen vraagt: 'Ben jij al opgestaan om de ander te helpen, om deze samenleving te verbeteren en om je kinderen, mensen om je heen aan te reiken wat voor jou in dit leven heilig is?'

Pasen is geen spookfeest van een levend geworden dood lichaam. In de apostolische geloofsbelijdenis wordt ook beleden dat: wij geloven in God, In Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de heilige Geest en geboren uit een maagd. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en de derde dag verrezen uit de doden ... dus niet uit de dood!

Dus geen spookfeest maar Pasen is wel: het feest van God die ons door Jezus opstanding op het hart wil drukken dat ook onze inspanningen om mensen te doen opstaan zin hebben. Van Marie-Louise valt veel te leren. Dan is Pasen niks bijzonders want ik sta elke morgen op.

Mogen ook wij zo doen: elke morgen opstaan om aan de slag te gaan en Jezus handen en voeten te geven in ons bestaan en daarmee te laten zien: Hij Leeft! Ja, Hij leeft omdat wij doen wat Hij ons heeft voorgeleefd, voorgedaan.

ZALIG PASEN