



Overweging 2^e Paasdag

Hij was het hart van God.
Hij was ook een van ons.
Hij heeft als mens geleefd hier op aarde.

Hij had geen macht, maar was meester in het dienen.
Zijn stem heeft hij niet verheven, maar hij sprak wel velen aan.
Hij schreeuwde niet, maar fluisterde in ieders oor:
Heb jezelf lief en precies zo de ander.

Geknakte riet dat brak hij niet.
Hij hielp kreupelen weer op weg.
Verheugt u, zei hij.
Vrees niet zei hij.
Ik ben die ben voor jou.
Hij nam het op voor armen en ontrechten.
En als er klappen vielen ving hij ze op: veertig min één en nog veel meer.

Hij heeft alles welgedaan.
Wij hebben het van horen zeggen en dat getuigenis is betrouwbaar.

Hij is niet dood.
HIJ LEEFT: hier, daar en overal waar mensen hart hebben voor elkaar.