



Een nieuw gebod.

Een nieuw gebod, daar gaat het vandaag over. We worden opgeroepen elkaar lief te hebben. Maar wat is dat 'elkaar liefhebben?'

De teksten en gedachten van vandaag laten het ons weten maar weten is wat anders dan doen.

We weten allemaal hoe moeilijk het is dat liefhebben. In gezinnen, in relaties, in je omgang met vrienden en kennissen. Ondanks al onze goede wil, onze inzet lukt het ons soms niet die ander lief te hebben met heel ons hart, met heel ons verstand.

Niemand van ons wil een ander pijn of verdriet doen en toch gebeurt dat zo vaak.

Soms uit onmacht, soms uit onwil, soms omdat je niet in staat bent een ander lief te hebben om dat de ander jou heeft pijn gedaan.

En toch zegt Jezus vandaag heb elkaar lief zoals ik jullie liefheb, zoals Mijn Vader jullie liefheeft.

Die Jezus heeft makkelijk praten terwijl hij zelf toch ook mensen soms de huid vol schold, de tempel uitveegde, mensen afschilderde als witgepleisterde graven, was dat dan liefde, was dat dan liefhebben?

Of ... is liefhebben elkaar soms ook ongezoeten de waarheid zeggen. Iemand hard aanpakken om vervolgens te hopen dat die ander daar iets mee opschiet.

Wanneer je zo nadenkt over heb elkaar lief dan schiet me telkens weer de zin van Augustinus binnen: 'beminnen en doe wat je wilt'.



Misschien is dat wel die balans tussen ik en die ander die ons leert wat echt liefhebben kan zijn.

Bemin en doe wat je wilt laat je nl. balanceren op de dunne lijn van je eigen verlangens, wensen en die van de ander. Maar als je de ander bemint, en met die ander bedoel ik dan niet alleen maar één specifieke persoon of kinderen of ouders, maar dan denk ik aan mensen breed om je heen dichtbij en ver weg, dan wordt daarmee 'en doe wat je wilt' daarmee meteen beteugeld, ingeperkt. Want dat 'doe wat je wilt' wordt beperkt door dat beminnen. Vanuit dat beminnen doe je dan niets dat die ander pijn doet, tekort, in de knel brengt, beledigd. Alles wat je dan doet is gericht op die ander die niets gedaan mag worden wat tegen dat beminnen, dat liefhebben in gaat.

'heb elkaar lief' een opdracht waar we ons hele leven mee bezig zijn, aan moeten werken.

Jezus gaf ons een voorbeeld maar ook hij balanceerde op die dunnen lijn. Mag het ons lukken om als een koorddanser daarin zelf ook ons evenwicht te vinden en te houden. Dat dat ons gegeven mag zijn opdat we samen werken aan een liefdevolle samenleving waarin de liefde voor elkaar, ook al zullen we af en toe wel eens de fout ingaan, de boventoon mag voeren.

Dat het zo mag zijn.