



Brood worden voor elkaar.

De prins gaat op weg om het brood van geluk te zoeken. En zoals zo vaak is het weer een kind dat ons de ogen openen doet.

Vaak denken wij als het over goed zijn voor de ander, over geluk voor de ander om hele grote dingen gaat. Vaak meten we geluk af aan bezit en vermogen. Als je een groot huis, veel geld, een goede baan en een dikke auto hebt Dan zal iemand wel gelukkig zijn.

Natuurlijk het is makkelijk als je niet elk dubbeltje hoeft om te draaien maar dat wil niet zeggen dat rijkdom of veel geld gelukkig maakt. Wat heb je aan veel geld, aan rijkdom als je niemand hebt om het mee te delen.

Een kind leert ons dat het stukje brood dat je deelt met een ander die ander blij en gelukkig maakt zoals die prins in het verhaal. Hij dacht bij 'brood van geluk' wellicht aan bijzonder brood, aan grote dingen terwijl het brood van geluk dat stukje brood is dat het kind hem aanreikt op het moment dat hij het niet ziet zitten.

En het zit hem niet in het brood maar in het gebaar, het gebaar van delen met een ander. In het delen met een ander geef je van wat je hebt maar ook van wat je bent.

Hoe vaak lopen we niet met een bocht om de ander heen en denken van 'laat maar, even geen tijd, even geen zin, moet de ander zelf maar opknappen, eigen schuld had zij of hij maar



En wellicht is dat wat Jezus ook zegt in het evangelie van vandaag. Het brood dat je opeet verdwijnt maar het brood dat ik aanreikt is meer dan gewoon brood. Niet dat het anders gebakken is, niet dat het andere ingrediënten heeft, niet dat het een andere vorm heeft ... het andere, het meer dan gewoon brood zit in het gebaar en de intentie.

In alles wat die Jezus ons aanreikt ligt de boodschap verborgen van delen, breken, liefde voor de ander, er zijn, niet wegkijken, niet met een bocht om de ander heen lopen, niet denken zoals Gé vorige week in de viering had staan van ikke, ikke maar van wij samen, van ik en jij.

Brood aannemen van Jezus, brood breken en delen hier wil dan ook zeggen: dat wil ik ook. Ik wil er ook zijn voor de ander. Niet in grote gebaren maar juist in het kleine en eenvoudige. Jij krijgt een stukje van mijn brood, jij krijgt een stukje van mijn tijd, jij krijgt een stukje van mijn liefde, jij krijgt een stukje van mijn leven omdat jij mijn zuster, mijn broeder bent. En dan vraag je niet naar huidskleur, geloof of afkomst.

Brood zijn voor elkaar, het thema van deze viering is gewoon, alhoewel gewoon, de weg gaan van de liefde ons geleerd en getoond in die man van Nazareth die van 5 broden en twee vissen duizenden liet eten en die van water wijn maakte op de bruiloft in Kanaän omdat hij geloofde dat wat gedeeld wordt zich zelf vermeerdert en beter smaakt of anders gezegd smaakt naar meer.



Daar waar wij in alle kleine dingen die we voor elkaar kunnen doen ons zelf delen en breken voor een medemens, zijn wij brood voor elkaar en maken wij het verschil voor vandaag en morgen.

Dat het zo mag zijn