



Overweging 9 september 2019 in JK Venlo

Nee, vandaag gaan we niet doktertje spelen, doktertje spelen is iets dat kinderen op een bepaalde leeftijd gaan doen.

De tekst van het evangelie wil dat naar mijn bescheiden mening maar daar mag u anders over denken, gaat ook niet over doktertje spelen. Ja, er staat wel dat ze een dove man en iemand die slecht kon spreken bij Jezus bracht maar zoals zo vaak is dit beeldtaal. Ja, Jezus maakt de man beter maar wil dat zeggen dat hij als wonderdokter fysiek de man beter maakte/ Volgens mij niet. Althans ik geloof daar in ieder geval niet in.

Maar ik geloof wel in het beeld wat dit evangelie oproept. Want vandaag is Jezus hier in deze Jongerenkerk en sta ik, staat u, staan wij voor hem. En vandaag zijn wij die dove man die slecht kan spreken. En vandaag roepen mensen om ons heen 'Jezus, leg alstublieft uw handen op die mensen, leg uw hand op hen op dat ze gaan horen maar bovenal gaan luisteren. Luisteren naar de noodkreten van mensen om hen heen, dat ze luisteren naar uw woorden van liefde, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid. Ja, wellicht smeken ze wel op de knieën Jezus; raak hen aan en zorg dat zij open gaan, hun hart openen en zich laten raken want na 2000 jaar roepen wij nog steeds en wat verandert er?'

O ik geloof het helemaal als u zegt ja, maar we zijn toch niet doof want anders waren we allang bij de KNO-arts of bij Stufkens geweest want daar kan men meestal en soms met eenvoudige middelen ons euvel verhelpen, meestal niet altijd.

Maar toch denk ik dat we nog steeds doof zijn. De teksten en de gekozen liederen maken ons het duidelijk. De tekst van de ongemakkelijke vragen die Petra zojuist las is natuurlijk een



tekst die we NIET zouden hoeven te lezen want hoe kan het dat we die tekst lezen als onze oren open waren dan deden luisteren naar de noodkreet van mensen, dan namen we het op voor hen die onze stem nodig hadden om in verweer te komen tegen onrecht mensen aangedaan.

Nee, we horen we maar luisteren niet. We zwijgen liever dan te spreken.

Waarom: omdat dat veel gemakkelijker is omdat wij onze eigen veilige wereld niet in gevaar willen brengen maar staand voor Jezus, wij die dove mensen, uitzonderingen daargelaten wellicht, durven wij ons wel te laten aanraken want als we ECHT gaan luisteren naar wat Jezus, naar wat de wereld, de mensen van onze vragen dan schrikken we wellicht want dan raakt dat aan ons eigen bestaan terwijl we juist uit volle borst nog zongen: komt laat het ieder horen en want mens te heten vraagt te delen.

En dadelijk horen we het antwoord in op straat. Vier mensen die daar in beeld komen zeggen tegen Jezus: raak ze aan, leg uw hand op hen opdat wij gezien, gehoord en gekend worden. Want als WIJ ons laten raken, als onze oren open gaan dan pas wordt alles nieuw en daarom Open je oren om te horen, open ja hart voor alleman.

Als het zo mag zijn NA en DOOR deze dienst, door dit samen zijn, ja dan, en alleen dan mogen we straks allen meezingen bij: Up Up, with people.

Dat het zo mag zijn.