



OVERWEGING ZONDAG 7 OKTOBER 2018 IN JK VENLO

'deze regel is gemaakt voor mensen zoals jullie die niet om elkaar geven!'

Dit is een veel zeggende zin in het evangelie van vandaag. En wellicht de leidraad voor veel vragen en opmerkingen die we kunnen maken bij de teksten van vandaag.

Maar wat een teksten in het jaar waarin we op weg zijn naar Roze Zaterdag op zaterdag 29 juni 2019. Een jaar dat begon op 26 augustus met een maaltijd waaraan 650 mensen deelnamen als opmaat naar 29 juni 2019.

Ik vraag me af hoe mensen uit de LHBTI naar deze teksten luisteren evenals mensen die ooit gescheiden zijn. Het moet keihard aankomen. Het moet keihard voor hen een veroordeling zijn.

De teksten uit Genesis en uit Marcus zijn volgens mij zoals we die vandaag horen zijn volgens mij daarvoor niet bedoeld. Het centrale thema is DE LIEFDE. De liefde die in elke relatie aanwezig is en die elke relatie heilig maakt.

Het maakt niet uit, als we kijken naar het Roze Jaar of dat nu een relatie is tussen man en vrouw, man en man, vrouw en vrouw, gescheiden in een nieuwe relatie ongehuwd samenwonend, in een LATrelatie.

Teksten uit Geschriften, vanuit welke religie of levensbeschouwing dan ook zijn er niet om mensen te veroordelen of in een hoek te zetten.

Ik weet niet wie laatst het programma 'Kijken in de Ziel' heeft gezien. Daarin ging het ook over scheiden, euthanasie, abortus,



geaardheid en soortgelijke thema's en tenenkrommend kon je beluisteren hoe voorgangers en mensen die aan het woord waren vanuit diverse religies en levensbeschouwingen met teksten zoals we die vandaag horen mensen die anders geaard zijn, die gescheiden zijn, die euthanasie willen of abortus om de oren sloegen en veroordeelden. Gelukkig niet allemaal.

En dat zouden wij vandaag ook kunnen doen door te opperen er is maar één juiste relatie die tussen man en vrouw. En je mag niet uit elkaar gaan dat is tegen Gods wil. Ja en als man houden van een man of als vrouw houden van een vrouw dat is niet normaal en niet gezond. Sommige uit het programma 'kijken in de Ziel', noemden het zelfs ook nu in 2018 nog een ziekte.

En wat zeggen we dan tegen mensen, ik ken ze, die zich niet thuis voelen in hun lichaam waarin ze geboren zijn. Het thema van deze viering is 'de mens gemaakt om van te houden'.

En dat geldt natuurlijk niet alleen voor die mensen die passen in ons straatje. Dat geldt niet alleen voor mensen die passen in het hokje dat wij voor hen bedenken. Iedere mens is het waard om van te houden en misschien wel juist die mens die 'anders' is en niet past in ons hokjesdenkende mensen.

De jongen of het meisje dat ontdekt dat hij of zij homofiel of lesbische is. De jongen of het meisje dat gaande weg ontdekt te leven in een lichaam dat niet past.

De man of vrouw die ontdekt dat de relatie waarin ze zit niet goed doet of niet meer de juiste is.

Doorheen de teksten van vandaag en lezend tussen de regels door gaat het in deze teksten volgens mij om twee woorden: Liefde en trouw.



Het is aan ons niet om welke relatie dan ook te veroordelen. Het gaat ons niet aan om te oordelen waar twee mensen besluiten hun relatie te verbreken.

De teksten van vandaag gaan ons namelijk allemaal aan en stellen aan ons de vraag hoe wij omgaan met onze eigen relatie en relaties met mensen om ons heen. Laten wij ons leiden door de Liefde, zijn wij trouw in relaties of zijn relaties die wij aangaan net zo vluchtig en snel als de huidige tijd snel en vluchtig is.

Speelt trouw en liefde nog wel een rol en hoe snel zijn wij bereid onze relaties op te geven in plaats van ervoor te vechten.

Kunnen wij respect opbrengen voor de ander, voor medemensen om ons heen ook al passen ze niet in ons patroon van denken en geloven?

Nemen wij de Schrift letterlijk en slaan er anderen mee om de oren of zien wij de teksten zoals wij ze vandaag horen als een aansporing om respect en waardering te hebben voor elkaar en niet te kijken naar levenswijze, geaardheid, levensovertuiging maar naar de mens zelf te kijken en haar of hem te zien als mens waarin de goddelijke vonk die liefde is aanwezig is of zoals Levinas zegt: kunnen wij God zien in elk mensen gezicht. Wanneer de Bijbel vandaag geschreven zou worden, zouden de teksten wellicht anders zijn geschreven. De essentie ervan zou volgens mij recht overeind blijven. Mensen zijn gemaakt voor elkaar en elke mens is er om van te houden en daar waar wij de ander veroordelen en beoordelen op basis van ras, geaardheid en geloofsovertuiging en levenswijze doen wij die ander tekort en geweld aan.



En daar waar wij de ander geweld aan doen, doen we de Liefde geweld aan en daarmee Hem die wij noemen God wiens naam Liefde is.

Nogmaals de woorden van Jezus op het eind: 'de regel is gemaakt voor mensen zoals jullie die niet om elkaar geven'.

Mag dit Roze Jaar ons respect en onze liefde voor elkaar en m.n. voor hen die behoren tot de LHBTI voor hen die gescheiden zijn voor hen die niet in het hokje passen waarin wij hen graag stoppen doen toenemen opdat er plek is in onze gemeenschap, in onze kerk, in elke religieuze stroming voor elk mensenkind.

Dat het zo mag zijn.