



Overweging 21 oktober 2018

'als de kerk niet dient, dient zij tot niets'. Deze gevleugelde uitspraak van bisschop Gaillot wordt vaak aangehaald, zeker in missionaire bijeenkomsten. De paus gebruikte niet deze uitspraak wellicht maar wel haalde hij dit evangelie aan dat wij vandaag horen toen hij kardinalen toesprak in juni.

Wie groot wil worden, moet dienaar zijn.

En wat geldt voor die kardinalen, geldt natuurlijk voor iedere mens.

Jezus zegt vandaag ook tegen ons allen: wie onder u groot wil worden moet dienaar zijn' Deze uitspraak van Jezus is een uitnodiging aan ons om het beste ons uit onszelf naar boven te halen en soms in te gaan tegen de logica van de wereld. Want wat heb je er aan de hele wereld voor je te winnen als je daardoor of liever gezegd daarvoor alleen maar bezig met intriges en machtspeletjes.

Het gaat er om je hart te richten naar wat echt telt: dat is onze missionaire, onze menselijke opdracht: om mens en medemens te zijn.

Tegen de kardinalen zei de paus in juni: 'niemand moet zich superieur voelen ten overstaan van een ander. Niemand mag anderen uit de hoogte bekijken. Wij mogen iemand alleen zo bekijken wanneer we hem helpen opstaan'.

'als de kerk niet dient, dient ze tot niets'. Wanneer we de missionaire activiteiten van de Kerk door de geschiedenis heen bekijken kunnen we opmerken dat dit dienen vraagtekens oproept. De grote missionaire denker David Bosch heeft die de missionaire geschiedenis van de Kerk onderzocht en beschreven heeft in zijn boek *Transforming Mission*.



Aan de basis ligt de uitspraak die we lezen in de bijbel: ga naar alle hoeken en straten en nodig ieder uit op mijn maaltijd, een zinssnede uit het evangelie van het bruiloftsmaal waartoe gasten genodigd worden maar niet komen opdagen. Een andere zendingszin deed later zijn intrede: trek er op uit en maak alle volkeren tot mijn leerling en doop ze in de naam van de Vader... (Mt. 28.)

Deze laatste zin is vooral bij de ontdekking van de nieuwe wereld gebezigd en als het niet goedschiks kon dan maar kwaadschiks. Het had weinig met 'dienen' te maken maar meer met kerkplanting, gewild of ongewild. We weten en kennen de gevolgen en zoniet lees dan eens over 500 jaar ontdekking van de nieuwe wereld naar aanleiding van 500 jaar Columbus. Gelukkig was het inzicht van de vele missionarissen: paters, zusters, religieuzen en leken die van hier en vele andere landen naar Afrika, Latijns-Amerika, of waar dan ook heen trokken beter en paste men zich aan de cultuur.

En als het om dienen gaat van de kerk dan is de beste, en misschien wel de enige Missionaire Vastenbrief van de Bisschoppen van Nederland uit 1975 een richtingwijzer. In deze tevens ook laatste brief van de gezamenlijke bisschoppen schrijven ze dat de missionaire inzet te vergelijken is met het fietsen op een tandem. Tot nog niet zolang geleden zaten wij voorop maar nu is het aan ons de opdracht achterop te zitten en de landen in het Zuiden zitten voorop. Zij geven aan waar zij behoefte aan hebben en waar wij zouden kunnen helpen.

Dit beeld van tandem hoort doorheen alle missionaire activiteiten steeds het uitgangspunt te zijn. En zo werken ook de organisaties tegenwoordig. In deze maand van Missio vragen koffieboeren in Ethiopië om steun om hun



levensomstandigheden te verbeteren door weerbaarder te worden tegen discriminatie.

Zij doen een beroep op Missio en dus op ons. Door ons breken en delen stellen we missionarissen daar, veelal afkomstig uit de eigen bevolking in staat de koffieboeren te steunen. Zo zijn wij dienstbaar aan koffieboeren in Ethiopië door de handen van de 'Kleine Zusters van Jezus'.

Niemand van ons is te groot om te delen met de mensen in Ethiopië. Niemand van ons te groot of liever gezegd mag zich te groot voelen om op de knieën te gaan om een ander helpen opstaan.

Dat het zo mag zijn!