



Overweging 18 november

Het einde wordt aangekondigd.

Gevaar door drank en drugs op de werkvloer.
Gevechten in Jemen laaien op.
10.000 agenten bij herdenking 100 jaar 1^e Wereldoorlog in Parijs.
Haat tegen Joden neemt weer toe.
4 mannen vermoord in Enschede
Somber beeld integratie Iretreeërs

Baas steunt personeel met schuld.
Rosalie laat overal de zon schijnen: over pleeggezin
Zwarte Piet is welkom bij intocht

De teksten komen uit de kranten van afgelopen week. Het negatieve nieuws overheerst. Maar is dat wel zo donker om ons heen. Ja, als je de kranten en het nieuws volgt misschien maar kijk eens goed om je heen. De kleine initiatieven die er zijn maar o zo belangrijk: het repaircafé, Het Zelfregiecentrum, de diverse huiskamers in Groenewold, Leger des Heils waar mensen op adem kunnen komen, de buurman die de buurvrouw helpt en omgekeerd, 2,5 miljoen mantelzorgers die dagelijks zich inzetten.

Zo kan ik nog een tijdje doorgaan en de boodschap van de evangelietekst van vanmorgen is ook niet bedoeld om ons de put in te praten. Nee, ook die tekst zegt, kijk naar het goede en mooie dat er is en als je goed kijkt zie dat die er is en De toezegging dat er altijd iemand is die er voor je is.

De teksten komen in de tijd dat de natuur in rust gaat, dat alles doods lijkt en op sterven staat maar bedenkt straks is het weer



lente en zie takken krijgen weer jonge twijgen, schieten weer uit met nieuw groen. Groen de kleur van de hoop, de kleur van vertrouwen in dat het goede al aanwezig is, leeft onder ons, dat die nieuwe aarde en die nieuwe hemel er al zijn.

Het is niet allemaal donker en ook jij, jij als mens zit af en toe wel eens vast, ziet het niet zitten maar je merkt steeds meer na elke periode die het soms wat minder gaat kom ook jij er weer bovenop als je gelooft dat het kan, gelooft in jezelf en het goede dat ook voor jou aanwezig is in jezelf en in mensen om je heen.

Wie zo durft te leven, zal leven. Wie zo durft te leven gelooft niet in doemverhalen in dat nieuws dat elke dag over ons wordt uitgestort dat het slecht gaat. Natuurlijk gebeuren er ernstige dingen. Natuurlijk is er veel wat niet zou mogen gebeuren en waar we iets aan moeten doen, maar zie ook het fijne, het goede± het kleinkind dat oma een bloem brengt, de lach van kinderen op straat, het gegil van studenten als je door Venlo loopt die zich amuseren, die man die op straat iemand die gevallen is helpt op te staan.

Mogen wij elkaar helpen opstaan elke dag weer in goede en slechte tijden.