



Korte overweging 2^e kerstdag 2011

We vieren kerstmis.

We vieren de geboorte van een Kind in een stal.

Met velen zijn de afgelopen dagen bij dit kind op bezoek gekomen.

Zoals de herders en zoals de wijzen dat ook deden.

In het verhaal van vandaag worden we meteen met beide voeten weer op de grond geplaatst.

Op bezoek komen bij dit Kind is niet vrijblijvend.

Het Kerstkind bracht ons een Boodschap van vrede, liefde en gerechtigheid.

Allen die dit Kind bezoeken, nemen het op zich om die boodschap handen en voeten te geven.

Want Kerstmis wordt pas echt Kerstmis als wij Maria en Jozef, Engel of herder of als de wijzen worden.

Of dat wij als Stefanus worden die wij vandaag herdenken.

Hij verstond de boodschap van dit Kind, hij leefde erna en verkondigde het.

Maar net zoals Jezus werd hij verguisd, verstoten en gedood om wie hij was, om wat hij was en wat hij deed.

Het Kerstkind bezoeken kan dus grote consequenties hebben voor ons leven.

Dat is de boodschap van vandaag.

Zet ons met beide benen op de grond.

Laten we in deze viering aan God vragen ons te helpen en kracht te geven om de consequenties van Kerstmis te kunnen dragen.