



Overweging nieuwjaar 2012

EEN ZALIG NIEUWJAAR.

Ik hoop in het nieuwe jaar
op mensen die bergen verzetten,
die door blijven gaan
met hun kop in de wind.
En die zo een licht zijn voor anderen.

Ik bid om mensen
die risico's nemen,
die vol blijven houden
met het geloof van een kind.
En die zo een licht zijn voor anderen.

Ik bid om mensen
die dingen beginnen
waar niemand van weet
wat de afloop zal zijn.
En die zo een licht zijn voor anderen.

Ik bid om mensen
die met vallen en opstaan
niet willen weten
van water in de wijn.
En die zo een licht zijn voor anderen.

Ik hoop op mensen
die blijven vertrouwen
die van te voren niet vragen
voor hoeveel en waarom.
En die zo een licht zijn voor anderen.



Ik bid om mensen
die door blijven douwen
van doe het maar wel
en kijk maar niet om.
En die zo een licht zijn voor anderen.

Ik bid om het beste
van vandaag en van morgen
ik bid voor het mooiste
waar ik van hou
En die zo een licht zijn voor anderen.

Ik zoek naar het maximum
wat er nog in zit
in vandaag en in morgen
in mij en in jou.

Ik hoop op veel licht
en lichtgevende mensen
opdat zo de wereld in 2012
volop licht mag geven,
warmte mag geven
aan allen en alles

In deze zin wens ik iedereen een

ZALIG NIEUWJAAR EN HET BESTE VOOR 2012.

Hub van den Bosch