



## Overweging Nieuwjaar 2013

Ja, dat is al zoiets wat we gisteravond Oudjaarsavond te horen kregen van Matheus: De poort is nauw, de brede weg is te makkelijk. Nou daar stonden we dan op deze oudjaarsavond.

Misschien was het wel hét moment om een goed voornemen te maken: kies die nauwe poort.

Ga in het nieuwe jaar aan de slag, zo hoorden we in een tekst van Huub Oosterhuis . Want weten wat dit nieuwe jaar 2013 ons brengt, dat weten we niet maar één ding is zeker; als wij, als jij en ik , niet zelf de handen mee uit de mouwen steken verandert er niets en de tijd roept er om dat er wel iets verandert.

De voedselbanken stromen vol. Steeds meer mensen raken in problemen, steden en dorpen zullen de komende jaren de tering naar de nering moeten zetten en de kerk, ook onze Jongerenkerk, merkt de teruggang in bezoekers, al mogen wij niet klagen.

Vandaag horen we in het evangelie van Lucas dat het kind uit de stal van Bethlehem besneden wordt naar Joods gebruik en dat hij de naam Jezus ontvangt.

En die naam betekent, we hebben het ook reeds in de kerstvieringen gezegd, God redt.

Nou heb ik heel veel vertrouwen in een God die ons draagt, een God die er is en op een of andere manier, welke weet ik ook niet, deze wereld in stand houdt en laat draaien maar één ding weet ik ook zeker: onze God is geen verweg God maar een God dichtbij die afhankelijk is van wat mensen, van wat wij, van wat IK, er van wil maken.

Wij zijn ZIJN handen in deze tijd, zijn voeten in deze tijd, ogen en zijn oren. Hij reikt ons van alles aan, Hij steekt zijn hand zoals Michel Angelo dat zo mooi heeft geschilderd naar ons uit maar wij moeten die hand wel grijpen, evenzo als wij het Kerstkind Jezus en zijn boodschap moeten accepteren wil deze tot leven komen en werkelijkheid worden.



Wij moeten zelf aan de slag gaan wil zoals wij in de kerstnachtviering hoorden in het tafelgebed het onmogelijke mogelijk worden:

***God, laat ons toch zien, al was het alleen in deze dagen, dat het onmogelijke mogelijk wordt, als wij doen zoals Hij. Laat ons toch zien dat wij, wie of wat wij ook zijn, klein kunnen worden zoals Hij, opnieuw geboren; dat het gebeuren kan: "vrede op aarde", de angst verdreven, de honger gestild, het geweld bezworen, het recht gedaan.***

***Laat ons mensen zijn naar Uw hart, mensen in wie liefde zichtbaar is, mensen ook, die zich van harte verbonden weten met de wereld in al zijn nood; die met elkaar op weg gaan, toekomst brengend aan onze verdeelde wereld.***

Laat dit alles des te meer een reden voor ons om in 2013 de handen uit de mouwen te gaan steken en om DIT waar te maken en waar te maken wat deze Jongerenkerk al 48 jaar als motto meedraagt en hier verkondigt: delen wat je bent en delen wat je hebt.

Mooie woorden zijn EN mooie woorden blijven DAT als wij niet elke dag daaraan werken.

Mag ik daarom voor 2013 daaraan toevoegen: delen wat je bent en delen wat je hebt, niet zeggen wat je doet maar doen wat je zegt. Want zeggen wat we willen doen ... Och dat doen we zo vaak ... en evenzovele keren komt er niets van omdat ... we het te druk hebben ... omdat dat andere nu net even belangrijker is ... omdat IK dan iets moet prijsgeven van mijn tijd, mijn geld, mijn ....

Laat 2013 het jaar worden waarin we niet zeggen wat we gaan doen maar in we doen wat we zeggen in daadwerkelijke en concrete handelingen: de hongerige voeden, de zieken bezoeken, de naakten kleden, mensen gevangen in hun eigen structuren en problemen bevrijden, de mensen die dorsten naar liefde en aandacht laten drinken doordat wij hun liefde en aandacht geven ....



Dus de handen uit mouwen steken want die hongerige, die dorstige, die zieke, die naakte zij of hij ligt bij ons om de hoek, bij ons in de straat ...  
2013 het jaar waarin we doen wat we zeggen en in die zin wens ik jullie,  
wens ik ons allen een zalig en gezegend 2013.